

**22657**

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ \* SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MESUD CEMİL'İN HAYATI VE ESERLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

F.ARZU YÜCEBIYIK

TEZİN ENSTİTÜYE VERİLDİĞİ TARİH : 3 SUBAT 1992  
TEZİN SAVUNULDUĞU TARİH : 18 SUBAT 1992  
TEZ DANIŞMANI : PROF.DR.SELAHATTİN İÇLİ  
DİĞER JÜRİ ÜYELERİ : DOÇ.CAHİT ATASOY  
DOÇ.MUTLU TORUN

**YÖRÜK ÖĞRETİM KURULU  
DOKÜMANTASYON MERKEZİ**

SUBAT 1992

## ÖNSÖZ

"Mesud Cemil'in Hayatı ve Eserleri" konulu bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalı, Müzik Sanat Dalı, Türk Sanat Musikisi Alanı'nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.

Türk Musikisi'nin yüzyıllardır süregelen yazılı kaynak eksikliği göz önüne alınarak; bu ve buna benzer çalışmaların bu açığı kapatmakta büyük yarar sağlayacağı görüşündeyiz.

Yakın tarihimize icrâcılığı, yazarlığı, şefliği, yöneticiliği, hocalığı ve konuşmacılığı ile güçlü bir müzik otoritesi olan çok yönlü sanatçı Mesud Cemil Bey hakkında geniş bilgi toplamak ve onu gelecek nesillere tanıtmak arzusu bizi bu alanda çalışmaya ve araştırmaya sevk etti. Zaman zaman ilk defa ortaya çıkardığımız belge ve bilgiler bizi heyecanlandırdı ve çalışmamızın seçiminde isabetli bir karar verdiğimizizi kanıtladı.

Tez konusunun seçiminde fikir veren ve yardımcı olan Doç. İhsan Özgen'e, değerli Niyazi Sayın'a, özel arşivinden faydalandığımız Doç. Mutlu Torun'a, İstanbul Radyosu arşivinden yararlanmamıza katkısı olan Erol Sayan'a, değerli arkadaşlarım Güldeniz Ekmen ve Meral İncilli'ye, yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Nevzat Atlığ'a, Cüneyd Orhon hocamıza danışman hocam Prof. Dr. Selâhattin İçli'ye ve tezin yazımında emeği geçen Sitem Aladağ'a teşekkürlerimizi sunarız.

Arzu Yücebiyık

## İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .....	I
ÖZET .....	III
SUMMARY .....	V
BÖLÜM 1. GİRİŞ .....	1
BÖLÜM 2. HAYATI .....	2
2.1. Hayat Hikâyesi .....	2
2.2. Kişiliği .....	5
2.3. Babasından Etkilenisi, Onu anlayışı Babası ile ilişkisi .....	9
2.4. Müzikteki yeri ve önemi .....	11
2.5. Koro Yönetimi ve Şefliği .....	13
2.6. Radyo Yılları ve Yöneticiliği .....	15
BÖLÜM 3. ESERLERİ .....	16
3.1. Yazarlığı .....	16
3.2. Sohbet ve Dil Ustalığı .....	25
3.3. Besteciliği .....	48
3.4. İcracılığı .....	50
3.4.1. Tanburu ve Violonseli .....	50
3.4.2. Çaldığı Diğer Sazlar .....	53
3.4.3. Eser İcrâî .....	54
3.4.3.1. Solo Eser İcrâî .....	54
3.4.3.2. İki veya Daha Fazla Enstrümanla Eser İcrâî .....	54
3.4.3.3. Sözlü Eser Söleyene Refakat .....	56
3.4.4. Taksimleri .....	56
3.4.5. Taksim Plâkları ve Radyodaki Taksimleri .....	57
3.4.6. Diğer Plâkları .....	58
3.4.7. Notaya Alınan Taksimleri .....	59
3.5. İcrâcılığı Hakkında Yazılan ve Söylenenler .....	60
SONUÇLAR VE ÖNERİLER .....	67
KAYNAKLAR .....	69
EKLER .....	71
ÖZGEÇMİŞ .....	166

## ÖZET

"Mesud Cemil'in Hayatı ve Eserleri" konulu bu çalışma yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.

Mesud Cemil'in Bir deryâ kadar geniş ve derin dehâsını araştırıp incelerken çok kere kelimeler kifâyetsiz kaldı.

Mesud Cemil Bey'in çok yönlü olan hayatının bütün ayrıntıları incelenmeye, araştırılmaya çalışılmıştır.

Hakkında, yazılı kaynaklarda şimdîye kadar olmayan bilgi ve belgelerden; kitap gazete ve dergilerde yayınlanmış bazı yazı ve makaleleri, mezun olduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki mezuniyet tezi, radyo konuşmaları, bazı özel anı ve resimleri, icrâsındaki üslûb araştırılmıştır.

Mesud Cemil Bey 1902'de İstanbul Calaloğlu'nda doğdu. Büyük ustâd Tanbûrî Cemil Bey ve Saide Hanım'ın tek çocuklarıdır. 14 yaşındayken babasını kaybetti. İstanbul Sultâniye'sini bitirdi. 10 yaşında babasından kemençe ve solfej dersleri alarak müzikîye başladı. 13 yaşında kemana başladı. Kadı Fuad Efendi'den tanbur öğrendi. Sadettin Arel vasıtasıyla Berlin Stern Konservatuarı ve Müzik Akademisi'nde eğitim gördü. Ve bir violoncel virtüözü oldu. Aldığı Türk Müziği kültürü ve batı eğitimini birleştirerek tanbur ve violoncel'de yeni bir ekol yarattı. 1945'te Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdi.

İstanbul ve Ankara radyolarında çeşitli görevler, müdürlükler ve 1950'de Türkiye Radyoları Müdürlüğü yaptı.

Ankara Devlet Konservatuarı, Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü, İstanbul (Belediye) Konservatuarı ve çeşitli liselerde ayrıca radyolarda hocalık yaptı.

1955'te Bağdat Güzel Sanatlar Akademisi'nde çalıştı.

Çeşitli dış ülkelerde konferans, festival ve kongrelerde ülkemizi temsil etti.

İki kez evlendi. Çok iyi Almanca, Farsça ve biraz Arapça biliirdi.

Ekim 1963'te 61 yaşında kan kanserinden öldü.

200 kadar yayınlanmış yazı ve makalesi, babası Tanbûrî Cemil Bey hakkında bir biyografi kitabı, 3 tane bestesi bulunmaktadır.

## SUMMARY

This study regarding "The Life and Works of Mesud Cemil" has been prepared as a master degree thesis

In researching his ample and profound genius like an ocean, in many times, words were insufficient. Some of his writings and articles published on newspapers, books and magazines, this thesis of graduation, his speeches on the radio some of his memories and photographies, the style in his performance have been exposed from the informations and documents the were unknowns.

He was born in 1902 in İstanbul, Cağaloğlu. He was the unique son of the master Tanburi Cemil and his wife Saide. He lost his father when he was 14 years old. He finished İstanbul Sutanisi High School. When he was 10 years old he began to study music, taking lessons of solfeggio and kemençe (a Turkish instrument) from his father and began to play violin when he was 13. And then Kadi Fuad Efendi taught him to play tanbur (a Turkish instrument). After he studied in Berlin Stern Conservatory and Music Academy, thank to Sadettin Arel, and became a good virtuos of violancello.

Combining his turkish culture with european music education he created a new ecole in tanbur and violancello. He was graduated from the Language-History-Geography Faculty of Ankara in 1945. He was charged with various fuctions in İstanbul and Ankara and was appointed as Director of Turkish Radio 1950

He worked as teacher in Ankara State Conservatory, Ankara Gazi Education Institute, İstanbul Belediye Conservatory, various high schools and also in radio. He worked in the Fine Arts Academy of Baghdad in 1955. He represented our country abroad in some conferences, congresses and festivals.

He got married twice. He was able to speak German and Persian very well and a little Arabic.

He was dead by cancer in October 1963 when he was 61.

There were existing 200 writings and articles, a biographical book regarding his father Tanburi Cemil Bey and 3 compositions.



## BÖLÜM 1.

### GİRİŞ

"Mesud Cemil'in Hayatı ve Eserleri" konulu bu çalışmanın asıl amacı yakın tarihimizin kıymetli ve çok yönlü müzik adamı olan Mesud Bey'in dehâsını ortaya çıkarmak ve tüm müzikîşinaslara tanıtmak arzusudur. Hakkında yeterli yazılı kaynak olmaması münasebetiyle; çalışmamızda Ona yakın, aynı devirde yaşamış, birlikte çalışmış ya da onun sanatıyla ilgilenmiş değerli hocalarımızın fikir ve yardımları büyük destegimiz oldu. Bazı hocalarımızın özel arşivleri, İstanbul Radyosu arşivi, İstanbul Üniversitesi Belediye Konservatuarı arşivi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı arşivindeki yazılı kaynaklar ve bant kayıtları Mesud Cemil Bey hakkında ilk kez ortaya koyduğumuz bilgi ve belgeleri bulmamızı sağladı. Bu kaynaklar birbirleriyle karşılaştırıldı, bant kayıtlarındaki Mesud Cemil Bey'in konuşmaları ilk kez tarafımızdan yazıya aktarıldı, bulabildigimiz bazı yazı ve makaleleri biraraya getirildi, eski Türkçe (Osmanlıca) olan bir yazısı yine ilk kez tarafımızdan bugünkü Türkçe'mize çevrildi, değerli hocamız Niyazi Sayın'ın özel arşivinden Mesut Cemil'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki bitirme tezi bulundu, Mesud Cemil ile ilgili anı ve bazı özel bilgiler elde edildi.

Tanbûrî Cemil Bey gibi bir babanın oğlu olmanın gururu ve sorumluluğunu taşıdığını kişiliği, sanatı ve felsefesiyle bütün yaşamında çok güzel ispat eden Mesud Cemil Bey için yapılan bu araştırmânın kapsamı, benzer çalışmalarla ışık tutması amacıyla mümkün olduğu ölçüde geniş tutulmaya çalışılmıştır.

## BÖLÜM 2.

### HAYATI

#### 2.1. Hayat Hikâyesi

"Cemil Mesud Ekrem ( Aralık 1902 - 31 Ekim 1963 ) İstanbul'da Çağaloğlu'nda doğdu. (1) "Çocukluğu Aksaray'da Sineklibakkal'da Kâtip Muslâhiddin sokagi'nda geçti. Çok sevdiği bu muhitte büydü..." (2) Türk Musikisi tarihinin en büyük virtüözü olan Tanbûrî Cemil Bey ile Sâide Hanım'ın oğludur. "Babası Cemil Bey 1901 yılında 30 yaşındayken evlendi. Annesi, Defter-i Hakaâni Nezareti Müdürlerinden Nazif Bey ile çerkez olan Eflâk Nûr Hanım'ın kızı Şerife Sâide Hanım idi. Babasından 15 yaş küçüktü. Evlilikleri de 15 yıl devam etti" (3)

İstanbul Sultanisi'ni bitirdi(Lise). Daha burada öğrenci iken ünlü bir Tanbûrî idi. 1912'de 10 yaşında iken babasından kemence ve solfej dersleri alarak müzikîye başladı. 1916'da babasını kaybettiği zaman 14 yaşındaydı. 1915'te Daniel Fitzinger'den keman derslerine başladı. Babasının belki de en seçkin talebesi olan virtüöz Kadı Fuat Efendi'den tanbur öğrendi. (Babasından hiç tanbur dersi almamıştır) Bir müddet yine babasının talebesi olan Refik Fersan'la çalıştı. Rahmi ve Şemseddin Ziya Bey'lerin delâletiyle yüksek hususi meclislerde tanbur çalmaya başladı. Refik Talât Alpman'la müzik bilgisi çalıştı. Hamparsum notasını öğrendi 1919'da 17 yaşında hususi mahiyette ilk tanbur hocalığına başladı. Ali Rifat Çağatay'ın yönettiği Şark Musikisi Cemiyeti konserleri ile sahneye adımını attı. Abdülbaki Baykara'nın Şeyh olduğu Yenikapı Mevlevihânesi'ne devam etti. Burada neyzenbaşı olan Rauf Yektâ Bey ve Kudümzenbaşı olan Ahmed Irsoy ile tanıtı. Galata Mevlevihânesi'ne de devam etti. Mehmed Emin Yazıcı ile tanıtı. Dr.Subhi Ezgi'den klâsik tanbur metodunu öğrendi. Babasının yıkılmış olduğu geleneksel Türk tanbur icrâsını öğrenmekle yeni ufuklara erişti. Klâsik Türk Musikisi üzerine eğildi. Sadettin Arel ile tanıtı. Ondan himâye ve teşvik gördü. 1920'de Ali Rifat Çağatay'ın delâletiyle çok iyi violoncel çalan Dâmad Şerif Abdülmecid Bey Efendi ile görüştü. Ondan ve daha sonra

(1) Hayatı ile ilgili bilgilerin çoğu Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mus.Ans., C.I, s.175-176-177 aynı yazarın Türk Bes. Ans.s.31, ve 40.Sanat Yılı Brş'den derlenmiştir.

(2) Mesud Cemil'le Bakı Süha Ediboğlu'nun bir radyo programında yaptığı sohbetten

(3) Alev Güngör, İ.T.Ü.T.M.D.K. Bitirme Ödevi 1989, s.4

Karl Berger'den keman dersleri aldı. Fakat Abdülmecid Bey'in kardeşi Şerif Muhiddin Targan'ın violonselini dinleyince, kemani bıraktı ve ondan bu sazi öğrenmeye başladı. Hukuk Fakültesi'nin ikinci sınıfını terk ederek, Sadettin Arel'in tavsiyesi ile Berlin'e gitti. Orada Arel hesabına Stern Konservatuari'nda ve Müzik Akademisi'nde okudu. Çok iyi bir Batı Müziği Kültürü ve eğitim aldı. Arel, Batı Müziği Kültürü edinmiş, menşe'de Türk Musikisine mensup gençlerle Türk Musikisi ekolünü kurmak istiyordu. Yine bu maksatta çok kabiliyetli bir kanun virtuozu olan Hasan Ferit Alnar'ı da Viyana'ya tıhsile gönderdi. Ancak bu gençler Türkiye'ye döndükten sonra ustalarının istediği yolda yürüyemediler. O sıralarda çok şiddetlenen Türk Musikisi aleyhindeki cereyanlara ve daha çok Batı Musikisine hizmet ettiler.

Mesud Cemil, Berlin Üniversitesi'nde Psikoloji Enstitüsünde Ses Arşivinde asistanlık yaptı. Hugo Becker'den violonselini ilerletti. İki buçuk yıl sonra 1924 sonunda, annesinin ağır hastalığı sebebiyle tahsilini bitirmeden İstanbul'a döndü. Darülelhan'da tanbur, solfej ve nazariyat, Gelenbevi Lisesi'nde müzik dersleri öğretti. Bir ara Edebiyatı Fakültesi'ne devam etti. 1925-1927'de violonseli ile Batı Musikisi Konserlerine katıldı. 1926'da kurulan ilk İstanbul Radyosu'nda spiker, idareci, tanbur ve violonsel icrâcısı olarak görev'e başladı.

1938 yılında Akara Radyosu'na Türk Musikisi Şefi olarak gitti. 1940'ta Ankara Radyosu Müdürü, daha sonra da Türk ve Batı Musikileri Şefi oldu. Ankara'da il k kez "Klasik Koro" yu kurdu. "1935'te Belediye Konservatuari'nda Tasnif ve Tetkik Heyeti'ne üye oldu. Dr. Subhi Ezgi ile Ahmet IRsoy'un yayınladıkları Türk Musikisi Külliyyâtına yardım etti." (4) 1950'de Türkiye Radyoları müdürü oldu. 1951'de 13 yıllık bir Ankara çalışmasından sonra radyo müdürü olarak tekrar İstanbul'a döndü. Klasik Koro'yu burada da idare etmeye devam etti ve ölünceye kadar bırakmadı. Mesud Cemil öğretmenlik hayatına da devam etti. Gelenbevi Lisesi'nden sonra Konya Lisesi'ne nakledilmesi üzerine 1925'te öğretmenliği bırakmıştı. 1930'da Aksaray Pertevniyal Lisesi'ne müzik öğretmeni oldu. 1938'de ise Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü violonsel öğretmeni, 1944'te Ankara Devlet Konservatuari yüksek kompozisyon

---

(4) Yılmaz Öztuna, Türk Bestecileri Ans., s.31

bölümüne Türk Musikisi tarihi öğretmeni oldu. 1948'de Devlet Konservatuvarı'nda violoncel hocalığına geçti. 1951'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda müzik folkloru okutmaya başladı.

1955'te İstanbul Radyosu'ndan ayrılarak Bağdat'a gitti. Dört yıl boyunca Bağdat Güzel Sanatlar Akademisi'nde Musikî kısmı başkanı ve hoca olarak çalıştı. 1959'da başmüşavir sıfatıyla İstanbul Radyosu'na döndü.

"Ankara Radyosu'nda bulunduğu sıralarda 1945'te Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Tez konusunu "Kutb-ün Nâyi Osman Dede" olarak verdi ve başarıyla mezun oldu." (5) Bu tezin kopyası eklerdedir.

1932'de Misir'da toplanan Şark Musikisi kongresine Rauf Yekta Bey ile beraber katıldı. 1935'te konferanslar vermek için Viyana'ya gitti. 1960'ta Paris'de Unesco'nun Çağdaş Bestekârlar Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti. İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya ve Avusturya'yı gezdi.

"Çok iyi Almanca biliirdi. Yine çok iyi Farsça ve biraz Arapça konuşurdu. biraz Fransızca anlardı. Tıp ile de çok ilgilenirdi. (5)

İlk evliliğini Celâl Sâhir Erozan'ın kızı Berrin Hanım ile yaptı. Sonra Berrin Hanım, Nadir Nadi Abalioğlu ile evlendi.

"İkinci eşi, I. Abdülmecid'in kızlarından Cemile Sultanının torunu, saray ailesinden Naime Hanım'dı. Naime Hanım'ın da ikinci evliliği idi. Çocukları olmadığı. Naime Hanım'ın ilk eşinden doğan Edhem adında bir oğlu vardı. Erenköy'de (şimdi Tüccarbaşı durağı denen) bahçe içinde tek katlı bir evde oturuyorlardı. Daha önce yanmış olan bu ev Naime Hanım'a sarayı ailesinden kalmıştı. Çamlar arasında, bahçe içinde, şirin bir evdi. Yaz kış orada oturuyorlardı. Bir de köpekleri vardı. Tabi Mesud Bey'in sevgili kedileri de " (5)

**31** Ekim 1963'te, saat 18.50'de, Haseki Hastanesi'nde, kan kanserinden 61 yaşında iken öldü. 2 Kasım'da cenazesi oturdukları Erenköy'de Zihni Paşa Camii'nden kaldırıldı. Sahrâ-yı Cedid mezarlığına gömüldü.

---

(5) Niyazi Sayın ile görüşme, Aralık 1991

## 2.2. Kişiliği

"Uzun boylu, yakışıklı, çok sevimli, gözlüklü bir adam olan Mesud Cemil, fevkâlâde zeki, hassas tam manâsiyla müzisyen, engin müzikalite sahibiydi. Çok iyi konuşur, fıkra anlatırdı. Kültürü genişti. Almanca bilir, daha bir iki dili de anlardı. Ciddi bir tıp kültürüne bile sahipti. Kedilere olan düşkünlüğü ve engin sevgisi meşhurdu.

Bir ara "Tel" soyadı kendisine yakıştırılmışsa da, hiç bir zaman böyle bir soyadı almadı. Soyadı olarak babasının adı "Cemil"i seçti. Ölümünden sonra İstanbul Radyosu'nun büyük stüdyosuna onun adı verildi. Üstat bir radyocu olarak ün yaptı. Dostları vefasızlığından çok yakınımlıslarda, gene büyük bir dost kitlesi, kendisini halâ unutulamaz bir şahsiyet olarak hatırlamaktadır. Son yıllarda Türk Musikisini keşmekeşten kurtarmak için Arel'in teklif ettiği esasları ele almaktan başka şare olmadığını kavramıştı. Fakat vakit geçmişti.(6)

Ruşen Kam 31. 10.1965 tarihli radyo konuşmasında şunları söylemiştir. "..... çocukluk çağlarının ilk yıllarda başlayan ve delikanlılık, gençlik çağlarını aşarak altmış iki yaşına kadar, her sene gittikçe artan, gelişen, yükselen bir genel kültür, bir sanat kültür seviyesi içinde kendi kendini yetiştirdi. Türk Musikisi, Türk Halk Musikisi, Batı Musikisi alanlarında kendinden beklenen irtifalara saziyla, sözyle ve kalemiyle yükselmesini bildi..." (7)

31 Ekim 1964'te Baki Süha Ediboğlu ölümünün birinci yılı dolayısıyla hazırladığı Radyo konuşmasına dostu Mesud Cemil'i söyle anlatıyor;

"Tam bir yıl önce bugün Mesud Cemil'i toprağa vermiştık. Bir yıl evvel sessizce ve birdenbire tıpkı bir başka müzikîye geber gibi aramızdan ayrılmış ve kendisini seven dostlarını, konservatuar dershanelerini, radyo stüdyolarını, notalarını, çaldığı sazları bir mesleki bıkkınlıkla ve çogu zaman yaptığı gibi bırakıp kaçmıştı. Pek çogumuz bu kaçışı, bu kayboluşu onun her zamanki ruhi firarlarından biri gibi karşılamış, şimdi kimbilir hangi ücra köşede, tanımadığı insanlarla, başbaşa veya hît yeni keşfettiği bir semt kahvesinde kendini unutturuyor ya da bir bahçede hayvanlarla konuşuyor, pırıl pırıl bir güneş altında yıkık bir duvar kenarında çok sevdiği kedilerine bir şeyler yediyor sırtlarını okşuyor diye düşünmüştük.

---

(6) Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mus.Anş, C.I, s.176

(7) Dr. M.Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi, C.2, s.152

Çok bekledik gelmedi. Bu gidiş, bu firar, dönüşü olmayan bir firardı. Mesud Cemil'in bıraktığı bu boşluğun genişliğini ve derinliğini geçen 1 yıl içinde çok daha ciddi çok daha acı olarak hissettik. Binbir marifet ve hünerle dolu olan parmaklarını aradık. En ince ses ipliklerini yakalayan hassas kulaklarını, zevkini, sihirli yöneticiliğini, zekâsını konuşmalarını, renkli kalemini, çok cepheli hocalığını, İstanbul efendiliğini aradık. Düşündük ki, müzik alanımızda bir çok şeyle rin yapılması Mesud Cemil olmadan hemen hemen imkânsızdır. Sihri bir verasetle olgun bir sanat kültürünün birleşiminden doğan hünerlerini, tecrübelerini, başka istidatlara başka parmaklara intikâl ettirmek zordur. Radyo programcılığındaki terkib kabiliyeti, tek başına hazırlama sürati elemanları seçme ve görevlendirme maharetî bugün ancak kalabalık ekiplerin yapabileceği işlemlerdir. Musikîmizin ve radyoculuğumuzun hemen her alanda at oynatan bu usta insanın kıymetini itiraf edelimki sağlığında layıkiyla takdir edemedik. O'nun kolaydan, bayağıdan, çirkinden kaçan titiz kişiliğinin dışarıyla ve kendi ruhuyla yaptığı mücadeleyi yakından göremedik. O'ndan bize ne kaldı? Büyük müzik eserleri mi? Cilt cilt metod kitapları mı? Hayır ..... Belki de birkaç kırık dökük beste ve bir iki küçük kitap bıraktı. Bunlar hiç mühim değil. Mesud Cemil'in bizlere ve gelecek nesillere bıraktığı en büyük miras; zevk titizliği ve sanat kültürü yanısıra, müzikimize getirdiği vakar ve haysiyettir. İcrâ mükemmeliyetidir." Konuşma şöyle bitiyor :

"Muhterem dinleyiciler o'nun bu birinci ölüm yıldönümünde tanığınız ve sevginiz çok cepheli Mesud Cemil'in size yeniden tanıtmaya kalkmak benim için boş bir gayrettir. Onun için hemen susup sizleri o'nun söyleye, sesiyle, saziyla ve sohbetiyle başbaşa bırakmak istiyorum".(8)

O'nun kişiliğiyle ilgili bazı düşüncelerini ve anılarını yakın dostu değerli hocamız Niyazi Sayın'ın kendi ağzından naklediyoruz. "25 sene onun korosunda ney çaldım. Aramızda 27 yaş fark vardı. Ama biz iki samimi dosttuk. Çok büyük bir insandı. Bir defa onun gibi bir yazar bir muharrir, onun gibi müzikten anlayan, ben iki kişi tanıdım. Müzikten tam mânasiyla anlayan benim istediğim manâda. Birincisi Halil Dikmen, ikincisi de Mesud Cemil'dir. Musikîyi başka türlü anlatırlardı onlar. Fikirleri de birbirlerine benzerdi. Mesud Bey'in çeşitli devirleri vardı yaşadığı hayatı içersinde. Bir çok insana ters

---

(8) Bu konuşma metni İstanbul Radyosu arşivindeki TSM B 658 no'lu banttan tarafımızdan yazıya aktarılmıştır.

gelen durumları vardı. Ben bunun sebebini, Mesud Bey kendi ölçüsünde bir insan bulamadığı için o hale düşmüştür diye düşünüyorum. Söleyemeyeceğim kadar birbirimizin mahremiyeti içinde yaşırdık. Öyle güzel bir dostluk. Bu ters gelen durum ve davranışlar dedığım şeyler; meselâ bir yere gittiği zaman derler ki birine Ooo Paşam hoşgeldin filan dermiş, sonra arkasını dönünce Allah müstahâkını versin dermiş filan. Bunun sebebini ben şurda buluyorum. Mesud Bey'in babasından tevarüs eden bir seysi var, ruhî bir gücü. Fakat cemiyette onun iç âlemini dışarıya vuracak güçler çıkmamış. Seviyesini anlayan kişiler, o zaman en yakını Ruşen Bey gibi bir insan düşünün. Ruşen Bey bile onu tam manâsiyla anlayamamıştır. Ruşen Bey, hiç bir zaman babasının oğlu değildir. Buna rağmen biz Ruşen Bey'i şimdî mumla arıyoruz. Keşke olsa da elini öpsek. Düşünün bir Ferit Bey ki Ruşen Bey'in babası Ferit Kam, hiç bir zaman Ruşen Bey, Ferit Bey değildir. Ve Mesud Bey'de babasının ogludur babasının en kötü eseridir derler. Halbuki babasının en iyi eseri Mesud Cemil'dir. 14 yaşında babasından ayrılmıştır, çok erken. Fakat ondaki güç, yaratılış yapısı, muazzam bir insandı. Dışa dönük gözüken içe kapalı insandı. Diyebilirim ki son zamanlarda ihtiđâ etmiş bir insandı. Bir gün evde oturuyorum annem dedi ki bak Mesud Bey geldi (o vakit Üsküdar da Doğancılar'da oturuyoruz) kapıyı aç. Aştım, onun Bağdat'tan aldığı bir Taunus arabası vardı. Onunla geldi. Bagajı açtı, 6 katalog plak var. Niyazığım bunları al dedi. Sana lâyiktir dedi. İltifat etti. Eksik olmasın. Bir de kapıdaki çini soba var. Üsküdar'da büyük bir odam vardı. Odayıda iyi döşemiştim, en güzel yerinde de babasının yağlı boya bir tablosunu koymuştum, resmin altında Tanbûrî Cemil'in eli vardı. Onun altında da Mesud Cemil'in resmi vardı. O biliyordu haliyle görmüştü filan. Çok bağlandık birbirimize senelerce beraber olduk. Birgün geldi, Niyazığım bir çay yap dedi beraber içtik. Benimde öyle bir şöminem vardı çiniden içinde ufak bir semaver. O semaverde çay yaptım içiyoruz. Dedi ki "bu kütüphanende hangi kitap kıymetli? Ben de "15 gün evvel Bulak baskısı 7 cilt aldım dedim. Naîfî tercumesi. Tâlik. Hz.Mevlânâ'nın Mesnevi'nin manzum tercumesi. Naîfî'nin dedim. Ondan evvel de "babamın bir plağını koyda dinleyelim" dedi. Hiç radyoda klâsik koroda yapmadığı bir şey. Babasına ait bir eser varsa bile tutar, "çikarın" derdi. Demesinler ki "babasının eserini kayırıyor" çok çekinirdi. Osman Bey'in usşak peşrevini koydum. Kadi Fuat tanbur çalar, Tanbûrî Cemil kemence çalar. Onu çok iyi süslemiştir. Çok iyidir. Ben ağlamaya başladım. Dokundu bana o hava, baktım o da ağlıyor" derken "babamın súzidilâra taksimini koy" dedi onu koydum. Fakat biz öyle bir olduk ki yüzümüz gözümüz karışıverdi. Ondan sonra, kitapların arasında işte "hangisi kıymetli" dedi. Kalktı tek başına gitti elini uzattı. "Bîyânev ez gün şikâyet mi kû ned" mesnevinin ilk misrâını okudu. Tercumesini 18 beyit kendisi yaptı orda Farsça bilirdi

Arapça da biliirdi. (Hani antıparantez Irak Parlamento Heyeti geldi Klásik Koro'yu Arapça takdim etti.) Çok iyi Almanca da biliyordu. Eseri öptü başına koydu başladı ağlamaya, bana sarıldı, ben ağlıyorum o ağlıyor. Halâ tesirindeyim. Dedi ki "ben hayatımda çok yanlış hareketler yaptım. Allah benim kusurumu affetmez, ama senin gönüln temizdir, sen benim için dua et" Böyle bir gün geçirdik. Bunu unutamam. Ben iki üç gün sarhoş olarak gezmışimdir bu günün tesiriyle. Bendeki flaş hatırlardan bir tanesi budur. Mesud Bey başka bir insandı. Çaldığı Tanburu da başka türlü bir tanburdu. Muazzam bir tanbur. Ben vefatından sonra onun üç ay kadar müddetle bütün eserlerini bir bantta topladım. Radyoda meselâ Rehâvi taksim muazzam. Folklor dan da çok iyi anlardı.

Birgün kemençeyi aldım. Halük Recâi'nin kemençesiymiş sanırıım. Prova yapmıştık. Arada 5-10 dakika sigara molası. Aldım kemençeyi solak olduğum için sol elimle yay çekiyorum Mesud Mey geldi "ver bana yayı" dedi. "Bak" dedi. "Eski İstanbul efendileri (İstanbul'a hayran, İstanbul efendilerine hayran bir insandı. Çok güzel ve kibar giyinirdi) genç İstanbul efendileri yürürken, redinkotu, rugan ayakkabiları güzel giyinen bir insan düşünün" dedi "Elinde giderken de bastonunu böyle bilekten sallar böyle yapar. Bilekler, kemençe hareketi böyle yapacaksın" dedi. "Boyle dizinin üzerinde böyle tutacaksın" dedi. 5-10 dakika bana keneçe çalmasını öğretti. Tarif etti.

Kedileri severdi. Akşamları bazen birer kadeh içerdik. Ona hürmetim sonsuzdu. Musikîden hiç konuşmazdım. Birgün bana dedi ki vapurdayız "Benim babam müzikînin mevlânasıdır" Siz de Sultan Veled'isiniz dedim güldü.

Mesud bey son senelerde kendine gelmiş bir insandı. Esas güzelliğini saklamıştır hep, ona kimse hitap edememiş tir. Yanına insan yaklaşmamıştır. O kendi dehâsiyla, hüneriyle, yeteneği ve müzik zekâsiyla hep yalnız kalmıştır. (9)

Mesud Cemil Bey'in hayatı, sanatı ve kişiliği ile ilgili bilgilerin, hakkında yazılan ve söylenenlerin, onu sevenlerin anılarının, hakkındaki düşüncelerin bir araya getirildiği ve 40.sanat yılı nedeniyle Kasım 1952'de yayınlanan "40. Sanat Yılında Mesud Cemil" adlı broşürün tamamının kopyası Ekler bölümündedir. Bu broşür Üstâd hakkında çıkan ilk derli toplu yazılı kaynaktır.

---

(9) Niyazi Sayın ile görüşme, Aralık 1991

### 2.3. Babasından Etkilenisi Onu Anlayışı Ve Babasıyla İlişkisi

Mesud Cemil'in babasına karşı olan duygularını, onu anlayışını ondan etkilenişini kendi kaleminden; babası için yazdığı "Tanbûrî Cemil'in Hayatı" adlı kitabından bazı bölümler alarak nakledeceğiz.

"Babam, benim iyice hatırladığım zamanlarda, sürekli melankolik hali gittikçe artan bir insandı, onun neşeli ve gülümser yüzünü hiç hatırlıyorum. Bütün ev halkı ile olduğu gibi benimle de çok ciddi, hatta resmi idi. Bana, ciddiyet ve temkinle, telaş etmeden, dirseği kaldırmadan, yerden temennâ etmeyi öğretmişti. Misafirlere olduğu gibi, kendisinin yanına da ihtiyatla girdiğim zaman, elini öpmez, fakat karşısında, biraz uzağında durur, yerden temennâ ederdim.

Hatırlamadığım pek küçük yaşılarım dışında, onun beni bir tek defa ile kucakladığını, öptüğünü bilmiyorum.

Nisbeten neşeli olduğu zamanlar, benimle beraber bahçeye çıkar, hayvanlar, bilhassa kedilerle meşgul olur, bana adetâ bir (kedicilik) öğretir, ben doğmadan evvel ölen bir kedisinin hikâyelerini anlatırdı" (10)

"Lâkin son senelerinde, gittikçe içine çekilerek günlerce yapayalnız evde kaldığı; okumak, yazmak, bahçe işleri, marangozluk, saz tamiri veya hayvanlarla meşgul olduğu zamanlarda kendimi o'na daha yakın duyar ve oylanmalarında canını sıkıtmaya dikkat ederek, ekseriya onun hitabını bekleyerek ve kendiliğimden pek az şey sorarak, bir gölge gibi yanında dolaşırdım. Bazen Lâvtayı veya Çögür'ü alır, çalmaya ve derinden gelen kalın sesiyle okumaya başlardı.

O vakit yaşımin çok üstünde garip bir heyecana düşer, vücutundan rahatsız olmasının diye köşemde, sessiz bir ounla meşgul gibi görünürdüm. Çaldığının ne olduğunu bilmezdim. Sevmekten ziyade korktuğum bu adam, gönderdiği ses dalgaları ile, bir kandil gecesi yuvarlak el aynasının arkasına resmini yaptığım Allah'a yaklaşır göğsüme boğazima gözlerime dolardı. Bu duyu bir defa kalabalık bir sokakta annemi kaybettikten sonra tekrar bulduğum zamanki acı sevince benzerdi. Onu dinlediğim için ölecek gibi olduğumu hissettirmek, gizli

---

(10) Mesud Cemil, Tanbûrî Cemil'in Hayatı, s.134

sırrını ele vermek, camdan yapılmış bir evi kırmak korkusunun içinde uyanık tuttuğu şuurla, belli etmeden, dışarı çıkar, oda kapısı ile sofa arasındaki kalın perdenin büklümleri arasında gizlenir, hıçkırıklarımı tutar, yüzüm, ellerim sırlısklam ağlardım.

Ne kibar meclislerinde, ne de gramofon plâklarında onu, Tanrı'nın karşısına çırılıçıplak çıktıgı, bu münzevi âlemindeki gibi dinleyen olmamıştır." (11) "Öldüğü zaman onuç yaşındaydım. Son nefesini verirken annemle bahsettiği (yirmi beş senelik rindâne hayatı)ının, bir çocuk idrâk ve ihsasları hududu içine girebilen ne kadarını kavrayabılırdım?" (12)

"Ölülerimizi sevdigimiz kadar onlardan kaçıyoruz galiba. Bana o evin duvarları içinde annemle babamın cesetleriyle beraber kendi kendimin ölmüş olan bir tarafım, hayatımın bir parçası gömülüdür gibi geliyordu." (13)

Mesud Cemil Bey'in "Tanbûrî Cemil'in Hayatı" adlı kitabının bütününden anladığımız üzere; kişiliği, ruhsal derinliği ve sanatının büyülüğüyle babasının vazgeçilmez bir hayranı olduğu ve ikili ilişkilerinin yine anladığımız kadarı ile pek fazla olmamasına rağmen gördüklerinden çok, hakkında anlatılanlar dolayısıyla etkisinde fazlaca kaldığı açıktır. Kişilik olarak; duygusallığını, hayvanlara özellikle kedilere karşı olan düşkünlüğünü ve sevgisini, duyarlığını, insan sevgisini, üreticiliğini, çalışkanlığını, müzikal verasetini babasından aldığı söylediyez. Buna karşılık babasının içe dönük bir yapıya sahip olmasına rağmen, Mesut Cemil dışa dönük, sosyal bir yapıya sahiptir. Birden fazla sazi babası gibi ustalıkla galıyordu.

"Babasından tanbur dersi almamıştır"(14) Fakat babasından dinlediği kemençe, lâvta, ud, yaylı tanbur kendisinde unutulmaz izler bırakmış, kendi üslûbunun belki de çocuk yaşlarındaki temel eğitimini ona kazandırmıştır. Babasına, dehâsına ve eserlerine olan sevgisini Baki Süha Ediboğlu ile yaptığı İstanbul Radyosu'ndaki sohbet programı sırasında şöyle özetlemiştir. "O bir istisnâdır, ona doyamam" (15)

---

(11) Ibid, s.139

(12) Ibid, s.1

(13) Ibid, s.3

(14) Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Musikisi Ans. C.I, s.175

(15) Ölümünün 1. yıldönümünde hazırlanan program İstanbul Radyosu Arşivi TSM 658 no'lu banttan.

#### 1.4. Müzikteki Yeri ve Önemi

"Mesud Cemil Bey'in sanat hayatı biraz dağınıktır. Belli bir konu üzerinde hiçbir zaman çok fazla konsantr olmamıştır. Müzik sanatını bir bütün olarak hazmetmiş, değerlendirmiş; teker teker gerek seslerin güzelliği gerekse müzik kompozisyonu fikrinin dorugu ulaşmış biridir. O halde o'na kendi müzik dünyasının filozofu diyebiliriz. Batı müziğiyle de uğraşmış fakat bunu dünya çapında devam ettirmemiştir. Müziği bir konsept olarak (bir kavram bütün olarak) algılayan biridir.

Mesud Cemil'in müzik hayatında kısaca seslerin güzelliği tınısı önemlidir. Bir eserin çalınması olması değil, nasıl çalınması gerektiği önemlidir. O'na ve babasına ses mimarları diyebiliriz." (16)

Ankara Radyosu'nda ilk kez Klâsik Koro'yu kurdu. Bu suretle Türk Musikisi'ne en büyük ve her zaman yaşayıp devam edecek tek hizmetini yaptı. Türk Musikisi İcrâsi tarihini yazanlar Mesud Cemil'den önceki dejenera icrâ ile ve ondan sonraki temiz icrâ arasındaki uçurumu belirtmeyi ihmâl etmeyeceklerdir. Bu anlayışla bazı eserleri plâga aldırdı. Plâklar gericilerin tepkisine rağmen bir çok gerçek müzisyen için yeni ufuklar açtı ve müzikal icrânın ne demek olduğunu gösterdi. Bu yıllarda İstanbul'da da Ercümen Berker aynı şekilde icrâ için faaliyet gösteriyor, Sadettin Arel'de bunun için çalışıyordu." (17)

"Türk Halk Musikisi'ne çok eski yıllarda eğildi. İlk İstanbul Radyosu'nda da bu sanat türümüzü halka tanıtma çalıştı. Halk türkülerimizi radyo mikrofonların dan anons eden ilk spikerimiz de Mesud Cemil Bey'dir. Bu konuya derinlemesine inceleyerek, özellikle 1938'den sonra uygulama aşamasına getirdi" (18)

"Ney'i çok severdi. Ankara'lı eski neyzenler ney'i kötü tanıtmışlar, eski neyzenlerin ciddi ve nezih icrâ imajını silmişlerdi. Mesud Bey bunu sildi. Eser icrâ ettirirken Klâsik Koro'da sık sık ney taksimleri yaptırdı. Ney'in bugünkü kaliteli icrâsına kavuşmasında o'nun büyük payı vardır.

---

(16) Doç.İhsan Özgen ile yapılan görüşmeden, Ocak 1992

(17) Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Musikisi Ans. C.I, s.176

(18) Dr. Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi, C.II, s.151

Mesud Cemil'in müzikteki yeri doldurulamaz. O başka bir insandı. Tanburu, violonseli, lavtası, müzikoloji çalışmaları, Klâsik Koro'su, şefliği, yöneticiliği, hocalığı ile hayatının her anında musikî ile nefes alıyordu. Tarihi ile, icrâsı ile folkloru ile bilimselliği ile müziği onun kadar iyi bilen çok az ustâd vardır. " (19)

"Mesud Cemil müzikide çığır açmış icrâcılardan biridir. Özellikle klâsik musikî repertuarımız en iyi şekilde icrâ ediliyor ve yorumlanıyorsa bu hususu, bugün musikî âlemimiz Mesud Cemil Bey'e borçludur." (20)

"Mesud Cemil sanatçiya çok değer verirdi. Arada bir sanatçı dostlarıyla buluşurlar (Cemal Reşit Rey, Ruşen Kam, Nazım Hikmet v.s.) musikî ve sohbet toplantıları yaparlardı. Klâsik musikîye hayrandı ve çok iyi bir icraciydi." (\*)

"Radyoda yaptığı musikî sohbetleri programlarında bir kez Yahya Kemal'i çıkarmıştı. Ona şiirlerini okutmuştu. Musikîye olduğu kadar şire ve şairlere de çok önem verirdi. Çok hassastı. (\*)

- 
- (19) Niyazi Sayın ile yapılan görüşme , Aralık 1991  
(20) Prof.Dr. Nevzat Atlıgil ile yapılan görüşme, Ocak 1992  
(\*) Cüneyd Orhon ile görüşme, Şubat 1992  
(\*) Doç.Cahit Atasoy ile görüşme, Şubat 1992

### 2.5. Koro Yönetimi ve Şefliği

"1938'de Ankara Radyosu'na Türk Musikisi şefi olarak gitti. 1940'ta Ankara Radyosu müdürü oldu, daha sonra da Türk ve Batı Musikileri şefi oldu.

Ankara'da ilk kez "Klásik Koro'yı kurdu. Modern anlayış ile Klásik Türk Musikisi icrâ ettirdi. Cevdet Kozanoğlu'nun disiplinli idâresi ile Türk Musikisi kısmını en iyi şekilde getirdi. Bir çok değerli kabiliyet yetiştirdi. Tamamen dejenere olmuş Türk Musikisi icrâsına modern ciddi ve müzikal bir anlayış getirmesi eski ekol mensupları ve piyasacılar arasında büyük tepkilere zemin hazırladı. Fakat çok iyi bir koroşefi olan ve musikî'de tuttuğu yolun doğruluğuna inanan Mesud Cemil bu tepkilere kulak asmadı. Bu suretle Türk Musikisi'ne en büyük ve her zaman için yaşayıp devam edecek tek hizmetini yaptı. 1951'de Radyo müdürü olarak İstanbul'a geldikten sonra burada da Klásik Koro'yı idareye devam etti ve ölünceye kadar bırakmadı. Ölümünden sonra o zamana kadar "Küçük Koro" adıyla ikinci Klásik Koro'yı yöneten eski Konservatuar İcrâ Heyeti Şefi ve İstanbul Radyosu Müdürü Dr.Nevzat Atlığ bu koroyu devr aldı. Ancak Mesud Cemil'in 45 dakikalık programı zamanla haftada 25 dakikaya indi. Mesud Cemil'in icrâ tarzına getirdiği yeniliği Dr.Atlığ geliştirdi en mükemmel dereceye yükseltti."(21)

Sayın hocamız Prof.Dr.Nevzat Atlığ, Mesud Cemil'in koro anlayışı, şefliği ve hizmetleri hakkındaki düşüncelerini bize söyle aktardı.

"1943'ten itibaren kurulan Üniversite koroları, Konservatuar İcrâ Heyeti ve yurt sathında hergün sayıları artan koro'lar Mesud Cemil'in açtığı çığır'ın mahsülleridir.

Zannimca özellikle klásik musikî repertuarımız en iyi şekilde koro marifeti ile icrâ ediliyor ve yorumlanıyorsa bu hususu musikî âlemimiz Mesud Cemil Bey'e borçludur.

Mesud Cemil Bey'in hizmetleri arasında zamanla dikkatten kaçan bir hususu özellikle belirtmek istiyorum kitle iletişim vasıtalarının bulunmadığı bir dönemde Musikî Yayınları Şefi olarak 1938 ile 1950 yılları arasında Ankara Radyosu'nun yaptığı müzik yayinları ile bütün yurdu örnek sayılabilcek müzik icrâsı ile adeta şartlandırmıştır. Bu sayede klásik musikî repertuarımız daha iyi öğrenilmiş ve benimsenmiştir.

---

(21) Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Musikisi Ans. C.I, s.176

Bu yayınlar musikîye yeni başlayanlar için olduğu kadar, yetişmekte olanlar için de çok faydalı ve eğitici mahiyette olmuştur. Şahsen benim için de en önemli saydığım eğitici vasıta Ankara Radyosu'nun Mesud Cemil'in nezaretinde ki bu yayınları olmuştur. O'nun Türk Musikisi'nde ki bir çok vasıfları yanında en önemli bulduğum iki yönü koro anlayışı icrâsı ve radyo yayıncılığıdır. Ruhu şâd olsun" (22)

" ... çok iyi bir şef'ti. Tanbur ve violonsel icrâsında ki mükemmel koro yönetimindeki icrâda da kendini gösteriyor O'nun klâsik koro anlayışı günümüzdeki klâsik koro imajının temellerini atmıştır." (23)

" .... Mesud Cemil çok güçlü bir yapıya sahipti. O'nun çok mükemmel, farklı bir müzik anlayışı vardı. O'na hitab eden müzik. Kimleri beğendini söylemezdi pek ama Hafız Osmani çok severdi. İşte onun klâsik müzik anlayışı Hafız Osman devridir. Hep o mükemmel "klâsik Müzik" kavramını devam ettirmek, o icrâyı devam ettirmek istedî. Klâsik Koro'yu kendi korosunu çok severdi. Baskıyla değil sevgiyle yönetirdi Çok iyi bir şefti. Ney'i çok severdi. Bana her eserden sonra taksim yaptırdı."(24)

---

(22) Prof.Nevzad Atlığ ile görüşme, Ocak 1992

(23) Doç.Ihsan Özgen ile görüşme, 1992

(24) Niyazi Sayın ile görüşme, Ocak 1991

## 2.6. Radyo Yılları ve Yöneticiliği

"1926 yılında kurulan ilk İstanbul Radyosu'nda spiker, idareci, tanbur ve violonsel icrâcısı olarak göreveye başladı. Radyoculuğu devam etti. Baş spiker ve müdür vekili oldu.

1938'de Ankara Radyosu'na Türk Musikisi Şefi olarak gitti 1940'ta Ankara Radyosu Müdürü daha sonra da Türk ve Batı Musikileri Şefi oldu.

1950'de Türkiye Radyoları Müdürü oldu. 1951'de 13 yıllık bir Ankara görevinden sonra Radyo Müdürü olarak İstanbul'a döndü."(25)

"1951-1955 arası Mesud Cemil İstanbul Radyosu Müdürü iken, ben Musikî Yayınları Şefi idim. Disiplinli, geniş kapsamlı bir radyoculuk anlayışı vardı. Spikerlik dönemi, yöneticilik dönemi ve icrâcılık dönemleri boyunca radyoculuk anlayışı değişmedi aksine gelişti." (26)

"İstanbul Radyosu'nda yöneticiliği sırasında sohbet programları yapmıştır. Bunlar "Ses ve Saz Dünyamızdan" adıyla yayınlanırdı. Değişik konularda dinleyicilerine açıklayıcı bilgiler verirdi. Spikerliği, programcılığı, yöneticiliği ile komple bir radyocuydu."(27)

"Mesud Cemil çok iyi bir idareciydi. 1950'lerde Türkiye Radyoları Müdürü olmayı lâyıkıyla hak eden tek kişi oydu. Ve oldu da. Spikerlikten, programcılığa ve müdürlüğe kadar her aşamada başarıyla görev yaptı." (28)

---

(25) Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Musikisi Ans., C.V., s.176

(26) Prof.Dr.Nevzad Atlığ ile görüşme, Ocak 1992

(27) Niyazi Sayın ile görüşme, Aralık 1991

(28) Erol Sayan ile görüşme, Eylül 1991

## BÖLÜM 3.

### ESERLERİ

#### 3.1. Yazarlığı

Mesud Cemil Bey icracılığı, idareciliği, besteciliği, sohbet ve dil ustalığı yanında, yazarlığı ile de üstün kabiliyetli bir sanatkârdı. Babası için yazdığı "Tanbûrî Cemil'in Hayatı" adlı, bilimsel bir biyografiden çok edebi nitelik taşıyan eserde; babasını efsânevî nitelikte büyülü bir hava içinde tasvir etmektedir. Döneme ait sosyal, siyasal yaşıntıyı anlatan bölümler olmasına karşın; büyük bir edebiyatçı niteliğiyle, ancak babasına hayran küçük bir çocuğun bakış açısından yazılmış bir kitap olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Kitap duygulu, sürükleynici, akıcı bir roman anlatımındadır. Kitabı okuyan kişi anlatılan şeylelerden çok anlatımının etkisinde kalır. Tesvirleri ince bir zevk ve zekânın ürünleridir.

(Tanbûrî Cemil'in Hayatı) adlı kitabı yakın dönemlerin müzik tarihine ilişkin gözlem ve görüşleri açısından taşıdığı önem dışında edebi yönüyle başarılı bir biyografi çalışmasıdır. Dergilerde kalmış iki yüz makalesi vardır. Bu yazınlarda müziği yalnızca müzik terimleri içinde değil, kültürel boyutlarıyla da anlama ve değerlendirme çabası dikkati çeker" (29)

"Babası için yazdığı (Tanbûrî Cemil'in Hayatı) adlı eseri önce bir gazetede tefrika edildi. (Vakit, İstanbul, 22 Nisan 1946, no.10, s.150) sonra bazı değişiklikler ve ilâvelerle kitap halinde basıldı. (Ankara, 1947, Sakarya Matbaası, 162 sayfa + tek taraflı 18 levha + metne dahil 7 sayfalık el yazısı fotokopisi)" (30)

"Bilhassa Musiki Üzerine iki yüz kadar makalesi vardır. Roman ve hikâyeye tercümeleri basılmadı." (31)

Ruşen Kam, Mesud Cemil'in yazarlığı hakkında 31 Ekim 1965 tarihli radyo konuşmasında (Mesud Cemil'in ölümünün 2. yılı sebebiyle) şunları söylemiştir;

"Gerçekten Mesud, bir çok yönleriyle, saziyla, sözüyle, kalemiyle hepimizi kendine çekmiş, bağlamış üstün kabiliyetli

---

(29) Türk ve Dünya Ünlüleri Ans., C.VII, s.3912

(30) Alev Güngör, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuari, Bitirme Ödevi (Tanbûrî Cemil Bey), s.12

(31) Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Musikisi Ans, C.I, s.176

bir sanatkâr, mükemmel bir insan, kuvvetli bir yazar, duyu ve düşüncelerini engin ruhunun, keskin zekâsının prizmalarından süzerek bunları türlü renkler halinde aksettirmeyi bilmiş, başarmış bir yazardır. Onun gazetelerde, haftalık ve aylık dergilerde çıkmış yazıları babası Tanbûrî Cemil Bey'in Hayatı adındaki kitap bunun en güzel ve iddiasız örnekleridir.

Hatta bu eser yayınlandığı zaman bunu gören okuyan ünlü yazarlarımızdan rahmetli Refik Halit Karay, tâ İstanbul Radyosu'na gelerek Mesud'u görmek, tanımak istemiş kendisini takdir ve tebrik etmişti. Mesud'un yazı alanındaki kabiliyet ve istidâdi ortaokul sıralarında iken ortaya çıkmıştı. Hiç unutmadı İstanbul Lisesi'nin birinci sınıfında idik. Türkçe öğretmenimiz merhum Hakkı Tarık Uştu. Birgün bize bir kompozisyon vazifesi verdi, Kız Kulesi'ni tasvir edecektik. Bir hafta sonra hepimiz verilen vazifeyi hazırlamıştık. Numara sıramıza göre teker teker kürsünün yanına gelerek hocamıza ve arkadaşlarımıza okuduk. Sonunda sınıf Nobel'ini 684 Mesud Efendi kazanmıştı. Hakikatten Mesud'un insanı okşayan, saran, yumuşak, yapmacıklardan, zorlamalardan kaçınan bir yazış tarzı, bir üslûb vardı. Düşündüğü üzerine eğildiği konulara göre en mülâyim, en uygun kelimeleri bulur ve bunlarla irili, ufkâlı cümleler örmeyi çok güzel başarırıdı." (32)

Mesud Cemil'in Baki Süha Ediboğlu'nun "Ünlü Türk Bestekârları" adlı kitabı için yazdığı düşünce yazısı Baki Bey'in Önsöz'ünden sonra "Bu kitabı için Mesud Cemil Diyor ki" başlığıyla yer almıştır aynen naklediyoruz ;

"Yarım yüzyıl öncesine kadar, müzikîye karşı ilgi duyan kimsenin bu konuda bilgi edinme yolları, belli başlı yazılı metodlardan, derli toplu yazılarından çok, o çağlarda ünlü bilinen kişilere yaklaşmak, bu kişilerle, yaşlarına başlarına göre usta-çırak yahut arkadaşlık durumu sağlamak, böylece yıllarca süren bir münasebet çerçevesinde onlardan faydalananmaya çalışmaktan ibaret gibi idi. Ustanın bir sözünden, bir hareketinden, bir hatırlasından, bir hikâyesinden, bir rivâyetinden ahkâm çıkarılır, yaptıklarına manâ verilir, çok sual sormaktan çekinilirdi. Üstada yönetilen doğrudan doğruya bir soru ile çırاغın bilgisizliği ulu orta açığa vurması hoş görülmez, bir çerset saygısızlık sayılırdı. O devirlerde üstâdlardan, büyüklerden sormaya cesaret edilemeyen bilgilerin başlıcası adları duyulan,

---

(32) Dr.Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi, C.II.

Öğrenilen müzikçilerin kimler olduğu, kişilikleri, nitelikleri, yaşayışları idi. Hamamizâde İsmail Dede Efendi ile Zekâi Dede'yi, iki Hacı Arif Bey'i, Sadullah Ağa'ları, ötekini berikini birbirine karıştırır, Bekir Ağa'nın İtrî'nin Hafız Post'un, Zaharyâ'nın adalarını duyunca bilgiçlikle gözlerimizi açar, başımızı sallardık ama bu adamlar ne zaman, nerede doğdular, hangi şartlar altında yaşadılar, ne yaptılar ne ettiler, şu dünyaya nice gelip gittiler bilmezdi. Bu konu sorulmaya sorulmaya büsbütün unutulmuş gibi idi de. Musikî tarihi, müzikçilerin hâl tercümeleri diye bir bilgi bölümümüz meslekte yoktu sanki.

Neden sonra Öğrendik ki, o hocalara bu konularda sorsak da cevap alamiyacaktık, yahut alacağımız cevapların çoğu efsane, masal ve rivâyet'e dayanan, bu bakımdan belki dikkate değer, lâkin gerçek tarih anlamından uzak sözler olacakmış; onlar da fazlasını bilmeymişlermiş.

Ancak Şeyh Celâl Efendi, Şeyh Ataullah Efendi gibi geniş ve ileri düşünüşlü iki insanın teşvik, ilgi ve yardımıyla gelişerek, Rauf Yekta Bey (Lavignac) in La Grande Encyclopedie de la Musique adlı onbir ciltlik eserinde Musikî Osmani yerine (La Musique Turque) adlı 156 sahifelik monografisinde Türk sanat müzikisinin modern anlamda bilgi temellerini ilk defa olarak kurarken, bir taraftan da ESATİZ İ ELHAN adlı fasiküllerinde Şeyhül-İslâm Esat Efendinin (ATRAB-UL-ASAR) ından daha ileri bir tarzda Türk müzikçilerinin biyograflerini hazırlamaya başlamıştı. Bereket versin, başka birkaç kitapla beraber, mukikişinas biyografları adıyla o Atrabul Asâr vardi. Rauf Yekta Bey'den sonra Sadettin Nüzhet, Dr. Suphi Ezgi, Ruşen Kam, İbnülemin Mahmut Kemal gibi yazarlar için (Sefinei Mevleviye), (Sema-ü-Edeb), (Vefayat-i ekâbir-i İslâmiye), (Vefayat-i Aysansarayı) gibi eserlerle, bazı şuara tezkereleri, bazı divanlar yanında (Atrabülâsar) ana kaynak önemini muhafaza etmiştir.

Yukardaki yazarların (Rauf Yekta, Sadettin Nüzhet, Ruşen Kam, İbnülemin Mahmut Kemal) kitap, haşiye, fıkra, makale, radyo konuşması şeklindeki çalışmaları, birbirini tamamlayıcı verimli işler olmakla beraber hepsi de türlü engeller yüzünden su veya bu ölçüde eksik kalmıştır. Yine de çok faydalı olmuşlardır. Günkü bunlarla beraber ve sonradan yayınlanan bazı dergilerde, irili ufaklı ansiklopedilerde müziki adamları biyograflerinin, evvelkilerden aktarılarak yer almaya başladıkları görülür.

Eski Elen dilindeki iki deyimden (Bios-Hayat), (Graphos yazı-çizi) meydana gelen ve Türkçe'ye terceme-i hal, daha sonra hâl tercümesi diye geçen Biografi, tarih, folklor,

psikoloji, sosyoloji, etnoloji gibi birçok kollarına, objektif analistik, syntetik ve estetik unsurlara dayanarak doğmuş, aynı zamanda edebi bir tarzdır.

Bir konser programında bestecinin adı ile onun yazılmış bir ölüm-doğum tarihi bile bir biyografi değildir. Bu en kısa biyografi üç beş satır halinde biraz daha büyürse küçükçe cep lügatının bir maddesi olur. Büyük lügatlarda madde hacmi büyür. Monografilerde daha hürriyetle gelişir işlenirse buna edebi bir nitelik de eklenebilir. Büyük kitap halinde biyografi, kişinin yaşadığı zamanın, kendisini uzaktan yakından ilgilendiren türlü olayları ve başka kişilerle karşılıklı bağılılıklarını da inceleyerek genişler, yahut Biographie romance denilen tarzda, gerçek kişiler ve olayların romanımsı bir eda ve teknikle zenginleştirilip, renklendirilmesi hattâ gerçege zararlı olmayacak ölçüde hayal unsurlarının kullanılması yolu ile meydana gelir. Hulâsa, biyografi, anlaşılması o kadar güç olan insanı, kişi olarak ve toplum içinde dosdoğru ve güzel uslûbta anlatmak demektir.

Bizim edebiyatımızdaki biyografler arasında en çiliz kalani müzikçilerinkî idi. Bunların çoğunun doğum tarihleri bilinmez, ancak ölümü için çağdaş şairlerce tarih söylemişse, oradan bir ip ucu yakalanarak geriye doğru tahminler, kuvvetli delillerle yaşı aranırdı. Hayatlarının, niteliklerinin, özelliklerinin, ufak tefek ama biyograf için pek önemli olabilecek olayları bilinmezdi. Bu yüzden onların toplum içindeki durumları da çok kere zifiri karanlıkta kalmıştı. Baki Süha Ediboğlu'nun bu kitabında, Şeyhüllislâm Esat Efendi'den buyana önem ölçüsü her zaman az tutulmuş iki noktaya kuvvetle, bastığı, ışık tuttuğunu görüyoruz.

Yukarıda adları geçen yazarların her biri ayrı ayrı değer taşıyan çalışmalarından objektif ve tahlilci bir metodla faydalanan Baki Süha Ediboğlu, hayatlarını ele aldığı bestekârların toplum ve çevre münasebetlerini de araştırmak ve onları romanımsı bir üslûbla karşımıza çıkarmak suretiyle bizde biyografik makale ciòğlarında, yeni ve mutlu bir hamle yapmıştır şüphesiz. //

Mesud Cemil Bey'in Darül Elhan Mecmuası 4 numaralı sayısında çıkan "Musikî ve Şiir'de Vezin, Müsterek Esasları" adlı makalesinin orijinal Osmanlıca metnini (33) İstanbul Üniversitesi (Belediye) Konservatuarı arşivinde bulduk. Tercümeyi aynen naklediyoruz :

---

(33) Osmanlıca orijinal metnin tamamı ekler bölümündedir.

DARÜLELHAN MECMUASI NO.4

MESUD CEMİL

MUSİKİ VE ŞİİRDE VEZİN, MÜŞTEREK ESASLARI

Geçenlerde kıymetdar sanatkârimız Cemal Reşid Bey'in "Sultan Cem" ismindeki operasını kendisinden işitmek fırsatına nail olmuşum. Bana aynı zamanda diğer birkaç enstrümantal operalarıyla beraber bazı "Lied"lerini çaldı.

Genç sanatkârin parlak istikbâlinde müzikî dünyasının en selâhiyetdar ağızlarında mevzû bahis edilmesi muhakkak olan bu operalar karşısında onu ancak heyecanla alkışlar tebrik vetecebbil edebilirim. Bir kritik yapmak aczimle kâbil-i telîf olmadığı gibi na namusundur. Ancak o operalar münasebetiyle "Musikî ve Şiir" mevzûnu hatırladığım için onlardan bahsetmek istedim.

"Sultan Cem" in teksti Fransızca'dır. (Ez cümle operanın bestesi derecesinde şâyan-ı tebrik olarak Cemal Reşit Bey'in Fransızcası ...) ve bir kısmının Paris'te tab edilmiş olduklarınca kendisinin tâvazûen ifşâ etmemek istemesine rağmen, öğrendiğim "Lied"lerde büyük Hind şairi "Tagor" un yine Fransızca tercümeleridir. Hâlbuki Cemal Reşit'in müzikisini meselâ Hamid'in şiiryle beraber işitmek ne kadar şâyan-arzû olurdu. Onun için kendisine sordum; "Türkçe güfteli operalarınız var mıdır? Yahut yazmayı tecrübe ettiniz mi? dedim" "Hiç yapmadım" dedi. Sonra biraz durdu ve ilâve etti; "Bilmem nasıl olur?" ve böyle demekte sanatkâr çok haklı idi.

Filhakika bizim şíirimiz Arab Musikísine karşı daima aykırı gayr-i matûs kalmış ve şíimdiye kadar lisanımızın vezin hususisiyle Arab vezin müzikisini tâli edecek ve ihtiya ettiği Arapça ve Acemce kelimelerden dolayında hususiyetindeki ehemmiyet muhtelif olan Türkçemize göre bir "Prozodi" ilmini meydana çıkaracak meselesi ihmâl olunmuştur. Lisanımızın Arap lahniyle bestelenmeyeceği kanaati umumiyetle müzikînaslarımız arasında en kuvvetle hâkimdir. Şarklı müzikînaslarımız Türkçe güfteli ve Frenkçe besteli eserlerin cümlesine istihfâf ile bakarlar. Ve onlarda daima prozodi hataları bularak Türkçenin bu müzikî ile Kâbil-i imtizâc olmadığını söyleyler. Halbuki bu hükmü verirken muayyer olarak gösterdikleri mars , operet, vesaire nev'inden kıymetleri zat'a devn olan birkaç parça şeyin kimler

tarafından bestelendiğini hiç nazar-ı dikkate almamışlardır. Kudretli ve hakiki bir bestekârin elinde Türkçemizin çok muvaffakiyetle istigmâl edilebileceği hakikatini pekalâ isbat etmişlerdir. Kâşif bir çok adaptasyonları ve orijinal eserleriyle, "Şikâyet" i ile Türkçeyi Arap Musikisi ile birleştirilen ilk ve yegâne bestekârimizdir. Miktarı elliyi geçen ve bütün mekteplerimizde söylenen "Lied"leri Türkçenin Arap Musikisiyle bestelenmeye gayr-ı müsaid olduğu hakkındaki yanlış fikirleri belîğ bir surette müdafââ eden serlerdir. Demek ki kusur Türkçe'de değildir. Türkçe'ye göre "Prozodi" kavâidinin tespit edilmemiş olmasındadır. Bu bâbda âtideki münhasır bazı mâtûmatî tercüme ve nakil etmekle ümid etmek istiyordum ki, selâhiyetdar olanlarımız yapılması lâzım olan bir vazifeyi hatırlamış olsunlar.

Büyük filozof "Kant" a göre Sanayi-i Nefise'nin başta bulunan ikisi müzik ve şiir birbirlerine cihet münasebetleri dolayısıyla daima "hemşire sanatlar" telâkki edilmiştir. "Kant" bu nisbettte "Tabiat müzik ile şiiri yalnız birbirlerine çok yakın iki ayrı şey olarak değil belki daha ziyade (yekpâre) bir sanat olarak doğurmuş gözükmeye" şeklindeki ifadesiyle daha mübalağalı bir surette gösterir.

Musikî ve Şiirin münasebet ve rabitalarıyla dair olarak mevcud mutallagat ve münakşâte temas edecek olursak bir çok sahifeler doldurabileceğimiz için burada yalnız eski Yunan ââlim-i ikâînin mağruf kıldığı "Rudolf ve Segâl" in faydalı bazı fikirlerini nakil ile iktifâ edeceğim.

"... korkmadan iddia edebiliriz ki şiirin başlangıcı aynı zamanda musikînin de ibtidası idi. Musikî ile şiirin birleştirilen sâfi-bağ yalnız sonraki devirlerde tahlil etmiş değil, belki o sanatlar eskidir. İlk şiir tağnî edilmiş bir şiirdi. Ve ilk musikî (Fonetik-manzum) bir (Tekst-metin) ile mümtezic melodiden ibaretti. Musikî ve şiir inkîşaflarının muahhir kademesinde müstakil iki ayrı sanat olabilmişlerdir. Tağnî edilmeyen belki (deklame-neşîdevi) ve (Epic) bir mahiyet alan şiir ve müzik (enstrümantal-alat-ı musikî).

Hatta alat-ı musikînin mense de yine (teganni edilmiş söz) dür. Çünkü iptidâde musikî aletlerinin vazifeleri teganni edilen kelimelerde (ünison-yeksedâ) olarak takviye etmek yahut akord sesleri ile tesirin ziyadeleşmesi teminden ibaretti. Ve musikî aletlerinin "Alet refakat" olmaktan çıkarak doğrudan doğruya insan sesi yerinde mağbel istigmâl olabilmeleri içinde uzun bir zaman geçmişti. Ve ilk alet-i musikî bir (sansan parul-güftesiz şarkى) idi" Bu izahat ile görüluyor ki, musikî ile şiir hakkında "adeta yekpâre" denmiş olması hiçte mübalağalı değildir.

Binanaleyh şimdi bu hemşire sanatları müsterek tefsirleri, müsterek zerbân-ı nebzeleri demek olan (ritm-ikâ-vezin) dair olan şu tarifi alalım :

Kuvvetli ve hafif hecelerin birbirini vali ve tâkibi yahut sesin terfi ve tezayile hâsıl olan mücevi hareket yani lisanın semâ suretiyle duyulan revş veya akışı (vezin-ritm) dir.

Mevzûn ile ağır mevzûnun farkı şudur ki, niceinde herhangi bir fâil ile işfâl edilen zaman muntazam cüz'lere ayrılmış bulunur. Buna Senâ mesela (bir kuvvetliyi) takib eden (iki hafif) heceden mürekkeb (üç hece) lik bir grup böyle ritmik bir cüz teşkil eder ve bu cüzlerle teşkil edilen satırlara misrâ denir. Yâni âsır şîirde misrâ bir kuvvetliden sonra bir veya iki hafif gelmek suretiyle hecelerin birbirini takib etmesinden müteşekkildir. Kuvvetli veya hafif (kâvi-zayıf) diye tercüme ettiğimiz istilahların Fransızcası (Tanfor-Tanfabl) Almancası (Stark, Swach) yahud (çıkış-inış) diye de tercüme edilmiştir.

Bir tanfor kendisine ait olan bir veya iki tanfablı ile beraber bir "Pied" teşkil eder ki, yukarıdaki misrağ tarifine nazari bunun "cüz misra" diye tercümesi muafiktir. Almanca, Fransızca vesair Avrupa lisanlarında başlıca müstağmil olan bu "cüz" misrâ'lardan birkaç tanesi Yunanca isimleriyle sunlardır.

Hafif



Kuvvetli



Trochaus (Truhis)



Yambus (Yambus)



Daktylus (Dakitalus)



Anapast (Anapas)

Bunlardan Yambus nevînin Türkçe'de (Arabça ve Acemce kelimeler dahil olmamak üzere) pek çok bulunduğu gözüköyür. Kalb, çiçek, deniz gibi... Diğer nevîler hakkında misaller bulmayı lisancılara bırakmayı muafîk ihtiyat buluyorum.

Münhataf misrâ nevalarından kafiyeler ve envâindan kateden bunca makalenin hacmi müsaid değildir. Senâ ile (kuvvetli-hafif) in (uzunluk-kısalık) olarak nasıl nazar-i itibâre alınacağı bahsine intikâl edeceğim.

Modern şiir'de ölçüde asıl olan şeyin (kuvvetli-hafif hecelerin arasındaki değişme) olduğunu zikr etmiştik. Buna mukabil (kadim-antik), (metrik) de büsbütün başka bir prensip Cârî idi. Yunanlılar heceleri ilsahlerine göre ölçerler. Ve uzunluk kısalıklarına göre taksim ederlerdi. (Kısalık=\_\_\_\_) veyahut kıyası ve (uzunluk=\_\_\_\_) evvelkinin tam bir misli imtidadında idi. Yunanlılarda (kemiyet:uzun-kısa) Cârî iken asrı şiirde (keyfiyet: kuvvet:hafif) esası vardır.

Şimdi müzikî ile şiirin ritmik nebzelerinin tamamen metod ve müşterek olduğuna nazaran şiirde vezin nasıl (kuvvetli-hafif) hecelerin farkı ise müzikide vezin de tipki onun gibi (uzun-kısa) kıymetlerin farkıdır. Yani şiirde (kuvvetli ve hafif) dediğimiz şey müzikide (uzun ve kısa) suretindedir. Bundan dolayı şüphe yoktur ki (ses hecelerini) yahud bir (misra-i müzikînin cüzlerini) tevzin için yine kadim Yunan (kemiyet) prensibi kabuldür.

Atideki cetvel-i müzikî lisanın (form) zenginliğini ve şaire nazaran ne kadar mağdur eşkale malik olduğunu gösteriyor.

Tümleme	...	...	...
Jambus	...	...	...
Deltiyum	...	...	...
Ancylus	...	...	...
Falkader Spondeon	...	...	...
Sedigeler Spondeon	...	...	...
Amphibrachys	...	...	...
Phras	...	...	...
Krotalon	...	...	...
Aspidotus	...	...	...
Antiphona	...	...	...
Falkader Iambus	...	...	...
Sedigeler Iambus	...	...	...
Misra	...	...	...
Charakter	...	...	...
Antipatra	...	...	...
Ektasis	...	...	...

Sekil

Kendisini daima mechniliyetde bırakmayı tercih etmiş olan bir kıymetli müzikîşasımız eski Tanzimat devresi reisi muhterem Sadettin Bey Efendi'nin bir prozodi kitabı telif ettiğini işittim. Kendilerinin hiç olmazsa eserin neşrine biraz daha semih olmaları ne kadar arzu edilirdi. Tekrar temenni edeceğim ki ,artık imâl-i fîr etmek zamanı gelmiş olan bu meseleye lâyik olduğu ehemmiyet verilsin. Ve edeplerimiz de kendilerinin çok fazla derin selâhiyetlerinde olan bu bahiste bizi tenvir etsinler. Bilhassa müzikîye karşı zaten büyük bir alâkasi ve Dar'ül Elhan'da nisbeti olan muhterem Üstad Ali Ekrem Bey Efendi'den bu bâbda çok kıymetli olacak fikir ve mütlâlâlarını mecmuamızın gelecek nüshamızda okuyabilmek fırsatını bize baş etmeleri rica sını bunca alâkadar olanların cümlesinin hislerine tercüman olduğuma emin olarak ayrıca ilâve edeceğim. "

Mesud Cemil Bey radyo neşriyatlarında olduğu gibi bazen yazı yazarken de takma isim kullanmıştır. Bunun sebebini de yine sosyal ve geleneksel olarak yorumluyoruz. Radyo'da Müdürlük yaptığı dönemlerde, ince bir düşünceyle, özellikle babası için yazdığı bazı yazılarla takma isim kullanmıştır. Bu yazıların kesinlikle Mesud Cemil'e ait olduğu üslubunun mükemmelliğinden anlaşılmaktadır" (34)

Radyo neşriyatından olan "Radyo" dergisinde yayınlanan yazısını "Şerif Sait Çeren" ismiyle yazmıştır. Derginin nüshasındaki 4. ve 5. sayfalarda, babası Tanbûrî Cemil Bey için yazdığı yazıyı aynen naklediyoruz. Derginin 13 Temmuz 1942 tarih ve 11 sayılı nüshasının kopyasını ekler bölümünde verdik. (35)

Yazı "Radyomuzda anılması münasebetiyle Tanbûrî Cemil yazan Şerif Sait Çeren" başlığıyla yayınlanmıştır. Babası için yazdığı bu yazının çoğunuğu "Tanbûrî Cemil'in Hayatı" adlı kitaptan derlenmiştir.

Bulabildigimiz bir başka yazısı 1 Mayıs 1962'de çıkan "Kalem" dergisinde yayınlanmıştır. Bir kopyası ekler bölümündedir. (36)

- 
- (34) Doç. İhsan Özgen'le yapılan görüşmeden, Eylül 1991, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı.
  - (35) Doç. İhsan Özgen'in özel arşivinden alınmıştır.
  - (36) Güldeniz Ekmen'in özel arşivinden alınmıştır.

### 3.2. Sohbet ve Dil Ustalığı

Mesud Cemil Bey idareciliği, icrâcılığı, şefliği, yazarlığı yanında son derece mükemmel sohbet ve dil ustalığına sahipti. Okul yıllarında ve ilk gençlik dönemlerinde edebiyatla yakından ilgilendi. "Daha sonra Ankara Radyosu'nda bulunduğu sıralarda (1945'de) Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı dalını bitirdi." (37) Onca işi arasında meziyetleri arasına edebiyatçılığını da sokarak dehâsını bu alanda da ispatladı. Mezun olurken hazırladığı (Nayii Osman Dede) hakkındaki tezinin bir kopyası Ekler bölümündedir. Niyazi sayın hocamızın özel arşivinden alınmıştır. Onun sohbet'teki ustalığını, doğallığını, duygulu yaklaşımını Baki Süha Ediboğlu'nun bir radyo programında yaptığı sohbetten nakledelim. Daha sonra bu program ölümünün birinci yılı münasebetiyle yapılan İstanbul Radyosu'ndaki anma programında tekrar yayınlanmıştır. (38)

"B.S.E. - Sayın Dinleyiciler Mesud Cemil aynı zamanda tatlı dilli, zeki, nükdedan bir sohbetçi ve eşi az bulunan bir radyo konuşmacısıydı. Şimdi onunla yaptığımız bir sohbetten bazı parçaları sunuyorum.

B.S.E.- Değerli Üstâdımız Mesud Cemil'e ilk sualımı hemen soruyorum.

M.C. - Estağafurullah efendim estağfurullah. Buyurunuz Baki Bey'ciğim.

B.S.E. - Üstâdım siz bir İstanbul çocuğunuz. İstanbullu seven bir sanatkârsınız. İstanbul'da en çok hangi semti seversiniz?

M.C. - Valla bu soruyu yönelttiğiniz herkes yahut birçokları sanırım ki doğdukları ya da hiç olmazsa uzun zaman bulundukları yaşadıkları semtleri sevdiklerini söyleyeceklerdir. Ben de size bunu söyleyeceğim.

---

(37) Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mus.Anş, C.I, s.176

(38) B.S. Ediboğlu ve Mesud Cemil'in sohbeti (İstanbul'da sevdiği semtler), İst.Rad. Arş., TSM 658 nolu bant.

B.S.E.- Bir sigara yakmaz misiniz efendim?

M.C. - Teşekkür ederim şimdi söndürdüm. Ben size biraz önce teklif etmiştim, siz içmediniz. Şimdi ben içmeyeceğim. (Gülüşürler) Neyse beyin İstanbul'un benim doğduğum ve yaşadığım semtleri eski İstanbul'dur.

B.S.E.- Yani nereleri?

M.C. - Aksaray'da büyüdüm. Cağaloğlun'da doğdum. Ama oraları pek sevmem doğrusunu isterseniz. Ama hemen çocuk yaşlarından beri Aksaray'da, Sineklibakkal'da Kâtip Muslîhiddin mahallesinde büyüdüm. Karış karış bilirim.

B.S.E.- Bu Kâtip Muslîhiddin mahallesi ne tarafta biraz izah eder misiniz?

M.C. - Sineklibakkal'ı bilirmisiniz? Cerrahpaşa'ya çıkan yokuş ki, oraları eski halinde kaldı, şimdî bir değişiklik yok.

B.S.E.- O eski Aksaray Karakolu, istikâmeti?...

M.C. - Karakol'un yanından, karakolun solundaki yokuştan Cerrahpaşa'ya çıkışken, hemen bir aşağı yukarı üçgen-dörtüz metre gittikten sonraki semte Sineklibakkal denir.

B.S.E.- Tabii biliyorum.

M.C. - Ve orda bir Kâtip Muslîhiddin sokası vardır. Çarşamba'lar, Fatih'ler, o Dragoman yokuşundan Haliç'in bir görünüşü vardır, ama kapkara filan görünüyor şimdî ahh...

B.S.E.- Yalnız bir saniyenizi alacağım bu çocukluğunuz ile bağlı olarak, yani hatırlalarınıza bağlı olarak sevdiğiniz bir semt. Ben halbuki size

İstanbul pitoreski, peyzajı içinde sevdiğiniz bir semti soruyorum.

M.C. - Aaa, Paşam, işte hem pitoreski, hem romantizmi ile bütün oraları öyledir. Ben de orada büyümüşüm tesadüfen, fakat ondan dolayı değil, mutlaka romantik olduğundan dolayı da değil, sakin, sessiz, samimi, betonsuz, radyosuz olduğundan dolayı. Yazık ki şimdi galiba radyolar oralara da doldu ve o ahşap evlerin aralarından birbirlerini gayet kuvvetli duyarlar.

B.S.E.- Evet, evet o eski ud ve tanbur sesleri yerine şimdi radyolar...

M.C. - Kafeslerin arkasından gelen sesler, sessizlikler, mescitten gelen ses, tekke'den gelen ses, kedilerin sesleri, eski köpeklerin sesleri filan, hepsi ile beraber.

B.S.E.- Peki, sualimi değiştireceğim, Boğaz'da sevdiğiniz bir nokta var mı?

M.C. - Valla nokta?... Boğaz'da pek çok nokta vardır, hepsini birden severim.

B.S.E.- Yani tahsisen sevdiğiniz, orada faraza paranız müsait olsa, bir küçük ev yaptıracak bir yer, yani o mintikayı tercih edebilir misiniz?

M.C. - Valla orada saraylar yaptırmak isterim. Doğrusunu isterseniz, ona da pek çok nokta lâzım gelecektir.

B.S.E.- İnşallah ona da kavuşursunuz.

M.C. - Ama, Anadolu Sahili'ni tercih ederim onu söyleyeyim. Evet....., gene genel olarak konuşacağım.

B.S.E.- İşte onun sebebinin soracağım.

M.C. - E oda gene İstanbul'daki gibi, Eski İstanbul semtlerinde olduğu gibi orada sükün, rahat, şiir, gölge, kuytuluk ve huzur doludur. Ondan dolayıdır sanıyorum.

B.S.E.- Peki yaz aylarında denize nerden girmeyi isterseniz İstanbul'da tercihan?

M.C. - Ben boğaz sularını çok severim. 7 sene İstinye'de oturdum. Bir yalıda, hatta Recaizade Ekrem Bey'in şimdilik mevcut olan yalısının birköşesinde oturdum. Oradan kapıyı açar açmaz denize girilebilir, denize atlanır. Derin sulardır, akıntılı sulardır. Fakat akıntıları tanırsa insan, çok daha iyi yüler.

B.S.E.- Evet tabi.

M.C. - Ve diriltici, güzel sulardır. Kumlu denizleri sevmem, böyle yavaş yavaş yürüyüpte, sonradan derinleşen sahillerden pek hoşlanmam. İyide yüzerim ha!, bunu da bilmış olunuz...

B.S.E.- Biliyorum, gördüm bir defa sizi.

M.C. - Ben denizde uyudum bir defa Baki Bey, suyun içerisinde. Bir kere çok yorgundum, denize girdim ve arkası üzeri yattım, bilmiyorum ne kadar sürdü.

B.S.E.- Kim uyandırdı sizi balıklar mı?

M.C. - Bir ses duydum o uykumun arasında suurumun altında, ne olsa denizde bulunmanın bir korkusu olacak ki, içimden bir şıptı gibi bir şey duydum Bir sandal geliyor vəhmiyle birdenbire uyandım. Uyumuşum ve rüya gördüm.

B.S.E.- Çok güzel

M.C. - Sonra tekrar tecrübe ettim. Acaba uyuyabilir miyim diye, isteyerek bu sefer gene bir kaç saniye belki uyudum.

B.S.E.- Ama tabi şuurlu bir uykudur o...

M.C. - Yalnızdım, ne kadar uyudum bilmiyorum. Hayır.. Hayır... gene rüyalar, yarı rüya, yarı uykı ile uyanma arasında, beynen evvel yakaza dedikleri şey olsa gerek.

B.S.E.- Uyandığınız zaman bir uykudan uyanmış hali vardı, kati olarak diyorsunuz?..

M.C. - evet, evet.

B.S.E.- Şimdi, sizin kızacağınız bir suâli soracağım. Kızacağınızı tahmin ettiğim bir suâl.

M.C. - Estağfurullah niye kızayım, estağfurullah efendim, sizin hiç bir şeyinize kızmam, kızmaktan korkarımlı.

B.S.E.- Biraz şairâne bir suâl, romantik bir sual. İstanbul'un hangi noktasında, hangi müziği dinlemek istersiniz? Ya bakın kızdınız işte.

M.C. - Güç duruma soktunuz beni, öyle anlarım oluyor ki, bu anlarımda gittikçe çoğalıyor dostum. Hiç bir cins müzik dinlemek istemiyorum hani.

B.S.E.- Yapmayın....

M.C. - Sağır olmayı temenni etmez kimse, ama bazen hiç olmazsa kulaklarımı bir şey tıkayabilsem diye dediğim anlar olmakta, olmakta... pek çok...

B.S.E.- Musikî yapanlar bunu söylerse?.... Musikî'ye biktiklerinden değildir...

M.C. O mahiler ki, derya isterler, deryayı bilmezler meselesi değil bu. Bir nevî meslekî bikkînlik mi diyeyim, yahut yaşılandıkça beğenmekte bir şeyi güç adam haline gelmek mi, titizlik mi, ihtiyarlık mı, ne derseniz deyiniz. Bana bunu sormayınız.

B.S.E.- Siz bu tercihi yapmazsanız, bu tavsiyeyi yapmazsanız, dinleyicilerimiz adına galiba ben söyleyeceğim ve ondan da çok korkarım, sizin zevkinize tercüman olmak kolay iş değildir.

M.C. - Estağfurullah efendim, rica ederim, buyurun siz birsey söyleyin, ne isterseniz.

B.S.E.- Tanbûrî Cemil Bey'den bir parça çalsak? Eski Plâktan.

M.C. - Teşekkür ederim. O'nun memnuniyetle dinlerim. Ona'da hiç doyamam. Bir istisnâdır.

B.S.E.- O'na ve size şimdiden çok teşekkürler.

M.C. - Estağfurullah Bey'im ben size teşekkür ederim.

B.S.E.- Güle güle Mesud Bey'ciğim

M.C. - Teşekkür ederim. Allahıスマrladık."

Göründüğü gibi Üstât Mesud Cemil sohbette son derece içten, duygulu, samimi, sevecen ve nazik. Bir İstanbul Efendisi. Sanat yaşamındaki kalitesinin, kişiliğindeki kaliteyle bağlantılı olduğu açıkça belli oluyor. Yazlarında kullandığı dil ile konuşurken kullandığı dil hemen hemen aynı. Kelimeler ustaca seçilmiş, ince bir zekânın ürünü olan cümleler bir

zincirin halkaları gibi birbirini kovalıyor. Tasvirleri zengin ve güclü. Anlatımı akıcı, doğal, sâde, üslûbu sürükleyici ve renkli. Konuşurken ses tonu bazen durgun, bazen heyecanlı olduğunu ortaya çıkarıyor. Sesi son derece yumuşak, etkili, diksiyonu mükemmel, vurguları yerli yerinde, tonlamaları belirgin. Kişiliğinin en sıradan noktalarını ortaya dökebilecek kadar uygar, fakat küçükbir çocuk saflığı ile bir o kadar utangaç. Nezaketi kelimelerinden narin bir su daması gibi damla damla dökülüyor. Karşısındakine verdiği değeri kullandığı (Estâgfurullah, Efendim) kelimeleriyle sık sık hissediyoruz. Düşüncelerini dikkatle, adeta süzerek naklediyor.

Radyo'da sohbet programları dışında, bazı programlarında açıklayıcı bilgiler de vererek dinleyicilerini aydınlatmak istemiştir. Kendi bilgisini, araştırma ve incelemeleriyle genişleterek, uygun bir dille dinleyiciye aktarmıştır. Bu konuşmaların çoğu "ses ve Saz Dünyamızdan" programlarında 15-20 dakikalık süreler içindedir.

Türk Musikisi hakkında yaptığı bir konuşmayı aynen naklediyoruz; (39)

"Anadolu Selçukluları Osman Gazi'ye armağanların en değerli olarak egemenlik sancağını, kuvvet ve güzelliğin senbolü olarak ta tabl-ül nefîri sundukları zaman Türkler'de müzik yüksek seviyesini çoktan bulmuştu. Saz şairlerinin lirik ve mistik edebiyatında olduğu gibi, geniş sitelerin aydın çevrelerinde büyük forma da sanat müzikisi eserleri Kâr'lar, Semâi'ler, Nakış'lar yüzüyillarca sürecek bir Türk Musikisi Klâsimini arka arkaya doğuruyordu. Bir taraftan da gelecekte bütün Batı ve Orta Avrupa'yı kapsayacak bir Ordu Musikisi, Sanat Musikisi ve Halk Musikisi'nin yanısında ayrı bir cins halinde gelişmekteydi. Öyle ki 1453'te İstanbul surları birer birer delinip zaptedilirken, kahraman ordunun her tümeni ile beraber gözüpek Mehter Mizikası askerleri de silah olarak omuzlarında Kös'ler, kucaklarında Nakkare'ler, ellerinde Nefir'lerle açılan gediklerden içeriye hücum ediyor, cenc havasını bir an bile kesmiyor, gittikçe yükseltiyordu. Ve eski Bizans Pây-i tahtı her kösesiyle zaptedildikten sonra da bütün gün savaş dumanlarıyla tüten şehirde nevbet vuruyorlardı.

Fatih, İstanbul'a Bizan'ın dışında bu üç cins müzikîyide beraber getirmiş ve kısa zamanda barış ve adaletin, yeni

---

(39) İstanbul Radyosu arşivindeki TSM A 181 no'lu banttan tarafımızdan yazıya geçirilmiştir.

nizamına kavuşan tarihi şehirde eski Türk kültürünün büyük eserleri Merâgâlı Abdülkâdir'innakışları duyulmaya başlamıştı."

Mesud Cemil Radyo programlarından birinde babasının Tanbur'la çaldığı Nihavend Taksim Üzerine duygusal misraları sevgiyle okuyor.(40)

"Gönlüm bu devirden, bu şehrden çok uzakta,  
Tanbûrı Cemil Bey çalıyor eski plâkta.... "

Mesud Cemil Bey'in ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle İstanbul Radyosu'nda Baki Süha Ediboğlu tarafından hazırlanan anma programında sunulanların listesi Ek'de verilmiştir.

İstanbul Radyosu arşivinde, Mesud Cemil Bey'le ilgili sadece iki band bulunabilmistiir.

Mesud Cemil Bey'in diğer radyo programlarından bazılarının bantlarını Sayın Hocalarımız Doç. Mutlu Torun ile Niyazi Sayın kendi özel arşivlerinden bize vererek ilk kez yazıya dökmemize yardımcı oldular.

Mesud Cemil Bey'in kendi hazırlayıp sunduğu bir başka programın metni aynen söyledir ; (41)

" Muhterem dinleyicilerim. Musikî bahislerimizde türlü vesilelerle adı geçen, yayınlarımızda besteleri çalınıp söylenen, yakın geçmişin bir ünlü gehresi merhum Ali Rifat Bey, bugün kucaklar dolusu hediyelerle bir defa daha karşınızdadır. Evet Ali Rifat Bey, bütün ömrünü dolduran el emeği göz nuru, kalp heyecanıyla bezenmiş bir yâdigâriyla İstanbul Radyosu'nun kapısından girmiş, hepimizin şükran hislerimizle selâmlanmış, eli öpülmüş ve lâyik olduğu ihtarım mevkiine yerleşmek üzere şimdilik bir masanın üzerinde yer almıştır. Onun değerli hediyesi hemen söyleyeyim bütühayatı boyunca yazdığı, topladığı, derlediği çeşitli klâsik müzikî eserlerinin notalarıdır, kitaplardır, mecmualardır, el yazılarıdır, müzikî aletleridir.

---

(40) İstanbul Radyo'su arşivinden ölümünün 1.yıldönümünde Baki Süha Ediboğlu'nun hazırladığı radyodaki anma programından, TSM B 658 no'lu banttan nakledilmiştir.

(41) Doç. Mutlu Torun'un özel arşivinden alınan banttan yazıya geçilmistir.

Vak'a şöyle oldu. Ali Rifat Bey'in büyük oğlu dostumuz Vecdi Gölataş Bey ve merhum'un muhterem refikası hanımfendi. Musikî yayınları şefimiz Cevdet Çağla vasıtasyyla babasının kendisinde bulunan(oğlunun babasının hanımfendinin zevcinin) ne kadar notaları,yazı ve müzikî aleti varsa hepsini İstanbul Radyosu'na hibe edeceğini büyük bir sadelik ve tevâzû ile söylemişler. Sanki pek basit ve alelâde bir şeymiş gibi. Arkadaşlar arasında bir mendil, bir kurşun kalem, bir not defteri nev'inden öünsüz bir bağış gibi, hatta sıkılarak bahsetmişler. Duyunca bu ailenin gösterdiği şu asalet örnegine şaşmadık ama , gerçek bir sürpriz karşısındaymış duygusuya çok sevindik. Şu anda Ali Rifat Bey'in müzikî kütüphanesinden çiltli, ciltsiz kitap, defter veya perakende evrak halinde, onbinin üstünde sayfa yazı radyomuzun kıymetli kolleksiyonlar bölümünde muhafaza edilmek üzere, incelenmekte ve tasnif edilmektedir. Bu tasnif işine büyük bir zevkle koyulmuş olan en değerli bir ihtisas adamı kıymetli ustâd arkadaşımız Saadettin Heper, kâh Hamparsum notasıyla, kâh batı notasıyla yazılmış şimdîye kadar hiç bir kolleksiyonda bulunmayan eski bir müzikî eserini o kâğıt yiğininin arasından bulup çıkarıyor ve her seferinde de yüzünde, bir inci avcısının parmakları arasında kıymetli mücevherle suyun dibinden yüzüne çıktıığı zamanki sevinçli parıltı görülmüyor.

Klâsik müzikîmiz yönünden radyomuzun faydalananabileceği kaynaklar böylece bir tanesini daha kazanmıştır. Daha evvel satın alınan başlıca Leon Hancıyan Kolleksiyonu, Dr.Hamit Hüsnü Kolleksiyonu, Astikzâde Bogos Kolleksiyonu vardı. Ali Rifat Bey'in Kolleksiyonu daha da çeşitli muhtevâsiyla evvelkilere eklenen büyük bir değerdir. Saadettin Heper arkadaşımızın devam eden inceleme ve tasnif çalışmaları sona erince bu kolleksiyondan çıkacak bir kültür blançosunun tamamını müzikîsever dinleyicilerimize arz etmeyi elbette ki ihmâl etmeyeceğiz. Bugünkü sözlerimiz sadece bu sevinçli olayı haber vermek ve hepinizin huzunuzda Ali Rifat Bey ailesine ve hal-ül halefi olan evlâtlarına teşekkür etmekten ibarettir. Ellerinde bu gibi baba veecdât yadigârı yazı, nota, kitap, mecmua, gazete hülâsa kâğıda geçmiş her türlü malzeme bulunan eski ailelerin de, Ali Rifat Bey çocuklarını örnek almalarını ne kadar temenni ederdik.

O kâğıtların ne kadarı mânevi değeri bilinmediğinden dolayı bakkal dükkânlarına düşmüş veya sobaya atılmıştır. Bir kısmı da faydasız bir taassüp ve kıskançlıkla saklandığı, bir yere verilmek şöyle dursun, el bile sürdürülmediği, kimselere gösterilmemiği için günün birinde zâyi olup gitmiş, çoğu yangınlarda mahvolmuştur.

Oysa ki Radyo, Üniversite, Konservatuvar gibi amme kültürü müesseselerinden birine devredilen o kıymetler, Allah

devlete millete zevâl vermesin dünya durdukça durur, sahiplerinin adına en güzel mezartaşı, en güzel kitâbe, âbide olur. Hayır duaya, rahmete vesile teşkil eder. Bizden onra gelenlerden üç beş kişi onlardan faydalansa, bir şey öğrense dua ederler, Allah razi olsun derler. Bence ölmüşlerimiz adına hayır işlemenin en güzel şekli budur. Ve işte Ali Rıfat zâde'lerin yaptığı da bu pek medenice bağıstır. Tebrik ve teşekkür olunur.

Burada ellerinde böyle yüklü bir koleksiyon bulunmamakla beraber, parekende kitap, nota veya eski plâk hediye etmek suretiyle radyomuza o medeni semâhati gösteren pek çok dinleyici vatandaşlarımıza da bir defa daha teşekkür etmeyi borç biliyoruz.

Muhterem dinleyiciler bu akşamki konuşmadan şimdî de karşılımda duran başka bir hediyyeden bahsedeceğim size. Bu hediye şair ve müzikînas dostum Mustafa Nafiz Irmak'ın yeni kitabıdır. Adı "Körfezdeki Ses" 68 sayfada şair-musikînasının yeni şiirlerinin büyük bir kısmının toplamış olduğunu görüyoruz. Şair-musikînasın deyince, geçmiş asırlardan beri şirle müzikîyi ikiz evlât sahibi anneler gibi kalbine bastırmış nice sanatkârı hatırlarım. Hatırlarım diyerek ancak bir kısmını kasdediyorum.. Şu anda hatırlayamadıklarımla veya bilmediklerim belki daha da çoktur. Ama ilk hamlede hatırlaya gelenler meselâ Şair Nazîm hani şu "Didem yüzüne nâzır Nâzır yüzüne didem" güftesiyle çokkere dinlediğimiz Şehnaz semâinîn bestekârı. Hem bir dîvan hem de koca koca besteler, semâiler sahibi ünlü şair. Şiirlerini kendisi besteleyen sanatkâr. Sonra meselâ Kut-bin Nâyi Osman Dede, 1700'ler civarında yaşamıştır. O'nun meşhur Mirâciye'sinin hem nâzımı hem de bestekârıdır. Aynı zamanda kendi terkibi bir notanın mucidi olan ünlü simâdır. III.Sultan Selim'de derhal hatırlaya geliyor. Bu şair müzikînaslardan ki; hem zamanın birinci sınıf bestecileri hizâsında yeri vardır hem de (İlhâmi) mahlâsiyla nefis bir dîvan sahibidir. Daha bu tarafa meselâ Kazasker Mustafa İzzet Efendi, daha sonra Rahmi Bey, zamanımızda Subhi Ziya Özbekkan çok defa şair tabiatları ile kendi yazdıklar manzumeleri bestelemiş müzikînaslardır. Mustafa Nâfiz Irmak ise bu şair-musikiciler kolunun eskiden yeniye doğru, uzun bir zevk ve üslûb merdivenini kapsayan değişik çeşnileriyle en genç temsilcisi. İşte bakınız, "Körfezdeki Ses"e sayfaları birer birer çevirerek kulak veriyorum, gözlerimle işittiklerim: Münacaat, Semâh, Tahmis-i Gazel-i Neşâti, Tahmis-i Gazel-i Yahya Kemal, Müstâkil Gazeller Mersiye, Rubâi, Koşmalar bir çok şarkilar. Bunlar klâsik şekilde uslûbpa yazılmış olanlar. Arada poşâd, akrostîş gibi batıdan alınmış formlarda yazılmış şiirler kimisinin terennüm adını verdiği dörtlüler, beşliler, kâh hece, kâh aruz fakat hepside yeni üslûpta muhtelif parçalar. Büyüklâ bir

kısmında şair-musikîsinas yahut musikîsinas-şair Mustafa Nafiz Irmak'ın musikîye veya musikîsinaslara dair duyguları, hayalleri, hitapları var. İşte meselâ Süleyman Erguner'e bir Mersiye'si Kitaptan okuyorum size;

" O benim neyzenimdi cânimdi  
Ekmelliyyette hüsn-ü ânimdi  
Ney'i bir zemzemeydi rûhumda  
Sonu gelmez ne hoş fegânimdi  
Sûzidil'den geçip Sabâ'ya kadar  
Kalbi-zâr icre gülîstânimdi  
Bu kamıştan revân olan sesler  
Dinle ki sûz-i şiy nihânimdi  
Gitti bir nağmeye firâk oldu  
O ki pür hande âşıyânimdi  
Dergâh-ı mevlevîde feyz almış  
Bülbül-i nâz-i hoş meyânimdi  
Ney'i susturdu kirdi, attı felek  
O benim herseyimdi, cânimdi "

Ondan sora gene musikîyle alâkâlı Ergânûn diye bir şiir var. Hemen sayfanın arkasında ;

" İnletme Ergânûnunu yeter kalbim inliyor  
Hırçın dudaklarında öpüştükçe nağmeler  
İnletme Ergânûnunu bıraksam da pür keder  
Rûhum sükün içindeki esrarı dinliyor  
Öksüz karartılar çöküyorken ufuklara  
Bir hıckîrik sesiyle düğümlendi besteler  
Vahşi parıltılar bu karanlıkta bir yara  
İnletme Ergânûnunu çılgin ve derbeder  
Akşam inince yollara gönlümle bî-kesim  
Hicranla kardeşim onu sen Ergânûn'a sor  
Rûhumda hasretin kanıyor çıkmıyor sesim  
İnletme Ergânûn'u bırak kalbim ağlıyor "

Tanbur'a dair bir şiir ismi "Şikâyet"

" Dinle Tanbûr dinle ruhumun sesini  
O sana bir hayatı şerh etsin  
İnce tellerde huznù öğretsin  
Dinle aşkın bu gamlı bestesin

Bak nasıl perde perde âh ediyor  
Sanki yaşlarla nağmeler örülü  
İstirâbin içimde açtı gülü  
Hasta bir el sükûtu inletiyor "

Şöyle bir tanesi "Şöyle" isimli bir kita ;

" Hicranlarınla dopdoluyum kalbim ağlıyor  
Bir nağmesiyle ömrümü şâd-dân eder sesin  
Gözyaşlarının ümidi gibi hasretle çağlıyor  
Bir şarkı söyle vecd ile rûhum serinlesin "

Görüyorsunuz ki hep ses, müzikî. Nitekim bir "Mugannî"ye  
diye yazdığı şiir ;

" Dalgın suların rûhu fisildarken açıkda  
Bak gözlerimin tâ içine dur biraz öyle  
Hicranların üstünden aşip kalbimi çıkışda  
Hülya gibi bir sesle o son şarkını söyle "

Gene bir müzikîsinasının Üstâd Refik Fersan'ın kerimesine  
yazdığı "Hediye" isimli bir şiir Melek Fersan'a demis ;

" Her nasılsa bahtiyâr olmuş felek  
Lütf-i hakla hüsnüne inmiş de nûr  
Handenin fecriyle doğmuş bir melek  
Cenneti hülyaya bahsetmiş sürür  
Ellerinden feyz alır her bir çiçek  
Bir melek ki sanata vermiş gurur "

Evet Muhterem Dinleyiciler terennümlerden birisini de size okumak isterim ;

" Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım  
Bir kahkahadan gönlüme bin beste yarattım  
Mâzideki gözyaşlarının vehmini attım  
Bir leyli-i sevdâyı hayâlimde yaştattım  
Her kahkahadan ömrüme bin beste yarattım "

Koşmalardan, şarkılardan birçoklarını hepiniz zaten radyolarda ya Mustafa Nafiz'in kendi bestesiyle pek çoğunu Selahaddin Pınar'la, bir tenesini de rahmetli Kemâni Nubar'ın bestesi olarak daima dinlersiniz, onun için bunları okumuyorum

Fakat konuşmamı bitirirken Mustafa Nafiz'in bir zayıf tarafına işaret etmek isterim. "Körfezdeki Ses" müzikîşinas şairin bu en zayıf tarafıyla bitiyor. Kitabın son sayfasında Mustafa Nafiz Irmak gene o zaafa düşmüştür. Yani onun zaafi şudur. Şiirle müzikîyi birbirinden ayıramaz. Daima şiir ve müzikîyi beraber götürmek isteyen bir sanatkâr. O'nun da zayıf tarafı burası ne yapalım. Burda da bitirirken kitabı gene şiirle müzikîyi birbirinden ayırmaya kıymamış ve bir tarihe benzeyen şu beyti söyleyivermiş. Şöyledir :

" Pâr açtı âsûmâna lahn-i tekbir  
Ruh-i pâk-inden muattal kıldı  
Hâk-inden müzikîyi Mustafa İtrî "

Mesud Cemil Bey'in merhûm Selâhaddin Pınar'ın ölümünden sonra İstanbul Radyosu'nda hazırlanan anma programındaki irticâlen konuşmasını yine ilk kez yazıya aktardık. ) "Bu konuşma yayınlandığı tarihte bir çok kişi böylesine duygulu, içten, nefis ve yerinde bir konuşma duymadıklarını ifade etmişlerdir." (42) Anma programı Selâhaddin Pınar'ın bir bestesinin sözlerinin Mesud Cemil Bey tarafından okunmasıyla başlıyor. Arada Pınar'ın sesiyle besteden parçalar veriliyor.(43)

---

(42) Erol Sayan ile görüşme, Eylül 1991

(43) Niyazi Sayının özel arşivindeki banttan yazıya geçirildi

" Sesinizi bazen derin bir kuyudan  
Dinliyorum uzakları kalkıp derin bir uykudan  
Beni de alın ne olur koynunuza hâtilalar  
Ah, bu ömür tükenecək yoluñuz hâtilalar "

Sunucu : Tarih 7 Şubat 1960. Şimdi kendisi de merhumlar  
Kâfilesinde karışmış olan Mesud Cemil, besteci ve tanburî  
Selâhaddin Pınar için "Ses ve Saz Dünyamızdan" programında  
şunları söylüyordu. Dinleyelim ;

"Aziz Dinleyicilerim, bu akşam huzurunuza dünden beri  
kalbimde taşıdığım derin kederimle geliyorum. Selâhaddin  
Pınar'ın gerçekten duygulu sanatkârlara mahsus bütün o nice  
manâlı çizgileri taşıyan çehresini, dalgın gözlerinde  
Kurdilihaczkâr'ların, Hüseyinî'lerin Hicâz'ların, Hüzzam'ların  
Nihavend'lerin, Büselik'lerin birbirini kovalayan renklerini,  
bir daha artık hiç göremeyeceğimiz 6 Şubat akşamındanberi  
Selâhaddin Pınar'ın daha dün yaşayın neşeli çehresini  
birdenbire o merhumlar kâfilesi arasına karışıvermiş görmek.  
Evet tevekkül, ecel, kadere rıza, Tanrı'ya dönüş belki de  
yeni bir hayatı başlayış filan ama bir dostun, bir  
sevgilinin çehresini hiç olmazsa bu dünyada kaldığımız kadar  
bir daha göremeyeceğimiz, sesini bir daha işitemeyeceğimiz,  
sihirli parmaklarında tanburun dalgalanışını, gür saçlı  
başının duygusu ile sallanışını, o kadar sevdiği İstanbul  
denizinin tuzu ile pürüzlenmiş biraz yorgun gibi, biraz  
dumanlı gibi söyleyişini bir daha duyamayacağımız için  
şasırıcı, hazır ve korkunç.

Selâhaddin Pınar'ı tanıtmak belki ilk hamlede lüzumsuz  
sayılabilir. Çünkü onun yıllar yılı hasta olduğu zamanlarda  
bile terk etmediği İstanbul'un müzikîli sahnelerinde o kadar  
alışılmış, o kadar sevilmiş, sahnenin perdesi gibi, ışıkları  
gibi, kulisleri gibi bir hüviyeti, bir şahsiyeti vardı ki;  
bütün bir koca şehir halkı tarafından tanınırdı. Orada daima  
çoşkun, heyecanlı, hararetli ve aynı zamanda hâkim ve işini  
bilir haliyle sahneye adımını attığı andan itibaren çıkışına  
kadar, ısrarlı alkışlarla karşılaşır ve uğurlanır. Tam  
manâsıyla popüler bir sanatkâr. İstanbul'un her devirde bir  
ayı eda ve tavırda yarattığı halis İstanbul çocuğu idi.  
Sahnenin dışında Selâhaddin Pınar oradaki samimi heyecan ve  
hararetini hiç bir zaman kaybetmemiştir. Tanbur çalarken,  
balığa çıkarken, otomobil sürerken, meze hazırlarken, şarkı  
söylerken, bir dostun evine giderken, bir arkadaşla  
karşılaştığı zaman onun bütün davranışlarındaki canlılık  
birinde neyse ötekinden de oydu. Her yaptığı şeyi durdurulması  
kendi elinde olmayan, zaten durdurmayı istemediği, o içinden

gelen cömertçe kendini verişle başarırırdı. Beğendiği zaman karşısındakini kalbinin sevgi dalgalarına boğar, en güzel samimi sözlerden, kısa kelimelerden, nidalardan mürekkep çiçekler yağıdır, gönlünü alır, bağıra basar, öperdi. Aksine beğenmediği, doğru bulmadığı olaylar karşısında ise müsamâsının ve İstanbul efendisi terbiyesinin hududundan çıktıığı, tanıdığı tanımadığı bir kimseyi kimseyi bilerek isteyerek incittiği görülmemiştir ki o, heyecanlı, hareketli, fevri mizaçda bir insanın kendi nefrine bu hâkimiyeti ancak pek köklü bir terbiyenin ve asil bir karakterin eseridir, icraatıdır.

Selâhaddin Pınar'ın durgun vedalgın göründüğü zamanlar da vardı. O zaman yeni bir şarkının bestesini tasarlamakta olduğunu biliirdik. Bu tasarlama safhasında etrafına dikkati azalır, gözlerinin rengi daha açık bir ışıkta görünür, fakat göz kapakları sanki biraz düşmüş gibidir. Bundandolayı hafif sisli bir bakışı vardır. Sorularınıza kısa cevaplar verir yavaş sesle konuşur, daha ağır yürüür, bazen tırnağını yer, mendiliyle oynar, parmaklarıyla vezinli hareketler yapar. Dış görünüşünde alışılmış olan bütün hareketlilik, canlılık o sıralarda cildinden içeri kaçmış, kalbinin içine gizlenmiştir Bütünhareket o kalptedir. Tasarlama safhası bitince, olgunlaşırma başlar. O zaman yeniden dışarı doğru taşmaya başladığını görürsünüz. Sokakta giderken bile yeni şarkıyı mirıldanmaktadır. Nihayet tanburunu eline alır ve şarkının son şeklini vermeye, girintisini, çıkışmasını düzlemeye koyulur.

" Gönül derdi çekenleri gizlice yaş dökenleri  
Bağrımındaki dikenleri gidinsorun gecelerden  
Geceler hülya demidir, aşıkların mahremidir  
Gökte gözler kırıdaşır ay gülerek kimildasıır  
Sevgiliden selâm taşır ses duyulur yücelerden  
Garip gecelerde ne var, yürekten özleyiş kadar  
Uzaklardan incelerde ninni söyle hecelerden "

(Pınar'ın kendi sesi ve tanburu ile bestesi çalınıyor)

Ondan sonra da yeni şarkının keyfini çıarma devresi gelir. İlk dostunu yakalar (bak dinle yeni bir hicazkâr yaptım) ve şarkı söylemiyor da ilân-ı aşk ediyor gibi hararet ile konuşur. Sonra o temiz, saf, lekesiz insanın samimi meraklısıyla sorardı (Nasıl?)

Selâhaddin Pınar'ın şarkıları hakkında söylenecek söz belki daha erkendir. Zaten bu şarkıların her biri yahut birkaç gruba ayrılabilen tipleri birbirlerinden farklı

vasıflar taşıır. Herbiri yahut bir gruba dahil olanların bütünü onun iç âlemine devre devre değişik verimleri olduğu kadar, etrafındaki dış dünyasındaki hadiselerin, ruhundaki akışlerini de taşımaktadır. Aslında klâsik bir musikî terbiyesi gördüğü, klâsik musikîyi pek iyi bildiği ve ona hayranlıkla bağlı olduğu halde, yüzlerce şarkısından birisinde bile eski ustaları taklit etmemiştir. Halbuki istese; murabbâ besteler nakış semâiler bile besteleyebilirdi Selâhaddin Pınar, Hacı Arif Bey'in şarkılarını okurken yahut dinlerken heyecanından rengi solar, gözleri yaşarırdı. Sanırım ki klâsik üslûba bu sevgisi ve saygısıyla beraber, kendi müstakil şahsiyeti, onu eski üstâdların kuru taklitçisi olmaktan kurtarmış ve kendisine mahsus tavrı kazandırmıştır. Bu tavırda seçtiği makamın melodik seyrinde bazan ince işlemeler, oyunlar, geniş çizgiler üzerinde iniş-çıkışlarla, bazen ısrarlı derinleşmelerle, bazen de makamdan makama beklenmedik yahut yarım geçkilerle ayrılır. Böylece Selâhaddin Pınar'a mahsus bir tavır meydana gelir ki, genel karakteri ile makam dairelerinin içinde orijinal süslere ve cesaretli hamlelere dayanan devamlı ve başarılı bir arayış diye tarif etmek mümkünür belki. Herhalde I.Dünya Harbinden sonra İstanbul ufuklarının musikisinde ve şarkısı'ın nev'inde kendisine mahsus lezzetler taşıyan, bu şarkılarına altında imzası okunurcasına şahsiyetini veren bir sanatkârdır. Hem o sanatkârı, hem de candan bir dostu kaybetmiş olmanın elemi içindeyiz."

Sunucu : Mesud Cemil'in "Ses ve Saz Dünyamızdan" programı için 7 Şubat 1960 günü Selâhaddin Pınar'ın ölümü üzerine yaptığı konuşmayı dinlediniz.

Mesud Cemil Bey'in yine kendi hazırlayıp sunduğu bir programdaki "ses ve musikî aletleri" hakkındaki konuşmasını değerli hocamız Niyazi Sayın'ın özel arşivindeki banttan ilk kez yazıya aktardık.

"Pek muhterem müziksever dinleyicilerim. Geçen ilk konuşmamızda sazların konusuna doğrudan doğruya ilgisi dolayısıyle ses'ten, sesin mâhiyetindeki, sesin türlü vasıflarından ve en eski, en tabîî ve insanın kendi vücut yapısında onunla beraber doğan ve gelişen musikî aleti olarak ta insan sesinden bahsettik. ( Bu ilk konuşmanın bandı bulunamamıştır.)

Artık bugün hançerenin dışındaki musikî aletlerine göz gezdirmeye başlayabiliriz. Ancak bu alanda birinci plânda karşımıza yine insanın ta kendisi bir defa daha çıkacaktır. Evet insan ilk önce doğusunda kendisine bağışlanan hançeresini kullanmaya başladığı andan itibaren, çevresinde kendisine en yakın ve kullanılması en kolay musikî aleti

olarak yine kendi vücutunu buldu. İlk insanların parmaklarını sıkıdataрак, ellerini birbirine, göğüslerine, karınlarına, baldırlarına, dizlerine vurarak, ayaklarıyla tepinerek dans ettiğini, öyle bir sürü bilim kolunun incelemelerinden çıkarmaya binbir dereden su getirmeye hatta hacet bile yok değil mi? Hepimiz bugün halâ ilkel yaşayışlarına dair kitap, makale, röportaj okuduğumuz, fotoğraf ve filmler gördüğümüz yaban insanların tanıyoruz. Uygarlığın bir yandan son derece ilerlediği, 20. yüzyıl çağında dünyada Afrika'da, Avustralya'da, birçok Güney Asya Adaları'nda, Güney Amerika'nın ücra bölgelerinde insan toplulukları vardır ki, şu dakikada bizim kendilerini andığımızdan habersiz olarak zıpzıp sıçramakta, elleriyle biribirine vurmaktı, yumruklarıyla göğüslerini döverek, ağızları köpürmüştür dans etmektedirler. O kadar da uzağa gitmeye hacet yok. Şefkatli kollarınızın arasında dünyaya gelmiş, küçük, tertemiz, bembeğaz keten örtülü yatacığında yatan henüz altı aylık, şu bizim medeni aile yuvamızın masum yavrusuna bakınız. Allah bağışlasın, bakınız nasıl iki yumruk ve yumuşak elinin pembe parmaklarını açarak onları biribirine vuruyor. Çıldırdır çıldırdır size bakarak kendi şarkısını söylüyor. Kendi şarkılarını söylüyor. O minicik ellerini de adeta bir çalğı gibi kullanıyor. Hele biraz daha büyüğü, 3-4 yaşına geldiği zaman o eller nasıl kmarifetli işlere kalkışacaktır. Masaya, iskemleye, tepsiye, bardaşa vurarak adeta bir konser vermeye teşebbüs edecektir. İlerde kendisinden müzik aletleri alanında son derece önemli incelemeleri ve çalışmalarını dolayısıyla bahsedeceğim Üstadım Prof. Kurt Sucks zamanımızda ses çıkarılan bütün çocuk oyuncaklarının, o ilkel çağların önemli ve kutsal müzik aletlerinin birer örneği olduğunu söyledi. Binlerce, onbinlerce yıl evvel kutsal, tanrısal anlamı ve önemi olan o aletler şimdilik artık çocuk oyuncası olmuşlar. Gerçekten de böyledir. Ancak insanın elini vücuduna vurarak kendi kendisini bir müzik aleti gibi kullanmasının itibarı halâ geçmemiştir. Bununla beraber ilk insan müzik aleti olarak bu kadariyla da yetinmedi. Ve belki aynı zamanda yahut pek kısa bir süre sonra daha çeşitli ses çıkarmak için dikkatini ve arayıcı zekâsını çevresine yöneltti. Bazı tesadüfler de ona çalğı yapmak için yardımcı oldu. Meselâ yere düşmüş, gürümüş bir yemişin çekirdeğini kırdı, içini yemek için bunu ağızına götürdü, çekirdeğin üzerinde karıncalar vardı. Onlar da gıda kayusu ile gürük çekirdeğin yan tarafındaki delikten içeri girmişlerdi. İlkel ceddimiz olan adam bu karıncaları oradan uzaklaştmak için deliğin üzerini kuvvetle üfledi. Fakat birden bire yerinden sıçradı, korktu, elindeki çekirdeği yere attı. Çünkü üflemesi ile beraber oradan ince bir ses çıktı. Hayreti ve korkusunu geçince tekrar yerden aldı bir daha üfledi, yine aynı ses. Bu sefer yemeği unutmuş, mütemadiyen üfleyip sesi

tekrarlamaya başlamıştı. İste onbinlerce yıl evvel bizim gibi bu dünyada yaşamış hemcinsimizin tesadüfen bulup icad ettiği bir müzikî aleti bizim çocuklar bunu biraz daha ustalıkmasını bilerek ve birbirinden görerek yaparlar. En iyisi bunun bir kayısı çekirdeğini ıslata ıslata bir taşa, bir tuğla parçasına sürterek çekirdeğin iki yanından birer delik açarlar ve mükemmel bir düdük yaparlar. Fakat bu küçük oyuncak o çocuğun onbinlerce yıl evvelki ceddinin elinde belki bir sihir belki bir tılsım aleti olarak kullanılıyordu. Ölü hayvanların kurumuş derileri, bağırsakları, boynuzları, gerilmiş bitki lifleri, ağaç dalları, kabak, hindistan cevizi, fındık gibi içi boş yemişler, delikli otlar, boş yumurtalar, istiridye, kaplumbağa kabukları, gürümüş de içi boşalmış ağaç gövdeleri ilk ve ilkel insanların müzikî aleti yapmak yolundaki içgüdülerine binlerce yıl boyunca pek çok yardım etmiştir.

Böylece ilkel müzikî aletleri yavaşyavaş ve içinde bulunduğu topluluğun seviyesi nispetinde gittikçe daha işe yarar şekiller almaya düzeltilmeye başlandı. İnsanlar düşünerek, bilerek ve isteyerek ses çıkarılan aletler yapmaya başladılar müzikî aletleri meselâ içi boş bir ağaç gövdesinin açık tarafına bir hayvanın kurutulmuş derisini gerdiler. Kuvvetli bitki lifleriyle onu oraya bağladılar ve göğüslerine vuracakları yerde elliye yahut bir tokmakla bu deriye bu gerilmiş deriye vurmaya başladılar. Böylece oradan kuvvetli, canlı, ta uzaklardan duyulan ve gümbürdeyen bir ses çıkmıyor, danslarında onları kendilerinden geçiriyordu. Hemen o anda pek çok korktukları gök gürültüsünün bir benzerini buldular ve ona tapındılar. Gök gürlemesi onlarca Tanrı'nın sesiydi. Madem ki bu da öyle bir ses çıkartıyor, demek ki biraz evvel kendi elliye yaptıkları bu davulda da o Tanrı'dan birşey var, belki de Tanrı davulun içine girmiştir kimbilir. Öyleyse ona tapmak lâzımdır. Kabilenin sihirbazı bu işi üzerine alacak davulla tanırlara yakışır anlamı verecektir. Artık davul ayrı bir yerde muhafaza edilir. Olduğu yere herkes giremez. Ancak belli vakitlerde, törende ritüel toplantınlarda yahut savasta ele alınır bu davul ve galinir. Çünkü artık tabu olmuştur. Böyle böyle birgün önce otlayan zavallı bir öküzin boynuzu, üflendiği zaman bütün kabileyi secdeye yatıran bir kuvvet kazanır. İlk sularda yüzüp duran iri bir kaplumbağanın kabuğu üzerine kurumuş bağırsaklar geriliip de deşnekle sürtülünce belki de bir evlenme ve güvey girme töreninde kutsal aşkın andı, yemini yerine geçerdi. Öyle ki bu şekilde icad edilen ses çıkarıcı aletlerin her biri ayrı bir kişilik, manâ ve önem sahibi olur. Her biri ayrı ayrı iyilik, kötülük, ateş, su, toprak, hava, hastalık, doğum, ölüm, kuraklık gibi tabii yahut moral unsur ve kaynaklara yorulurdu. Hattâ bu sesli aletler típkî insanlar ve o zaman inanılan Tanrılar, ruhlar gibi erkek ve dişi olarak

biribirlerinden ayırd edilirdi. Meselâ erkek sayılan bir musikî aletinin sözde evi olan kulübeye yahut mağaraya, yani tapınağa bir kadın girer de o çalğıya dokunur hattâ sadece göz ucuyla bir bakarsa büyük bir günah işlemiş sayilarak cezalandırılırdı. Çoğu zaman bu ceza ölümden aşağı olmazdı. Ve biçare kadın hemen öldürülürdü. Bir erkek saza, musikî aletine baktı diye bazen de kabile sihirbazının kendi kendine düşünüp gizlice yaptığı yahut başka bir yerde görüp de alıp getirdiği musikî aleti filan Tanrı yahut filan ruh tarafından gönderildi diye ona tapılırdı. Bu gibi inançlar ilkel insanlar arasında o kadar yayılmıştır ki, daha sonraları Hint Çin, Mısır, Sümer, Hitit, Helenistik devirlerinde olduğu gibi büyük uygarlıklarda da devam etti. Ve o toplulukların bizim şimdî efsane, mitoloji dediğimiz inançlarına da hattâ Musevilik Hıristiyanlık ve Müslümanlık menkîbelerine de girdi Eski Yunan Mitolojisi'nin bir sürü Tanrıları, yarı Tanrıları, Perileri, Apollon, Orfeus, Dionizos, Pan'lar, Müz'ler hep bu ses ve musikî aletleriyle içiçe ilgili, hayâli kişilerdir. Müzik kelimesinin de "Müz" denilen Yunan Mitolojisi'ndeki perilerin adından türeme olduğunu da burada hatırlatalım. Hıristiyanlıkta bu dinin evliyasından olan St.Fransua'nın tipki Helenistik çağın Orfeus'u gibi musikî ile bütün vahşi hayvanları etrafına toplayıp onları zevk içinde uyuşturduğu, kendisine ram ettiği malûmdur. İslâm dünyasında da aynı efsaneler değişik şekillerde de devam etmiştir. Meselâ musikî aletlerinin meydana gelişini anlatan eski kitaplardaki rivayetlerden çok inanç halindeki açıklamalardan birisi şudur "Tufandan sonra kendisine ikinci Adem Baba, Hz.Ebû'l Beşer-i Sâni denilen Nuh peygamberin yakını olan meshur Lâmîk ; "Musikar-ı name ile bir saz istira edup, nice ağâze ve makam ve nağamât iddia ve icât" eylemiştir. Böyle olmakla beraber bazı bilgin ve musikî bilir kişilerin kuvvetle söylediklerine göre bu başarı Davut peygamberindir. Davut peygamberin icad ettiği ud, onun ölümünden sonra Beyt-ül Mukaddes'in duvarında asılı olduğu yerden Buht-ul Nasr'ın savaşla memleketi İsrail'i işgâli sırasında kaybolmuş, sonradan İskender Zülkarneyn zamanında gökteki yıldızların incelenmesi ve uzun uzadiya hesap, fal ve matematik kuvvetiyle bilginler tarafından nasıl yapıldığı keşfedilip, ilk şeklinde meydana getirilmiştir. Bu kısmı elimdeki kaynaktan aynen okuyorum sizlere muhterem dinleyicilerim. "Amma icma-i hükemâ ve ittifak-ı alîmân-ı gînâya nazaran, ilm-i edvar Hz. Davut aleyhisselâm'dan müntesîr ve şâi olup, istirâ kerdeleri olan Üd-î mahud, nüklü-î fât'larından sonra nice müddet beyt-ül mukaddes'te mevcüt ve hüzre-i lâm-ül envâirlarında avîyehte-i dîvar-î itibâr olup. bâdehû zaman-ı fitne nişâni buht-un nasîr-ı zulm-üd-vân'da câi melk-ülm'dan mefkûd-u nâbûd olmuş ve bâde zamane, eyyâm-ı ahd-î meserret fercâm-ı iskender-i zülkarneyn'de hüküमâ-yı mutarâssi deyn ve fûzallâ-şı kâmiliyn icâdi rasâd mubâşeretiyle şeddini tâk-î himmet eyledikleri

vakt-i hikmet nispetde, kuvve-i riavîyye ile ilm-i müsikîye âlim ve fenn-i mezbûra hâkim olup, ûd'i keşüde ve mefkûd-u heyet-i ûlâsına vücud tezir ve şekl-i mahsûsunda sûretkîr eylemişlerdir."

Aynı kaynak ilk musikî âletinin icâdını Şeyh Zeneddin Mahammed Abdülhamîd-ül Lâzîkî'nin "Hedhiye" isimli musikîye dair eserinden alarak Sisamlı Yunan filozofu "Fisagor" a mäl ediyor. "Fisagoreas" diyor ki; "Hz. Süleyman Ali-ül Nebiyin âvi Aleyhisselâm telâmizesinden hakîym Fisagors'un alettevâli üç şeb, âlim-i melâmda, filanbahir kenarına hîram ile tab-ı müdâd ve zihن-i lükâd'ından bil ilm-i makbûl-cül veyâbu hüsûl olacaktır tebşiri ile mesrûren telâkkûz ve eleyhselâl mehalli memura vusûl bulur. Üç gün ol mahalli hâlide bir şeye adem--i tesadüfünden bilhaste ve dembeste ve mebhûd iken, ol havâli'de mevcûd haddâ-dinin tenâsüb ile dekk-î âhen eyledikleri, aheng-i nağamâtı tahaffûz ve kuvveti mütahayyile ve hiddet-i mütefekkire ile ir tahtapâriye birkaç târ, ibrişim-i sedâ-âsar raptedüp bir sâzçe-i şevkefzâ ve nağme serâ peyâ edüp, bâdehû usûl-ü fürûn tertib ve makam-u ağâzesini terkib eylediği mestûrdur."

Bu eski ve hoş cümleleri şimdiki dile özetleyerek çevirelim; diyor ki kısaca;

"Süleyman peygamberin çıraklarından Fisagor üç gece üst üstü söyle bir rüya görmüş. Gîlan yerdeki deniz kıyısına git, orada yeni bir bilgiye sahip olacaksın denmiş. Sevinerek uyanmış Fisagor ve erkenden söylenen yere gitmiş deniz kenarına ama üçgün rüyada haber verilen olağanüstü bir şeye tesadüf etmediği için pek üzülmüş. O sıkıntıyla dolasırken orada civarda bulunan demircilerin örse muntazam ve ölçülü vuruşları dikkatini çekmiş, bu etki altında bu ritmik etki olacak bir tahta parçası üzerine birkaç ses verip bir ibrişim tel takmış, böylece de bir saz meydana getirmiş, küçük bir saz sâzçe diyor. Sonradan da çalmış üzerine temel bilgileri ve metodları yapmış.

Muhterem dinleyiciler bunun bir rivayet ve efsane olduğunu gözünde tutarsak, Fisagor'un Süleyman peygamberin çıraklarından olduğu keyfiyetinin de gerçekle bir ilgisi olmadığını burada söylemiş olalım. Aynı kaynağın başka bir yerinde "Sînaât-i musikî Hz. Ebû Beşer-ül Ali-il nebî-yûnâ ve aleyhisselâmdan beru mevcud olup, hatta tabl-u ud zaman-ı âlî'lerini kayıp zamandan ihtirâ olmuştur." Deniyor ki şimdiki Türkçe ile musikî ilk insan Adem Baba'mız peygamber hazretleri zamanından beri vardı hatta davul'la ud onun zamanına yakın bir zamanda icad edildi denmektedir.

Musikî aletleri ve bunların etkileri üzerine çıkışmış pek çok hikâyelerden birisi eski filozof bilginlerden birisi ki, bunların hemen hepsi eski filozofların hepsi müzik ile meşgul olmuşlardır, bir mecliste müzik aleyhindeki tartışmada bulunduğu sırada meydana çıkışmıştır.

Şöyle ki, müzikinin aleyhinde bulunuyorlarımış mecliste. Musikînin savunması ona düşmüştür. Bu âlim için hatta Farabî rivayeti de vardır. Başkaları da olabilir derler. Diyelim ki Farabî, müzikinin savunmasını Farabî üzerine almış. Hepsi aleyhinde bulunuyorlar. O'da savunmuş, insanlar üzerindeki büyük tesirlerinden söz açmış. Öyleyse ispât et demişler Farabî'ye. O'da "peki dinleyiniz" demiş. Ve getirdikleri bir müzik aletiyle onlara bir parça çalmış. Kalabalık toplantıda bulunan herkes bu parçayı dinlerken katıla katıla gülmeye başlamışlar. Bir süre sonra o parçayı bırakmış "Şimdi de bunu dinleyiniz" demiş. Bu sefer hazır bulunanlar hüngür hüngür ağlamaya başlamışlar. Farabî gene durmuş. "Şimdi de bunu dinleyiniz" demiş. Ve başka bir hava çalmaya başlamış, orada bulunanlar da evvelâ gülen sonra ağlayan insanlar bu sefer de horul horul uyumaya başlamışlar. Musikîsinas bilgin de çaldığı sazı o uyuyanların ortasına bırakıp çıkışmış gitmiş. Ertesi gün uyandıkları zaman saz aleyhinde konuşanlar hayretle biribirlerine bakmışlar. Bir gece evvelki olayları hatırlayınca pek utanmışlar ve gidip hep birlikte Farabî'den özür dilemişler.

Yunanlı Hekim Esquilvab'ın hastalarının birçoğunu müzik ile tedavi ettiğini bilmeyen yoktur. Bergama harabelerinde Esquilvabion (eskülapyon) denilen tesislerde bu tedavi başarı ile yapılmıştır ve müzikoterapi adıyla bilinirdi ki, öneminden zamanımızda da hiçbir şey kaybetmemiştir. O zamandan bu zamana uygulanmış hatta yeni incelemelere konu olmuştur. Büyük bilgin ve hekim İbn-i Sînâ'da "Kanûn" adlı meşhur eserinde tam 97 türlü hastalığın müzik yoluyla tedavi edileceğini yazmaktadır.

Ney, rebab, ud, çenk gibi çalgılar üzerine Mevlânâ Cellâleddin Rûmî'nin gazelleri, mesnevileri, rubâilleri tadına doyulmaz güzelliktedir. Bir çok menkibeleri de vardır. Birisi şudur. Bir toplantıda Mevlânâ ile bulunan hocanın birisi müzik'yi ve rebâb'ın sesini kapı gıcırtısına benzeterek aleyhinde bulunmuş. Mevlâna söyle cevap vermiş. "Evet doğrudur. Rebab'ın sesi kapı gıcırtısına benzer, ancak bizim için o bize açılan kapının gıcırtısı, sizin için de sizin yüzünze kapanan kapının gıcırtısıdır." buyurmuş.

Çalgı konusunda Sultan Vele'de devrin meşhur kadısı Serâceddin arasındaki şu konuşmayı da zikredelim; Sultan Vele'de rebab çalmasından şikayet etmişler, komşuları filan

mutaasıplar, softalar. Kadı Serâceddîn Hazreti davet etmiş Sultan Veled'i ve şikâyet konusunu kendisine açmış. Sultan Veled'in cevabı şöyledir. "Evet ben bir tahta parçasından âşikların feryâdi olan sesleri çıkarıyorum, gönüllerin e esrârını söylüyorum. Musa'nın da elinde bir tahta parçasından ibaret olan âsâ vardır. O âsâ ile mucizelerini gösterirdi. İşte benim rebab'ım şuracıkta duruyor. O'da bir tahta parçasıdır. Buyrun siz alın da onu muktedirseniz dile getirin "Kadı Serâceddîn" seninle başa çıkılmaz" diyerek gülmüş ve Sultan Veled'e hak vermiş, şikâyeti reddetmiş ve şikâyet edenleri de azarlamış.

Mesur bilgin Safiyuddîn Abdül Mümin'e atfedilen şu hikâye de yine bir klâsik kaynakta yazılıdır. Aynen okuyorum; "Sual vâril olursa ki hayvanata musikî tesir eder mi? Emir buyrun bir deve götürsünler. Ve 40 gün o deveyi aç koyup bir mahalde hapsetsinler" demiş. Safiyuddîn bâdehu bu devenin önüne su koymalı ve ağâze edelim. O deve suyu terkedip ağâzeyi dinlemekle meşgul olursa mâlümünüz olur ki bu ilm-i şerif bir ilmidir. Eğer asla iltifât etmeyip suya rağbet ederse bu ilmin vücudu yoktur." dedikte halife emreyleti. Bir deve getirdiler ve kırk gün aç ve susuz mahalde haps ettiler Yer-ü meskûr tamam oldukça ulemâ-yı Bağdat huzur-ı halifeye cem olub deveye çıkarıp huzura getirdiler ve suyu gösterdiler, hemen deveyi miskin zimmâmkoparak bir can ile su olan süret ettikçe Şelh-i meskûr ağâzeye başladığı anda deve suyu terk edüp teganniyi dinlemekle meşgûl oldu. Üç nevbet böyle icrâ edip, üçüncüde şeyhin önüne gelip gözlerinden yaşı revân ederek sudan fârik oldu. Ol mecliste bulunan ulemânın cümlesi taaccüp kûnan-ı hayran oldular ve şeyh Safiyüddin hazretlerine ziyadesiyle tevkîr ve ithîrâm edip özür talep ettiler. Klâsik edvâr kitaplarına geçmiş olan bu hikâye artık Türkçe'ye çevirmiyorum anladınız. Deveyi kırk gün susuz bırakmışlar, ipini koparıp ondan sonra suya gittiği zaman Safiyüddin Abdülmümin bir musikî parçası dinletince deve suyu içmekten vazgeçmiş önüne gelmiş diz çökmüş ağlamış. Musikînin tesirini gösteren bir hikâye.

Evet klâsik edvâr kitaplarına geçmiş olan bu hikâye diyordum folklorumuzda da mevcuttur. Ve mesur karakoyun masalını meydana getirmiştir. O masal şeklinde yaşamaktadır. Türlü şekilleri vardır. Değişik şekillerinden birisi kısaca şöyledir. "Genç ve fakir bir çoban ağanın kızını sevmış, istemiş. Ağa delikanlığını başından atmak düşüncesiyle ona güç bir imitihan şartı ileri sürmüştür. Kızını vermek için "Koyunlarına üç güz tuz yediripte su vermezsen ve en susadıkları zaman su başına görürür de tam içecekleri dakikada kavalını çalar sürüyü durdurabilirsen kızımı veririm" demiş. Çoban bu şartta razi olmuş. Gerçekten de günü gelince tuzzla susamış koyunları suya doğru kostukları

zaman kavalını alıp öyle bir çalmaya başlamış ki, başları dereye uzanmış hayvanlar oldukları yerde kalmışlar, yalnız içlerinden bir karakoyun ayağını vurup sabırsızlık gösterir ve suya doğru uzanır mı? Eğer koyunlardan birisi bir lokma su içerse kaybedecek imtihani çoban. Pek telâş etmiş zavallı üstüste durmadan çalmış nihayet onu da sudan alikoymuş, imtihani kazanmış ve sevdiği kızla evlenmiş" Sonu güzel biten bir masaldır. bu havayı Anadolu'da iyi kaval çalan bütün çobanlar bütün kavalcılar bilirler, halâ da çalarlar.

Şimdi size bu havayı çalalım. Bundan sekiz on yıl evvel İstanbul'a yolu düşmüş bir garip ve ikigözü görmez bir halk sanatkârının bize yâdigârıdır bir özel plâkta yedi sekiz parçası kalmıştı. Zarâ'lı Ali Bozan adlı usta bir kavalçıydı. Üfleyişindeki renk, canlılık, dolgunluk, temizlik az bulunur bir yüksek seviyededir. Hele uzun seslerde vibrato denilen ses dalgalanışı bütün dünya flütüstlerinin bu marifeti yapanlarının en iyisine eşit bir güzelliktedir. Konuşmamız vesilesi ile bu değerli halk sanatkârimizin hatırlasını saygı ve sevgi ile anmak isterim. Bir geldi gitti, kimbilir nerelerdededir. Şimdi Zarâ'lı Ali Bozan'dan kavalla "Karakoyun" havasını dinleyeceğiz.

"Karakoyun" havasını dinledik Zarâ'lı Ali Bozan'dan.

Şimdi bir modern flütte bir parça dinleteceğiz size. Bu da Mozart'ın Re Majör flüt konçertosudur. Viyana Flarmoni Orkestrası refakâtinde fültist Hubert Bervâşer tarafından çalınmış."

(Band burada bitiyor.)

Görülüyor ki Mesud Cemil Bey, böylesine uzun bir konuşmayı bile hiç aksatmadan, akıcı bir dille, bıkmadan, engin bilgisi ve kuvvetli konuşmasıyla, nazik sabriyla sonuna dek sürdürüyor. Çok iyi, usta bir konuşmacı olduğunu kanıtlıyor.

### 3..3. Besteciliği

"Bir kaç parça bestesi vardır. Fakat bir bestekâr olarak ele alınamaz" (44)

"Bir kaç yapıt dışında bestecilikle uğraşmamış, ancak plâklara taksimler doldurmuştur." (45)

"Bir Şehnaz Sırtı'su, Nihavend Saz Semâisi Çargâh Türk Raksı (Çok Sesli), Hicaz Semâî Şarkı'sı (Martılar âh eder, çırparlar kanat, Nazım Hikmet "Martılar"), Nihavend Semâî Fantezi'si (Kanatları gümüş, yavru bir kuş) Sultanî Yegâh Sofyan Şarkı'sı (Bir gören yokbilmiyorlar nerdedir, Arif Hikmet), İzmir Yollarında Marşı vardır. Bu listeden de bestekâr olmadığı anlaşılır. Bazı Şark mevzulu Avrupa filmlerini (Mîhrâcenin Gözdesi ve Hind Mezarı, Gülnâz Sultan) klâsik eserlerimizden parçalarla düzenlemiştir." (46) Bulabildigimiz notaları eklerdedir.

"Bir ustanın taksimi en azından bestelenmiş ve notası yazılmış eser kadar kıymetli olabilir. Kuruluşu, melodik ve ritmik yapısı ve müzikalitesi ile. O bakımdan Mesud Cemil Bey'in taksimleri de, dâhi babasından sonra ve onun üslûbunu hizmetmiş fakat yepyeni buluşlar, batımıziğinin ve geniş kültürün verdiği bambaşka güzellikleri de katmış bir bestecinin o anda yapiverdiği besteler olarak düşünülmeli. Sanki taksimlerinde Tanbûrî Cemil Bey, hayatını kendisini anlatıyor, Mesud Cemil Bey ise felsefe yapıyor (47)

Notaya alınmış kaydedilmiş taksimlerinden bazıları da Ek'ler bölümündedir. "Bestecilikle fazla uğraşmamıştır ama uğraşsaydı çok güzel besteler yapardı. Bir elin parmaklarını geçmeyen bir kaç bestesi bile ne güzeldir. Küçük detaylara kadar ince bir zevk ve yetenek ürünleri" (48)

Sayın Cüneyd Orhan'dan öğrendiğimize göre "Mesud Cemil'in sadece bulabildigimiz üç bestesi vardır. Bunları da yalnız kaldığı bir kaç zaman oyalanmak, avunmak için yapmıştır. Kendisi asla besteci olduğunu iddia etmemiştir. Bestecilikle uğraşsaydı da çok nadide eserler yapabilecek komple bir insandı. Bazı kaynaklarda değişik besteleri olduğu söylenir ise de böyle bir şey yoktur." (\*)

(44) Yılmaz Öztuna, Türk Bestecileri Ans., s.31

(45) Türk ve Dünya Ünlüleri Ans., C.VII, s.3912

(46) Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Musikisi Ans., C.I, s.177

(47) Meral İncilli, Mesud Cemil'in Taksimleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 1991 Bitirme Ödevi'nden Mutlu Torun'un görüşleri, s.20

(48) Niyazi Sayın ile görüşme, Aralık 1991

(\*) Cüneyd Orhan ile görüşme, Şubat 1992, ITÜ.

### 3.4. İCRACILIĞI

#### 3.4.1. Tanburu ve Violonseli

"Müzikâl olarak Tanbûrî Cemil Bey ekolünden sonra, Mesud Cemil ekolü ikinci bir tanbur ekolü olarak kabul edilmiştir. Mesud Cemil ekolü aslında babasının ekolünün devamı sayılabilir. Fakat değişiklikleri göz önüne alarak yeni ve apayrı bir ekol olarak benimsenmiştir. Babasının etkisine rağmen Mesud Cemil'de kendi tarzında bir klâsiklik gözükmektedir." (49)

"Babasının belki de en seçkin tanbur talebesi olan Kadi Fuad Efendi'den tanbur öğrendi. Babasından hiç tanbur dersi almadı. Bir müddet yine babasının talebelerinden Refik Fersan ile çalıştı. Hamparsum notasını öğrendi. 1919'da 17 yaşında iken hususi mahiyette tanbur hocalığına başladı" (50)

"Klâsik ekolü Dr. Subhu Ezgi'den öğrendi. Batı müziğini çok iyi biliyor ve çok iyi violonsel çalıyor. Kisaca hem klâsik ekolün avantajlarını kullanıyor, hem kbatı ruhunda etkileniyor. Tanbur'da yeni bir boyut yaratıyor. Klâsik ekolün en büyük özelliği mızrapdır. Sağ ve sol elin konumları önemlidir. Sağ el az mızrap kullanır. 4'lük, 8'lük, 16'luk nataların her birine birer mızrap vurulur. Bazen 16'luk gibi seri notalara arka arkaya üst-alt mızrap kullanılır. Bazen seri notalarda bazı notalar mızrap kullanmadan legato yapılır. Ağır çalışmalarda sol elin kendine has bir tavrı vardır. Tanburun uzayan sesli bir saz olduğu klâsik ekolde açıkça ortaya çıkar. Diniendirici seslerin kendi rezonansı hâkimdir. Belirgin olarak 3 parmak kullanılır.

Tanbûrî Cemil Bey ekolünde ise halk ezgilerinin parça parça eser içinde sıkça kullanıldığı görülür. Fazla mızrap vurma ve süsleme ön plândadır. Uzun ritmelerin içinde değişik mızrap şekilleri vardır. Tremololar vardır. Üd ve lavta'daki mızrap şekilleri de kullanılır. Sol el daha hareketlidir. Çarpmalar fazladır. Sürat açıkça görülür. Bazen hissedilemeyecek kadar az legatolar kullanılır. Üst tellerle daha fazla oynanır. Rezonansı artırmak için üst tellerde tempo tutulur. Alt telde melodi galınır. Bazi

---

(49) İhsan Özgen, Türk Çalgıları, Yüksek Lisans Ders Notlarından, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

(50) Yılmaz Öztuna, B. Türk Mus. Ans. C.I s. 175

yerlerde ortadaki Kaba Düğâh telinde Flajole yapılır. (Telin üzerine hafif dokunarak yapılan değişik süslemeler)

Pozisyon olarak 4 parmağını da rahatlıkla kullanabiliyor. Bu tarzı klâsik ekolde görmüyoruz.

Babası gibi çok mızrap kullanıyor. Böylece melodi ritimsel oluyar. Bir bütün olarak düşünürsek geleneksel müzik ile yetişiyor, babasının tarzını kendi tarzıyla birleştiriyor ama kendi tarzını batı zihniyetini de ekleyerek yeni bir ekol oluşturuyor. Kendi iç dünyasının sınırlarının dışına çıkıyor. Adetâ çalarken felsefe yapıyor.

Müzik cümlelerin parça içinde genel bir dağılımı vardır. Bunların dağılımı değişince alışılmışın dışına çıkmış olur. Buna müzикte arayışlar da denilebilir. Mesud Cemil'de bu açıkça görülüyor. Tanburunu adeta konuşturuyor." (49)

"Bilindiği gibi Mesud Cemil Bey'in babası Tanbûrî Cemil Bey'de aynı zamanda iyi bir violonsel ustasıydı. Bu sebeple daha temelden Mesud Cemil, babasının stilinden etkilendi ve ondan edindiği izlenimler kendi stilini oluşturdu. Yurt dışında çok iyi bir Batı Müziği ve Violonsel eğitimi aldı. Oda Müziği Topluluğu'nda çalabilecek seviyede iyi bir Çellist oldu. Orkestra'da değil ama ufak resital ve konserlerde çalabilecek kadar iyiydi. Özellikle sonoritesi (çıkardığı ses tünisinin güzelliği, güzlülüği, parlaklılığı) açısından essiz bir müzisyendir. bu özellik onun Batı Müziği çevrelerinde de kabul edilen bir yönüydü. bu veraset olarak babasından ona geçen bir özellik. İkisi de ellerine aldığı herhangi bir sazı çalabiliyorlar, üstelik fevkâlâde güzel ses çıkarabiliyorlardı. Babası Tanbûrî Cemil Bey, Violonseli; kendi zamanındaki keman, kemençe, kabak kemane gibi yaylı sazların kendisinde bulunan, kendisine ait tavriyla, kendi stiliyle çalmıştır. Çarpmalar, vibratolar, yay teknikleri, diğer yaylı çalgılardakine (yaylı tanbur, kemençe v.s.) benzer şekiller kullanmıştır. Violonsel'i kendi müzik dünyasına adapte etmiştir. Müzik dünyası diyoruz; çünkü bu dünya Osmanlı İmparatorluğu içinde kalan bütün müzik türlerini içinde ihtivâ eden geniş bir yelpâzeden teşekkül etmiştir. Tanbûrî Cemil, kendi şahsi dehâsı ve temâyülüne (kendi müzik yapısı) göre çalıyor. Violonseli'ni Türk

Müziği'nde bir prototip (form, model) meydana getirecek şekilde galıyor. Özel yay teknikleri, vibratoları, psikatoları çarpmaları var. Bunları Türk Müziği sistemi içerisinde kullanıyor.

İşte bütün bunlar Mesud Cemil Bey için hazır bulunan bir prototip idi. Buna ilâve olarak bir de iyi bir Batı Müziği eğitimi görmüş olması onu iyi bir seviyeye getirmiştir. Violoncel ile belli bir eser çaldı mı bilmiyoruz. Tek başına böyle bir kayıt yok. Taksimleri dışında, ona ait violoncelle çalınmış bir eser yok. Bir eseri nasıl icrâ etti yahut çaldı mı çalışmadı mı meşhul. Tek başına konser verdiği bilinmiyor.

Mesud Cemil Bey'in violoncelciliği Türk Müziği kalıplarında incelendiğinde iki nokta üzerinde durmak gereklidir. Eser icrası ve taksimleri. Eser icrası konusunda babası ile arasında bir karşılaştırma yapamıyoruz. Fakat Mesud Cemil'in annesinin ismi ile, Saide ÇEREN takma adıyla İstanbul Radyosu'nda bazı icraatlara, neşriyatlara katıldığını biliyoruz. Bu takma isimle violoncel çaldığı söylenilirdi. Bu eserler eğer kayıt edilseydi inceleme karşılaştırma imkânımız olurdu. (Bu takma isim meselesinin sebebinin kesin bilmiyoruz. Fakat tahminen o sıralarda radyo müdürü, müzik yayınları şefi olan Mesud Cemil'in sosyal ve geleneksel sebeplerle böyle yaptığıni tahmin ediyoruz. O dönemlerde radyo sanatkârları nedense başka yerlerde de neşriyatlara katıldıklarından isim vermeden müzik yapıyordular.) Peki Mesud Cemil icraatte neler yapıyor? İlk plânda gördüğümüz; bir eseri çalarken ya da hanendeye eşlik ederken, diğer enstrumanlarla beraber esas melodiyi baştan sona çalışmıyor. Yani eseri devamlı çalışmıyor da diyebiliriz. Melodinin bölümlerinin, müzik cümlelerinin uygun yerlerinde uygun bazı pedal sesleri ile fon yapıyor. Gerideki bas sesi eksikliğini dolduruyor. Zaman zaman melodiyi çalıyor, uygun akorlarla dem seslerini devam ettiriyor. Bas Continiou (Batı Müziği'ndeki bazı seslerin devam fonksiyonu) dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. Böylece küçük bir polifoni, perspektif yaratıyor eserin içinde. Zaman zaman yayı bırakıyor elinden, psikatolarla melodiyi çalıyor. Bazan melodiyi de bırakıyor usûl çalıyor (Velveleleriyle), adeta sazını bir ritm aleti gibi kullanıyor. Bu Türk Müziği'nde olmayan bir şey. Arada tempolar tutuyor. Onun bütün endişesi sazı çalışmak değil güzel müzik yapmak. O kendi kompozisyonunu dekore ediyor. (Süslüyor)

İşte Mesud Cemil'in violoncel icrâsında bu değişiklikler var. Bütün bunları aynı anda emprovize olarak bulup yerleştirmek, süslemeleri, ilâveleri, tempoları, pedalların tam yerli yerine koymak büyük bir müzik birikimini sanat

kudretini gerektiriyor. Batı Müziği tavrında bu olay yok. Çünkü parça içindeki bütün hareketler yazılıdır. Mesud Cemil, Türk Müziğinde bütün bu hareketleri kendi emprovize gücü ile ifade ediyor.

Taksimlerinde yine babasından ona geçen belli bir prototip var. Bu hemen belli oluyor. Genel olarak yaptığı taksimler, kaldığı diğer enstrümanlarda da olduğu gibi (yani kemençe ile, lavta ile yaptığı taksimler gibi) zaman zaman babasının perde ve ses anlayışı ve melodik yapısını kullanmakla beraber, esas itibarıyle kendisinden önceki klâsik taksim formu ve geleneğine benzemiyor. Yani o taksimlerinde bir form değişikliği de yapmıştır diyebiliriz. Onda taksimden kompozisyon kavramına doğru bir geçiş görüyoruz. Bunu aslında kesin şekilde ayrıntılar koyarak anlatmak güç ama taksim formunu giriş, gelişme, sonuç gibi bölümleri dikkate almadan (Hasan Ferit Alnar, Şerif Muhiddin Targan gibi batı eğitimiyle yetişmiş entellektüel grup dediğimiz sanatçılar gibi) adeta deform ederek, kendine has üslûpla çalıyor. Taksim içindeki yapısındaki ritmik ve melodik dağılımı (olması gerekeni) değiştiriyor. Örneğin durakları değiştiriyor. Sürpriz kalışlar, sürpriz esler yapıyor. Değişik boşluklar koyuyor ya da bazı boşlukları kendince dolduruyor. Entervâilleri değiştiriyor. Sürpriz akorlar ve pedallerle süslemeler yapıyor.

Kısaca Mesud Cemil bir tanbur ve violonsel ustası, mükemmel, kendine has bir tarzı olan nadide bir virtüöz" (52)

Bulabildiğimiz tanbur ve violonsel taksimlerinden kaydedilmiş olan bazları eklerdedir.

### 3.4.2. Çaldığı Diğer Sazlar

"10 yaşında babasından kemençe dersleri alarak müzikîye adım attı. 13 yaşında Daniel Fitzinger'den keman dersleri almaya başladı. Ve aynı dönemlerde babasının en seçkin öğrencilerinden Kadı Fuat Bey'den ders alarak tanbur öğrendi. (53)

"Bazı kaynaklarda "tanburda basasına erişemedi" gibi kişisel fikirlere rastlanır. Mesud Cemil'i bu şekilde değerlendirmek hatalıdır. Her sanatkârı yetiştigi çağın şartlarına göre değerlendirmek, sanat anlayışını kendi takdirine bırakmak gereklidir. Bu nedenle Cemil Bey'in dünyasında ki sanat anlayışı ile oğlunun dünyası çok farklıydı. İlk gençlik yılları ayrı tutulursa, o Türk Musikisi'nin horlandığı ve en ağır suçlamaların yapıldığı yıllarda yetişmesine rağmen onu aratmayacak bir üslûpta çaldı. Hiç şüphesiz babasının bir kopyası olamazdı. Tanburu babası gibi değil, kendi sanat anlayışının kalpiları içersinde kullanarak babasının bulunduğu zirveye yaklaşmıştır." (54)

"Kemençe, keman, lavta ve bağlama da çalardı. Kemençe ile resmi bir icra yapmamıştır. Yani bir radyo kaydı, konseri falan yoktur. Lavtası ile vardır. Kemençe'yi sadece sevdiği bir hobi olarak görmüştür. Rastgele eline geçtiği zaman çalmıştır. Bir dost meclisinde, sohbet toplantılarında kendisinden rica edildiğinde ya da sazla, icrâyla ilgili bir soru sorulduğunda çalmıştır. Kemençe çalışlığında violonsel gibi artistik olduğu söylenir.

Lavta'yı ise üçüncü bir saz olarak benimsemiştir. Bazı radyo neşriyatlarına girip lavta çaldığı bilinir. Lavta mızrapları, lavta geleneği ve lavta ile çalınan folklor hakkında geniş bilgisi vardır. Tanbur ve violonselde olan kendi değişik icrâ tarzını lavta'da da görüyoruz.

Keman'ı küçük yaşta öğrendi fakat ilerletmedi. Yine bazı dost meclislerinde eline geçtiğinde tesadüfen çaldı. (55) "Çok az ud çaldığını da biliyoruz." (56)

---

(53) Yılmaz Öztuna, Türk Bestecileri Ans., s.31

(54) Dr.Nazmi Özalp, Türk Mus.Tar.Anş., C:II, s.150

(55) Doç.Ihsan Özgen'le yapılan görüşme, İ.T.Ü.Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Ocak 1992

(56) Niyazi Sayın ile görüşme, Aralık 1991

### **3.4.3. Eser İcrâî**

Mesud Cemil Bey'in hayatı boyunca icrâ etmiş olduğu eserlerin kaydedilmiş olanlarından bulabildiklerimiz, bazı solo icrâları, iki veya daha çok enstrumanla icrâları, sözlü eser söyleyene refakati, taksimleri, yöneltiği klâsik koro'nun plâkları, taksim plâklarından bazalarıdır.

#### **3.4.3.1. Solo Eser İcrâî**

Tanbur ile : Müstear Peşrevi- Kemençevi Nikoloki Ef.(57)

Tanbur ile : Müstear Saz Semai- İrticâl Bey (57)

Tanbur ile : Mahur Saz Semai- Kemençeci Nikoloki Ef.(57)

Tanbur ile : Sûzidilârâ Saz Semai- III.Selim (58)

Tanbur ile : Hicazkâr Peşrev- (II.ve III.Hane) (58)

Tanbur ile : Hicazkâr Saz Semai- Kemal Niyazi Seyhun (58)

Tanbur ile : Hicaz Saz Semai (58)

#### **3.4.3.2. İki Veya Daha Çok Enstrüman ile ESer İcrâî**

Tanbur ile : Şehnâz Saz Semai-Sedat Öztoprak  
Diğer enstrüman: Ud (Sedat Öztoprak) (57)

Tanbur ile : Hicazkâr Saz Semai- Kemal Niyazi Seyhun  
Diğer enstrüman : Keman (57)

Lavta ile : Nihavend Sırtı (58)  
Diğer enstrümanlar: Kemençe (Ruşen Ferit Kam)  
Kanun (Vecihe Daryal)

Violonsel ile : Müstear Peşrevi- Kemençeci Nikolaklı Ef. (57)  
Diğer Enstrümanlar : Viola (Sadi İşilay)  
Keman (Cevdet Çağla)

Violonsel ile : Müstear Saz Semai- İrticâl Bey (57)  
Diğer Enstrümanlar : Viola (Sadi İşilay)  
Keman (Cevdet Çağla)

Violonsel ile : Sûzinâk Saz Semai- Kemençeci Nikolaklı Ef. (57)  
Diğer Enstrümanlar : Viola (Sadi İşilay)  
Keman (Cevdet Çağla)

Violonsel ile : Isfahan Peşrevi- Tanbûrî İsaak Efendi (57)  
Diğer Enstrümanlar : Viola (Sadi İşilay)  
Keman (Cevdet Çağla)

Violonsel ile : Segâh Peşrevi- Neyzen Yusuf Paşa (57)  
Diğer Enstrümanlar : Viola (Sadi İşilay)  
Keman (Cevdet Çağla)

Violonsel ile : Nevâ Saz Semai- Ziya Paşa (57)  
Diğer Enstrümanlar : Viola (Sadi İşilay)  
Keman (Cevdet Çağla)

Violonsel ile : Romance- Saint Saëns (57)  
Diğer Enstrüman : Piano (Cemal Reşit Rey)

Violonsel ile : 2 no'lu Sol Minör Sonatı- Beethoven (59)  
Diğer Enstrüman : Piano (Cemal Reşit Rey)

---

(57) Meral İncilli, İ.T.O.Türk Musikisi Devlet Konservuarı  
1991 Bitirme Ödevi "Mesud Cemil Bey'in Taksimleri" s.28  
(58) Niyazi Sayın ile görüşme, özel arşivinden, Aralık 1991  
(59) İstanbul Radyosu arşivi,

### 3.4.3. Sözlü Eser Söyleyene Refakât

Violonsel ile : Nihavend Şarkı- Yesâri Asım Arsoy (59)  
"Sahilde o hoş bûseleri aldığım akşam"  
Diğer Enstrümanlar : Keman (Cevdet Çağla)  
Ud (Sedat Öztoprak)

### 3-4-4. Taksimleri

Mesud Cemil Bey, babası gibi hem plâk çalmış, hem de radyodaki icrâcılık hayatında sayısız taksimler yapmıştır. Radyoda yaptıklarından pek az bir kısmı kaydedilmiş ve saklanabilmistiir. Bulabildigimiz kaydedilmiş taksimlerinin bir çoğu değerli hocalarımızın özel arşivlerinden derlenmiştir.

#### Giriş Taksimleri

Tanbur ile : Hicazkâr Taksim - Kemal Niyazi Seyhun (57)  
Hicazkâr Saz Semâisi'nden evvel

Violonsel ile : Isfahan Taksim- Tanbûrî İsa Efendi (59)  
Isfahan Peşrevi'nin başında

Violonsel ile : Nihavend Taksim- Yesâri Asım Arsoy (58)  
Nihavend Şarkı'dan evvel  
"Sahilde o hoş bûseleri aldığım akşam"

Violonsel ile : Müstear Taksim-Kemençeci Nikolâki Efendi (57)  
Müstear Peşrev'den evvel

Giriş Taksimi : Violonsel ile (Isfahan'dan Nevâ'ya) Nevâ Saz Semâi- Ziya Paşa

### 3.4.5. Taksim Plâkları ve Radyodaki Taksimleri

Tanbur ile :	Ferahfezâ Taksim	(58) (Plâk)
	Kürdilihicazkâr Taksim	(58) (Plâk)
	Şevkefza Taksim	(58) (Plâk)
	Mahur Taksim	(58) (Plâk)
	Sultaniyegâh Taksim	(58) (Plâk)
	Şehnaz Taksim	(58) (Plâk)
	Muhayyer Kürdi Taksim	(59) (Radyo)
	İsfahan Taksim	(60) (Radyo)
	Müstear Taksim	(58) (Plâk)
	Garip Hicaz Taksim	(58) (Plâk)
	Hüzzam Taksim	(57) (Radyo)
	Hicaz Taksim	(57) (Radyo)
	Sûzinâk Taksim	(57) (Radyo)
	Rehâvi Taksim	(57) (Radyo)
Violonsel ile:	Nihavend Taksim	(57) (Radyo)
	Müstear Taksim	(60) (Radyo)

Yılmaz Öztuna'nın "Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi"nde C.I, s.177) ve Türk Musikisi Ansiklopedisi C.I, s.125 aynı eserin geliştirilmeden önceki baskısı) Mesud Cemil Bey'in taksimlerini şöyle vermektedir ; "Şehnaz, Sultaniyegâh, Suzinâk, Şevkefzâ (Tanburla), Hüseyni (Violonselle) Kürdilihicazkâr (Tanburla ve Rusen Kam'ın kemençesi eşliğinde) taksimler.

Bu listedeki bütün eksikleri araştırmamız sonucu ortaya çıkardık.

### 3.4.6. Diğer Plâklar

Mesud Cemil Bey kendi yönettiği klâsik korosunun bazı eserlerinden bazılarını da plâk yapmıştır. Öğrenebildiğimiz bazıları değerli hocamız Niyazi Sayın'ın özel arşivindendir :

- Tahir Şarkı- Dellâlzade İsmail Efendi  
"Ben sana mecbur olmuşum"
- Sûzidil Yürük Semâi- Tanbûrî Ali Efendi  
"Yandıkça oldu sûzan"
- Mahur Beste- Bekir Ağa  
"Bir âfet-i mehpeyker ile nüktelerim var"
- Hüseyni Yürük Semai-  
"Ben gibi sana aşık-ı üftâde bulunmaz"
- Şehnaz Şarkı-  
"Fırsat bulsam yâre varsam"
- Segâh Yürük Semâi- Itri  
"Tûti-i mûcize gûyem"
- Hisar Bûselik Şarkı- Tanbûrî Mustafa Çavuş  
"Dök zülfü nü meydâne gel"
- Hüseyni Şarkı- Tanbûrî Msutafa Çavuş  
"Bir dilberdir bêni yakan"

### 3.4.7. Notaya Alınan Taksimleri

Bulabildiğimiz notaya alınmış taksimleri İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Saz Yüksek Bölümü Mezunu arkadaşımız Meral İncilli'nin kendi tarafından notaya alınmıştır. Kopyaları ekler bölümündedir.

Bunlar :

Tanbur ile : Hicaz Taksim

Tanbur ile : Şehnaz Taksim

Tanbur ile : Hüzzam Taksim

Violonsel ile : Nihavend Taksim

Violonsel ile : Müstear Taksim

- 
- (57) Meral İncilli, Mesud Cemil'in Taksimleri, İTÜ.T.M.D.K. Bitirme Ödevi, 1991, s.28-29
  - (58) Niyazi Sayın ile görüşme, Aralık 1991 (özel arşiv)
  - (59) İstanbul Radyosu arşivi,
  - (60) Doç.Mutlu Torun ile görüşme, Nisan 1991 (özel arşiv)

### 3.5. İcrâcılığı Hakkında Yazılan ve Söylenenler

".... ilk beraber çalışmamız mütareke senelerinde İstanbul'da başlar. Daha çok genç yaşta, Beethoven'in Schubert için söylediğii "İlahi kılvílcimin" Mesud'ta gizlenmiş kolduğunu sezmişistik. Kendisi ile sık sık buluşmak ve kemana çalışmak benim için büyük bir zevk teşkil ediyordu. Beyoğlu'nda verilen konserlerin hiçbirini kaçırmasız ve ideallerimizi tahakkuk ettirmek üzere bizi bir an evvel Avrupa'ya götürerek imkânları araştırırdık. Nihayet emelimiz husul buldu. İkimizde tâhsil için Berlin'i seçtik ve oraya gittik. Mesud en büyük virtüözlere hocalık etmiş olan Berlin yüksek müzikî mektebi violonsel profesörü Hugo Becker'e intisap ederek büyük istidadını Üstâdin yanında pek çabuk inkişaf ettirdi ve çok geçmeden o güzel berrak renkli ve hissi ifâdeli tonunu elde etti.."

"... Mesud uzun ve feyizli bir tâhsil devresinden sonra İstanbul'a döndüğü zaman Berlinde öğrendiklerini tatbik edecek müsait saha bulmuştu. Konservatuara hoca oldu ve radyonun müzikî idaresini eline aldı. Bu tarihten itibaren solistik, kuartetçilik ve orkestracılık gibi bütün müzikî şubelerinde çalışmağa başladı. Ali Sezin kuarteti, Lichtner'in âzası bulunduğu İstanbul Keman kuarteti (Deutsches Strich Quartet İstanbul), Cemal Reşit Rey'in oda müzikîleri, beynelmilel kuartet Üstâdi Licco Amar idaresindeki kuartet ve daha sonraları Ankara'da Risayeti Cumhur Orkestrasının solistleri Back ve Gerhardt'in trio ve kuartetleri kendisinin violonsel ile istirak ettiği müzikî topluluklarının en zikre şayan olanlarıdır....", "... Radyo konserlerimizden sonra Avrupa'nın birçok yerlerinden aldığı tebriklerin ekserisinde (bilhassa violonselinizin asıl tonu) şeklindeki takdirin izharına biraz da kıskanarak memnun oluyorduk. Filhakika dâhi babasının istidadına tevarüs etmiş bulunan Mesud Cemil bazen aylarca elini sürmediği tozlu sazi alıp hayret verici bir ustalıkla çalacak kadar büyük istidada maliktir. O, tonunu ve tekniğini çalışarak ve zorlanarak elde etmemiştir. O, sanatkâr olarak doğmuştur. Çıkardığı ses, yaptığı tırıl gayet tabiidir. En değerli vasfi ise Şark ve Garp müzikîsi kültürune aynı kudretle sahip oluşudur...." (61) İzzet Nezih Albayrak

"... Onu, tanburun kolundan başlayarak, her tuttuğu işi parlatan bir sihirbaza benzetirim..." (62) Baki Süha Ediboğlu

"... Mesud Cemil'de lavtadan bağlamaya ve tanburdan violonsele kadar Şarklı ve Garplı tam sekiz saza bizzat hükmeden, anlı şanlı bir müzik otoritesi gizlidir." (63) Bedii Faik.

"... Mesud, sanatta mükemmel arayan bir insandır. İcracı olarak onunla çok konserler verdim. Bir eseri çalışırken kolay kolay tatmin olmaz, bilhassa oda müziğinde bestenin ruhuna, inceliğine inmek için muhayyilesini bestekâr'ın devrine uzatır ve oradan ilham alır. Violonsel Mesud'a göre sadece bir alte değildir. Onu tellerinde yalnız kendi şahsiyetini değil, bütün bir mazinin hazinesini keşfettiği için en yakın dostu violonseli olmuştur. Bu sazdan çökardığı derin vibratolu sesi unutmak kabil midir..." (64) Mithat Fermen

"... Babasından intikal eden musikî zevki icabı, sihirli parmaklarıyle tanburunun tellerinden çökardığı inci dizisi mütenazır ve bedii nağmelerinde babasının ruhunu yaşatan sanatkâr Mesudumuz; ..." (65) Refik Fersan

"... Onu ilk olarak takriben 28-30 sene evvel sisli ve puslu bir gecemde kalabalık bir mecliste tanıdım. Yanında daha evvel kendisiyle aşinâlılığım olan- kıymetli refikim Ruşen Kam vardi :

Hiç unutmam; birlikte Kemâni Rıza Efendi'nin Tahirbüslik peşrevini çalışorlardı. İkişi de pürtevâvet, ding ve enerjik idiler. Peşrev bittiği vakit kemençe ve tanburdan mürekkep bu ikili konserin icrâcılara meftun ve hayran oldum. İtiraf ederim ki o geceye kadar böy le asıl bir üslûbla icrâ edilen bırsaz musikîsini ne yapabilmiş nede başkalarından dinleyebilmiştım..." (66) Cevdet Kozanoğlu

" Mesud Cemil kemence, tanbur, lavta, keman, violonsel, bağlama ve bağlama'ya benzeyen halk sazlarını ustalıkla kullanırdı. Kendisi üzerinde durmazmış gibi görünmesine rağmen onun asıl sazi hiç şüphesiz tanbur'du. Tanburu babası gibi değil kendi sanat anlayışının kalıpları içinde kullanır babasının bulunduğu zirveye yaklaşmıştır. Lavta ve kemençe icrâsında o çizgiye yaklaşamamış olması doğrudur. Violonsel'inde Türk sanat ve Batı musikîlerinde ustaca kullanırdı. Ne yazık ki, bu eşsiz icrânın akisleri taş plâklarda, radyo arşivlerinde ve kendisini dinleyen, sayıları gittikçe azalan mutlu kişilerin hafızalarında kaldı..." (67) Dr.Mehmet N.Özalp

"... Tanburda babasına erişemedi. Fakat büyük bir müzikalite ve teknik ile çaldığı bu sazda virtüözdü. Belki babasından sonra en iyi tanbûrî idi. Violonseli de Türk ve Batı musikilerinde üstatça çalardı. Yaylı tanbur, lavta ve kemençesi çok iyiydi. Keman, ud, viola, bağlama çeşidinden halk sazlarını da çalabiliyordu. Bazı plâklara babasının eserlerini ve kendi taksimlerini çalmıştı..." (68) Yılmaz Öztuna.

"... O zamanlarda -yâni dün- henüz pek genç olmasına rağmen, sanat muhitinde büyük bir şöhret elde etmişti, günümüz tanburla violonseli aynı hassâsiyet, aynı mahâretle çalardı..." (69) Ekrem Reşit Rey

" Tanbur ilk CEmil Bey'in elinde çagalmasıdır. Mesud'un elinde onun devâmını görürüz. Babasının ekser evlâdına bırakıldığı, gözümüze görünen çizgileridir. Mesud'un sazi üzerinde gezen parmakları pederinin, renkli bir nağmeden portresini bizemutlaka gösterir"...

Rahmetli Cemil Bey'in elinde tanburun kolu, Şarka doğru memleketinin hududunu aşmıştır. Mesud'un Garba doğru da uzanmış bir kanadı vardı..." (70) Şerif Muhiddin H.Targan

"...Müstesnâ bir tanbûrî ve çok hassas arşeli bir violoncellistidir..." (71) Halil Bedîî Yönetken

"... Çaldığı enstrumanlarla ka'bına varılmaz bir sanatkârdır..." (72) Vasfi Riza Zobu

"Mesud Cemil Bey Tanbûrî Cemil'in oğlu. Bunun yanı sıra, büyük bir müzisyen, müzikolog, edebiyatçı, müzik tarihçisi, yazar ve çok iyi bir konuşmacı yani bütün bu söylediğim şeyleri aynı seviyede yapan bir insandır. Konuşmaları, yazıları taksimlerinin seviyesindedir. Demek ki, topyekûn bir sanatkâr. Sanat adamı.

Peki Mesud Cemil bu senteze nerdenvardı? Hem doğu, hem batı kültürünün tesiri var. Çalışması var, mesaisi var, araştırmaları var.

Birçok enstrumanı aynı derecede çalıyor. Önce batı müziği tahsili yapıyor. Keman sonra violonsel çalıyor. Türk Halk Müziğine de ilgisi büyktür. Folklorcu sayılabilir.

Bütün bu toplanana malzemenin içinde batıdan da aldığı tesirle, kafasında bir sentez ve sanat, müzik, kompozisyon anlayışı gelişiyor. Türk Musikisi'nde önce çaldığı enstrumanlarda, meselâ tanbur'da babasını taklit ediyordu. Yani işe babasından başlıyordu. Daha sonra bu saydığımız verilerden hareketle yeni arayışlara ve daha başka kompozisyon fikrine gidebiliyordu.

Taksimlerinde geleneksel taksim formunun izleri görmek ile beraber, yani bu formun bilincinde fakat buradan daha geniş bir anlayışa, düşünmeye, yani müzikte düşünmeye de adım atmış oluyor. Türk Musikisi'nde daha önceleri işin felsefesinden ziyade gelenekler hâkimdi. Mesud Cemil'le beraber işin düşüncesi, felsefesi de işin içine giriyor. O zaman klâsik taksim formunun dışına çıkarak, temaları, uzatıp genişletiyor. Daha serbest kalıplara sokuyor, yani bir nev'i o kalıpları bozuyor zaman zaman.

Tanbur'da belki daha da geriye giderek, Mesud Cemil ekolünün dışındaki klâsik tanbur ekolünü de inceliyor. Çalışında bu ekolün de tesirlerini görebiliyoruz. Tanbûrî Oskıyan ve onun en son temsilcisi olan Suphi Ezgi tarzında.

Bu meyanda lavta da çalışıyor. Lavta'nın özel mızraplarını biliyor. Onun zamanına kadar ulaşmış olan lavta'nın folklorik değerlerinin de hepsine vâkif bir kişi. Violonsel'de Türk Müziğinde yine babasının etkisi var fakat kendisi de çok usta bir insan. Kompozisyon fikrini sazına gayet güzel uyguluyor. (73) Doç.İhsan Özgen

"Tanbur, kemençe, lavta, violonsel bu gibi sazları çok güzel icrâ edebilen, çalabilen, babasından ayrı bir yorumu sahip biriydi. Hani mukayese etmemek lâzım. Babası ayrı bir güzellik kendisi ayrı. Fevkâlâde violonsel çalardı. Onun gibi yay çeken az bulunur derlerdi. Pek çalışmazdı biraz tembeldi ama yine de onu takdir edecek adam yoktu. İcrâya gelince tanbur çalış tarzı kök baba ama, baba değil ayrı bir tarz. Batıdan aldığı tekniği oraya da uygulamaayan bir insan." (74) Niyazi Sayın

"Güzel bağlama çalardı. Isparta'nın bir zeybeği vardır (Evlerinin önü mersin) en çok bu zeybeği çalıp söylerdi" (75) Nida Tüfekçi

"Tanbûrî Cemil Bey'in oğlu. Vefatında Mesud Cemil ondört yaşındaydı. Babasının sağ el, sol el tekniğini Kadi Fuat Efendi'den öğrendi. Daha sonra bir arayışa girdi. Dâhi

babasının taklidinde de kalsa bu onu küçültmezdi. Suphi Ezgi den klâsik tanbur dersleri aldı. Burada medeni davranışını da belirtmek isterim. Suphi Ezgi, Tanbûrî Cemil Bey'i kınyordu. Klâsik Tanbur üslûbunu yıktığı, tanbur'a acelite çollâki getirdiği için üzülüyordu, kızıyordu. Çünkü Tanbûrî Cemil Bey ile klâsik tanbur tarihe karışmış oluyordu. Babasına dil uzattığı için Ezgi'den ders almayabilirdi. Ancak o, klâsik tanbur'un özünü, otantığını kavramak amacıyla Suphi Ezgi'den klâsik tanbur dersleri aldı. Hem klâsik tanbur tavrinin güzelliklerini hem de babasının tekniğini mecz etti. Kendi artistik tavrını da katarak yeni bir üslûb yarattı. Bu, taklitsiz bir üslûbtur. Kendi, yeni bir dil, bir güzellik yaratmıştır. Sağ el, sol el, dördüncü (serge) parmağını tril yapacak şekilde çok güzel kullanırdı. Bantlarını dikkatle takip ettiğiniz zaman, az mızrapla parmak çarpmalarına rastlayabilirsiniz. Bunlar Ezgi'nin üslûbundan dolayıdır.

Taksimlerinde serbest düşünceye rastlanır. Geçmiş yüzyıllarda yapılmış taksimlere bakacak olursak, içlerinde gizli bir ritm hâli vardır. Mesud Cemil o hâlden çıkmıştır. Taksim formuna serbestlik getirmiştir.

Tanbur'daki sarı tellere daha fazla önem verirdi. Melodik icrâları bu tellerde daha çok kullanırdı. Kendisi de "sarı telleri biraz daha fazla kullandım" derdi. Tanburu yedi telli idi.

Bana göre fevkâlâde artistik yüksek bir zevke sahip büyük bir tanbûrî'dir. Ancak iki mevzuudan dolayı tanbûrlığı az tanınmıştır. Bu bana hüzün verir. İlk mevzu; efsaneleşmiş olan babasının sembol olması, bunun yanında Mesud Cemil'in Batı Müziğine'de yönelik violonsel tahsili yapması, en verimli zamanını gençlik gücünü oraya yöneltmesidir. İkinci mevzu ise; genç vefat etmesi, devamlı idarecilik görevinde bulunması, binbir türlü bürokratik işlerle uğraşması, orkestrada violonsel çalması ve daha ek olarak, yaptığı pek çok şeyden dolayı tanburu'nu geri plâna itmiş görünümünü arz etmiş olması sebebiyle, çok kimse tanbur'daki sanatını anlayamamıştır.

Zengin bir müzik lisanına sahipti. Bir fiile yapışmazdı. Bir sazende bin kelime ile konuşur, karşısındaki dinleyici de anlar. Ancak kullandığı bin kelimededen ibarettir. Mesud Cemil ise onbin kelime ile konuşurdu. Çok kişi bunu anlayamadığı için onlara bin kelimeli lisan yetti. ( lisan, kelime : bu tabirlerden kasıt musikîmizdeki melodiler ezgilerdir ) kelime hazinesi zengin bir hatif gibi monotonluktan çok uzak, şaşırtıcı, çarpıcı, sürprizlerle dolu gerçek bir virtüözdü.

Türk Müziği'nde violoncel'i onun gibi yakıcı bir tavırda icra eden görmedim. Batı Müziği'nde kavradığı tekniği, Türk Müziği çaldığı zaman da, bol glisandolarla, batı sazını, Türk Müziği'ne adapte etmiştir. Fazla abartmadan dozunda, yaylı sazin kolaylığı ile bunu sağlamıştır. Violoncel ile yaptığı Bestenigâr taksimi güftesiz beste gibidir. Zaten hamurunda olan yüksek bir kaliteye sahipti.

"Uzun boylu uzun parmaklı sazi kavramak açısından fiziksel olarak da şanslıydı. Volum çok güzel, tını çok güzel, teknik mükemmel." (76) Prof. Necdet Yaşar

"...içinde bulunduğumuz yüzyıl içinde musikîmizde çığır açmış üç büyük icrâci musikî âlemimizce her zaman şükranla yâd edileceklerdir.

Yüzyılın başında Tanbûrî Cemil Bey'in tanbur ve kemençe icrâsında getirdiği anlayış sadece tanbur ve kemençeye inhisar etmemiştir. Daha sonra gelen bütün saz sanatkârları Cemil Bey'den yararlanmışlar ve onun açtığı çığırda sanatlarını geliştirmişlerdir.

İkinci büyük icracı ses sanatçısı Münir Nurettin Selçuk'tur. Tekâmülünü otuz yılda tamamlamaya çalışıktan sonra 1930'lardan itibaren verdiği solo konserler ve plâk çalışmalarıyla Türk Musikisi'nde eski okuyuş üslûbunu tamamen değiştirecek solo icrânının nasıl yapılabileceğini göstermiştir. Kendinden sonra gelenler onun açtığı çığırda yürümüşlerdir.

Kanaatimce üçüncü çığır açan sanatkâr Mesud Cemil Bey'dir 1935'li yıllarda itibaren musikîmizde toplu icrâyî (koro anlayışını) sokmuştur. Ankara Radyosu'nun faaliyete geçmesiyle daha yaygın hale gelmiş hem dinleyicileri hem de icrâcları etkilemiştir. 1943'ten itibaren kurulan Üniversite koroları, Konservatuar icra heyeti ve yurt sâthânda her gün sayıları artan korolar bu çığırın mahsülleridir.(77) Prof.Dr. Nevzad Atlığ

- 
- (61) 40.Sanat Yılında Mesud Cemil, broşür, s.14
  - (62) Ibid, s.9
  - (63) Ibid, s.9
  - (64) Ibid, s.16
  - (65) Ibid, s.16
  - (66) Ibid, s.16
  - (67) Dr.Mehmet Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi, C.II, s.150
  - (68) Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Ans., C.I, s.125
  - (69) 40.Sanat Yılında Mesud Cemil, broşür, s.11

- (70) 40. Sanat Yılında Mesud Cemil, broşür s.22
- (71) Ibid, s.22
- (72) Ibid, s.13
- (73) Meral İncilli, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bitirme Ödevi, Mesud Cemil'in Taksimleri, 1991, s.25-26
- (74) Niyazi Sayın ile görüşme, Aralık 1991
- (75) Meral İncilli, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bitirme Ödevi, Mesud Cemil'in Taksimleri, 1991, s.26
- (76) Ibid, s.26-26-28
- (77) Prof.Dr. Nevzat Atlığ ile görüşme, Ocak 1992

## SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmamız, Mesud Cemil Bey'in hayatı, besteciliği, kişiliği, yazarlığı, sohbet ve dil ustalığı, babasından etkilenisi, onu anlayışı ve babası ile ilişkisi, koro şefliği, radyoculuğu, icrâcılığı, idareciliği ve eserleri ayrı bahisler halinde incelenerek ele alınmıştır. Çalışmamızın kapsamı ve niteliği başlangıçtaki amacımız doğrultusunda geniş ve detaylı tutulmaya çalışılmıştır.

Çalışmamızın sonucunda Mesud Cemil Bey'in hayatındaki bazı detaylar, kişiliğindeki bazı ince noktalar, icrasındaki üslûb, hayat felsefesi, müzik anlayışı, yazarlığı ve konuşmacılığındaki edebî kalite ve bazı eserleri gibi konularda ilk kez ortaya çıkan bilgiler ve belgeler bulunmuştur.

Çıkardığımız sonuçlar özetle söyledir;

Mesud Cemil Bey'in hayatında müzik çok önemiydi. Müzikle nefes alıyor denecek kadar müzike içiçe yaşamış bir sanatkârdı.

Çok yönlüydü. Yazarlık, radyoculuk, şeflik, icracılık, bestecilik, yöneticilik, araştırmacılık gibi dalların hepsiyle başarıyla uğraştı. Özellikle icrâcılığı Türk Musikisi'nde giyri açtı unutulmayacak izler bıraktı.

Bulunabilen yazıları tarafımızdan incelendi. Edebi yönü çok güçlü, usta bir yazardı. Anlatımı akıcı, parlak, sürükleyici olduğu kadar, aynı zamanda bilimsel denebilecek kadar ciddidir. Konuşur gibi doğal, renkli ve samimi yazıları yanında, bilimsel bir araştırma ve edebî kaynak niteliğindeki yazıları da vardır. Ortaya çıkanımız Darül Elhan Mecmuası 4 no'lu nüshasındaki "Musiki ve Şiirde Vezin, Müsterek Esasları" başlıklı Osmanlıca yazısı tarafımızdan bugünkü Türkçe'ye çevrildi ve görüldü ki, musiki alanında engin bilgisi ve kıymetli araştırmaları vardır. Makalelerinde de kalemi renkli ve güclüdür. Babası için yazdığı "Tânburî Cemîl'in Hayatı" adlı eser incelendi. Edebi yönünün ne kadar güçlü olduğunu ispatlayan bu eser ve diğer eserlerinde de usta bir yazar olduğu görüldü. Özellikle müzike ilgili yazılarında sadece kavramlarla değil, kültürel ve sosyal boyutlarla da yaklaşımı, onun edebî gücün dışında derin bir müzik felsefesi olduğunu kanıtlıdır.

Bulunabilen bant kayıtlarındaki konuşmaları tarafımızdan ilk kez yazıya aktarıldı. Engin dehâsını bu alanda da gösteren Mesut Cemîl; kendi hazırlayıp sunduğu çoğunluğu irticalen olan bu konuşmaları düzenli aralıklarla hazırladı İstanbul Radyosu'ndaki programlarında sundu. Zaman zaman müzike ilgili değişik konuları işledi. Konuşurken üslûbu

çok etkileyicidir. Ses tonu yumuşak ve diksiyonu mükemmeldir. Kullandığı kelimeler ustaca seçilmiştir. Anlatımı yazılarında da olduğu gibi akıcı, doğal ve renklidir. Tavrı nazik ve içtendir. Yaptığı işe sevgiyle ve bilingeli bir görev sorumluluğu ile bağlıdır. Çok uzun süre hata yapmadan konuşabilecek kadar dikkatli, sabırılı ve bilgili bir konuşmacıdır.

Bestecilikle çok az uğraşmıştır. Eserlerinden yarısını bulabildik. Diğerlerinin notaları taradığımız arşiv ve kaynaklarda maalesef mevcut değil. Eser analizi konusu çalışmamız dışında kaldığı için bestelerini incelemeydik. Fakat gördüğümüz ve bildigimiz kadariyla daha fazla ve kaliteli beste yapabilecek kapasitede müziği iyi bilen bir sanatkârdır

İcrâcılığı konusunda başarılı olabildiğimiz ölçüde üslûbunu araştırdık. Tanbur ve Violonsel'de aldığı köklü Türk Müziği eğitimi ve Batı Müziği eğitimini, babasının üslûbundan aldığı etkilerle birleştirerek yeni bir ekol oluşturduğunu gördük. Çok iyi bir icrâcidır. Müzikalitesi icrâcılıkta çığır açmıştır denilebilir. Özellikle taksimlerini araştırıp Düzenli olarak listesini çıkardık. Bu alanda da seviyesi zirvededir.

Kurduğu Klâsik Koro ile; klâsik repertuarımızın ve koro icrâsının günümüze kadar ulaşmasını sağlamış, ciddi anlamda koro icrâsının temellerini atmıştır. Çok iyi bir şef ve yöneticiydi.

Kurduğu günden itibaren saygın bir görev anlayışı ve bağlılıkla İstanbul ve Ankara Radyolarında çeşitli görevlerde hizmet vermiştir. Spikerlik, programcılık, icrâcılık ve yöneticilik yaparak bu alanda da komple bir insan, başarılı bir radyocu olduğunu kanıtlamıştır.

İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, müzikâl dehâsı, edebî yetenekleri, kibarlığı, yöneticiliği, duyguları, düşünceleri felsefesi ve müstesna kişiliğiyle müzikî tarihimizde silinmez izler bırakmıştır.

## KAYNAKLAR

- AKSÜT, Sadun Kemâli ; 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi  
Türkiye Basimevi, İstanbul 1967
- ATLİĞ, Prof.Dr.Nevzad; Görüşme, Atatürk Kültür Merkezi,  
Ocak 1992
- CEMİL, Mesud ; Tanbûrî Cemil'in Hayatı, Sakarya  
Basimevi, Ankara 1947
- Darül Elhan Mecmuası ; Şehzadebaşı Evkâfi, İslâmiye Matbaa  
Eylül 1340, No.4, İ.U.D.Kons.Arşiv  
Kütüphanesi, B 86/15
- EDİBOĞLU, Baki Süha ; Ünlü Türk Bestekârları, Yeni Matbaa  
İstanbul 1962
- EKMEN, Güldeniz ; Özel arşivi (40.Sanat Yılında Mesud  
Cemil Broşür, Cumhuriyet Matbaası  
Kasım 1952)
- GÜNGÖR, Alev ; Tanbûrî Cemil Bey'in Hayatı, Bitirme  
Ödevi, İ.T.Ü.T.M.D.K., 1989
- İNCİLLİ Meral ; Mesud Cemil'in Taksimleri, Bitirme  
Ödevi, İ.T.Ü.T.M.D.K., 1991
- ÖZALP, Dr.M.Nazmi ; Türk Musikisi Tarihi, Müzik Dairesi  
Başkanlığı, Yayın No. 34
- ÖZALP, Dr.M.Nazmi ; Türk Sanat Musikisi'nin Yakın  
Tarihçesi ve Rüsen Ferit Kam, Yorum  
Matbaası, Ankara
- ÖZTUNA, Yılmaz ; Büyük Türk Musikisi Ans., Kültür  
Bakanlığı Kültür Eserleri Dizisi,  
Ankara 1990

- ÖZTUNA, Yılmaz ; Türk müzikisi Ans., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969
- ÖZTUNA, Yılmaz ; Türk Bestecileri Ans., Hayat Yayın. İstanbul 1969
- ÖZGEN, Doç. İhsan ; Görüşme, İ.T.Ü.T.M.D.K., Ocak 1992
- ÖZGEN, Doç.İhsan ; Türk Çalgıları, Yüksek Lisans Ders Notları, İstanbul 1990
- Radyo Dergisi ; İstanbul Radyo'su Neşriyatı, 13 Teşrin 1942, No 11
- SAYIN, Niyazi ; Görüşme, Beylerbeyi Aralık 1991
- SAYIN, Niyazi ; Özel arşivi
- SAYAN, Erol ; Görüşme, İ.T.Ü.T.M.D.K., Eylül 1991
- TORUN, Doç.Mutlu ; Özel arşivi
- Türk ve Dünya Ünlüler Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, İst.  
İstanbul Radyo'su Arşivi  
İ.T.Ü.T.M.D.K. Arşivi  
İstanbul Kültür Bak. Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu Arşivi

## EKLER

- EK A Mesud Cemil Bey'in besteleri ve notaya alınmış taksimleri (s.72-83)
- EK B Mesud Cemil Bey'in "Tanjûrî Cemil'in Hayatı" adlı kitabından örnek birkaç sayfanın kopyası (s.84-91)
- EK C "40.Sanat Yılında Mesud Cemil" broşürünün tamamının kopyası (s.92-112)
- EK D Mesud Cemil Bey'in "Kalem" Dergisi'nde çıkan yazısının kopyası (s.113-119)
- EK E Mesud Cemil Bey'in "Radyo" Dergisi (1942 tarih 11 no'lu) nesriyatında çıkan yazısının kopyası (s.120-121)
- EK F Mesud Cemil Bey'in "Radyo" Dergisi aynı nesriyatında yayınlanan bir karikatürü (s.122)
- EK G Mesud Cemil Bey'in "Darül Elhan" Mecmuası'nda çıkan Osmanlıca yazısının orijinal metninin kopyası (s.123-127)
- EK H Mesud Cemil Bey'le ilgili bulabildiğimiz bazı resimler (s.128-134)
- EK İ Ölümünün 1.yılında Mesud Cemil Bey için İstanbul Radyosu'nda hazırlanan anma programının metni (s.135)
- EK K Mesud Cemil'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Bitirme Tezinin tamamının kopyası (s.136-165)

(J. 132)

Çıhavend Saz Semâisi

Mes'ud Cemil

Aksak Semâisi I.

The musical score is composed of eight staves of handwritten notation. The notation uses vertical stems and horizontal dashes to represent pitch and rhythm. The first staff starts with a treble clef, followed by a bass clef, then another treble clef, and so on. The music is divided into three sections: 'I.', 'II.', and 'III.', indicated by Roman numerals above certain staves. The notation is dense and continuous across all staves.

## IV.

A handwritten musical score consisting of ten staves of music. The music is written in common time, featuring a key signature of one sharp (F#). The notes are primarily eighth and sixteenth notes, with occasional quarter notes and rests. The score is divided into measures by vertical bar lines. The first staff begins with a half note followed by a eighth-note pattern. The second staff starts with a eighth-note pattern. The third staff begins with a eighth-note pattern. The fourth staff starts with a eighth-note pattern. The fifth staff begins with a eighth-note pattern. The sixth staff begins with a eighth-note pattern. The seventh staff begins with a eighth-note pattern. The eighth staff begins with a eighth-note pattern. The ninth staff begins with a eighth-note pattern. The tenth staff begins with a eighth-note pattern.

## NIHAVEND

Semai (Orta)

Mes'ut Cemil Bey

Giriş

Ke nat la ri gi riş yev ru bir kuş... hey  
 Bir ya rim var tu yev ru kuş gi bi... hey  
 Ge ri mi zin di re gi ne kon muş... hey  
 Ya rim yi re gi me kon muş gi bi... hey  
 Karo (Tenor)  
 Dag la ra çıkış ma... hey ka ra se niz  
 Hey...  
 Rit  
 Hey... Yev ru dur ya  
 rim u gə mez ben siz...  
 2.  
 Hey...  
 Hey...

Karadeleri günde yavruları bir kuş  
 Gemicisin direğine konmuş  
 Dağlara çıkışma hey Karadeniz  
 Yavruların yarım uçanız bensiz.

Bir yarım var bu yavruları kuş gibi  
 Yarım uçanız bensiz gibi  
 Dağlara çıkışma hey Karadeniz  
 Yavruların yarım uçanız bensiz.

**(ARANAĞME)**      **HİCAZ**      **MESUD CEMİL BEY**

I- Mer ti lar ah e der çar par lar kn nat  
 2- Dal ga lar yar bel ler ko par ki ya net

Der já lar a gi  
 Der já yi ka ne

lir der sa ne gi lir kat kat  
 der ka ne gi der has ret

Gay ri bek le me ge kal ma di ta

kat Gö rün sün kar si dan is tan

bul seh ri

Gö rün sün kar si dan

is tan bul seh ri

**M. EIRTAN**

Not: Kararda 2. döşp ihtiyaridır.

# HAZ SAKKI

SEMAİ

"MARTILAR AH EDER"

Müz. MEŞİUD ÇEL  
(1902-1963)

S.



MAR TI LAR AH E DER Gİ PAR LAR KA NAT.  
DAL GA LAR YÄR DER LER KO PAR KI YA MET



SАЗ — DER YA LAR A GI LIR  
DER YA YI KAN E DER



A GI LIR KAT KAT SAZ —  
KAN E DER HAS DEJ



GAY RI BEKLE ME — GE KAL MA DI TA KAT



GÖ RÜN SÜN KAR SI DAN İSTAN BUL ŞEH Rİ



GÖ RÜN SÜN KAR SI DAN —



İSTAN BUL ŞEH Rİ

ONUR AKDOĞU



MARTILAR AH EDER, GİSTARLAR KAMIT

DERYALAR AĞLIR KAT KAT

GAYRI BEKLEMEÇE KALMADI TAKAT

CÖRÜNSÜN KARŞIDAN İSTANBUL ŞEHİRİ



DAL GALOR YÄR DERTER, KO PAR KİYANET

DER YAYI KAN EDER NASRET

GAYRI BEKLEMEÇE KALMADI TAKAT

CÖRÜNSÜN KARŞIDAN İSTANBUL ŞEHİRİ

Tanbur ile Hicâz Taksim

Mesud Cemil Bey

Süre: 2' 58"

Notaya alan: Meral İncilli

A handwritten musical score for Tanbur in Hicâz mode. The score consists of twelve staves of music, each with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music is written in common time. The notation includes various note heads, stems, and rests, with some notes having diagonal strokes through them. There are several performance instructions and markings: "pp." (pianissimo) at the beginning of the eighth staff, "accel." (accelerando) above the eighth staff, "(x)" indicating a repeat or omission at the end of the eighth staff, "st." (staccato) over a note in the ninth staff, and "accel." again at the start of the tenth staff. The score ends with a final instruction "(x)" at the end of the eleventh staff.

Tanbur ile Hicâz Taksim

A handwritten musical score for Tanbur in Hicâz mode. The score consists of six staves of music, each with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music is written in common time. The notation includes various note heads, stems, and rests, with some specific markings like '(x)' and 'st.' (staccato) placed above certain notes. The score begins with a series of eighth-note patterns, followed by more complex melodic lines involving sixteenth-note figures and grace notes.

22.II.1990

Tanbur ile Şehnâz Taksim

Süre: 2' 59"

Mesud Cemil Bey

Notaya alan: Meral İncilli

1 (A) a

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (B) g

Tanbur ile Şehnâz Taksim

13

14

15 h

16 1

17

18 j

19 k

20 s.f.

iii.

12.12.1990

Tanbur ile Hüzzam Taksim

Mesud Cemil Bey

Süre: 32"

Notaya alan: Meral İncilli

17.04.1991

Violonsel ile Müsteär Taksim

Mesud Cemil Bey

Süre: 1' 23"

Notaya alan: Merâl İncilli

vi. b.

29.01.1991

Violonsel ile Nihâvend Taksim

Mesud Cemil Bey

Süre: 32"

Notaya alan: Merâl İncilli



25.12.1990

MÜZÜD CEMİL

TANBURİ CEMİL'İN  
HAYATI



Fiyat: 300 Lirasi

1947

MESUP CEMİL

TANIBURI CEMİL'İN HAYATI



SAKARYA BASMEVİ — ANKARA

### Tanbur Cemil'in Ruhuna Gazel

Bazm-i Camiside devan ki kadeherler döner  
Sevit seb tâ basheh mîzâr inikterenê döner  
  
Fülsür mes die-i dile marchâ-yihuz  
Hüsün-ü ök orada bin möh bin ahîte döner

Cümle servah meşâmet açılır arsa kadar  
İbat mîdhâr ile üssâk muhayyerle döner

Kurtular pâyâf harab yerden o dem kim melek kül  
Yere gâlken lûzûl hâlîci şâhperî döner

Her gelen rînd kanar sevke bu meçfîste Kemâl  
Cînibî rahmete son cîhîgî şâhperî döner

Yahya Kemal

### İÇİNDEKİLER

#### Sayı

- I — Bu adam kindir? — Kâtip Muslihuddin ma-  
hallesi — Kirpi dans ediyor — Kapının ar-  
kasındaki resim. 1
- II — Bir mezar arıyoruz — Mevlâna diyor ki... —  
İçindeki ses — Tanbur Cemil'in istekleri. 8
- III — Çocukluk günleri — Molla Gûrani — Farenin  
dinediği konser — Papuglar neye yarur? —  
Anbarlı çiftliği — Lember Ağanın Tanburi  
— İki dost — Ein güzel hedîye — Sevgili. 11
- IV — Aile — Soya hâs müsterek karakter — Amca-  
suna sağlanan yetim şocuk — Padişahın eski  
dostu ölünce. 17
- V — Küçük yegenle arkadaşlık — Bir Tanzimat  
Efendisinin evi — İlk müzikî bilgileri — Ce-  
mil ikinci defa yetئindir. 26
- VI — Mahmut Beyin yanında — İlk gençlige doğru  
— Tehlikeker — Koruyucu bir amca oğlu  
— Tanbur Ali Efendi ile ilk görüşme — Tug-  
laasba dönüp. 29
- VII — Alle speler! — Senet ve Tanbur Cemil!  
VIII — XXIX. üncü asırın başında — III. İsmîli Sultan —  
II. İncî Mahmud ve müzikde yenilik hâretet. 43

Ieri — Abdülaziz ve II. noč Abdülhamit neler  
Yapıbili̇rdi? — Batt müsikisi kargasında Tan-  
bur Çemil — Tanzimat kılığı içinde Tan-  
bur Çemil — Fash atıf, Fash cedid — Halk  
müzikisi ve Tamburi Çemil

X — Mustafa Paşa — Bir mektuptan öğrendik-  
lerini — Kamerçed Vasiliki ve Tambur  
Çemil — Başka dostlar.

XI — Evilik hayatı — Bir aşk efsanesi — Koca-  
nın aşık — Désenchantésler — Bir şocuk  
değne — Parilli erde bekleyen genç kadın.

XII — Meşrutiyet — Cülliş topları — İlk konserin  
tahsizliği — Seyahatler.

XIII — Tensikat — Geçim zorlukları — Talebeler.

XIV — Ev içi hayatı — Kediler — Mevlevî Dervîşi  
mi, Kandıracı mı? — Kederler — Çemil  
kendisini yalnız sanıyor — Tanrı'nın karg-  
sunu.

XV — Grumofon — Kendi kendini tenkîd — İyim-  
sat bir anın yazdırığı mektup.

XVI — Son yıllar — 1914 — Tambur Çemil asker —  
Haftalık — Carrapaga yokusundan Alp  
daşlarına — Ölüm — Bu adam kimdir?

**L**  
**BU ADAM KİMDİR? — KATIP MUSLÜHİDDİN MAHALLESİ  
— KIRPI DANS EDİYOR—KAPININ ARKASINDAKI RESİM**

Babamı; evanızın geceleri absüp kaplana郎a turmanın  
sensuaları, tavan aralarında koşusan farcları, sefâliğün hoc-  
rum penceresine 'acıfan' penesinde görünen sari yüzlü, aylık  
kalan boş oda kapılarının karanlığında karsıma yakan perilerle  
karışık, bir baturalar yumağının arasında görürüm.

Ştyah redingotunun ipki geniş yaka zayıf göğüsün üs-  
tünde eiddiyette kapamı, nafif bliyoyesine ve ince boyununa göre  
geniş, yoksa, plastron boyunbagı üstünde. Nafıfe yana  
çekik başı biraz dahta büyük göründür, zırbedilmiş büyük bir gi-  
kiyethin tükenniez keleberini taşıyan dargın bakışlarıyla bu  
adam, 'bir esir ve bir kral gibi, tecessüsümün öbünden gelir  
gescerd.'

Kimin eşi ve neyin hâli imiydi? O gün gibi hugin de bi-  
niyorum.

Öldüğü zaman onu ya, inlaydım. Son nefesini veriken  
anne me bahsettiği (yılınipes senelik rüdnâme bayatı)nın, bir  
ocuk iðräk ve ıhsasları hodusu içine girebilen ne kadarını?  
kavrayabilirdim? Şahsiyetinin kıvrımlarını bize en iyi açılile-  
cek olan kendisinden daha yaşlı bütün akrabaları, daha evel  
çılları: Kalınlar üç hess kışışız.

Aħħap, dost, misketas, talebe olarak hatır ve bilgileri  
olanlar da birer bicer azalyorlar.

Bu dost ve yakınlarının bir coğunu laudim ve dinledim.  
Onun adetâ zafer titunuslu ta dînya hayatımdan romantik bir

Büyüklerin gittiğinde  
kızları arasında bu dostlar,  
dostlukla hem de rühiyetle

“türkçe değişiklikleryle doğrudan ilişkilidir.”

*...gögü, nem de dişimiz...  
...ire, pek çok üçgenin  
...a, hayatının muayen bir  
...pareasye tanıtar. Hepsinin doğu...dan doğruya intihabları olduğu  
...kadar, istiklilerine de ona havrandılar.*

Onlarla karşılaştığum zaman, bugün bağlı bulurduları  
raçaysız ve duysuz şarttan ne olursa olsun hemen o zamanlardan  
kurtulmamak içine döñüyordular ve Tanburi Çemil'i tamam olmakla  
emniyetini sağlıyorlardı. Elimi iki ellerinin ligine alır, omuzunu

Tanburi Cemî'lî tanyanlar arasında yaşa en küçükleri bıldığum için, hepsinden bir amca, bir ağabey sevgisinin sıcaklığına kavuştuğunu bu baba dostlarının sözlerini dinlemediğimde. Söylülerin bir şogunda bezi hırkalarları belirtilen mişterek tarzlar kadar tezatlar, garbetler, mühalifelerin de 'bulunuşuna rağmen bunların hepsi benim bildiklerimle birleşince bir cün, bu kitabı teneli olabilirdi.

trangoz takımı, kılı distereleri, bastonu, şemisyesi, elbiseleri, ve başka bir sürü sahbi ve hanesi eşyaları; fakir filakar, halâra yanganlar, ev taşıyınalar uğrunda, denizin ortasına birakılmış bir avuç saman gibi, bilmez ufuklara doğu yeyip kayboldular.

Rahmetli annem, onun ihtiyaç olarak daima redengotunun arka cebinde tazilgi ağzı vidali, maroken kaph, yassi raki şubesini, içindeki raki ile beraber, uzun seneler saklamıştı.

Hazari şeşlerimdi. O zamanki hibris rakular da hiç iyi degildi. Bir gün bu şiseyi açtım, rakusun başka bir şiseye hoş geldi.

salıttım, içine inhişarın (ikinci nevi) rakusundan doldurdum, kapadum, yerine koydum. Babamın biniklerinden aktarlımız o nefis rakyı — o kadar güzel ki — yalnız hissüm, mezesim ve susuz, yudum yudum içtim. Zavallı annecığım, o sahte raku ile dolu şşeyi içinde bulurduğum sandıkla beraber, benim hıghır lazymetini sıkıca tuttusamı bilmiyen herçıl ellerine büssütün bir raktırı hastaneye düşünceye katılır, favatı çırçırı, subun ve nafakatın kokan eski ehibeler arasında, kocasının yadigarını ve dikkatini saklamamı. Sonra sisveyi de bir arkadaşa devrettiğim.

Bugün biz Tanburı Çemil'in şahsiyetinin özgünlüğe doğrudan doğruya yaklaşımıaya yarayacak olan bütün bu şeylerin içinde saklandığı (21 müllerter numurahane)ının titiün ve ana son kocan odaları gelerek yangına kadar bomboşтур.

Bu evi Almanyaya müsiki tâbilîne gitmek için Ennyet Sandığuna rehin koymuş, sonrasında borcunu ödeyemediğiniz için satmıştır. O zamandan beri geçen yirmibes senenin içinde or-

Ottlerimizi sevditmiş, kadir onlarıń karyoruz da galiba.  
Bana, o evin duvarları işine ammenle babamın cesetleriley  
beraber kendi kendim ölmüş olan bir tarafım, hayatnum bir  
porşusı gönülüttü gibi flyordu. Yatırımla bir kişi hafta gibi  
keyi kasvetli rengine rağmen o hayatıma ve anneme hababu  
nuyordum. Çok kere trenle Yenikapıdan Geçerken yahut Beyer-  
zittan Aksaraya, öğretmem olduğum okulu inerken oraya u-

niş. İsmini unuttuğum başka bir tanezi, bir dişi kedi de Gedikpapada, evin yanındaki mescidin minaresinde, akşam ezanı okurken, arkası ayakları üstünde, müezzinin sesi çıktıktı kadın, haliin kedilerin, yüksek bir yerdeki kuşlara imrenirken yapıtları gibi, kikirler dururmus.

Benim, evinizde ilk tandığım kedi Zertop'du. Erenköyünde «Kasabın evinde Yazlık oturuyorduk. Bu pek küçük, sarılı beyaz kedi, bahçenin duvarında bulundu. Herhalde birisi bırakmış olacaktı. Acıdı, alındı. Ben, altı yedi yaşında olsam idim. Mesruiyet iian edilmiştii, eşine az rastlanır derecede iri bir kalебebi korkarak seyrettigüm bir giin, tren yoluna muvazi sarı topatçı yoldan:

«— Elendimizin resimleri!»

DİYE bağışarak, ellerinde uzun kağıtlarla iki adam arka arkaya geçti. Sarıları kağıtarda dar pantalonlu, sübyeli paçalar, göğüs rişanlı, fesli, at üstünde bir adamın karakalender tas basması resmi vardi; Sultan Hamit'iniz... Zertop'u o gün şeri aldhlar. Ertesi gün manda arabalar ile Kayıdağına gidecekti; ama benim bademciklerim sismişti. Rahmi boyin harem ile beraber annem mütemadiyen lüyon gärgerasa yaktı. Yorlardı ve ilk defa bir kedi ile karşılaşsyordum. Onu hem istiyorum, hem nasıl tıtlıacığım bilmiyordum. Arka bacaklından, karnının tutmaya çalışıyordu. Onu hem istiyorum, hayvanlar, hayvanlar, hayvanlar da rahatsız oluyordu.

O aralık babam geldi. Kediyi ön ayaklarının köftük altından veya ensesinden tutup havaya kaldırınrı öğretti; basını ve gerdenin kazımayı, sevmeyi, kuyruğını çelenmek lizm olduguunu tarif ve tenbih etti. Sonradan Zertop, iiri burunlu, kusa tüylü, tıkkız, gürbüz bir hayvan ve evin baş kedisi oldu. Sarıme adlı bir de dişi vardı. Çoluklu şoruklu on sene yaşadı ve babamın ölümlünden bir sene sonra ecelyle öldü. Sineklıbakkalıki avınların bahçesini onlara paylaştı. Bir yahut, Ankara cinsinden bir tane bile yoktu. Günlüğü unutuyelde eins kedileri, hayvanları sevmiyenler bile alırlar, hattı bili bile çalarlar. Halkbaski

135

#### XIV

### EV İÇİ HAYATI — KEDİLER — MEVLEVİ DİRVİŞİ Mİ, KUNDURACI Mİ? — KEDİLER — CEMİL KEİDİSİNİ YALNIZ SANIYOR — TANRININ KARŞISINDA

Babam, benim iyiçe hatırladığını zamanlarda, sürekli mefankolik hali gittikçe artan bir adamdı. Onun negeli, gülinser yüzünü hiç hatırlamıyorum. Bütün ev halkı ile olduğu gibi benimle de çok ciddi, hatta resmi idi. Bana, ciddiyet ve temkinle, telâş, etmeden, dirschî kaldırımdan, yerden temenna etmeye öğretti. Misafirlere olduğu gibi, kendisinin yanına da ihtiyatlı girdiğim zaman, elini öpmez, fakat karşısında, biraz uzagında durur, yerden temenna ederdim.

Fırtınladığım pek küçük yaşlırum dişindi, onun beni bir tek defa bile kuşladığını, öptüğüünü bilmiyorum.

Nisbeten neşeli olsuğum zamanlar, benimle beraber bahçeye çıkar, hayvanları, bilhassa kedilerle mesgul olur, bana adetâ bir nevi «Kedicilik», öğretilir, ben doğınadan evel ölen bir kedisi'nin hiltüyelerini anlatırda. Sonradan annemden baska, hamîrem, Nevreste baci, Nevber hanum ve Rıza efendiden de duymuştur. Bu, iri, erkek bir tekir kedi imis; adı da basbayğı (Tekir) imis.

«— Hop, Tekir!»

Düşünce, tavana asılı bir meşin topa suçar, turnakları ile takılır;

«— In!»

Deyinceye kadar dururmus. Babamla unnen evlendikleri zaman, gecelerce, kapilarına getmiş, miyâvhâmsi; orada bekle-

131

babam, keşke gibi kasa thiyti, hayvanların türlü yüz ifadelerini ayırt etmemi ıceek olanlara göre çirkin yüzü, bıyaklı bakkal kedilerine bayıldı. Ona göre sevik, aver, kurvelli, akilli, duygulu, cefaya dayanır, ekmeğini taşıyan şıkarır, ara sıra memnuniyetle hırsızık eder, dağları harçın fakat sefkatli, erkekleri tenbelice ve eşkiya kultürlə olan bu kediler, asıl kedi karakterini temsil ederlerdi. Kedilerin nankör ve riyakar oldukları hakkında umumi hükme adeta üzüldür, ye, bu bahis acılıcına daima aynı bararetle anlatmaya çalışırda ki, kediler «hayvanat sairini multelife ineyanında, en ziyade izzethesisi cibillisi» olurlardır, insanlarzkine müsavi bir «neçabetti rühiye ile» «nurtaşıstıflar» ve kendilereine yapılan muameleye göre Tepkiler gösterirler. Yادlılısında itaatlı olan ve insana göre kendisinin küçük ve zayıf hisseden köpek, insanların haksızlıklarına, bazan zalimlik devesindeki bencil muamelelerine isyan etmez; ulur, inler, ağlar ve tahanmül eder. Fakat en uysal kedinin kuyruğunu şeher seniz keskin turmik hazırlır. Çirkili kedi insanla kendisini esit bilir. Ve bizzat insanlar arasındaki dostlıkların bozulsmasına tek sebeplerden bencillikten nefret eder.

Cemil beye göre kedilere riyakar veya hodbin dediğimiz zaman asıl hodbinligi bizat, biz gösternmiş oluyoruz. Çünkü «hodbinlik, inşanlıkana zulüd olduğuna ve eşref-i mahkümat olmak sıfatı haysiyeti ile ibrazı» müsamahaya hayvanından ziyade multedir olabileceğimize göre, kendimizde daha ziyade yakasın bir hasletti, hayvanı gayrınatıldan talep etmek hodbinlik değil de nedir?... Ve hayvanları sahiben en iyi dostları gibi tutarlı. Hepsine ayrı, ayrı isimler arar, isim bulmak için oulaların yüzlerini, huylarını neun uzun ineler, uygun ismi bulduktan sonra bu ismi onlara ayrı ayrı öğretmek için benimle beraber, hıkmadan uğrasırdı. Geceleri hemen biri yuvanadığı için, gündüzleri güha örtülü masanın önündeki yuvaları bozuk, genis koltığının çukturunda, abasına bürünüp uyuduğunu şok görürdü. O zaman kediler de omzuna, kucagına çıkar, onlar da beraber uyurlar, uyannıca onuna beraber sofadaki dolabın etrafında toplanır, mezesine ortak olurlardı. Bündardan Zertop, Kasıtyarık Hüsamettin beyin ismarı ile içi rıkh, dış, tereyağı

ekmek loptomaları yiyip sarhoşluğa bile başlamıştı. Böylece, bir gün uyurken, Zertop, Sarıme, Rüstem ve Topik, dört kedi arkaya kucagına çıkmaya kalkıştılar, sonunda sağışmadılar. Gözlerini açtı; kedelerin kucagında bir güzel kavraya başladılar... lümeneyiyle, onları omuzlarını, göğsüne, kucagına yerlesirdi, kargacı kedilerin başlarını, şeherlerinin altını tanbur çalıyorlardı. Bir ustalıkla okşadı. Keşfeten geze眼中 dört kedinin birden uyuyorlardı.

Ayaklarum ucuna basarak bahçeye çıktıım.

İstikbalim ve tabşılım hakkındaki düşünceleri ise annemin ayrı bir kabusa olmuştu. Yedi yaşına gitmekten açılan bu bahis-te baham, annemi baygınlıklara sıyrıtkileyen fikirler ortaya atmış, ya Mevlîvi dervisi, yahut kunduracı olmanın israr etmiş. Je türrehüs ile devam eden akademik tâhsilin mânasi yoktu. Bunu yapanlar sanki «Inn-i-fen namna bâliahu-teb-i-deb», olan «Dergâh-i-Mevlânâsaya terkediliip çile çkar-gibi ameli mesleklerden birine şaraklık girip, alıntıları ile eklemi. Bu düşüncelerin ikisini de yüzleyişi, abes bulan anumen, münahme, ettiğini anlatamıyor, sanki dedığını mutlaka yaptıraldı; fakat kendisinin evde bulunmadığı bir gün, gürültüsüz, den, boy numa yadızlı cılız kesezi takılımadan, sadece elinden tutup yürütüttülerk mektebe götürülmem şartıyla... Anıem, ana davânn kurtarılması yanında, bu şartlara sevinerek razi olimus, beni arkadaşından moktəp şocuklarım İlahi-kat hiç olmaza, buyramılık egerleri takılmış küçük bir eşkle Mektebi Osmani'ye gönderdimiştii.

Derviş veya kunduracı olarak yetiştiğim fikrinden böylesi vazıftikten sonra, babam benim incektip hayatına ve derslerime oldukça ilgi göstermeye başlamıştı. Hiç beklenmediğim zamanlarda derslerimi müzakere etmek için beni çığırdı vækit korkudan dizerimin bağı çözüldürdü. Bu müzakerelerde yanıklarım o kadar ciddi, hattı sert bir tonla ihtar ederdi ki, bilgimin yarısını unutur, başum önlünde, terler dökerdim. Mekânın derslerimin düşündü da Fransızca öğretir, bazan basit bir fizik bilgisini veya coğrafiya konusunu tekline çalıydı. Dün yanın yavarlık olduğunu, (ufuktan bize doğru yaklaşan gemiciler) misaliyle, kocaman bir karpuz üzerinde, ilk defa ondan öğrenmiş, sonra (küre-i musattaha, küre-i mücesseme)ler üzerinde de buna anlamaya çalışmış, ilk (Jules Verne) romanını onun elinden tıkarık okumuştum.

Annenin daysının, benim yaşandıktı, küçük kuza bize misafir geldiğine ve birkaç mesvinci berdimle arkadaşlık ederek, Sinebilbakkaldaki evde geçirirken. Bu küçük dayزادe kız şimdî (Bayan Şeref Alman) aynı zamanda Bebekli Talat Beyin hanızlığı ve aradaki shriyetten ziyade, Talat beyin müsikiye derin ve yakin ailesine suyu göstererek, babam ona kemence dersi ve mege razi olmuştu; bu derslere ben de katıldım ve nota okumaya dair ilk bilgilere beraber, Girişten Asım beyin rust pesrevinin birincisi hanesini, Ordı marşını ve bir oyun havasınu, taşını gözünü yazarak çaldım. (Tıflı nazezinin unutman seni), (Akşam olur gunes gider), (Erzincanda bir kus var) gibi masum güfteli birkaç şarkı ve türkiliyi, babamın fâta remâsi dersleri bir daha tekrar etmemek üzere durdu ve bennin gizli çalışmalarına mülâhsin kalkı. Benim müsiki terbiyesim konusunda önceleri aylıkca isteksizdi. Sonraları biraz daha yumuşalı olmakla beraber daha ziyade tarafsız kalmayı, beni bu husus ta kendî halime bırakmayı tercih ettim.

Son adan küçük yeğenimin tekrar Bebeğe dönmesiyle bu müsiki dersleri bir daha tekrar etmemek üzere durdu ve bennin gizli çalışmalarına mülâhsin kalkı. Benim müsiki terbiyesim konusunda önceleri aylıkca isteksizdi. Sonraları biraz daha yumuşalı olmakla beraber daha ziyade tarafsız kalmayı, beni bu husus ta kendî halime bırakmayı tercih ettim.

Lâkin son snelerinde, gittikçe kendi içine çekilecek, gülere yapalıuz evde kaldı; okumak, yazmak, bahçe işleri, marangozluk, saz tamiri veya hayvanlarla mesgul olduğu zamanlarda kocamın ona daha yakın oluyor ve bu oyalarınalaranda, canını sıkınamaya dikkat ederler, ekseriyle onun hitabını bekleyerek kendiliğinden pek faz sey sorarak, bir gölge gibi yandında dolasırıam.

Bazan fâtaaya veya çögür'ü alır, salmaya ve derinden gelen

kahn sesiyle okunuya bozardı.

O vakıt yazan çok üstünde garip bir heyeçana düşer, vücutundan rahatsız olmasın diye köşemde, sessiz bir oyunla mesgul gibi görünürdü. Çaldığının ne olduğunu bilmezdim. Sevmekten ziyade korktuğum bu adam, gündeligi ses da ıgalartı ile, bir kâğıdil gecesi yuvularak el ayaşusun arkasına resmini yaptırm Al-lâha yâkâsur, gâlüâne, lâzâma, gözlerine dolardı. Bu duyguları, bir defa kalabırk bir sokakta annemi kaybettikten sonra tekrar bulduğum zamanlı acı sevinice benzerci. Onu dinlediğim için ötecek gibi olduğumun hissettiğim, gizli surmî ele vermek, evinden yapalış bir evi karmuk korkusunun içinde uyankı tuttuğu şuurla, belli etmeden, dışarı çıkar, oda kapısı ile sofa arasındaki kahn perdenin büktünlâri arasında gizlenir, hıghânikerim tutar, yüzüm, ellerim sarsıksam, sarsılı sarsılı ağlırdım.

Ne kitap içechislerinde, ne de gramofon plâklärında onu, Tanrınnı karesine çırplak çıktı, bu müñzevi âlemindeki fîti dinleyen olmamıştır.

40 nci Sanat Yılında  
**Mesut Cemil**





**Hal tercümesi — Fikir ve san'at adamlarının  
mektupleri, makaleleri — Müzikşinaslara  
göre Mesut Cemil — Hatıralar — Resimler..**

BÜYÜK ŞAIR YAHYA KEMAL, TAMBURI CEMİL BEYİN RUHUNA Ş  
GAZELİ İTHAF ETMİŞTİ:

*Bezm-i cemşitte devrân ki kadehlerle döner  
Şevk Şebta beseher raks-i mükerrerle döner*

*Tutuşur meş'ale-i dile merayay-i huzûz  
Hüsün-ü aşk ortada bin mâh bin ahterle döner*

*Cümle ervah-i makamât açılır arşa kadar  
Râst Mâhûr ile Uşşak Muhayyerle döner*

*Kurtulur pây-i tarab yerden o dem kim melekût  
Yere gökten sözüllür halka-i şeherle döner*

*Her gelen rint kanar zevke bu mecliste Kemal  
Cânib-i rahmete son çektiği sâgarla döner*

BU GÜN, TAMBURI CEMİL'İN OĞLU MESUT CEMİL İÇİN DİYOR Kİ:

*Mesut Cemil eski musikimizi irsi bir aşinalıkla, derinden deri-  
ne, bilen, duyan ve çalan sanatkârdır; çaldığı zaman tanburun hü-  
viyeti on parmağına mezcolduğu duyulur.*

# MESUT CEMİL

(Mesut Ekrem)

1902 de İstanbulda doğdu. 1912 de babasından kemençe ve solfej, Kaşıyarak Hüsamettin Beyden de usul dersleri almaya başladı. 1915 de İstanbul Sultanisinde Daniel Fitzinger'den aldığı keman derslerile Batı musikisile ilk teması yapan Mesut Ekrem, 1916 da babasının ölümünden sonra, tanburı Cemil'in en güzide talebelerinden Tanburı Kadı Fuat Efendi ile tanbura, Refik Talat Beyle nazariyat çalışmalarına başladı. Ve bir iki sene içinde Rahmi Bey ve Şemsettin Ziya Beyin delâletlemeyle İstanbul musiki muhitinde genç bir tanburi olarak tanıtıldı. Bir taraftan Türk musikisi nazariyatını, makam ve ika bilgilerini, Hamparsom notasını öğreniyor, bir taraftan da viyolonist İzzet Nezih ile Batı musikisi tahsiline devam ediyordu. 1919 senesinde Mesut Cemil meşhur bir tanburi olarak bizzat tanbur dersleri veriyor ve Ali Rifat Bey'in reisliğindeki Şark Müzik Cemiyeti konserlerine katılıyor, sanatkârları tanıyor, bütün bu değişik temalar arasında hiç bir zaman ayrılmadığı tanbur ustası Kadı Fuat Efendi ile beraber Şeyh Abdülbaki Efendinin postnişini bulunduğu Yenikapı dergâhına devam ederek neyzenbaşı Rauf Yekta Bey, kudmuzen başı Zekai Zade Ahmet Efendi, Neyzen Hilmi Dede, Galata Mevlevihanesinde Neyzen Emin Dede gibi ustaları tanıyor ve dinliyordu. 1920 de Prenses Zehra Hanımefendi ve Ali Rifat Bey'in evinde Damad Mecit Beyi tanıdı. Tanburı Cemil'in dostu ve takdirdikârı olmasından başka mahir bir viyolonist olan Şerif Mecit Bey (şimdî Şarkı Ürdün'ün Paris Sefiri) genç tanburının kabiliyetini büyük bir alâka ile karşılayarak daha sonra viyolonist Karl Berger'e devretmek üzere ona keman dersleri vermeye başladı. Fakat bir zaman sonra bu derslerin birisinde Mesut Cemil, Şerif Mecit Beyin küçük kardeşi olan Şerif Muhittin Beyi tanıdıktan ve onun viyolonselini dinledikten sonra büyük bir aşkla bu saza bağlanmış ve artık kemana çalışmadığı için Şerif Mecit Bey de onu Karl Berger yerine kardeşinin himaye ve itinasına terketmiştir. Yeni ve coşkun bir hızla viyolonele başlıyan Mesut Cemil'i Şerif Muhittin Haydar, o sırada İstanbulda geniş ve etrafı bir müzik tâhsili yapmaya müsaait muhit bulunumadığını göz önünde tutarak, Avrupanın büyük merkezlerinden birinde esaslı bir çalışma fikrine sevketmiş, diğer doslarından ve osralarda tanıdığı Hüseyin Sadettin Bey (Sadettin Arel) den teşvik ve alâka gören genç adam, devam ettiği İstanbul Darülfünununun Hukuk Fakültesini (Hukuk medresesini) de ikinci sınıfı bırakmış ve yalnız zaif ve fakir maddi imkânlarına gü-



Mesut Cemil 6 yaşında

venerek, Berlin'e gitmiş ve yine Şerif Muhittin Haydar'ın tavsiye ve teşvikiyle o zaman Berlin yüksek müzik akademisinin viyolonsel profesörü olan büyük ustâ Hugo Becker'in talebesi olmuştur. Berlin'de ayrıca nazariyat ve armoni dersleri alan Mesut Cemil, Birinci Dünya Harbini takip eden bu devrede Avrupanın en canlı ve her türlü sanat hareketlerine sahne olan bu şehrinde müzikten başka dil bilgisini, umumî kültürünü geliştirmek, diğer güzel sanat kollarını edebiyat ve tiyatro hareketlerini en halis ve zengin bir vasatta takip etmek imkânlarını bulmuş, orada viyolonist Ali Sezin'i, Mahmut Ragib'i tanıtmış, bu arkadaş-

lارının delâleti ve ayrıca Türk müzikisindeki bilgisinin yardım ile. Curt Sachs, Hornbostel, Robert Lachmann gibi meşhur bilginlerle tanışmış, onlarla beraber çalışmış, müziko loji ve folklor'a dair ilk esaslı bilgi ve tecrübeleri kazanmış ve müsiki tahsilinin yanında bir taraftan da devamlı olarak Berlin Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü Ses arşivinde asistan olarak çalışmıştır.

Annesinin ağır hastalığı ve yasama güçlükleri dolayısı ile iki buçuk yıl sonra 1924 sonunda memlekete dönen Mesut Cemil 1925 de Giriftzen Asım Bey'in oğlu Musa Süreyya Beyin Müdür olarak ve ileri bir yolda inkişafına çalıştığı Darülelhan'a (Şimdi İstanbul Belediyesi Konservatuvarı) tanbur, solfej ve müsiki nazariyatı muallimi, Gelenbevi lisesine de müsiki muallimi olarak girmiştir. Cemal Reşit, Ekrem Reşit, Muhibbin Sadak gibi aynı nesilden arkadaşlarını da bu sırada tanımiş ve Fazıl Cündey'in organize ettiği Union Française konserlerine onlarla beraber katılmıştır (1925-1927). Bu sırada Hukuk Fakültesinde yarım bıraktığı yüksek tahsiline, Edebiyat Fakültesine geçerek devama başlıyan Mesut Cemil, 1926 da Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketinin (Türkiyede ilk radyo) cazibesine kapılmış ve o zamandan beri radyonun spikeri, orkestrasının viyolonselisti, saz hey'etinin tanburisi, programcısı, yazıcısı velhasıl bu idarenin her şart altında her türlü hizmetine ve işine koşan bir uzvu olarak bugüne kadar fasılásız kalmış, 1937 de şirketin hükümete devri sırasında Başspiker ve Müdür Vekili olmuş, Ankara Radyosuna 1938 de Türk Musikisi neşriyat şefi olarak tayin edilmiş, 1940 da yine Müdür olmuş, 1941 de Devlet Radyosunun Ulaştırma Bakanlığından Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğüne geçmesi sırasında, Türk ve Batı müsiki mevzuunu bir bütün olarak toplayan Müzik Yayıncı Şefliğine, 1950 de Ankara ve Türkiye Radyoları Müdürlüğüne ve nihayet 1951 de İstanbul Radyosu Müdürlüğüne tayin edilmiştir. Radyodaki fasılásız çalışmasının yanında Mesut Cemil gerek Konservatuvara, gerek liselerdeki öğretmenlik rolünü bırakmadı, Gelenbevi lisesinden Konya Erkek Muallim Mektebine tayininden sonra istifa etmiş ve beş sene muallimlikten ayrılmış olmakla beraber 1930 da tekrar Pertevniyal lisesine, 1935 de İstanbul Konservatuvari tasnif ve teknik heyetine 1938 de Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Viyolonsel muallimliğine, 1944 de Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Kompozisyon sınıfları Klâsik Türk Musikisi tarihi öğretmenliğine, 1948 de ilâve olarak yine Devlet Konservatuvarının viyolonsel öğretmenliğine tayin edilmiştir, 1951 de İstanbul Konservatuvarı Musiki Folkloru öğretmenliğine getirilmiştir.

Yüksek tahsiline Hukuk Fakültesinden bağlayarak, İstanbul Darülfünununda devam etmiş, Ankara Dil - Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı Şubesinden mezun olmuştur.

Mesut Cemil, yurt dışına yaptığı muhtelif seyahatleri arasında 1932 de Misirdaki müsiki kon-



On bir yaşındaki Mesut Cemil... Külagını ve ruhunu müsikiye hazırladığı çağlarda

gresine de Rauf Yekta Beyle birlikte iştirak ederek memleketimizi temsil etmiştir. 1935 de konfranslar vermek üzere Viyanaya davet edilmiştir.

Müsikiye dair çeşitli mevzularda ikiyüze yakın makaleleri, (Tanburi Cemil'in Hayatı) adlı bir kitabı, Kedi hikâyeleri, roman ve hikâye tercümleri ve neşretmediği müsiki eserleri vardır. İcracı olarak başlıca tanbur ve viyolonsel çalmakta tanınmıştır. Fakat keman, viyola, kemençe, lavta, ud ve aşık sazı cinsinden telli ve yaylı müsiki aletlerinin hemen hepsini biler ve çalar. Musiginin nazarî ve ameli sahâsında bîlhassa üç istikamette, klâsik san'at müsiki, Halk müsiki ve umumiyetle Batı müsiki sahalarında çalışmış, her üç kolda da birbirini tamamlayıcı, tehlîci, terkipçi ve yapıçı metodу kullanmağa çalışmıştır.

# IKİ MEKTUP

Mesut Cemili iki zıt sahsiyeti nefsinde toplayan ve bunları birbiri ile mükemmel telif eden bir insan olarak tanır ve severim.

Batı müziğindeki geniş bilgisi yanında, Klásik Türk Musikisine olan derin vukufu, onun, memleketimizin güzide sanatkârları arasında daima yadına vesile olacaktır.

Mesut Cemil, Türk Musikisine yalnız sanat kıymetleri ile değil Radyolarımızdaki faaliyetleri ile de hizmet etmiştir. Radyo dinliyicileri, senelerce evvel spiker olarak, ilk defa onu karşılarında bulmuşlardır. Daha sonra, Radyoda ilk Müzik Yayınları Şefi sıfatıyla, halkımıza seçkin eserler dinletmiş ve bir taraftan da genç istidatlari ince bir sanat zevki ile yetiştiremeğe başlamıştır. O'nu bu sıralarda daha iyi tanıyorum.

Ankara ve İstanbul Radyolarında Müdürlük vazifelerini ifa ederken, sanat ihtisası ile, idari kabiliyetini nasıl mecz ve telif ettiğini yakinen müşahede ettim.

Mesut Cemile, bundan sonrası için de başarılar dilerim.

Dr. Halim ALYOT

Yıllar evvel sanat istidadının babadan oğula intikalinin ilim diliyle tarifini yaparken Almanya'da Bach ailesine ve memleketimizde merhum Tanburi Cemil'in 'hayrülhalefine işaret etmiştim.

Sanat istidadını kültür ziynetile süslenmiş Batı ve Doğu musikisinin nağmelerini bize kudretle duyurmuş olan Mesut'u bir çeyrek yüzyıldır yakından takip ediyorum. Sanatın sefa ve cefasını bıhakkın tatmak ve onu azimle yapmak, bilhassa kültür hayatımıza intibak ettirmek, Doğu musikisini içkiye ihtiyaç bırakmadan gerekince ve gerek derin âhengile korolaştırmak yolunda sarfettiği hüneri görenlerdenim.

Memleketimizde Beyoğlu'nda bir apartman köşesinde başlıyan Radyo yayınlarını Hayrettin Beyle birlikte nasıl amatör zevkile idare ettiğini de unutmıyorum. Bugün Cemil beyin oğlu ad üzerinde Mesut'tur.

Zira Batı ve Doğu musikisinin radyo servisiinin gelişmelerini hayatında ve genç yaşında görmege muvaffak oldu. Saadetine biz de iştirak ediyor ve ona yeni başarılar diliyoruz.

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY



Mesut Cemil İstanbul Sultanisinde kemana bağlılığı  
yillarda.. (ayakta sağdan ikinci, yakaşını kaldırması,  
uzaklara bakıyor...)

# MUHARRİR, ŞAIR ve MÜNEKKİTLERİMİZİN ALFABETİK SIRAYA GÖRE MAKALE, MEKTUP ve HATIRALARI..

Mesut Cemil, eskiye eskiyi, yeniye yeniyi, Sarıkı sevne şarkısı, Garbi sevne Garbi tattırır. Bu, zevkte titiz ve ince bir kültür meselesiştir. Ne eskiyi yenileştirmek, ne yeniyi eskileştirmek, ne Şarkı Garplaştırmak, ne de Garbi Şarklaştırmak

Fakat asıl Mesut Cemil hangisidir? Gönülü ile ustad babasının Şarkında, kafası ile Garptadır. Doğrusunu isterken, hepimize saadet veren bu dost, bütün buhranlılar gibi, mesut değildir.

Falih Rıfkı ATAY



Büyük müzisyen, sanatındaki bilgisini, idarecilikteki zekâsını, efendiliğiyle birleştirebilen, mütevazı, olgun insan!

İşte tanıdığım Mesut Cemil Bey.

Hazmi Celâl AYKAR



Önümüzdeki ayın ortasında, nadir sanatkâr Mesut Cemil'in 40inci sanat yılını bir jübilede kutlayacağız. Adlarına jübileler tertiplenen bazı kimsele karşıma seneler yığını ile çıkarlar. O zat yılları değil, yıllar onu sadece kemmiyet planında zenginleştirmişlerdir. Sanatkâr Mesut Cemili yılları değerlendiren insan olarak selâmlamak zevkine kavuşacağız.

Mesut Cemil'in aştığı 40 yılın hiçbir günü boş geçmemiştir, çocukluğundan beri bir sanat çevresinin emzirerek pişirdiği ve sanatkârin her an yeni bir hamlesine yahut hamlelerinin gelişmesine şahit olmuştur.

Onun kendi şahsında memlekete kazandırdığı üstün değeri bir an için perdeleyince, onun başarıları 40 yıla sığar gibi görünmüyordu. O, aramızda çeşitli uçurumlar açılan halis Türk sesini, Türk bestesini bize iade eden birkaç kişiden biridir. Mesut Cemil gelmeseydi, Üstad Yahya Kemal'in dediği gibi, o besteler, o sazlar insandan ve zamanдан tecrid edilmiş bir ummada çalınıp duracaktı.

Türk musikisinde babası rahmetli Üstadı ihyeden bir virtüoz sayabileceğimiz Mesut Cemil, arkadaşlarla verdiği konserlerde Türk ses ve sazını babayanılıkten, şarkılıktan, kısacası kendinden geçmiş halinden kurtarak ona Batılı ölçüsünde bir üslûp ve eða görünüşü getirmiştir. Batılı musikile Türk musikisini kendi şahsında kardeşştiren Mesut Cemil, bugün ancak konser salonlarında rastladığımız musikimize lâyik görünüşün başlıca mimarlarından biri olarak daima anılacaktır.

San'ata bağlılığını dostluklarına da sırayet ettiðen bu değerli insan, çıkış noktasında temsil ettiği mükemmel adamı hayatının her anında aşmasını bildi. Bir İngiliz yazarı, san'at kazandıkça hayatın kaybedeceğini söylüyor. Mesut Cemil bu görüşün aramızda dolaþan canlı bir tekzibidir.

Çünkü onun hayatında ne kadar sanat varsa san'a-tunda da o kadar hayat vardır. İki tarfatan birine diğerinin hakkını yedirmez.

Kırk yıl ve Mesut Cemil... Şaþılacak şey. Bir insan bu kadar az bir zaman parçası içinde etrafile birlikte kendisini örnek adam olarak nasıl insa edebiliyor?

Veddi BÜRÜN



Onu ilk defa sesinden tanımışım. Adını çoktan duymuþtum, san'atını beğenirdim fakat o zaman kendisile henüz konuşmuş degildim. Radyodan, hele bir eski parçanın güftesini — geçmiş yüzyılların inbüginden süzülüp gelen bir sesle — okuduðu zaman, ruhuma bir sır fisıldamış gibi olurdu. Tanışmamıştık amma bana sırrını açacak, üzerine titrediði kıymetleri emanet edecek bir dost gibi gelirdi. O zamandan severdim onu...

Türk Musikisini piyasanın pençesinden kurtaracak, Türk musikisini elinden tutup Garplı bir salona sokulabilir hale getirecek kurtarıcıyı düşünüðüm zamanlar çok olmuştur. Onunla bu bahisleri konuştuktan sonra benden daha dertli ve üstelik bilgili ve yetkili olduğunu sezip sevinmiştim. O gün bugün, ne zaman bir halk türküsünün daha oyuncaga çevrilisine, ne zaman bir klâsik parçaının daha çatal biçak gürültüleri arasında araya giden mezelere karışmasına rastlasam, hemen onu hatırlarım; «Mesut olsa ne kadar üzülür şimdi» derim...

Onu, bütün yeni görüşünün ve özlü bilgisinin raðmına alaturkada oyalanan bir gevsek sayanlar kadar, alaturkayı bir çok bakımlardan hor görüp baltaladığını sananlar da haksızdır. O, san'atta gerçekin ve güzelin peinedir. Onca da, san'atın garkı garbı yoktur; iyisi, kötüsü, sahtesi gerçeği, derini, yalın katı vardır. O, nereden ve kimden gelirse gelsin, iyi-gerçek ve derin sanat kıymeti üzerinde titrer, bizden gelmiş olmasını da ayrıca ister ve özler. Yurttan seslerin hasretini, c. babadan beri çekmiş, Yurttan sesleri, o, babadan beri aramış ve incelemiştir.

«Garbin teknigi, Türkün ruhu» diye sanatta bir şeýlerin gevelendigini, bu tekerlemenin içinde musiki bahisinde de, bir çok gerçeklerin gizlendiðini bilirim. Umutlarımdan bir başkası da odur. Kendisini ara sıra icraya veriyor, besteyi büsbütün bırakmışa benziyor. Ne de olsa, ümit dünyası bu, günün birinde, bu, tanburun olduğu kadar viyolensin de ustası, bu Hampanson notası ile Vagner notasına aynı alışkanlıkla eğilen ustâd, bize özlediðimiz musikiyi verir diye düşünüyorum.

Behçet Kemal ÇAĞLAR

İstanbul Radyosunda geçen pazar günü (Müzikseverle başbaşa) saatinden çıkarken müdür odasını açık buldum. Mesut Cemil masasının başında harıl harıl çalışıyor. Tatlı gününde olsun zi-yaretçilerden halâs olmuş ta mühüm işlerini çıkar-maya bakıyor herhalde... Hal hatır sormak için o-daya girdim. Bu umulmadık pazar ziyaretçisine de her vakti nezaketiyle yer gösterdi.

Önümüzdeki mevsimde Radyo programlarında bir değişiklik, bir yenilik olup olmadığını öğrenmek istiyordum. Lâf lâfi açtı; söz dönüp dolaşıp sanat ve müzik bahisinde karar kıldı. Bu arada kulagima gelen (Mesut Cemil için bir jübile hazırlanırmış.) yolu bir ağız müjdesinden de söz açtım. Üzgün bir tavırla bu haberin tasdik etti. Hakkî sanat adamları için hazırlanan, böyle birkaç mrecasını istişna edilecek olursa, son yıllarda öyle bir jübile furyası aldı yürüdü ki Mesut Cemil'in üzüntüsüne hak vermekte gecikmedim. Kâidî ki o, fildişi kulesinde kendi âlemindedir; ses ve âhenkîle haşır neşirdir. Onu inzivasından ayırmak; ve takdirkâr hislerle de sarılı olsa, kendisini sevenlerin ortasına atıvermek, öyle sanıyorum ki sunatkârı tedirgin eder. Fakat ne yapalım ki sevgi ve takdimizi önüne sermek için başka çaremiz de yok.

Sanatkâr anlatıyor: (Genc iken gîrgindim. Hele müzik mevzuunda daha gözü pektim. Kendime güvenen, hattâ kendimi begenen hallerim de vardı belki. Şimdi yaşılandıkça, —Mesut Cemil'in müsaadesiyle ben buna «olgunlaştıkça» diyeceğim;— daha çekingen oldum. İnsan uzun yıllar sa-nsta başbaşa kaldıkça onun azameti ve enginliği karşısında küçeliğini ve aczini daha iyi anlıyor.)

Tevazu, hakiki sanat adamlarının ayrıci vasıfıdır. Mesut Cemil'in her halinde sanki değerinden bîhaber bir insanın alçak gönüllülüğü var. Bir misal:

Beethoven'in 125inci ölüm yıldönümünü anmak için İstanbul Belediyesinin geçen mevsim tercipliği dört konserden üçüncüsü oda musikisine ayrılmıştı. Mesut Cemil'i konser salonunda ilk defa o gece dinlemiştim. Beethoven'in Op. 18 Fa major kuartetinde (onun viyolonseli, dört sütun üstününde duran bu ses yapısının en sağlam desteğiyle.) Cemal Reşit'le birlikte yine o büyük besteci-nin Op. 5, No 2 Sol minör sonatını çalarken vyolonselisti (nüans paletinde zengin renkler bulunan bir ses ressamına) benzettim. O başarılı konserin sonunda salondan el ayak çekildikten sonra Mesut Cemil'i aramaya gitmiştim. Bir köşede vyolonselini yerlestirmekle meşguldü. Elini sıktım. Beethoven musikisinin ateşiyle bütün varlığı hâlî yanıyordu. Tebriklerime söyle karşılık verdi: (Cemal Reşit; arkasına taktığı her insanı sürüklilen harikulâde dinamik bir varlık... O olmasaydı bu akşam karşınıza çıkmaya curet edebilir miydin?)

Pazar günü sanatkârin birkaç dakikasını ıggal edip odasından çıkarken bu jübile müjdesini okuyucularına duyurmayı tasarlıyordum. Bu yazı, bu haberin yaymaktan çekinen Mesut Cemil'in isteğine belki aykırı düşecek amma; istedim ki bu așta, hiç olmazsa benim de bir tutam tuzum olsun.

Fikri ÇİÇEKÖĞLU

Mesut Cemil'i tarif etmek, hele benim gibi kendi-sini yakından tanıyan mesâl arkadaşları için kolay iş degildir. Çünkü her gün, sabah akşam yeni bir cephese, yeni bir meziyetine şahit oluruz.

Onu, tamburun kolundan başlıyarak, her tuttuğu işi parlatan bir sîhirbaza benzetirim. Hayatı boyunca dikenli ve uçurumlu yollardan yılmadan, usanmadan yürüyerek daima iyisi, doğruya ve güzel bulan ses dünyamızın bu cesfes fakat şen yüzlü insanını kırkinci san'at yılında saygı ile selâmlarım.

Baki Süha EDİBOĞLU



Benim neslim, Tamburi Cemil Bey'i tanıyamadı. Fakat onun en değerli eseri Mesut Cemil'i, yakından biliyor ve tanıyor. Mesut Cemil, masallar-daki devler gibi, bir ayağı ile şarka, diğerî ile garba basmış ve her iki âlemin san'at meyvelerini arsız bir çocuk telâsiyle değil, fakat usta bir bahçivanın rahatlığı içinde, bol bol derlemiş nadir kıymetlerden bri, hattâ belki de biricigidir.

Ruhunu nerede bırakıp, kafasını ne tarafa götüreceğini Mesut Cemil kadar iyi tartan, bir ikinci Türk müzisyeni tanımıyorum. O, ne aslini inkâr edendir, ne de «ille benmiki» diye tutturun bir sanat şöveni...

Mesut Cemil'de, lâvtadan bağılamaya ve tamburdan viyolonsel'e kadar Şarklı Garpli tam sekiz saza bizzat hükümden, anlı şanlı bir müzik otoritesi gizlidir. Ve Spikerliğinden Müdürlüğüne kadar, her kademesinde durup nefeslenerek edinilmiş koskocaman bir Radyo bilgisi ve tecrübe...

Evet, Mesut Cemil şu kırk san'at yılında, ihitiyârlamadan yaşılanmanın ve ruhunu gençleştirir-ken, kafasını olgunlaşırmanın sırrına ermıştır.

Horace'in meşhur sözü, ona ne kadar yakışır-yor Yarabbi:

— Fakat siz, ey muharipler, krallar, asiller ve zenginler... Bu kadar çok iş gördünüz mü aca-ba?

Bedli FAİK



Demek ki Mesut Cemil de jübilesi yapılacak hale geldi, insan hayatın bir merhalesinden sonra zamanın geçtiğini pek farkedemiyor. Aziz dostum Mesut Cemil'e ait hatırlarım dün cereyan etmiş kadar hâfızamda canlı olarak duruyor... Sene 925-926, ben ihtisasımı yapıyorum, oturduğum ev Cağaloğlunda Eminönü Halkevinin şimdi Şehir Tiyatrosu olan binası yerinde. Tam karşımızda halen mevcut bakkalı nbitiçikindeki apartimanın en alt katındaki daireden arasıra viyolonsel sesi geliyor. Soruşturdum. Mesut Cemil'in oturduğunu söylediler. Mesut Cemil... Büyük sanatkâr Tamburi Cemil'in oğlu...

Sene 932 Mesut Cemil Postahanenin üstündeki İstanbul Radyosunun spikeri... Mesut Cemil ve spikerlik... Niçin meselâ müzik yayınları şef değil de spiker... Bereket versin müzik yayınlarının büyük bir kısmına da ıstırak ediyor. O zamanlık radyonun idare meclisi başkanları müzik yayınlarını idare etmek için bir şef istihdamına lüzum

Güldeniz Elman

görmüyorkar, kendileri idare buyuruyorlar!! Eksik olmasınları.. Bereket versin ki Mesut Cemil ve Rügen Ferit Kam radyonun kadrosundadırlar. Bu şayim bayların müzik yayınlarını idare (!) de yaptıkları büyük ölçüde gaflar bu isimsiz kahramanlar tarafından düzeltiliyor. Sene 1936 Ankara Rad-yosu kuruluyor. Mesut Cemil müzik yayınları şe-fl... Hele çok şükür böyle bir lüzum İdrak edilmış ve Mesut Cemil bu makama getirilmiş yapı taşında gerek. Ankara Türk Musikisi Yayınları Sefi Mesut Cemil kısa zamanda orada Türk musikisinin mektebini kurdu, senelerce metodlu programlı ve çok intizam ve disiplinli çalışan o mektep bir hayli sanatkâr yetiştirdi. Şimdi kalbur-üstü beğenilen kadın erkekli ses sanatkârlarının hemen hepsi aynı mektebin mahsulüdürler.

Bütün bu merhameleri adım adım birçok şekilde savaşarak aşmış bugün haklı olarak jübilesi yapılacak şerefli bir mevkie ulaşmış olan büyük sanatkâr ve aziz dostum Mesut Cemil'in daha uzun seneler Türk musikisinde semereli ve müsbet çalışmalarına devam etmesini gönülden temenni ederim.

Dr. Neşet Halil ÖZTAN



Tamburi Cemil Bey merhum Türk musiki hayatına pek kıymetli ve pek lâtif eserler bırakmıştır. Bu kıymetli ve lâtif eserler arasında oğlu Mesut Cemil'i de saymali. Babasının bıraktığı yerden alarak Türk musikisine aşk ve sevkle hizmet etmiş olan bu sanatkâr 14 Kasım'da sanat hayatının

kırkıncı yılını İdrak ediyor. Bütün musiki sanatkârları ona parlak bir jübile hazırlamakla meşgul.

Musikinin kendi halinde bir dinleyicisi olmak-tan hiçbir zaman ileri gidemediğim için Mesut Cemil'in sanattaki ustalığını belirtmek benim elimden gelmez. Fakat onun musiki hayatımızdaki mü-hüm mevkii görmek için bir saz çalmaya ve musiki münekidi olmaya ihtiyaç yoktur. Türk şiirinde Yahya Kemal'in mevkii ile Türk musikisinde Mesut Cemil'in mevkii öyle sanıyorum ki birbirine pek benzer. İki de Avrupali olurken Türk kal-mayı bilmişlerdir. Garp ve Şark musikisini veya böyle bir tasnif yoksa tek sesli musiki ile çok sesli musikiyi aynı zamanda tatmış olan bu müstes-na adam, Avrupali Türk şahsiyetiyle bizim alatur-kanın haysiyetini daima asıl bir seviyenin üstünde tutmaya muvaffak olmuş nadir sanatkârlarımızdan biridir. Meyhane musikisi dışındaki alaturka, klâsik Türk musikisi adını taşıyarak hâlâ derin bir huşu ile dinleniyorsa, bunda Mesut Cemil'in kırk yıllık emeğin rolü vardır. Modern musikinin hemen bütün genç istidatları onun elinden yetişti.

8 türlü sazi ustalıkla çalan Mesut Cemil'in, bir de yazı ustalığı vardır ki bunu hünerleri arası-sında saymayı kendisi bile unutur. Bizde yazılmış biyografilerin en iyisi Mesut Cemil'in babası için yazdığı biyografiidir.

40inci sanat yılı jübilesinde alkışlıyacağımız Mesut Cemil böyle bir mes'ut adamdır.

Sevket RADO



Bertinde solfej dersinden sonra Profesörü ile birlikte.. (Ayakta duran genç rahmetli Viyololist Ali Sedîn'dir.)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞ  
DOKÜMANTASYON MERKEZİ

Yok canım!.. Kabil değil!.. Yanlışlık olacak!.. Sanat hayatının kırkinci yılı!.. Mesut Cemil!.. Mesudun!.. Bizim sevgili «Jejer» in!.. Buna imkân mı var?.. Daha durun bakalım!.. İnşallah o günleri de güle. oynaya idrak ederiz, amma, henüz pek erken!.. Öyle ya, daha dün...

Evet, dün. Birinci Dünya Harbinden hemen sonra Mesud'la tanışmıştık. Almanyadan henüz gelmişti. Aynı yolun yolcusu olduğumuz için günde birinde karşılaştık ve beraber, el ele, kol kola yürümeye başladık.

Mesut, ince uzun boylu, hafifçe öne doğru eğik omuzlu bir delikanlıydı. Ela gözlerinde zekâ, masumiyet ve şeytanlık birbirine karışırıdı. Kalbinde kedilere karşı derin bir muhabbet ve şefkat vardı. Çok defa paltosunun cebinde sokakta kimsesiz kalmış minimini bir kedi yavrusu bulunurdu!.. Aziz «Jejer»!..

O zamanlarda —yani dün— henüz pek genç olmasına rağmen, sanat muhitinde büyük bir şöhret elde etmişti, çünkü tamburla viyolonsel aynı hasasiyet, aynı maharetle çalardı. Gözlerinde masumiyetle şeytaneti mezcettiği gibi, sanatında da alaturkayla alafrangayı bir araya getirebilmisti.

Esasen Mesud için alaturka, alafranga yoktur. Müzik vardır. Bundan dolayı da dar görüşlü bazı alaturkacılar içinde alafrangacıdır. anlayışı kırı bir takım alafrangacılar nazarında ise alaturkacıdır!.. Halbuki Mesud, sadece ve tam manasıyle müzişvendir, sanatkârdır.

Sanatkâr hayatı her yerde ve her zaman çok şetin, çok yıpratıcıdır!.. Hele bizde!..

Bu hayata, kırk uzun sene boyunca kim dayanabilir?.. Hele Mesut gibi hassas olunca!..

Yok canım! Hesapta yanlışlık olacak!..

Daha dündü «Union Française» deki Oda Müziği Konserleri, dündü eski ve küçük İstanbul Radyosunun mikrofonu karşısında, halka ezberletmek için Onuncu Yıl Marşını günde bilmem kaç defa tekrar etmesi, dündü açılmağa hazır Ankara Radyosunun Sanat temelini atmak üzere beraber Ankara'ya gidişimiz!.. Öyle ya, dün!..

Amma, durun bakalım!.. Hesap edelim!.. Ankara'ya gidişimizin tarihi: 1938; Cumhuriyetin Onuncu Yılı: 1933; Oda Müziği Konserleri: 1920...  
1920 den 1952 ye otuz iki sene var!.. Halbuki tanışmamızdan senelerce evvel Mesud konserler verirmiş!.. Demek oluyor ki hesab tamam!

Kırk sene olmuş!..

İstanbul Radyosu Müdürü Makamına kostüm! Beni görünce, Mesut gülümsemi ve mutad nezakete kalktı.

Karşında ince uzun boylu, hafifçe öne doğru eğik —eskisinden pek fazla değil— omuzlu bir delikanlı var. Gözlerinde zekâ, masumiyet ve şeytanlık birbirine karışıyor!

Kırk senelik sanat hayatı!.. Kırk sene mücadele!.. Ve gene aynı gençlik, aynı zindelik, aynı enerji, aynı iyimserlik, aynı tebessüm!..

Gidip paltosunun ceplerine bakayım!.. Mutlak, sokakta kimsesiz, kalmış minimini bir kedi yavrusu vardır gene!.. Sevgili «Jejer»!..

Ekrem Reşit REY



## İSTANBUL RADYOSU İÇİN

Kardeş kadar yakın iki dostumdan biri İstanbul Radyosunun, öteki de İstanbul Üniversitesi'nin başına getirildi. Sevgilerimiz hayranlıklarımızın sebebi değil, neticesi olduğu için, dostlarımız hakkında verdığımız iyi hükümlerin kaçınılmaz bir subjektiflikle malül ve hataya mahkûm olduğunu sananlar aldanırlar. Bugün Mesut Cemil, yarın Kazım İsmail için yazacaklarında, kendi temayülerime hakikatin objektif unsurlarını zerre kadar feda etmiş olmuyacağım.

Türkiyede radyo kurulduğu gündenberi, o nunlarındaki idareler (P.T.T., Philipps şirketi, Bayındırılık Bakanlığı, Basın - Yayın Umum Müdürlüğü) el değiştirmiş, bir çok müdürler, şefler, saz ve söz elemanları gelip geçmiştir; fakat radyomuzun bu buhuran, istihale, tekâmül safhalarının bütün didinme, çırınma veya normal çalışma anlarında Mesut Cemil vazifesi başında kalmıştır. Elbette bu bir tesadüf değildir. Mesut Cemil gibi şahsiyetleri ne sadece okul, ne aile, ne çevre, ne de hattâ bir otoridaktın kendi kendini oldurmak için yaptığı kahramanca hamleler yetiştirir. Bu müslesna varlıklar tarihin eseridirler ve yaratılışları da, yetişme şartları da bir defalıktır. Onların benzerlerini kendilerinden önce ve sonra bulmak mümkün değildir: bütün bir imparatorluk camiasının modern devlete istihale ettiği bir tarih anında evvelâ Tanburi Cemil'i hazırlayan bir soyun zengin kromozomlarıyla dünyaya gelmek, çocukluğundan beri müzik seyyaleleriyle dolu bir aile havası ve dostluk çevresi içinde yetişmek, daha sonraları ve gitgide Doğu-Batı ikiliğinin zıtlık huması içinde, her iki musikinin ruhuna her an kendi ruhunu döküp ikisinde de üstat olurken, kültürünü zenginleştirmek ve Türk nesrinin en seçkin, Türk radyosunun en devamlı ve faal elemanlarından biri olabilmek vasıfları yalnız Mesut Cemil'de buluşur.

İstanbul Radyosu denilen ve deli dolu konuşmalarıyla, ona buna sataşmalarıyla, arada bir güzel şarkıları ve umulmadık nükteleriyle, hezeyanları, soğuklukları ve tatlılıklarla müsbat ve menfi sürprizlerin tezad kumkuması haline gelen saçaklı meczup karının teşhis ve tedavisi işi dam ehlîne havale edilmiştir. Böyle bir isterigin şifaya kavuşması oldukça uzun bir zaman istiyeceğî için, sabırmız Mesut Cemil'e itimadımızdan daha az olmayacağından eminim.

Peyami SAFA

Musikimizin muhalledi üstadı Tanburi Cemil Bey, merhum beni dostluğu ile mübahî etmisti. Her haftanın muayyen bir gecesinde, Abdülhamit Han'ın damadı ve benim çocukluk arkadaşım rahmetli Fahrîn, kışın Nişantaşındaki konağında, yazın Erenköyündeki köşkünde buluşurduk.

O buluşduğumuz gecelerin manevî değerini başka münasebetlerle bazı gazete ve mecmualarda çıkan yazılarımında belirtmemeğe çalışmış olduğum için bugün aynı mevzua avdet etmeyeceğim. Zaten şimdî hedefim Üstadın kendisi değil, aynı kıymetteki oğludur.

Cemil Bey oğlundan bize, Fahrîn Beyle bana bir iki defa bahsetmişti:

— Musikiye istidâdi var., diyordu. Fakat keşke olmasaydı! Çünkü duyarak çalarsa kendi bedbaht olur. Duymiyarak çalarsa musikiyi bedbaht eder.

Üstadın sağlığı boyunca ve dostluğumuz devam ettigi müdüdetçebiz o sanatkâr evlâdin yüzünü görmedik. Cemil Bey en kıymetli varını en yakın dostlarından bile kışkırtıyor gibiydi ve saklamıştı.

Cemil Beyin sîhirli parmakları günün birinde tanburunun telleri üzerinde birdenbire durdu. O'nun son nefesi bir taksimin son nağması gibi boşluğa süzüldü.

Bize ondan yadigar olarak besteler, semailer, şarkular ve bîr de, bugün sanat hayatının kırkinci yılı tes'îd edilen evlâdi.

Mesut Cemil'in gerek alaturka ve gerek alâfrangadaki behresini ve iktidarını bahis mevzuu etmek malûmu ilâm kabilinden olacağî gibi bu hûsusta kendimi salâhiyet sahibi de addetmiyorum.

Üstad zade Üstadın kırk senelik muvaffakiyetlerini onu zaten sanatın evci âlâsına yükseltmiştir.

Evet.. Kırk sene! Rahmetli büyük dostumun, gözlerinde biraz da gurur karışık şefkat huzmelemeyle andığı çocuk şimdi kırk yıllık şerefli bir maâzî bulunan bir ustâd olmuş.

Bu sade Mesudun jübilesi değil, jübilelerin de en mes'ûdu olmasını dilerim.

Ercümen Ekrem TALU



Benden Mesut Cemil hakkında bir yazı istedikleri zaman ne kadar güç bir iş karşısında olduğumu derhal kavradım. Çünkü bütün onu tanıyanlar da teslim ederler ki, Mesut çok cepheli bir şahsiyettir. İnsan onu neresinden yakalıယاگانı şaşırır:

Tanbur, kemençe, bağlama, lavta, viyolonsel (Alaturka, alâfranga) çalan ve klâsik musikimize korosu ile yeni bir hamle yapmak imkânını bahseden müzisyen Mesudu mu, kendine hâs bir anlatış tarzı olan «kediler muharriri» edip Mesudu mu, çok güzel ve renkli konuşan «hoş sohbet» Mesudu mu, radyonun memleketicimizde ilk işletmeye açıldığındanberi başında bulunan «idareci» Mesudu mu, vefâli bir dost olan tam manasile İstanbul efendisi Mesudu mu, fevâklâde taklit yapan, son derece hassas ve içli olan, bütün yeni çıkan tilâglâ-

rî ezber bilen, hayvanlara, bîhâssa kedilere karşı bir-nevi kara sevda ile bağlı olan Mesudu mu, hangi birini anlatayım?

Böyle bir jübile tertip etmekle ne cevherî bir Vatandaşa sahip olduğuumu bize gürurla duyuran arkadaşlar varolsunlar.

Ben bu sayede Mesudu daha çok sevmesini öğrendim...

Vedat Nedim TÖR



«Anası sağ olan çocuklar ihtiyarlamaz» dememiş mi? Şu hocâığın da bunu andıran bir yanî var; ögrenci bir türlü yaşılanamıyor!

Mesut Cemil'in 21 Kasım'da Atlas sinemasında kutlanacak 40inci san'at yılı için birkaç satır yazı istenildiği vakit ırıldım, durakladım. Sarâchanebaşında Münir Paşa konağının bugünkü tabirle o zamanın hârika çocukların ne vakit kırkını bulmuşlardır san'at yıllarını kırka çıkarmışlardı? Bereket versin, kendisi kendi zerafetiyle beni avutma yolunu arayıp buldu:

— Hani siz, dedi; bana mader-zat (anadan doğma) sanatkâr! demez miydiniz? İşte bu 40 yılın heسابı doğduğum günden başlıyor!

Gerçekten de öyleydi ve onlar İstanbul Sultanisinin musiki kolu gibiydiler: Bir sınıfından Mesut Ekrem - o zaman mesut Cemil olmamıştı - tanburi Cemil'in biraz mağrur, bunun için de biraz alayçı görünen oğlu değil de âdetâ babasının hocası olmak istiyâdındaydı. Eli tanbur çalışıyor, dili piyanoyu savunuyordu.

Hasan Ferid - o zaman o da Ferid Alnar değil - külöt pantalonla salonlarda halka kanun konseri verebiliyor, sınıfında da her dersin kanununa en çok riayet gösterenlerden biri o oluyordu.

Daha küçük sınıfından Necil - şimdî Necil Kâzım Akses - benim tabirimle «çalgıcı» olımıya can atıyor, diline tasarrufta kafasına koyduğu nizam, sesine verdiği ahenkle inşad dersleri mükâfatlarının en üstülerini alıyordu. Ve bu çocuklar musiki kabiliyetlerini öteki derslerle besliyor denebilirdi. Benim dersem bu Mesut Cemil'le övünebilirdi. Onun eline keman kadar kalemler de yakışıyordu. İçimde gelecek günlerin ufuklarını araştıran bir göz: - İşte ince bir şair! diyordu. Zu gün sazla sözün, onu nasıl benimsediğini görüyoruz; aşık Veysel gecesinde o ne tatlı, ne nükteci bir hatipti?

Çok şükür, hocâığımıyla onun bu mümtaz kabiliyetlerinin gelişmesine engel olmamıştim. Hattâ Beykoza olan mektep gezintisi yollarında alâfrangacı Mesut'a karşı (resimdeki renk nüansını vermekte hangi musiki daha derin ve zenginse o musiki üstünür) iddiasında israr eden türkçe hocası, biraz da bilmeyerek ona musiki hocası olmak hülyasile kollarını kabartsa ne çıkar?

Bugün 40inci san'at yılında, bir memleketin bir çift el olarak alkışladığı bu mes'ûd çocukla Mesut, bu sütunlardan bu satırları ona, onun tanbur gibi mahmur gözlerini öpsün diye yolluyorum.

hakkı tarik us

Mesut Cemil'in mesleğe başladığının kırkinci yıl dönümünü kutlamağa hazırlanıyoruz.

Babalarımız çok arkadaştı. Bestekâr Rahmi Beyin, Tamburi Cemil Beyin evimizde çekilmiş türlü resimleri kıymetli hâtıralar olarak bizde saklanıyor. Sonra elim bir ziyyâa uğradılar. Ve ailemiz içinde, Tamburi Cemîn usullerinden, âdetlerinden daima takdirle, hürmetle bahsedildi: Ancak arzu ettiği zaman, ancak arzu ettiği kimselerin yanında çalarmış Nâdanlardan sanatını esirgermiş.

Başkalarından da dinlediğim mukayeseli tarifle, tasvirlere bakılırsa, Mesut Cemil kardeşim, babasının kibar, nazik tavırlarına tevarüs etmiş. O, benim nazarımda, bil - ihs - istihkak bir sanat asilzadeşidir. Fakat onu, eyaletlerinin en mühimmini kaybetmiş mağdur bir prense benzetirim: Babasının «Hayır, calmışacağım! Hayır, bu adamlar beni dinlemeğe lâyık degillerdir!» istığmasını ister istemez kaybetmiştir. Şu mekanik devrinin çarhına yakalanmış; kronometre elde, mikrofon başında senelerdir «gasbî anneks» çalışı ve çalışıyor.

Kapris yerine disiplin!

Yaşıdum olan Mesut Cemil'le, ilk gençliğimizin yarı bohem hayatını beraber yaşadık. Onun devir aldığı cevher öyleydi ki, başka bir zeminde, başka bir zamanda doğsaydı; ya kompozisyon, ya virtuozluk yolunda büsbütün parlıyacaktı. Fakat kronometreli radyocuların disiplini, bence, tipki gazeteciliğin haline benziyor. Gazetenin rotatifi insafsızdır: İlham perisi geldi id, gelmedi id; beklemez kâfir! Esbak sair ve sabık násırın karşısına mürettebatı çıraklı dikilir:

— Usta, yazınızı bekliyor.

Haydi çala kalem!

Müstağni ve kaprisli Tamburi Cemîlin oğlu da, karşısında, yanın lâmbanın işaretini bizim mürettebatı çıraklı tavriyle görmüştür: — Haydi! Başla... Hayalâtının perisi de viz gelir, başının ağrısı da!

Tekniğin bu şekilde müdaħalesine rağmen, Tamburi Cemîlin oğlu, her sözünde ve her sazında babasının oğlu olabilmiştir. Hiçbir zaman güzellikin, kibarlığın pınarı olmaktan geri kalmamıştır. Onu milletçe benimsedik, seviyoruz.

On bir yaşıdan beri, kırk senedir, mesleğinde kendini gösteren ve daima zevkle dinlediğimiz aziz arkadaşımı daha uzun seneler radyomuzda görmeğe ve dinlemeğe tmenni ederim.

(Vâ - Nü)

★

Mesut Cemîi, bir dost namzedi olarak, benim çocukluktan delikanlılığa girmeğe hazırladığım demerde karşıma çıkmıştı... Bir lise talebesi olmasına rağmen tambur üstüne talebeliği çoktan geride bırakmış, hocalık kabına varmıştı... Musiki meşkinde, çıraklı sınıfında şu ve bu hocanın dizi dibinde diz döğerken Mesut, aramızda hatâlarımıza tashîh, bilgisiyle hepimizi doğru yoldan hedefe sevke getirdi... Tek malumat, tek meziyete kanaat edenlerden

olmadı... O, yalnız tamburiyle de kalsayıdı: yine sanatkâr, Tamburi Mesut Cemil Bey idi... Kabiliyetli insanlara has olan öğrenme ve üstün olma hassası onu yeni bilgiler edinmeye; Batıya sevketti... Oradan Doğuya viyolonseliyle döndü, onda da ustâd oldu...

Onu senelerce evvel sahnede «kor» idare ederken gördük... Plaşa verdiği korosunun sesi, Türk musikisini seven insanların evlerine girdi... Bu topluluk ve bu tarz okuyuş bizim için yepenin bir çeşni idi... Bunu takibeden radyo yayınılarında, Türk edebyatını iyi bilen Mesud'un şefliğindeki okuyucuların lisansı düzeltmiş, kelime heceleri tashihe uğramış, bilgi, oluruna bırakmayı yenmişti... Geçen sene, İstanbul Konservatuvarının Türk musikisi konserlerini idaresi altına alınca bize muktedir bir adamın nelere kadir olabileceğini gösterdi... Okuyanlar ve çalanlar bir evvelki seineden müdevver sanatkârlardı... Ama okuyuş ve çalışmaları gelecek seneler için de yeni kalacaktır... Sanatkârdan idare âmiri çıkmaz derler. Bir bakıma doğrudur da... Mesut, zekâsı ve çabuk kavrayabileme kabiliyetiyle bu iddiayı da tekzip etti. İstanbul Radyo Müdürlüğüne geldi. Bu vazifedeki icraati hakkında ileri geri laf edenler oldu ve olmaktadır. Mâkamında kaldıkça bu böylece devam da edecek Hangi işte biri iş başı olmuştur da, hakkında ileri geri laf edilmemiştir... Herkesin gönlünde bir arslan yatar. Herkes kendini olduğundan âlâ görür. Vehmettiği varlığına göre muamele görmeyince, memur âmirinin düşmanı olur... Büyük Reşit Paşa aleyhine isyanlar çıkmadı mı? Âli ve Fuat Paşalarla hicviyeler yazılmadı mı? İktidardakine hücum; menkûbe mehiyeler tanzim edilmez mi?.. Ben Mesud'u iyi adam olarak da tanırı. Fenâlik etmek onun tiynetinde yoktur... Ne yapsın ki: herkesi tatmin etmek insanların iktidarı dahilinde değildir... Memnun edemediğ söylek; diğeri memnun kaldığı müddetçe dost görünecek... Cemiyet kanunu bu: değişmez...

Hulâsa: şark musikisinde hoca, garp musikisinde hocadır. Bestelediği eserleriyle emsalsiz bir kompozitor; çaldığı enstrümanlarla kâ'bına varılamaz bir sanatkârdır... Şark ve garp eserlerini asla okur, okuduklarını yazarak bize anlatacak kadar kalem sahibidir... Bu meziyelerinden «birini» Allah hangi kuluna verse, biz ona «münever adam» deriz... Ya böyle Mesut Cemil'e yaptığı gibi hepsinden mebzulen verdiklerine ne sıfat bulacağız?... Bilmem; ben ona bir sıfat seçeceğim kadar bilgiye sahip değilim... Bildiğim bir şey varsa: ben bu cocukluk arkadaşımı dostluğundan dolayı muhabbetli, meziyelerinden doalyı hayranım... Daha çok seneler sıhhât ve selâmetle mamur olmasını Allahtan niyaz ederim...

Vasfi R. ZOBÜ

# MÜZİSYENLERİN MEKTUP ve HATIRALARI

(Alfabetic sıraya göre)

Kırkinci sanat yılını kutladığımız bu büyük sanat adamının böyle «mes'ut» bir gününün hazırlanmasında, hizmetinde bulunabilmek bahtiyarlığını bana bahsetmiş olduğundan dolayı kendisine minnettarım. Bu benim hayatımın en mutlu bir vazifesi oldu. Değerli sanatkâr sevgili Mesut Beyi tâhil etmeye benim gücüm yetmez. Hayran gönlümün kendisine ne türlü hislerle dolu olduğunu o büyük insan bilir...

Günlük hayat mücadeleşinin meşakkatlerinden yorgun düştükçe ruhumu dînlendirmek için koştugum müsiki âleminde bugün çok aşağı seviyede değilsem şayet, bunu Mesut Beye medyunum. Bu sahada ona neler ve neler borçluyum...

Onun bu tarafını tanıyan bir insan olarak bana inanınız ki o en büyük sanatkârimızdır.

Ne yapsam bu müsiki eninde sonunda benim kaderim olarak karşıma çıkıyor. İstanbul'a başladı, Ankarada devam etti. Yine İstanbulda konservatuvar mesaimle birkaç seneler devamdan sonra kesebildi. Hayat yolumu kat'ı şekilde çizmiş bulduğum halde ben yine kendimi onun içinde buluyorum. Ve Konservatuvar hariç, hepsinde bu büyük insanla beraberim!.. Yarabbi o ne büyük ibda kudretine malik bir varlıktır bilseniz. Burada ufak bir müşahedemi anlatmadan geçemeyeceğim: Cuma geceleri dinlediğiniz klâsik müsiki korosunun provalarında eserler üzerinde öyle buluşları vardır ki her emisyondan sonra o güzel buluşları defterimi bir kösesine not etmeden geçemem. Buna mecburum, zira, bir daha haftaya kendisi de o bulduğunu unutmuş veambaşa bir güzelliğe başka süslerle eserleri sizlere takdim etmiştir. Yani, benim kadar, bizler kadar sizleri de kendine borçlu etmiştir.

Mesut Beyi İstanbul Radyosunun başında tutan alâkadarlara şükran borcumuz vardır. Çünkü bence tiyatro sanatımızın başında büyük sanatkâr Muhsin Ertuğrul ne ise radyomuz başında da Mesut Cemil e!

Necmi Rıza AHISKAN

★

Aziz arkadaşım Mesut Cemil'in 40inci sanat yılını kutlarken ben de naçiz kaleminle ihtisasatımı belirtmekten kendimi alamadım. Onun bu kırk yılı o kadar zengin ve kıymetli hatırlatacak ve sanat hâdîselerile doludur ki bunlar saymakla bitmez. Ne mutlu bana ki bunların ekserisini onunla beraber yaşamak heyecanını idrak etmiş olan bir arkadaşı bulunuyorum. İlk beraber çalışmalarımız Mütareke senelerinde İstanbulda başlar. Daha pek genç yaşta, Beethoven'in Schubert için söylediğii: «İlahî kîvîcîmîn» Mesut'ta gizlenmiş olduğunu sezmiştim. Kendisile sık sık buluşmak ve kemâna çalışmak benim için büyük bir zevk teşkil ediyor. Daha Beyoğlunda verilen konserlerin hiç birini kaçırmaz ve ideallerimizi tahakkuk ettirmek üzere bizi bir an evvel Avrupaya götürecek imkânları araştırırdık. Nihayet emelimiz hususlu buldu. İkimiz de tahsil için Berlin'i seçtik ve oraya gittik. Mesut en büyük virtiyozlara hocalık etmiş olan Ber-

lin yüksek müsiki mektebi viyolonsel profesör Hugo Becker'a intisap ederek büyük istedadını üstadın yanında pek çabuk inkişaf ettiirdi ve geçmeden o güzel berrak renkli ve hissi ifadeli tonunu elde etti. Nazariyat derslerini Konservatuvara beraber alıyordu. Müdavimi bulunduğu muz konserlerde bütün dünya şöhretlerinin husus yetlerine nüfuz etmeği kendimizle is edinmiştim. Geçen sene aramızdan ebediye ayrılarak bizleri mitteilim eden viyololist Ali Sezin ile Berlin'de yattığımız müşterek çalışmaları tahsil hayatımızın heride tesirleri görünen mühim bir sahifesi dir. Mesut uzun ve feyzîli bir tahsil devresinden sonra İstanbul'a döndüğü zaman Berlin'de öğrenciklerin tatbik edecek müsait saha bulmuştı. Konservatuvara hoca oldu ve radyonun müsiki idaresini elinde aldı. Bu tarihten itibaren solistik, kuvartetcilik ve orkestracılık gibi bütün müsiki şubelerinde çalışmağa başladı. Ali Sezin kuvarteti, Lichtner'in âzası bulunduğu İstanbul Keman kuarteti (Deutsche Strich Quartet İstanbul) Cemal Reşit Rey'in oda müsikileri, beynelmile kuvartet üstadi Licco Amar idaresindeki kuvartet ve daha sonraları Ankarada Riyaseti Cumhur Orkestrasının solitleri olan Back ve Gerhardt'ın trio ve kuartetleri kendisinin viyolonsel ile iştirak ettiği müsiki topluluklarının en zikre şayan olanlardır. Beni de daima aralarına alıvermeleri her zaman iftihârimi mucip olmuştur isimlerini zikrettiğim bu müzisyenler onur kıyas kabul etmeyecek kalitelere malik olduğunu çalışmada ve duyuşunda bir incelik bulunduğu söyleyerek kendisini çok takdir ediyorlardı. Radyo konserlerimden sonra Avrupanın birçok yerlerinden aldığımız tebriklerin ekserisinde (bilhassa viyolonselinizin âsil tonu) şeklindeki bir takdirin izharına biraz da kıskanarak memnun oluyorduk. Filhakika dâhi babasının istedadına tevarüs etmiş bulunan Mesut Cemil bazen aylarca elini sürmediği tozlu sazi alıp hayret verici bir ustalıkla çalacak kadar büyük istadır. O, tonunu ve teknigini çalışarak ve zorlayarak elde etmemiştir. O, sanatkâr olarak doğmuştur. Çıkardığı ses, yaptığı tırıl gayet tabiidir. En değerli vasfi ise Şark ve Garp müsikisi kültüründe aynı kudretle sahip olmalıdır. —ki bu müsikimizde yapacağımız inkılâp için en başta gelen şarttır kanaatindeyim— Bestekâr olarak da kendisini denemis ve kıymetli eserler yazmıştır. Sohbetinin ise tadına doyum olmaz. Bir nüktesi sınırları yâtiştırmaga kâfi gelir. İnsan onun meclisinde her türlü gamı unutuerir. Bir idareci olarak da gen çeslin yetişmesinde büyük rolü olmaktadır. Hulâsa Mesut Cemil otuz senedir her türlü sanat ve fikir hareketlerine katılmış ve ön planda yer almış görülüyor. Memleketimizin sanatına lâzım olduğuna inandığım ve yakın arkadaşlık ve hayranlık duygularile bağlandığım üstadın daha uzun müddet memleketimizin sanat dâvalarile hayırlı işler görmesini temenni ederim.

İzzet Nezih ALBAYRAK



Almanya'da tahsilde iken gölde sandal safası... (Kürek  
geçen genç, değerli aktör ve şair Ercüment Behzat Lav)

Onu tanıyalı nerde ise otuz beş yıl olacak. Değilankılık çağının nice bin firtınası içinde sanata da ayırabildiğimiz saatler, bizi daha o yaşılarda sık sık karşılaştırdı. Tanburi Cemil'in oğlu olmak şerefi, bütün bu temaslarda ona müstesna bir mevkî sağlamakta idi. Herkes ondaki ırsı kabiliyetten bahsederdi.

Mütareke yıllarının kabusu altında, ruhi halası gene sanatta bulacağımıza inanmıştık. Fakat bu sanat, saf ve platonik bir amatörlüğün hududu bir türlü aşamıyordu. Hakiki yolu tayinde uzun müddet güçlük çekti. Bununla beraber, içimizdeki sanat meşalesini tutuşturacak rehberlerden mahrum, degildik. Bilhassa mektep buna yardım ediyor, viyolonist Zeki Bey, rahmetli mualim İzzetin Bey gibi müstesna yaradılışı öğretmenler, ruhlarımı çok sesli müsikiye ayarlama yolunda ırsileri ırsat ediyorlardı. Böylece daha çocuk denecek yaşılarda, zamanın sanat anlayışına aykırı bir teknigue ve estetiğe irtibatı nisbeten kolay sağlayabiliyoruz. Artık istikamet belirmiştik; fakat gayeye teveccüh yolunda verilen kesin kararı takibeden yılalar, bizim için asıl mücadele yılları oldu. Nitekim bu mücadelenin temin edeceğî sonucu, yalnız hisle sağlamaya imkân yoktu. En mühim noksamızı sistem, metod, kısaca: «Bilgi» idi. Bunu temin için de rönesanstan bu tarafa, bütün millî toplulukların limide ve fende seyyanen faydalandıkları müsterek metod ve teknikten memleketimizin de fadaalanması lazımgeliyordu. O halde mutlaka batı dünyasına gidecek; Bach'ların, Beethoven'ların vaktiyle kurdukları atölyelerde bizzat çalışıp, teknik noksamlarımızı telafi edecektik.

İste böylesine bir öğrenme idealî içinde geçen yıllar, günün birinde beni (1922) Mesut Cemil ile Almanya'da, Leipzig şehrinde de karşılaştırdı. Imkân bulma hususunda girişilen çetin savaş kazanılmıştı. O, elinde viyolonseli Berlin'e gitmişti; ben ise vefasız kemanımla Leipzig'e yerlesmiş ve işi zamanla nazari ettiğ ve tetkiklere dökünüştüm.

Avrupa'da geçen tahsil yılları esnasında Me-

sut'la vakit vakit kargaştıktı. 1927 senesinde vatan'a avdet ettiğim zaman, onu İstanbulda, Yeni Postahanenin üstünde kurulmuş olan Radyo Şirketi'nin Musiki neşriyatını idare ederken buldum. Aynı yıl, Ankara Musiki Mualim Mektebi nazariyat hocasıına tayin edilmiş, böylelikle Devletin olduğu kadar, sanatın da fiilen hizmetkarı olmak bahtiyarlığına nail olmuşum. Ne yazık ki, sevgili Mesut'dan ve onun sihirkâr muhitinden uzaklaşacaktım. Yalnız, Mesut'un İstanbul Konservatuvarında hoca olması keyfiyeti beni teselli ediyordu. Aradan on üç yıl daha geçti. Vaktaki, Milli Radyo Neşriyatının Devlete intikali takarrür etti, o zaman dan itibaren Mesut'un da Ankaraya intikali hâyırı bir emri vaki oldu. Buna hepimiz sevindik. O sırılarda (1939) Maarif Vekâletinde Güzel Sanatlar Sube Müdürü idim. Mesut, Ankara'ya çağırıldı ve gene aynı yıl, ilk Milli Radyo Postamızın müzik neşriyatını tedvire memur edildi. O tarihten beri, Radyo yayınları program komisyonunda Vekâleti temsilen çalıştığım müddetçe, Mesut ile mes'ut bir işbirliği yapmak fırsatını elde etmiştim. İşte böyle bir imkân içinde, ona olan bağlılığım büsbütün arttı. Çünkü kendisiyle vaki çalışmamız, memlekette, tarihi ve klâsik Türk müsiki ile batı sanat müsikisine aynı kudrette vakif bir icracının ve bir münekkidin ancak Mesut Cemil'in olabileceği yolu kanaatimi tamamen teyit etmiş ve bu kanaatimde hiçbir zaman yanılmamış olduğumu yıllar boyunca müşahede etmek beni ayrıca sevindirmiştir.

Ankara yılları, bizim için, sanat inkılâbımızın ışığı altında, mücadele yılları olmaktan ziyade, İslâihat yılları olmuştu. 1936 senesinde devamlı ve müsterek bir idealin meyvesi demek olan Devlet Konservatuvarının kuruluşunda, Mesut Cemil'in de fikirlerinden istifade edilmiş ve 1939 yılında üç yaşınlı idrak eden müessesenin yüksek kompozisyon şubesine Mesut «Tatbikatlı Türk Müsiki Târihi» muallimi tayin edilmiştir.

1943 yılında, Basın-Yayın Umum Müdürlüğü'nün ilk Radyo Dairesi Müdürlüğünü naklen tizerime aldığı zaman, Mesut ile daha yakından çalışma fırsatını elde etmiştim. O zaman Mesut, Ankara Radyosu Müzik Yayınları Şefi idi. Aradan yedi yıl daha geçti. Günün birinde, kanuni bir teşekkür halinde vakit vakit toplanan «Radyo Yayınları Danışma Kurulu» çalışmalarında, onun müspet ve yapıçı mesaisinden sahsen çok faydaladım.

1951 yılı mayısında, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğüne tayin edilmem suretiyle tekrar Maarif hizmetine avdet ederken, Mesut da evvelâ Ankara Radyosu Müdürlüğine ve kısa bir zaman sonra da İstanbul Radyosu Müdürlüğine terfiin tayin edildi. Onunla bir arada çalışamamanın verdiği izdirabı, kendisine hakkıyle tevdi edilen bu son memleket hizmetinin ehemmiyeti ancak tâhfî edebildi.

İste Mesut Cemil ile birlikte geçen müsterek mefkûre yıllarının tarihgesi... Bu otuz beş senenin seyri içindeki mücadelemizi de, sanat mesaisimizi de, o ve onun gibi kıymetli arkadaşlarımızın yardım ve alâkalarıyla basarıp tamamladık. Mücade-

le yıllarını beraber açtık; karşılaştığımız manşatları beraber açtık. Ideallerimizin meyvesi ve muhasasası demek olan milli radyomuzda, Devlet Konservatuvarında, Devlet Tiyatro ve Operasında hep aynı gaye uğrunda beraber çalıştık. Bugünkü sanatın milletlerarası değerdeki müsterek ilim ve teknığının işliğinde, binbir milli hüviyetimizle sanat dünyasının eşit haklarına ulaşırken dâvamızın tahakkuku yolunda, aynı sevinc yaşlarının hazzını beraber tattık. Ve sen, irfan tarihimizin sağıdık hizmetkârı Mesut Cemil, gerek mücadele, gerek reform yilişimizda, hakikati olduğu gibi görüp söylemeye ve yazmaka tereddüt etmedigin için, vakit vakit haksız hücumlara da ugradın. Şurası muhakkak idi ki, bütün bir radyo faaliyetin esnasında, Türk Musikisi muhallebatının sahîh örnekleri senin elinde hakiki üslûp ve ikaîne kavușmuş ve bugünün sanat anlayışının işliğinde yepenî bir hayatı istihale etmekte oian modern Türk Musikisinin ilk mübeşşirlerine, bu otantik kaynaklardan icabi gibi faydalananma imkânını da gene sen verdin. Bu itibarla sana ve senin yolunda yürüyenlere yol gösteren meşale, nasıl olsa parlmiş ve yolumuza hedefimize kadar aydınlatmıştır. Meslek hayatının kırkinci yılını şerefle arkana attığın süngülerde, Tanrıdan, geri kalan yıllarımıza da aynı ideal uğrunda tüketme niyazından başka elden ne gelir?

Cevat Memduh ALTAR



Romantik Mesut Cemil... Şopeni çok sevdigi ve (ahayyül ettiği çağlarda...

Mesut Cemil;

Kalbimin en kıymetli yerinde yaşayan sanatkâr!

Babastы yalnız sanatta önderim, fakat kendisi her şeyimde...

Ömrümün son çeyrek arasında diyebilirim ki onun kıymetli ırsadları her gün beni biraz daha sanat tekâmülüne, biraz daha insanlık tekâmülüne hattâ hattâ daha kıymetli her şeye doğru yaklaşırıyor.

Ne mutlu bana ki, günlerimiz hep beraber geçti ve geçiyor; daha da ayrılmamak için içim titriyor ve dua ediyorum...

Cevdet ÇAĞLA



Doğuştan büyük bir sanatkâr ruhu taşıyan Mesut Cemil, bu ruhunu geçmiş asırların ölmeye zenginlikleriyle süslemiş ve sanat dünyamızın ileeri gelen şahsiyetlerinden biri olmuştur. Mesut Cemil'in müzik sahasındaki kıymetini tebarüz ettirmek, Türk ve Batı müziğini nasıl candan kavramış olduğunu burada uzun uzun anlatmak isterdim. Kendisini yakından tanıyanlar için bu satırlarımın fuzuli olacağını biliyorum. Mesut'u tanımıyanlar ise sanatkârin méthiyesini yapıyorum zannedeceklerdir. Mesut Cemil için müzik müziktir; ister Batı, ister Doğu, ister Kuzey, ister Güney müziği olsun! Onu, çok kereler, çeşitli müzik örnekleri karşısında aynı heyecanı duyarken gördüm. Bu da sanatkârin geniş bir ruha malik olduğunu göstremez mi?

Mesut sanatta 'mükemmeli' arıyan bir insanıdır. İcracı olarak onunla çok konserler verdim. Bir eseri çalışırken kolay kolay tatmin olmaz, bilhassa oda müziğinde bestenin ruhuna, inceligine inmek için muhayyilesini bestekârin devrine uzatır ve oradan ilham alır. Viyolonsel Mesut'a göre sadece bir âlet değildir. Onun tellerinde yalnız kendi şahsiyetini değil, bütün bir mazinin hazinesini keşfettiği için en yakın dostu viyolonseli olmuştur. Bu sazdan çıkardığı derin vibratolu sesi unutmak kabil midir?

Kırkinci sanat yılını dolduran kıymetli ustamızı candan tebrik eder, bizlere daha uzun yıllar sanat nuru vermesini dilerim.

Mithat FENMEN



Musiki aleminin güneşî; aynı zamanda, asalet, rezaket ve tevazu timsali büyük dâhi muhterem Hocam Tamburi Cemil'in bizlere biricik yadigarı olan Mesud'umuz;

Aksarayda Sineklibakkalda -Kâtip Muslihidin sokağındaki ahşap evlerinin yan kapısından bahçelerine girdiğim tarihlerde ya samur kedisiyle, veya hâfiz cemberiyle oynarken okşadığım mini mini Mesud'umuz;

Babasından intikal eden musiki zevki icabı, sîhîrlî, parmaklarıyle tamburunun tellerinden çıktıktı inci dizisi gibi müterazîr ve bîdîl, nağmelerinde babasının ruhunu yaşatan sanatkâr Mesud'umuz;

Memleketimizde klâsik Türk-musikisi topluluğunu teşkil ederek eski kolleksiyonlarından



Mesut Cemil Almanyadan döndükten sonra Darülehan'da öğretmenlik yapmağa başladığı günlerde, tedris kışfetile bir arada... (Sol başta gözlükli, elleri arkasındaki genç.)

Hamperson notalarından edindiği eslafın nâşenide ve lâyemut eserlerini bütünlüğüyle, bütün zarafetiyi ve bütün içeşikleriyle, ıslûbiye ve edâsiyle heyetine meşkettiren ve milletimize radyo vasıtasiyle ilk arzeden Üstad Mesud'umuzun müzik hayatına atıldığından kırkinci yılını kendisi ile birlikte idrâk etmek ve kutlamak gerefiyle mes'ûdum. Var olsun.

Refik FERSAN

★

Artist hayatının kıdemini hayatı iken anmak, hizmetleri değerlendirmek «Kadirbilir hareketlerin» bence en asıl olanlarındandır. Bunu rahmetli Nurullah Şevket Taşkıran'ın jübilesi münasebetiyle belirtmîstüm. Mesut Cemil'in meslek kıdemî anılacağını haber aldığım zaman muadil duyguya mütehassis oldum, hem de kendimi düşündüm: Bizler, ufûle hazırlanmış muayyen bir meslek nesliyizdir; hatâ ve sevaplarımız arasında müsterek noktalar vardır. Lâ-yuhti olmasak da, az çok hizmetimiz sebekat ettiği kanaatindayızdır. Mesleğin karanlık şartları içinde öncülük ettiğim, ve gindi emekliye syriliyoruz hazırlayıyoruz. (Adımı da lâfa karıştırıyorum, özür dilerim). Müzikten maddî refah beklemedik, feragat galistik; yok olduktan sonra su tek kelimeyle anılmak tek mükâfatımız olacaktır: Aferin!

Mesut Cemil'i kim tanımaz? Tanburi Cemil ne kadar İlâhi İdiyse, oğlu de o kadar sanatkâr oldu. Ben onu hisseden müsikîçinas, müsikîyi iyi anlayan mealektâş olarak cocuklığundan beri tanırırm. Bize müsikî kalkınmasının lütumunu idrâk etmiş değerli

arkadaşların eakice nesline mensubtur. Babası da yenilikçiymi, müsikî inkilâbi taraftarlarındandı. Fakat oğlu daha ileri görüşlü olarak yıllarca çalışı. Hier 'inkilâpcı' kişi gibi onun da dost ve düşmanları oldu. Yılmadan geleceğe yöneldiğini yakından biliyorum. Bizim neslimiz geçmiş şartlar ile yeni icapların dönüm noktasında çalışmıştır. Geçmiş ve yeni şartların icaplarına göre davranışmak, sırasında her iki kanaata cevap vermek durumunda idik; fakat önce yeniliği desteklememiz zaruri idi.

Berlin'de talebe bulunduğu yıllarda Mesut Cemil aramiza katıldı: Hugo Becker'in öğrencisi oldu. Hiç unutmadım, kendisini ilk senfonik konsere (Beethoven Salonunda) ben götürmüştüm. Beethoven'in Yedinci Senfonisini meşhur orkestra şefi Nikîş idare ediyordu. İlâhi allegretto kısmında yanibaşındaki delikanlı Mesut hüngür hüngür ağlıyordu! Viyolonsellerin enini onu mahvetmişti! Asıl olan her müzik Mesut için yeni bir göz yaşı vesilesi, samimiyetin bir ifadesi, bir ihtiyaz ve bir hâtira âni oluyordu...

Çocukluk senelrimizden itibaren ciddî müsikî müsterek bir nabız atışı gibi oldu. — Ben Berlinde kaldım, o İstanbul'a döndü. Yurda döntüşünde onu rahmetli babamla dost olmuş buldum. Çünkü babam onun babasının hayranı hayranı idi... Sonra yine ayrıldık; çünkü benim vazifem Ankaraya nakledilmiştim. Çok gergindi, o da Ankaraya geldi. Seyrek buluyorduk, fakat gayede ve dostlukta sadakat, üzere idik. Ara sıra bir merhaba, bir sarmaş dolası... Billiyordum ki Mesut Cemil mesleğe hizmet ediyordu... Sonra, Ankaradan ayrıldı; fakat sesini radyodan hep dinliyorum.

• P 286 V/9/02 : 4721/19. 17

«Kırk yıl: Dile kolay! Yıllar rüzgâr gibi geldi gecti...»

Ben Mesut'u birinci sınıf bir müziki istadı olarak tanıdım. Sanat hayatı incelenmeye değer, günümüzde gayet mufassaldır. Mensup bulunduğu nesil virtüoz veya yaratıcılıktan ziyade «Mürgid» yetiştirmek izrarında idi; ve o, işte bu çalışkan müziki mürtislerinden biri oldu.

Eriştiği idealinde bundan böyle de aynı hassasiyet ve gayrette faydalı olmasınıandan dilerim.

Ömür, ki dem, her şey fannıdır (1). Bütün mesele geride hayırla anılabilecek bir isim bırakabilemektedir. Onu kim tanımaz? Ne mutlu ona ki, babasının oğlu olarak çalıştı ve hizmet etti. Tam kırk yıllık bir meslek ki demi arz edebildi, daha da edecktir.

Mahmut R. GAZİMIHAL

(1) Mesut'un meslek ki demi hangi meslek ki demi hangi meslek verasetinden geldiğini öğrenmek isteyen gençler, babası Tamburi Cemil hakkında onun kaleme alıp yazınladığı güzel kitabı okuyabilirler.



Mesut Cemil, yakından tanıdığım bu şahsiyet, o kadar memnunum ki Tamburi Cemil beyin ogludur. Tamburi Cemil bey bugünkü yaşamımıza, bize bilhassa saz çalanlara inkilâbin yolunu açmış adamdır. Böyle inkilâbin yolunu bize gösteren bir adamın evlâdi da, muhakkak ki bu inkilâbin en anlayışlı bir mahsulüdür.

Mesut Cemil'i, büyük müziki topluluklarının başında yalnız iki güzel elinin hareketi ile muazzam işler başarırken gördüm.

Müsikiye yedi yaşımdan beri bağlı olduğum için, hayatında bir kere güzel bir vesile ile babasının sazinî dinlemek mazhariyetine erdiğim bu sevgili sanatkârin uzun yıllar muammer olmasını bütün kalbimle temenni ediyorum.

Bu temenni memleketimin umumi temennisidir.

Serif İÇLİ



Umumi kanaate tercüman olduğuuna inandığım şahsi görüşüme istinaden Mesut Cemil dahi sanatkâr babasından fazlasile tevarüs ettiği engin ruhunu nev'i şahsına münhasır zekâsile telif ederek o zamanın müziki anlayış ve zevkine sadık kalmakla beraber bugünün itiyaç ve zevklerini de anlamak ve göz önünde tutmak suretile eskiye yeni katmasını bilmış ve bîhakkın müvaffak olmuş ve içinde yaşadığımız müziki âleminin bir kutbu mahiyetini tam manasile ihraz etmiş ender sanatkârdır.

Ancak Allah onu başımızdan ve içimizden eksik etmesin duasile uzun ve asude ömürler dilerim.

Sadi İŞİLAY



Bence, memlekette Tamburi Cemil'in adını duymayan münevver farzedilemez. Türk müzikiye yaptığı hizmetler dolayısıyle Tamburi Cemil'in adı, nesiller boyunca daima saygı ile anılacaktır.

Mesut Cemil, böyle büyük bir değerin oğlu olduğu için onu da, eskidenberi guyaben tanıdım. Es-

ki yıllarda, İstanbul Radyosunda Spiker olarak seeni döydirdim. Onu bir çok defalar da Çankaya Köşkünde ve Atatürk'ün huzurunda gördüm. Böyle kendisini yakından tanıtmak fırsatını buldum. Onun sazından çıkan sesler, büyük bir sanatkârin çağında yaşamının gurur ve hazzını bana duyurmuştur.

Kendisile Ankara Radyosunda vazife dolayısı ile tanışık. O vakitler Mesut Cemil, müziki neşriyatı şefi idi. Daha sonra Müdür oldu ve İdarecilikteki başarılarını da, sanatkârlığı gibi isbat etti. O yalnız tanburda değil, viyolonselde de bu memleketin alkışına layık değerlerinden biridir. Mesut Cemil, Türk müzikişinin kıymet ve güzelliğini, Batı müzikişinin ilme dayanan teknigi içinde kavrayıp yaşamasını da bilmıştır.

Sanırım ki babası, kendi yolunda yürüyen ve yükselen böyle sanatkâr bir evlat yetişirmenin huzurunu, toprak altında bile duymuş olacaktır.

Veli KANIK



Tam otuz altı sene beraber geçirdiğimiz bir ömrün, iç ve dış varlığının yapısı içine karışmasının hâitura örgüleri arasına sokulduğum zaman, bana, dünü unutturacak kadadr ihanete başlamış olan hâfızam, o günlerin bütün ânatını, heyecanlarından, tahâssuslarından bir zerre bile kaybettirmeden, oldukları gibi gözümün önüne serer. Orada neler yoktur ki?.. Galatada Küledibindeki Hendek sokağına taşınmış olan İstanbul Sultanisinin tiyatrosu ve sinema salonunun koyu gölgeli, loş sahnesinde Daniyel Finsingerden başladığımız keman dersleri.. Sevcik metodunun sıkıcı, biktirici temrirleri içinden sıyrılp o zamanki İstanbul'un dört bucağını sarmış olan Çardâş.. Fürstin Operetindeki meşhur valsı, derin bir hız ve vedî içinde çalıştığımız.. Hafta sonları elimizde keman kutuları, koltuğumuzda, mektebin verdiği okkalık ekmeklerle Yüksek kaldırımdan tâ Aksarayda Sineklibakkalda Kâtip Muslihiddin mahallesindeki eylerimize adeta uçarak gelişimiz.. Taşkasaptan Çapaya uzanan caddenin sol tarafındaki yanık evlerden birinin enkazı üzerinde, gözlerimiz yolda, ellerimizdeki resim bloklarına gelişin güzel çizdigimiz resimler?.. Sonra, Tamburi Cemil'in sanat dehasının alevleri arasında her gün biraz daha eriyerek (Fenafilcemil) mertebesine yükselen Tamburi Kadi Fuad Efendiden tambura başlayışın.. Eski Orfeon plâklärından dnleye dnleye ezbere aldığımızı, Cemil'in kemanı Bülbül Salih ile çalmış oldukları Sabâ pêşrevinin birinci ve ikinci hanelerini heceleyişimiz.. Hele ikinci hanenin bir yerindeki re-fa diyez tiyeryi..

Mütarekenin ilk, günlerinde Galata'dan İstanbul tarafına, Sarâhanenbaşındaki Münir Paşa konagi'na taşınmağa mecbur kaldığımız yeni binanın bahçesindeki salâş sahnede ilk verdigimiz konserle hatırlımda kalan program:

Salim Beyin Hicaz pêşrevinin birinci hanesi.. Seni gördükçe titrer, yüregim şarkısı.. Adalar sahilinde..

Recebim...

Katircioğlu hanındaki odadan bozma küçük bir stüdyo taslağındaki. — Baban'da bütün plakalarını burada doldurmustu — büyük bir borunun önünde tambur ve kemanla çaldığımız Tahir püppeli pegrevinin ilk hanesi... (Bu plâğın kaybolusuna pek yanarımı). Fuat Efendinin ve senin tavsiye ve sevgilerinizle kemanı bırakıp Cemil'in Ande-Übedîni, taktiği, kemencesiyle — ki otuz bu kadar gene sonra bu saza tekrar kavuşmakla mebde ve mead-surra' ermîg bulunuyorum! — Bu saza başlayıcaım... İlk verdigin dersler: yay böyle tutulacak, tellere parmakla değil, tırnakla basılacak... Akordu Yegâh, Rast, Nevâ... ve nihayet tavır, kemence tavrı... Kemanla karıştırmamak lâzım...

Daha sonra Serif Muhiddin-beyden almağa başladığın ilk viyolonsel dersleri... Berline gidişin, Hugo Becker'in talebesi olarak iki sene sonra avdetinde Şehfâdebaşındaki Darülelhan binasında kutsaklaşmamız... Liselerde müsiki hocâlığumuz... Plak işleri, konserler ve nihayet eski İstanbul Radyosundan Ankaraya kadar uzanan türlü çalışmalar... İşte arızım, otuzaltı senenin otuz altı bin sahife tutacak kadar yüklü ve hacimli hâtitalar klibinden birkaç bâb kâ, her bârinin tâfsili ayrı bir kitap olur...

Seni, sanat hayatının kurkuncı yılında heyecanlarımın en büyüğü He-kucaklarken büyük Cemil'i sanat dehasının senin sahiyetindeki temâdisi içinde hürmet ve tazimle eğilirm cânûm efendm...

Rüsen Ferit KAM



Büyük sanatkâr ve insan olarak yakinen tanıdım Mesut Cemil'in müsiki kabiliyet ve değerini yazı ile tanıtmağa çalışmamı bîhassa benim gibi bu vadide he bir tecrübe olmamış bir yazı sanatı amâniyet için imkânız olduğumu bilmeden beraber kırk yıla varan sanat hayatının en az yirmi kusur şedesińi birlikte geçirdim. Bu aziz arkadaşımın şâhîle hırgızlarında küçüçük bir yer almak hevesi hâna bu şesareti vermiş bulunuyor. Bu müjnasebetle muharririlik vadisinde de büyük bir salâhiyet sahibi olan kendisinden evvelâ özür dilerim.

Onu ilk olarak takiben 28-30 sene evvel sisli ve puslu bir gecende kalabalık bir mecliste tanıdım. Yanında —daha evvel kendisiyle aşinalığım olan— şâhîli refîkim Rüsen Kam vardı:

Hic umezdim, birlikte Kemani Rıza Efendinin Tâhirbusâlik pegrevini çakyörlardı. İkisi de pürleravet, dinc ve enerjik idiller. Pegrev bittiği valî kemence ve tamburdan mürekkep bu ikili konserin açılıclarına meftun ve hayran oldum. İtiraf ederim ki o geceye kadar böyle asıl bir ilâşıpla icra edilen bir saz müsikisini ne yapabilmiş ne de başkalarından dinleyebilmisti. İki genç ve muktedir sanatkârin bir kâğıt konseri, pâzâman ilâşet erimese olduğum piyasa müsikisi ile hakiki Türk sanat müsikisi arasında bir köprü oldu. Ve ben bugünkü duruma bir köprüden, secerelik ve şerîflik bir yolculufla 1968 yılında intihap ettiğim İstanbul Radyosunda yakalı arkadaşlık ve dostlukta kavân-



Mesut Cemil vatanı hizmetini ifa ederken.  
(Sağdan üçüncü er.)

diğim Mesut Cemil'in yanibaşında vasıl olmağa çalıştım.

Rubu asra karip zaman içinde her günün bir kaç saatini beraber geçirdiğim bu hakiki artist insanın, herkesçe bilinen büyük kabiliyet ve erişilemez kıymetleri hakkındaki kanaatlerimden bahsetmeye malumu İlâm kabilinden olacağına inandığımından zait buluyorum.

Ancak; onun bu değerleri yanında paralel olarak yer alan, kendisine açıkça düşmanlık edenlere bile yardım elini uzatan refîk, rahim, müşfik tarafından, iyi kalpliliğinden bir nebzeçik bahsetmeği yerinde bulurum. Mesut Cemil'in idareci, otoriter karakteri yanında yürüyen ince, vefâli ve onu her kula nasip olmayan bir kemale yükseltten öyle bir iç âlemi vardır ki bunun tezahürlerine türlü türlü vesiselerle sahit olmuş ve fırsat buldukça beraberce dinlediğimiz eslâfin müstesna eserleri karşısında onur bu güzel müsikîye karşı duyduğu meftunluk ve incizabının derecesini her defasında gözlerinden akıttığı sıcak yaşları hayret ve hayranlıkla görerek bu engin anlayış karşısında ona her defasında yeniden rapti kalp eylemiştim.

Her iki müsikinin salâhiyetli bir uzu bulunan bu aziz arkadaş ve dostumun bin türlü cilvelerle geçen kırk yaşındaki sanat hayatının kutlanmasına sahit olmakla bahtiyarım.

Mesudumun aşılması çok çetin bu yolda da ha uzun yıllar muvaffak, muammer ve mes'ut olmasını candan dilerim.

Cevdet KOZANOĞLU



Mer seye şamil, umumi, derin bir külliye mâlik. Musikide kuvvetli bir sanatkâr.. Konusmadâ selis ve belîg bir hatip... Yazda velât bir kalem sahibi... Dogustan yüksek kabiliyetli bir insan.

Mesut Cemil'i ben kısaca böyle tarife yeltemdim.

Muhittin SADAK



Apandisit ameliyatından sonra uzamış sakallarile  
Mesut Cemil...

Cesitli sazları mutlak bir hâkimiyetle insan gibi  
dile getiren sanatkâr parmakları, en ince konular  
üzerinde irkilmeden yürüyen sihirli kalemi ve dünya  
çapındaki müzik kültürü ile sanat -âlemimize unu-  
tulmaz iyilikleri dokunan ustâd Mesut Cemilin düğün-  
me işine, virtiozlukta deha mertebesine erisen mer-  
hum Tanburi Cemilden başlamamak hatalı bir görüş  
olur kanaat ndeyim. Çünkü o, «Tanburi Cemil» in  
devamıdır.

Üstad Mesut Cemilin yalnız sanat musikimize  
değil halk musikimize karşı duyduğu geniş alâka ve  
derin anlayışının tarihi de oradan baslar.

Büyük sanatkâr merhum Cemil Beyi yakından  
tanıyanların anlatıklarına göre, bundan kırk-elli yıl  
önce, yani memleketimizde halk musikisi zevk ve  
meraklı hemüz uyandıran sıralarda Tanburi Cemil  
Bey halk sanatkârlarının arasında sokak sokak dola-  
sararak onları dinlemekten faz duyar ve yakın tanıdıklarına  
da bu cesit musikinin hususiyetlerinden bah-  
sedermiştir.

Görülüyör ki, ustâd Mesut Cemilin halk musikisini  
merakla doğrudan doğruya babadan kalma bir mi-  
ras halindedir. Bunun yesikası olarak da - Eğer yan-  
madıysa - hala Mesut Cemilin elinde bulunan; mer-  
hum Cemil Bey'in değerli sazi gösterilebilir.

Böylece ilk Halk Musikisi dersini babasından  
alan ustâd Mesut Cemil, eline geçen ilk fırsatla (Eski  
İstanbul Radyosunun açıldığı zaman) halk sanatkâr-  
larını dinleyicilere tanıma yolunu tutarak onlara

sık sık yer temin eden ve Halk Türkülerini Türk  
Radyosundan ilk defa Anons eden ilk sanatkâr ol-  
muştur.

Üstad bundan sonra halk sairleriyle devamlıca  
hasbihaller yaparak önceleri basit gibi gözükten Halk  
Musikisinin de alabildigine derin ve ince tarafları bu-  
lunan bir sanat konusu olduğu neticesine varacak  
kadar bu sahadaki bilgisini ilerletmiştir.

Bir müddet evvel ustâd Mesut Cemilin Jüb lesini  
işittiğim zaman hatırlama gelén ilk cümle şu oldu:

— Mesut Cemil ne yapmıştır?

Böyle bir soru bir anda zihnimde on beş yıl önce-  
sine götürdü ve şu gerçekleri bir kere daha hatırlamak  
läğümü vesile olundu:

Üstad Mesut Cemilin müzik yayınları şefliği ile  
Ankara Radyosunda bir takım yeni ve ileri hamleler  
başlamıştı. Bazı misaller alalım:

Türk Sanat Musikisinin en mükemmel korosu o  
zaman kurulmuş ve bu koronun şefliğini bizzat Mes-  
ut Cemil üzerine almıştı. Bu arada bir müzisyenin  
kültürlü bir tarzda yetişmesi için icap eden tedbirler  
de ihmâl edilmemiş, Türk Musikisi alfabetesinden ede-  
biyatına ve Garp Musikisi nazariyatına kadar muh-  
telif meslekî dersler açılarak sanatkârların bu ders-  
lere devamı mecbur kılınmıştı.

Bugün radyolarımızda ve radyo dışında konser-  
lerini zevkle dinlediğimiz birinci sınıf sanatkârların  
yüzde doksan nisbetinde bu (Ekol) den yetiştiğini  
görmek, Mesut Cemili sevenler için hakiki bir baht-  
yarlık vesilesi olmaktadır.

Üstad Mesut Cemilin Ankara Radyosu Müzik Ya-  
yınları Şefliği, Halk Musikisinin geniş miyasta ele  
alınmasına da bir mebde olmuştu. İptida «Bir halk  
Türküsü öğreniyoruz» diye başlayan «Yurttan ses-  
ler» gurupunun memleket çapında rağbet görmekte  
olan yayınlarını da seneonce yine kendisi idare et-  
mişti ve çok geniş bir dinleyici kütlesi bu seans et-  
rafında toplamak başarısını gösterdi.

Yukarda «Mesut Cemil ne yapmıştır?» diye bağ-  
ladığım şu naçır yazılı nerede ve nasıl kesebileceği  
mi düşünürken, tevarüd eden ikinci bir soru imdad  
yetisti:

— Üstad Mesut Cemil ne yapmadı?

Muzaffer Sarısozen



İstanbul'daki ilk radyoda Spiker Mesut Cemil

Güldeniz Ekmen

Tambur ilk Cemil Beyin elinde çaldılmıştır. Mesut'un elinde onun devamını görürüz. Babanın eker evlädinə biraktığı, gözümüze gelenen çizgilerdir. Mesut'un sazi üzerinde gezen parmakları pedeşinin, renkli bir nağmeden portresini bize mutlaka gösterir!

Rahmetli Cemil Beyin elinde tamburun kolu, sarka doğru memleketinin hududunu aşmıştır. Mesut'un garba doğru da uzanmış bir kanağı vardır

Otuz kusur senedenberi tanıyorum Mesut Cemilde, daima terakkî eden bir sanatkâr gördüm. Gezérken dinlenirken, bileni hattâ bilmeyeni de dinlerken, ilerleyen bir sanatkâr...

Bu sonsuz yolun yokuşuna, saadet duyarak devâm eden bu büyük sanatkârin kırkinci yıl meralesini, derin sevgi ve saygıyla selâmlarım.

Şerif Muhiddin H. TARGAN



Mesut Cemil 1939 da Ankara Radyosu Müzik Şefi

Mesut Cemil' denince tepeden tırnağa artisti çok zeki ve o nisbette tatlı; sevimli bir insan gözümün önüne gelir. Evet Mesut doğustan artisttir. Klâsik Türk müziğini çok iyi bilir, nüanslı tarihi Türk müziği korosunun memleketcimizde ilk kurucusu olmuştur. İdare ettiği Klâsik Türk müziği koroları eşsizdir. Mesut, Türk radyosunun çok eski ve sadık hizmetkarıdır. Konuşmaları, takdimleri, Tâhiâru Viyolonseli, şeflik ve idareciliğleri ile Türk radyosuna büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ona bir numaralı Türk radyosu hizmetkarı denilse yeridir. Klâsik Türk müziğinden başka uzun zaman Ankara radyosu çöksesi korosunu ve Yurttan Sesler topluluğunu idare etmiştir. Müsteşna bir Tamburi ve çok hassas arşeli bir viyolonselistidir. Ulvi Cemal Erkin'in piyanolu kentetinde viyolonsel partisini çaldığı bir yayından sonra bir Avrupalı dinleyiciden gelen mektupta Kentetik viyolonselistinin tonunun ne kadar senâ edildiğini çok iyi hatırlıyorum. Gerek batı ve gerçek Türk müziğine olan aşinalığı ona özel bir sahsiyet ve kalite sağlamıştır. Objektiftir, hâz iki tarafın hakkını teslim eder, Türk müziğinin değerine olduğu kadar Batı müziğinin ifade kudretine de samimi surette inanmıştır. Bir zamanlar Batı müziğine ait yaptığım karalamaları mutlaka kendisine okurdum, o bünüleri dikkat ve ilgi ile takibeder, bânimle his ve fikir birliği yapar ve beni bu yolda teşvik eylerdi. O tarihlerde Osmanbeyde bir apartmanda oturuyordu, Mesut'un geç yatıp geç kalktığı zamanlardı, yazıları kendişine göstermek için rahmetli annecigâyle beraber yataktan kalkmasını beklediğiniz günler olmuştur.. Çağaloğlu, Osmanbey'de, Bebekteki ikametgâhlarında toplandığımız zamanları hatırlıyorum, bu toplantıların bel kemîğini batı müziği icraları veya konuşmaları teşkil ederdi. Bebek yokuşunu tırmananlar arasında bir defa koltuğunda viyolonsel ile genç Necil Kâzîmi' da gördüğümü iyi hatırlıyorum. Necil o tarihlerde İstanbul lisesi talebesi ve İstanbul Konservatuvarının hararetli müdavimî idi... Mesut, tamburu ve şeflikleri ile memleket sanatına olduğu kadar viyolonsel, viyolonsel hocalıkları, batı müziğine ait yazıları ve konuşmaları, takdimleri ile batı müziği propagandasına aynı derecede hizmet etmiştir. O iki cepeli, kültürlü, saltanatlî bir insandır.

Kendisini sevdigim kadar sayarım da, Ankara Radyosunda geçen bu kadar yıllık tatlı ve unutulmaz bir arkadaşlık hayatından sonra onun Ankaradan ayrıılışı bana çok hazır gelmiş ve Ankaradaki hayatımı şarmından çok şey kaybetmiştir. Bu duyu同一 zamanda onun şahsi hayatım üzerinde işgal ettiği yerin naçiz bir ifadesi telâkkî olunmalıdır. Onun o tatlı arkadaşlığının lezzetini bilmem şimdi İstanbuldakiler ne dereceye kadar çıkarabiliyorlar.

Sevgili Mesut'cuğum, jübileni kutlar, sana uzun ömürler, sıhhât ve saadetler, azız yurduna daha nice değerli hizmetler ve başarılar diler, hasretle gözlerinden birçok operim.

Halil Bedî YÖNETKEN



Mesut Cemil, Bestekâr Ünal Cemal Erkin ile beraber bir prova esnasında..

"40 Yıl" Ünal Mesut'a

Cemal Cemal

İstanbul 1952

Ünal Cemal Resit Rey, 40 yıllık arkadaşı Mesut Cemil'in Jubileantı sadece üç kelime ile ve el yazısı ile kutlamıştır..

KALEM DERGİSİ

Sayı 1 Mayıs 1962

# Mesut Cemil



İSTANBUL  
1962

## TANIDIĞIM MUSİKİŞİNASLAR

Yirminci Asırın ilk basamağında İstanbul'da doğduğum zaman, Türkiye'de "galgici, oyuncu ve sokakta ekmek yiyan adam"ın şer'i mahkemede şahitliğinin kabul edilmediği devir geçmişti. Üçüncü Selim'den bu yana, bildığınız garphlaşma, yenileşme hareketleri sonucunda, musikiye ve müsikişinasa karşı küçümser bakışlar da yarışmıştı. Buna beraber, musikiyi, rahmanı ve şeytanı iki yönden gören eski anlayışa göre, o devirde musiki ile meşgul olanlar bu iki uçtan birisine daha yakın, ötekine daha azak olmak üzere, şöyle sınıflandırılabilirdi:

Dini musiki, tasavvuf musikisi ile meşgul olanlar, bir "ilmî şerîf" nev'inden yüksek musiki ile meşgul olanlar, sarayda veya orduda resmen vazifeli olarak musiki ile meşgul olanlar ve nihayet gecim vasıtası olarak musikiyi meslek edinmiş olanlarla saz şairleri, aşıklar...

Dini musiki ile meşgul olanlar, Kur'an hâfızları, imamlar, müezzinler, mevlîdhanalar vesaire idi ki, bunların musiki ile ülsetmeleri dînî, mesleki vazifeleri gereğince makbul ve tabîf karşılaşındı. İçlerinden dînî musiki nev'inde ve üslûbunda pek değerli bestekârlar yetiştî.

Tasavvuf musikisinin beslendiği ve yükseldiği müesseseler, başta mevlevilerinki, dergâhlar, tekkeler, zâviyelerdi. Bu müesseselerin imtiyazlı durumu vardı. Mevlevîhanelerde kendine mahsus form ve üslûpta bir sanat musikisi, Bektaşî tekkelerinde de yine kendine has çeşidine ve daha ziyade halk sanatına doğru eğilimde bir eins gelişmişti; mensupları da sayılırdı, sevilirdi.

Sonra dînî ve tasavvuffî musiki ile ses sistemi, makam kuraları, vezin kalıpları, genel üslûbu ve havası ile eş, fakat dînî olmayan, profan musiki vardı ki, şindi buna "klâsik musiki" diyoruz. Klâsik kelimesinin geniş anlamına göre doğrudur. Bu



**Mesut Cemil Tel**

nevi musiki ile aslında belli ve makbul meslek sahibi olanlar meşgul olabiliyorlardı. Efendiler, beyler, beyfendiler, vezirler, kadılar, kadiaskerler, şeyhülislamlar, sadrâzamlar, sehzadeler, sultanlar ve padişahlar... Yâni, devletin mutlak hâkimi hükümdar ile onun devlet teşkilâtında herhangi mertebe vazife, makam sahibi itibarı kişiler... Ayrıca devlet kapısında resmi vazifesi olmasa da dürüst ticaretle meşgul, emlak ve akar veya mütevazi bir gelir sahibi, fakat herhalde şeref ve itibarı muhitineo kabul edilmiş kımseler, hattâ dürüst ve namuslu olarak tanınmış esnaftan şahıslar, şeref ve haysiyetlerine zarar gelmeden, ikinci bir meşguliyet olarak, amatöre musiki ile ülfet edebilirlerdi. Ama, bu mutteber meslek sahiplerinin bestelediği bir eserini, herhangi bir menfaute vasita yapması, para karşılığı saz galması kabul edilmez, şerefsizlik sayılırdı. Muzikai neferleri, çavuşları, zabitleri, paşaları, Muzikayi Hümâyunda veya orduda vazifeli olan meslek erbanı bilinirdi; alındıkları da çalgı karşılığı ücret değil, vazife karşılığı maaş idi.

Halk musikisi ile meşgul olanlara pek bir şey denilmezdi; "âşık" denilir, geçilirdi. Bu musiki zaten pek kaale alınmazdı; eger mensupları bektaşı filân gibi tasavvuf yoleularından ise, hoş görüldürdü.

Bu sınıfların hepsinin dışındaki profesyonellere gelince; buntar, pek az istisna ile müslüman olmayan, "teb'a-i osmaniye"den, Ermeniler, Rumlar ve Museviler, yahut kiptilerden mürekkepti. Buntara, ister seniz, yabancı uyruklu müzisyenler, çoğunlukla İtalyanları da ekleyebiliriz. Müslüman Türklerin musikiyi geçim için kullandıklarını ayıp ve haysiyet kireç, itibar küçültüeü sayan teftâkı, bu kategori için bahis konusu değildi; tabii sayılırdı.

Birini ötekinden ayırt etmeksızın, simalarını tanıtmaya çalıştığımız musikişinasları, işte böyle bir hava içinde tanıdım. Kendim de o hava içinde ilk musiki etkilerini aldım. Tamdiğim her musikişinasın ana çizgilerinde bu yakın geçmişin kuvvetli izleri bulunacağı için, o unumî havanın hatırda tutulması, ilerde bize yardımcı, hattâ lüzumlu olaeaktır.

★

O zamanlar, bu musikişinaslardan kimi iştirdik? Beyoğlu'nu alaturka - alafranga çalgıları kahveleri, lokantaları dışında istedi-

Şimiz zaman müsiki dinlemeye imkân yoktu. "Konser" kelimesi, ne kelime, ne kavram olarak bilinirdi. Radyo bir bayal bile değildi. Edison, üstüvaneli fonoğrafi yeni bulmuştu; plâk değil, içi boş kovanlara çizilen sesleri çoğaltıp meraklılara yaymak mümkün değildi. Hele ilk zamanlarda kulaklıyla dinlenen bu kovanlardan değişik, uzak, vizüel halinde bir ses gelirdi. Bir nevi pahali oyuncaktı hemüz. Ahbab, arkadaş çevrelerinde toplanmaya muktedir değildik; toplanmak tehlikeli idi.

Bu durumda, İstanbul'un herhangi bir semtinde oturan, müsikiye karşı ilgi duyan bir çocuğu, bir genel düşününüz. Sokaklarım ancak bir kısmında sarmutluk ışıklı havagazı, yahut fener içinde âdi petrol lambaları yanın, onbinlerce sokak köpeği ve türlü tehlike dolu, bir saatten sonra sürücü atlarından başka nükil vasıtâ olmayan şehrde, Boyoğlu'na da çıkmaz; müsikiyi nerede, nasıl işitsin?...

Bir İstanbul mahallesinde yaşayan almiş sene evvelki gencin anek dar hareket çevresinde ve olduğu yerde duyabileceği sesler vardı :

Herşeyden evvel mahallenin mescidinden ve daha öte mahalleler ve semtlerdeki camilerden gelen ezan sesi, müezzin sesleri... Sabah vaktilleri, geniş sessizlik içinde anısızın yükselen temcidiler, zâfîflar, iki kulağınızın bulunduğu merkez etrafında dalga dalga, halka halka, iç içe, renk renk açılan, genişleyen, yakınılaşan, nuzaklaşan, çeken, kavrayan, otlardan yıldızlara tüte tüte yükselen sesler... Yüzlerce, binlerce, ince - kalın sesli müezzinin serâfeler etrafında döne döne, eski, büyük şehrîn üzerinde billür halkaları birbirine dolanan sesleri...

Sonra gün ortasında, sıcak yaz gününde yayılan, ağaçlarım, damlarmı, seccadelerin üzerine ağır ağır inen öğle ezanı, biraz yorgun ikindi, aceleci aksam, sonra yatsı... Yatsıdan sonra İstanbul, gecenin esrarına bürünürdü.

Baska ne iştiirdik müsiki olarak?...

Tabii öncelâmiin içi... İbadetin başından sonuna kadar filâvet edilen Kur'anı Kerîm... Namaz dursundaki ucuñaşırın tekbir... Hele novâdan aşağıya, kürdî perdesini atlayarak düğâhî tutup, perde perde karara doğru inisin asıl güzelliği...

Sonra mevlid günleri... Bu müsiki ziyyafeti başka türlü zenginleşirdi. Segâh tekbirin azameti göğüslerimize dolardı. "Selâti

"ümumiyye"nin, yeryüzünde başka hiçbir melodide iştilmamış, ebediyen tekrar edilebilen, her tekrarda tazelenen, hem durak, hem başlangıç olan iki ucu yüreğimize çarpıntılar verir, başınızı döndürdü. Ramazanın, bayramların, kandillerin müziği zenginliği de ayrı...

Sonra, cıvarımızdaki tekke... Hələ tekke mahallede ise ve mevsim müsaitse, oraya kadar gitmeden, evinizin bir penceresinden, bahçenizden bütün zikirleri, münacatları, naitleri, mərsiye-ləri, durakları dinleyebilirsiniz.

Mektepte ilahiler okurduk. Oyunlara da iptidaf bir qocuk müzikisi girmez değildi. Çoğu bir dörtlü veya beşli entervalden ibaret ve oyun hərəketlerine nyan ikili ölçüde havalar:

Kadifeci güzeli — Handadır handa  
Tahtakale kurbinde — Biz size geldik onbirde  
Geldinizse geldiniz — Bizleri memnun ettiniz

★

Teknede hamur — Yollarda çamur  
Ver Allahum ver — Bir hızhıca yağmar  
Yağmur yağıyor — Seller akiyor  
Arabun kızı — Damdan bakıyar  
— Üşüdüm, dağdan elma düşürdüm, a benim canım üşüdüm  
— Kürküni giy, kürküni giy, a benim canım kürküni giy  
— Kürküm yok, kürküm yok, a benim canım kürküm yok  
— Alsana, alsana, a benim canım alsana  
— Param yok, param yok, a benim canım param yok  
— Calsana, calsana, a benim canım calsana  
— Döverler, söverler, a benim canım döverler  
Çalamam, calamam, a benim canım calamam

★

— Altın besiğe kim biner ?...  
— Alacaklı bulacalı kız biner !...

★

— Açı kapıyı bezirgânbaşı, bezirgânbaşı, bezirgânbaşı  
— Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin, ne verirsin?  
— Arkamdağı yadigar olsun, yadigar olsun, yadigar olsun

Şimdiki çocukların, bu oyunları oynadıklarını görmeyiz.

★

Ramazan geceleri ve bayramlarda Karagöz ile orta oyunu, o zamanlar müsiki ile tiyatro zevkini bir araya getiren o eşsiz sovillerimizi özellikle, gözlerim yaşararak hatırlıyorum.

Karagözün başında yegâhı paksak semai - ki, Delfâlzade İsmail Efendi'nin bestesidir derler - aradaki "On kerre demedim mi sana sevme dokuz yâr!" diye başlayan, dünyada mizah kaybolsa onu yeniden yaratacak kıratta zarif, humoristik şarkı, cami ve tekkede işittiğimizin dışında, içimize sinen, dilimize dolaşan ezgileri...

Karagözde, orta oyununda, üç kitayı kaplayan geniş imparatorluğun halk tipleri mühim unsurlardı. Rumelinin, Asya dolaylarının, Afrikânnın, Arabistanın, çeşitli vilâyetlerin, bölgelerin kıyası ve karakterleri şimdiki en yeni resim anlayışını da geride bırakan renk ve gizzileriyle olduğu kadar, her birine mahsus yerli lavaların çalıp söylemesi yolu ile de belirtildi. Kılık, kıyası, karakter, lehçe, mahallî müsiki unsurları ile kuvvetlendirilirdi.

Mizah ve farece çerçevesinde de olsa, o bölgelerin folklor müsikinden örnekler gösterirdi. Karagöz, orta oyunu tipleri, yahut meddah hikâyelerinin kahramanları arasında İstanbul ahalisinin türkî sınıfları temsil edilirken de, bunlara mahsus müsiki parçaları söylenirdi. Aşçı, bekeç, usâk, küçük bey, hanım, sarhoş, tuimbacı, külhanbeyi, dilencî vesaire...

Hâlâ Karagözde, bityüklere mahsus "Tahir ile Zühere" ve "Leylâ ile Mecnun" gibi oyndarda şiir ve müsiki bu mevzularla mütenasip, sanatça bir seviye kazanır, Fuzûlî'nin misraları yanında klâsik besteler, nâkışlar okunurdu.

Mesnur Karagöz iştâdi Kâtîp Salih Efendinin oynattığı büyük bir Karagözde "cocuktur, anlamaz" diye bulundurulmuştur. Bir düğün gecesi idi. Misafirlerin büyük bir kısmını gitmişti. Kâtîp Salih, kalabalığa birkaç oyun oynattı. Ailenin yakınlarının kulduğu gece saatte kulaktan kulaga: "Tahir ile Zükre'yi oynatacakmiş!" deniyordu. Yakın dostlara ve iki tarafın akrabalarına mahsus yeniden hazırlık yapıldı. Ne de olsa kadınlar, erkekler ayrı ayrı yerlerde, bir kısmını kadınlar hâlâ kafes, paravana, perde arkalarındı idiler. Ben, kadınlar tarafından idim. Lâvanta çiçeği, Divinia, Corylopsis Japon, New Moon, Naz, gül, menekşe ve sabunu kokan

Büyük şairimiz Yahya Kemal'in, Vatova'da写的  
iken ekar müsikilerini ni  
hazır hazırlayıp yakaları bilirler:

Polyanya kışlamanın tük  
kemenez koyeti, şairin memleket  
hastetini en yüksek derecesine ge  
kerdiği ve o hizmetinde yahut  
dalıp gittiği zamanlarda, bu bolini  
peki işe bilesi ihtiyar himmetkar

Françus'a yazmış Tanburi Çemil'in eski bir plakatı da ve gramofon koyarmış. Sonu gelmeyenek  
zamandaki kış, kışının gökütür, günümüze alevlerini芙蓉  
kızımda adeta usyan pır, oaklı plakata yaslanın memleket esmeye  
isteyen, sandan ve yadını Ortaevrenin ikliminden nütemediyen yaşan  
katharina kışının yahut esleden kurtular, hingç dekika içinde  
Vatova'da bugazın içermeli. Tanburi Çemil'in müzikli ve hafızalar  
buñutlu hayatı kartları Vahya Kemal o hiberni işte bu gibi ob  
dilektindir:

Bir yıldan uman bir gecenin bestesidir bu,  
Bir yıl sürecek, kar sevdası bu..  
Bir kışta manastırda dualar gibi gidi.  
Ağlıdere ağlıdere karo halinde devaşırı.  
Bir evgannı ünleri yazılımına derindir;  
Duydumada çok almadım lajav kaderinden.  
Zihimini bu şirinden, bu devirden çok usakta.  
Tanburi Çemil Bey çalıyar eski plakata.  
Birden bire mesudum iştıneş bevesiyle  
Gönlüm dolu İstanbul'un en ülki söyle.  
Sandur ki mezküti yajan kar ve karnımkı,  
Eylükünde bütün bir gece kölezedim anık.

Radyomuz, birinci tezimi almış günü ağzunu  
san 21.15 de dinlettiğim, Tanburi Çemil'in plakatı, en  
üngi otuz sene evvel, o benzin nabil vücutundan dalma  
çaprazlı kalıcı, kimseının anlamadığı bir derin hısetin  
atılından parlayarak gözlerle aranızda yüzerek zih  
niye ve luganlere kadar katıldı.

Tanburi Çemil kimdir, hizmet işin manası nedir?  
Yazılığı devirdi, o zamanki yüksek emiyetin ve hizmetin  
İmparatorluk, içindeki sanat sever hâlinin bir «Orfeos»  
zili hazırladı, bu sunakâr olmamışın sonrakı yazarlar,  
ona övgü salmışsa da hâlinin bir «Vittius» olarak va  
siltilmiş. Tanburi Çemil'in, eline atılıp her hangi bir  
taba parçasından bile güzel sesler okutmak derecede  
doğusun bir virtüs olduğu şüphesiz ise de, galibiyetinin  
tabiiinde o zaman böylece meydana getirilenin en  
eseli tarafı, eski Türk müsikisine en yükseliş ilade tar  
zumı veren, bu müsikîye yani bir ilâip getirene yaratıcı  
bestekâr tavatıdır. Bu yaratıcı bestekâr tarafının, eğit  
örnekleri de ne meslek peser ve san semâileri, ne de  
mahâbî bir kagıza değil, belki românik rahmanın  
kalp halindeki ücleden, zamannızdaki en modern  
musiki anlayışlarına pâk uygun olarak, kurtulâdılığı  
stokâne ferdi. Ayrıyâda müsikînin luganından da  
ba az manâkî ve hescîdî olduğu, müsikînâden bes  
tekâkkî, virtüsâdânen nefislerinde birlegirildikleri  
meot devirdeler, org ve klavsesiâde, bugazda yapılan  
ve bugaz için elâdiyen kaybolup giden İmpression  
yekândeki besteleri düşündürse, Çemil'in tekâsîne bes  
telerini zâhdederse, zâhdâde siyah plâkları kasâr içi  
de maklumatik loadsider.

Tanburi Çemil, hizde taşımattan beri içtâsi  
halinde devam eden ve Cumhuriyet inâkâfiyle şurunu  
bulan yeniden youngan eski köklerden alıcı eserler  
kodrefle bestekâr sezer ve bu duygusuna zamanının  
mâkin ve yaşıtları içinde âzâzi itâdeyi veren inanadır.  
Tâkândeler gibi hayatı ve hattânumâda kalan fikirlerini de  
bunu anlatır. Klasik âdâlân hem bayram, hem hâkimî  
olan Tanburi Çemil her eserinde bu klasik olgunluğu

gösterdiği gibi, dâlma sıradı, has  
sa, mezaripa, titrek ve çoktan bir  
romantizmin spesini bol bol ver  
mişir.

Tanburi Çemil'in, bugünkü  
bilgi ve şurumâza benzî görme  
ge basâdâhâmuz en önemli bir te  
rafî da haberlerde bir «Plaktorus»  
olmasadır. Oyun zamanında Yâlik  
horum (Halk Bilgisi)ının adı de  
yişânatır. Hâle İmparatorluk re  
jimînde hâlik manas (Ahadi nas),  
(Ayak takımı) idi. Bugün sanat bâikhâhâmuz Halk müs  
iki evertlerine dolduk hâkere ekây havâsî diyen bir cemîyedîn içinde  
Tanburi Çemil Halk Müskâhâne Adetası âşıktı. Bu yolda Udi Nêres'i de  
hârmâle annak bir hârgut.

O zamanlar İmparatorluğun portâhî olan İstanbul, üç krayî  
saran hâlik bölgelerinin bir tarâfında gelir, her cins hâlik dolu  
olduğu için Folklor bakanından en önemli bir şebîni, Tanburi Çemil'in o  
zamanlar gittiği konaklarında birdenbire ortadan kaybolduğu,  
strandığın zaman mutfaqâdârâsında açılışâda sanâsi dâliveren bulu  
düâdü; sekâkâtı doldurun her cins dilencelerin pojindan gideren oku  
dukâları meleolileri Hanparnosu nosâsiyle zapetâlı; tütün kâçakları,  
çobanlar, arabacilar, kayâkçilar, akerlerde düüp kalkarkâr onlardan  
Halk müsikâsının ölmü tattı, hayatının likâhâyelerine kargan en  
dikkatî ceker olaylardır. Ramî koyundâ bir kahvecinin hediye ettiği  
«Çögür» ünâ hâlik giydikli folklorcuların hâsrâle kârlatıyorlar, Halk



Tanburi Çemil, sans le kaphepe



Aşağıdakiler Tanburi Cemil'in diğer yazınları.

en azı tam bir anatır bir anatır gibi, halk müziğine mahsus iştip ve teknikle gelen Cemil o kırk kahveciye duvara astı sau günüm, kahvereden sızı alarak calmağa başlayınca, kahveci: Efendi! Ben gazi bu sau clime alıam; senin Olson, ol gitür demis.

Daha on iki yıl önce ikon kendisini dileyeşen İstiklal Tanburi Ali Efendiye de: «Akşaray'da bir conuk dinledim, Bir daha tanbur calmaya tıbbi ettim. Kirip ataragım, dediğten bu müsteşra yaraddı, synen sarı sunanı da sevmiş ve onunla, daha avvale natural salında, esadı sureti meşgul olmuştu.

Mülküyde okunan ve yalnız dil olarak, Fransızca'yi işi bilen Tanburi Cemil, aynı zamanda otip denecek derede temiz bir kalemlı sahibi idi. Garp müelliflerin dansa okur ve onlardan tercih edilen yapraklı, rüyelileri müzikis inanlı kişi garp müzikisi sistemiyle kendili müzikimin sistemini mukaveseli bir görüş keşfesinden önceleyen ve izah eden ilk eserdir. Mularızılığına alt meraklıları birçok makalelerden başka, hatta «Jules Verne'nin «Voyage Autour de la lune» adlı romanının tercümesi de dahil prislenmiştir.

Doğuştan sanat vergisi ile çalışkanlığı bir araya getirme örneği olarak Tanburi Cemil, her sanat yoleğinin tanımına lâzım gelen çehredir.

Gecikken sadırlıyle yatağına yatan sanatkâr, ölümüne kadar onlardan ayrılmadı. En az iida, en az yoku ile 42 senelik ömrünü eşi Gülerle birlikte tükenderek geçiren Cemil nefes aldıktan sonra, «Güzel e karunum, işin varsa kıldıği saatlarında daima daha mükemmel olmaya çalışmaya».

Inşa olarak: neşetçi, vekar ve terbiyesel, mehamet ve müsəmən, dürüstlüğü ve temzialığı ile pek as kimçeye nesip olan bir sayı-

Soldan sağa: Tanburi Cemil, Refik Fırat, Muşa Süreyya (Mehmet)

er saygılı toplantılar ve birçok dostları tarafından insanlığı, sanatkarlığına hile üstünde şövalyeliştir.

Sadrazam Mehmet Hüseyin Paşa'nın yetiştiirmelerinden Mustafa Reşit Efendi'nin torunu ve Beşinci Ceza Mahkemesi başkanı Tevfik Beyin oğlu olan Tanburi Cemil 1873'de doğdu, 1915'de veneninden ölüken rahat ve mütevelli kıldı. Olmedesi biraz evel kavşına söyle denny:

«Yirmi beş senen sindane yaşamdım, Vakit gelmiş...»

İstanbul Belediyesi, Yıldızpaşa'da bir sokakta Tanburi Cemil sokaklığı adını vermiş. Günün birinde de Merkezefendi kahristanındaki mezarına bir taz dikiliye avlalar edebilir, orada da b-ki! Yalva Keşan'ın ya nefis gürültü okur!

#### Tanburi Cemil'in Ruhuna Gazel

Benim comiside devran ki hafedede dñer  
Serik şeb tabeşer rabsi mükerreme dñer

Tutusur meg'alel dñle, meşayır huzur

Büsnî ast otode bin mak, bin ahterle dñer

Cümle evsü muhamat agli t arsa ka'ar

Roxi Mahâr ile, Uşak Muhayyerde dñer,

Keñlular pay-sı ların yerden o dem kim melektü

Tere gûden okşûlîr hâfhal seherde dñer

Ner geten sind karar zevke bu meclisle Kemal,

Çonki zahmete son çeltigî sagerle dñer,



Soldan sağa: Tanburi Cemil ve bir bardakla birlikte Hâkim Bey (Mehmet)

Radyomuzun Tanburi Cemil için hazırladığı hâfha programı, hâzır, bu büyük müsiki sanatçımızın mezarını dâha bir çok kışkırtıcı ve herkes tarafından aranılan plaklarını da dâhilemek umudunu veriyor.

Serif Said Çerçen

edilmektedir. Bugün, İngiltere'de televizyonun inkişafı için bir şirket vardır. Bu şirket namuna, beheri bir lira olnak üzere yüz bin; ve yine beheri bir silin olmak üzere diğer yüz bin hisse senedi çıkarılmıştır. Şirket, televizyonun vardımı ile bazı veni kesifler ve ihtimalar yapılabileceğini ümit etmek-

tedir. Şirket bunun için de çalışmaktadır. Bu şirket reisi «Daymler» marka otomobil şirketi reisidir.

1927 den bu güne kadar televizyonda büyük gelişmeler olmuştur. Bu gün, valiz faksimili denen fotoğraf nakli değil, dünyamızın en uzak yerlerindeki insanların hareketlerini, ve bu hareketle beraber seslerini de zaptetmek mümkün oluyor. Uzun çalışmalar ve ince hesaplarla insanların aklınlara hizmet veren keşifler yapmayı hep böyle devam edip gidecektir.

### Radyomu

### zun Müzik Şefi



Mesut Cemil

سیود جل

## موسیقی و سفره وزن

### روشنک اسلامی

بکلاره، قیمتدار منکار من جمال رشید بک و سلطان جم، استند کی او پر امنی کنده شدند اینستک فرمت نائل او لشتم، بکا عین زمانه دیگر بر قاجار ائتمانات آثریله برابر بعض *Lied*، رنی چالدی.

کنج منکارلا بارلاق استبانه، موسیقی دنیانک اک صلاحیتدار آخوندزه موضوع بحث ابدی محنت اولان بو آثرلر فارشیده اونی آخون هیجانه آلبانلار، تبریک و تجلیل ایدم بیلیرم، بر فریتک پایتی هجزمه قابل تأثیف اولادیتی کی تابوسدرده. آخون او آثرل مناسبته « موسیقی و شعر » موضوعی خاطر لادیم ایجون اونلردن بحث ایشک ابتدم.

سلطان جم، لک (تفصیل) فرانسزجدر، (از جله، او پر ایشک بسته در جهت شایان تبریک اولارق جمال رشید بک برادری اکرم رشید بک فرانسزجسی ...) و بر قنستک بارسه طبع ایدیش اولد قلر بجه کنده شنک تو اضاً انسا ایهمک ایسته رغماً او کرندیکم *Leid*، لرده بیویک هند شاعری « تاغور » لک به فرانسزجه ترجمه شد. حابوک جمال رشیدک موسیقیتی متلا حامدک شعریه بر اینستک نه تدر شایان ازو او بوردی. او نک ایجین کنده سوردم : « تورکجه کفتلی آثرلریکن وارمیدر ؟ باخود یازمنی تخریه ایندیکنزر ؟ » دیدم.

« هیچ یا پادم ، دیدی صوکرا بر آز دوردی و علاوه ایندی : « بیلسم ناصل او لور ؟ » و بولیه دیگکده منکار چوق حقی ایدی .

فی الحینه زم شریعه غرب موسیقیه قارشی داشت آشیری، غیر مأتوش قالش و شیدی به قدر لائیزک وزن خصوصی ایله غرب وزن موسیقی تأثیف ایده جک و اخوا ایندیک عربی و عجمجه کله لردن دولایی ده خصوصیتند کی اهیت اینماعت اولان تورکمنه کوره بر « بروزودی » علمی میدانه جیقاراجق مسامی اهل اولوشند، لائیزک غرب ملیه

صیغه : ۱۶۸

نویسنده :

بته له بـ جـيـ قـاعـيـ عـوـمـيـلـهـ مـوـسـيـتـيـنـاـلـرـ بـعـ آـرـاسـدـ،ـ أـلـثـفـونـهـ حـاـكـدـرـ.ـ شـرـقـلـ مـوـسـيـقـيـشـنـاـلـرـ بـزـ

نـورـبـكـهـ كـفـتـلـيـ وـفـرـنـكـجـهـ بـسـتـلـىـ أـنـرـلـكـ جـلـهـ استـخـافـ إـلـهـ باـقاـلـرـ وـاوـنـلـرـ دـاـمـاـ بـرـوزـوـدـيـ

خـمـارـيـ بـولـارـقـ تـورـبـكـهـ بـوـمـيـقـ إـلـهـ قـابـلـ اـمـتـاجـ اوـلـالـيـقـ سـوـبـلـرـ.ـ حـالـبـوـكـ بـوـحـكـيـ

وـرـرـكـزـ(ـمسـارـ)ـ اوـلـهـوـقـ كـوـسـتـدـكـلـرـ مـارـشـ،ـ اوـبـرـهـ وـاسـأـرـهـ كـوـنـعـدـنـ قـيـمـتـلـرـ ذـاـنـاـ دـونـ

اوـلـانـ بـرـ فـاجـ بـارـجـ،ـ شـيـنـكـ كـيـلـ طـرـفـنـدـ بـتـهـلـيـكـيـ هـيـجـ نـظـرـ دـتـهـ آـلـامـشـلـرـدـ.

قدرتی و حقیقی بربت کارک انده نور یکم مز لایحه موقنیله استعمال اید بهایه یا جکی حقیقتی  
لایه مثلا موزی ریا یکم بک اعلا انبات اینست در مر ریا یکم بک جرق آداب نسیوناری و او ریزیتال  
از لریله ، هستگایت ، ی ایله تور یکم غرب موسیقیله بر لشیده بیلن ایله ویکانه کار مزدره .  
مقداری الی بی کچن و بونون مکتبه مزده سوبهان د لید ، لری تور یکم نک غرب موسیقیله  
بسته ندک غرم ساعد او لدینی حتنده کی یا کاش فکری (نه بیلیغ) برسورتند مدفعته اید من از لریله .  
دینک که قصور تور یکم دکلدر . تور یکم کوره «بروزودی» ، قواعدینک تبیت اید بهایه مش  
او می اسدیده در . (و ماده) آنیده کی مختصر بعض معلومانی ترجمه و تقلی اینکه اید اینک ایستیویه که  
سلام اجتناد او لایریز با لیسای لازم کان بر وظیفه خاطر لامش او لونلر .

موسیقی و شمرک مناسب و رابطه لریله دائز او لارق موجود (غنت) مطالعات و مناقشانه  
تاس ایدمه جدک اولو رساق بر جوق حیندلر دولدرایله جکنیز ایجین بوراده بالکر اسکی یونان  
علم ایقانیک مردف (کافن) در دو لفظ و (منفال)، لا فالده لی بعض فکر لریخی نقل ایده اکتفا  
ایده جکم .

۶... قورقازدن ادعا ليده بيايرز ك شرك بالشانتيجي عيني زمانه موسيقينك ده ابتداسي  
ايدى. موسيق ايله شعرى يرشيديرمن صين باع بالکز موکرا ک دورو لوده تحصل ايتش دک،  
نوسرو : ۱۶۹

بلکه (بالذات) او مستندر قادر است کیدر . ایلک شعر تنه ای دیلش بر شعردی و ایلک موسیقی (لایونه تیک) منظوم [ بر [ تفت - تن ] ایله همزج ملودیدن عبارتدی . موسیقی و شعر انسکنا فریست آنچه مؤخر بر قدمه سنده ، مستندر ایکی آبری مستندر اولا یلدشلر در : تنه ای دیلین بلکه آرد قلامه نشیده وی (۴) ] و (۵) ایک [ ] بر ماعت آلان شعر و موزیک مسترو مثال = آلان موسیقی .

حق آلان موسیقیست مستنای ده به ( تنه ای دیلش سوز ) در . جونکه ابتداده موسیقی آلتزینک و ظفیره تنه ای دیلین کهاردہ سلری [ اورپسون - یک صدا ] اولارق تقویه ایلک ياخود بیط و محدود آورد ساری ایله تائیرک زیاده لشمنی تامیندن عبارتدی و موسیقی آلتزینک دآن رفاقت ، اولتهدن چیقارق دوغرو دن دو غربه انسان سعی بر زنده مایه الاستعمال اولا یلسله لری ایخونه و وزون بر زمان گمشدی و ایلک آلان موسیقی بر ( شان سان پاروله کفته سر شرقی ) ایدی . [ ]

برای اضاحت ایله کورولوپور که (لایسبن) ک موسیقی ایله شعر حتنده « عادتاً یکباره » دینش اولمه ، هیچ چه بالغی دکدر ، بیان علیه شنیدی بوهشیره مستندر مشترک تفسیری ، مشترک ( شربان تفسیری ) دیلک اولان [ دیم - ایقاع ، وزن ] ، دائر اولان . شو تعریف آلام : « قوتی و خنیف هم لرک بر برخواری و تتفیی ، ياخود سک (ترفع و تنزله) حاصل اولان موجه وی حریک ، یافی لسانک (سم) صورتیه دو بولان دوش ویا آینشی ، ( وزن ، دیم ) در . »

موزون ایله غیر موزونک فرق شود رک : (لایخسته) هر هانکی بر فعل ایله اشغال ای دیلین زمان منظم جزرله آریلش بولونور . نهان ، عله هنل ( بر قوتی ) یعنی تعقیب ایدن ( ایکی خنیف ) شهدن مرکب ( اوج هجه ) ناک بر غروب بوب بوبه ریتیک ( رجر ) نشکل ایدنده و بولجر مرکه انشکل ایدلین سطر لره « مصراع » دیتیر بینی عصری [ \*\*\* ] شرده مصراع ، بر قوتیدن صوکرا بر ویا ایکی خنیف کلک صورتیه هم لرک بر برخی تتفیی ایخندن مشکادر . [ قوتی - خنیف ] ویا [ قوتی - ضیف ] دیبه ترجه ایتدیکز اصلاح لرک فر نز جمی ( تان نور - تان قابل ) [ \* ] حکایت صحیحه و باشندله نظم ایدن شامر لره و بارزک آثاریه و باکندیلیه ویا از ریته منسوب و مستان او لاز شبله ، افال و حرکات دلبرانیه نسوز ایدن نظره اطلاق او لونور . داستان . — ؟ داستان : *l'orme epique* - قاموس فرانسوی )

Rudolf Westphal , Elemente des musikalischen Rhythmus . ( ۱۶ ) ( صحنه : \*\*\* )

( \*\*\* ) عمری کلمسی اون دوفوزنیجی عصره ده شاملدر .

آمانجه‌سی (همونع - ذهنونع) باخود (به‌تون - اون‌هونوت) درگه [زفع - نزل] و با (جیغیش - اینیش) دیگرده. ترجمه ایده‌بایلر.

بر تان فور کندیسه هاند اولان بر ویا ایک تان و بله‌له برابر بر « Pied » تیکل ایده‌رکه پیوقاریده کی مدراع تعریفه نظرآ بونک « جزء مصرع » دیگه ترجمه‌سی موافقدر. آمانجه، فرانزیجه و سائز اوروبا لسانزنه باشیجه مستعمل اولان بر « جزء مصرع » لردن بر فاج دانسی یونانجه اسلیله شوندرد:

خفیف قوتی

( ب ن )	Trochaeus	تروخوس
( ن ب )	Yarpbus	یاربوس
( ب ن )	Daktylus	داقتلوس
( ن ب )	Anapast	آنابست

بوناردن یامبوس نوعنک ثورکده ( عربجه و عجمجه، کهار داخل اولسامق اوزره ) بک جوق بولوندیفی کوزو کوبود. (قا.ن) چیچک، ده کینالخ... کی. دیگر نوعل حقنده منالر بوانی آمانجه‌لاره برانچی موافق احتیاط بولو بورم.

مخالف مضراع نوعلندن، فایلر وأواعندن وقطه‌دن بخته بر مقاهمک ججمی مساعد دکلدر. ساء عليه، (قوتنی - خفیف) لک ( اوژونلچ - قیصالق ) اولارق ناصل نظراعتباره آله‌جهی بخته انتقال اید جک.

موده‌رن شمرده رُطبوده أساس اولان ژیلک (قوتنی و ضمیف هم‌لرک آراسنده کی دیکشم) اوهدیفی ذکر ایتشدک. بوکا مقابل (قدبم - آنتیک) (مهتریک) ده بوسیتون باشقه بر ہر نسب جاری ایدی. یونانلیلر ھم‌لری (ایساع) لرنه کوره رُطبور و اوژونلچ قیصالقلرته کوره تشیم ایده‌رلری. (قیصالق = ب) واحد قیاسی و (اوژونلچ = ) اوکینک تام برمثلی امتدادنده ایدی. یونانلیلرده [کیت: (اوژون قیصه) ] برمنبی جاری ایکن عصری شمرده [کیت: (قوتنی، خفیف)] آسامی وارد.

شیدی موسیقی ایله شمرک ریتمیک ضربان نیپلرستک ناماً متعدد و مشترک اوهدیفه نظرآ شمرده وزن ناصل (قوتنی و خفیف) هم‌لرک فرق ایه موسیقیده. وزن‌ده طبق اوونک کی (اوژون و قیصالق) سس قیصالریستک فریقدر. یعنی شمرده (قوتنی و خفیف) دیدیکنر شی موسیقیده (اوژون و قیصالق) صورتندودر. بوندن دولانی شبه‌یوقدرکه (سس محلاربی) باخود بر (مضرع موسیقیک جزمه‌لری) توذین ایجسون بکانه طریق قدبم بونان (کیت) برمنبی قبولدر.

آتیده کی جدول موسیقی لسانک (فودم) زنگنالکنی و شمره نظر آنقدر متوع اشکاله  
مالک اولدینه کوسته دیبور :

Trochäus:	٢٠٠	♩ ♩	اوج ضربی
Jambus:	٥٤	♩ ♩	
Daktylus:	٢٠٠	♩ ♩	ریت ضربی
Anapäst:	٥٥٤	♩ ♩	
Fallender Spondeus:	٢٠	♩ ♩	بسه ضربی
Steigender Spondeus:	٢٠	♩ ♩	
Amphibrachys:	٥٤٠	♩ ♩	الی ضربی
Péon:	٥٥٥٥	♩ ♩	
Kretikus:	٢٠٠	♩ ♩	بسه ضربی
Bacchius:	٥٤٠	♩ ♩	
Antibacchius:	٢٠٠	♩ ♩	الی ضربی
Fallender Ionikus:	٢٠٠٠	♩ ♩	
Steigender Ionikus:	٥٥٥	♩ ♩	پردی ضربی
Molossus:	٢٠٠	♩ ♩	
Choriambus:	٥٥٥	♩ ♩	پردی ضربی
Antipast:	٥٤٠	♩ ♩	
Epitrit:	٢٠٠	♩ ♩	

کندیلینی دامنه مجھولتده برافقی ترجیح ایمث اولان بر قیمتی موسیقیشناسمر ، اسکی  
نظایرات دارمه سی رئیسی محترم سعد الدین بک اندیلینک بر بروزودی کتابی تأثیف ایتدیکنی ایتیدم ؛  
کندیلینک هیچ اولمازه بوائزک نشرنده برآز دها پیسچ اولمازی نقدر ارزو ایدیلیردی .  
تکرار نهی ایده جکم که آرق اعمال فکر ایمک زمان کلش اولان بومثابه لاپن اولدینی  
همیت ویریلین و ایدیلرمندہ کندیلینک چوق فصله داره صلاحیتلرندہ اولان بو محظه  
بزی سور ایشیلر .

با خاصه موسیقی به فارشی ذاتاً بوبوك بر علاقه سی و دارالاحانه نسبتی اولان محترم استاد  
علی اکرم بک اندیلین بو بايده چوق قیمتی اولانچ فکر و مطالعه لغی مجوعه مزلا کله جک  
نمودنده اوقیا یلیلک فرستنی بزمختش اینلری دیبانی - بونج علاقه دار اولانلر لاجه-نک  
حلیته تر جان اولدینه امین اوله درق - آیریجھ علاوه ایده جکم .



Mesut Cemil bir inceleme gezisinde, zeybekler arasında



Mesut Cemil eski İstanbul Radyosunda Baş Spiker



Bir konserden önce sanatkâr arkadaşlarıyla bir arada; sağdan sıra ile: Mümin Nurettin Selçuk, Mesut Cemil, Merhum Kemalî Reşat Eren ve Refik Fersan..



1937 de teşkil ettiği ilk erkekler korosunu idare ederken



Necip Cemil 1941 de Yurttan Sesler Korosunu teşkil ettiği roman, "yayınlara bağlama" çalarak lıplıak ederdi...



İstanbul Radyosu Müdürü Mesut Cemil, masası başında günlük işlerle meşgul oluyor.



Ankara Radyosunda (939) tak ve ses um'atkıları ile bir arada..



Mesut Cemil, çok sevdiği ses sanatkârı Necmi Rıza Ahıskan'a bir program hakkında izahat verirken..



Mesut Cemil, bundan on bir yıl önce Ankara Radyosu Müzik Yayınları Şefi iken..



Mesut Cemil'le 1939 yılları





Soldon sağa: Münil Nureddin Selçuk, Refik Fersan, Reşad Ercer



EK-1

Ölümünün 1.yıldönümü nedeniyle Mesud Cemil Bey için Baki Süha Ediboğlu'nun İstanbul Radyosunda hazırladığı anma programında sunulanların listesi ;

BANT (TSM 658)

- Mesud Cemil hakkında Baki Süha Ediboğlu'nun konuşması  
7' 45"
- Mesud Cemil 'den violonsel ile İsfahan taksim.  
3' 35"
- (Sunusu Mesud Cemil yapıyor ve koroyu yönetiyor)  
" Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dideme"  
Kömürçüza Hafız Mehmet Efendi  
Hüzzam Beste, Remel  
4' 33"
- Mesud Cemil'den tanbur ile Muhayyer Kürdî Taksim  
2' 42"
- Mesud Cemil (violonsel) ve Cemal Reşit Rey (piano)  
ile Beethoven'in Sol Minör 2 no'lu sonatından bir  
bölüm  
5' 08"
- Mesud Cemil ile sohbet (İstanbul'da sevdiği semtler)  
6' 45"
- Tanbûrî Cemil Bey'den Nihavend Taksim (Üzerine Mesud Cemil'in iki misralık şiri)  
3' 10"

KUTB-ÜN NÂYÎ SEYH OSMAN DEDE

1046

MESUD CEMİL TEL

Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

Şubat 1945

Bibliografiya

Başlangıç

Biografisi

Eserleri

Şahsiyeti

Not: Merhum Üstad Mesud Cemil'in Edebiyat-Tarih-Coğrafya Fak.

Kütüphanesinde 421 Kayıt Nolu ve 16/6/1945 tarihli  
mezuniyet tezinden TURHAN TOPER tarafından aynen alınmış

**T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU  
DOKÜMANTASYON MERKEZİ**

Məracaat ve istifade edilen eserler, vesikalar :

- 1- Zeyl-i Zeyl-üş-şekayık
- 2- Safai Tezkiresi
- 3- Salim "
- 4- Esrar Dede
- 5- Sefine-i Mevleviyye
- 6- Fatin Tezkiresi
- 7- Sicilli Osmani
- 8- Osmanlı Mijellifleri
- 9- Seyyid Vehbi Divanı
- 10- Nabi Divanı
- 11- Nazim "
- 12- İzzet Molla Divanı
- 13- Vefeyat-i Ekâbir\_i İslamiye
- 14- Tuhfe-i Hattatin
- 15- Vefeyat-i Meşayih
- 16- Ayin-i Şerif Mecmuası
- 17- Keşf-üz -zünun
- 18- Kissas-i Enbiya
- 19- Mevlevi Ayinleri Külliyyati (İst.Konsnv.)
- 20- Ameli ve Nazari Türk Musikisi
- 21- Nazim (Ruşen Kam)
- 22- Dinlerin tarihi (Ömer Rıza Doğrul)
- 23- Reisetagebuch eines Filosofen(Graf Hermann von Kaiserling)
- 24- Yenikapı Mevlevihanesi (Mehmet Ziya "İhtifalci").

## Başlangıç

Bu yazında, onyedinci asırda yetişen ve muasırı Nazım gibi şaırlık, müsikişinaslık, hattatlık vasıflarından maada ileri gelen Mevlevi şeyhlerinden olan Nâyi Osman Dede'yi tetkike çalışacağız.

İlk bakışda Osman Dede sadece orta bir şair ve belki daha yüksek derecede bir müsikişinas gibi görünürsede hem nazımı hem bestegârı olduğu meşhur Mi'raciyesi ile Osmanlı Edebiyat Tarihinde dini edebiyat ve müsikinin, her iki bakımından zamanımıza kadar intact kalmış değerli bir örneğini bir arada veren bu san'atkâr, dini vecd ve heyecanla yazı tipler arasında özel bir dikkatle mütalâ edilmeğe değer,

O halde Osman Dede'nin hayatını, eser ve şahsiyetini incelemeye başlamadan evvel İslâmî inanış ve duyuşlarla, bunların Osmanlı Edebiyatına aks eden tesiri üzerinde kısaca, umumî, ve toplu bir surette duralım.

Asrımızda geniş insan toplulukları üzerinde hâlâ kuvvetlerini devam ettiren ve eski yeni bir çok medeniyetlere temel olan Konfîçyus mezhebi, Hindu dini, Budistlik, Zerdüştilik, Musevilik, Hristiyanlık gibi büyük dinlerin en sonucusu Müslümanlıktır, Müslümanlığı diğer dinlerden ayıran mühim esaslar da şunlardır:

1-) İslâmîlik ve Kur'an hak yolundan çıkan hurafeler içinde putlitapan, ahlâk sukutuna ve fenaliğa doğru giden insan topluluklarını fasılalı zamanla rda tek Allah'a, Rabb-ül-alemîne ve "Vahy-i İlâhîye" inandırmak için Muhammed'den evvel peygamberler geldiğini ve kitapla indirildiğini söyler ve buna inanılmasını ister. Bunların hepsi hak peygamberi ve kitapla rı da hak tarafından nazil olan kitaplardır.

Ancak, meselâ hristiyanlıkta olduğu gibi hepsinin ilk ve doğru olan esasları bozulmuş mütereddîve değişik şekillere sokulmuş ve nihayet Hazret-i Muhammed-in risâletiyle hepsi birden nesh edilmiş, Cenab-ı Hâki ve onun doğru yolunu daha evvelki hakikatlerle ve daha yenileriyi beraber gösteren son Hak Dîni olarak İslâmîyet tecelli etmiş ve Kur'an getirilmistiir.

:-) Müslüman demek,hem Allah ile hem mahluk ile müsâlemet halinde ya şayan yahut Allahın iradesine teslim-i nefesden ve diğer mahlukla ıepsine her türlü iyiliği yapan insan demektir.Adları değişik de olse bütün eski Hak dinleri Müslümanlıktır ve her insan Müslüman olarak boğar.Muhammed Müslümanlığı icad etmedi,unu sadece sonuncu bir defa tebliğ etti.Muslimanlar birbirlerine selâm verirler ki bu selâm hem müsâlemet hem de selâmetin sembolüdür.

:-) Muhammed doğmasından evvel,doğuşu sıralarında ve bütün hayatındaki tarikülâdeleiklere,mucizelerine ve bir Nebi olmasına rağmen sadece bir insan ve allahın kuludur.Başta Kur'an-i Kerîm olmak üzere bütün mucizeleri ve peygamberliği,onun insanlara karşı ibzal ettiği büyük muhabbet,iyilik,yardım,müsâmeha,adalet,misâvaat duygularını,selîm aklını tedbîrini,doğruluğunu velhasıl bütün mükemmel insan vasıflarını hem hem tamamlar hem de ondan ayrıdır.Yani hayatı ve şahsiyeti tarih ışığıyla de aydınlanan Muhammed,"Resul-ullah" sıfatının dışında da insan istü denecek dercede idea l insandır.

Böyle bir dinin ve Allahın mebusu ve habibi olarak bu dini nesreden peygamberin,ümmeti tarafından telâkki ediliş tarzı ve o ümmet izerindeki tesiri çok büyük olmuştur.

İslâmiyet tutunduktan ve ve yayıldıktan,bilhassa İran'a girdikten sonra bu memleketlerin en eski dinlerinden kalan akide ve şekillerin tesiriyle Sîlik ve Pantheist renkli tasavvuf tarikatları gibi dinin ıss-ül-esasına,kapalı bir şekilde de olsa,uymayan cereyanlarla bulanmıştır.Fakat hangi mezhep ve tarikatta olursa olsun,Muhammed'in peygamber ve kutsî insan sıfatı hiç bir sarsıntıya uğramamış,ezelden ebeda ka da r Vahy-i İlâhinin zatinde tecelli ettiği,erişilmez derecede yüksek fakat daima şefaatinden ümid kesilmeyen kudsî va rîşa,"Fahr-i Âlem"e aşkla merbut kalınmıştır.

Allah anlayışı etrafında Kelâm-ullahın ruhuna ve bizzat Resul-ullah'ın sarfî tavrına rağmen,muhtelif tasavvuf yollarıyla teşekkür eden felsefiakideelerin hiç birisinde peygamberin şahsiyet ve hîviyeti hakkında en küçük bir speculation temayülü bile görülmez.Bektaşî ve Alevî şairlerinin bazan Allaha karşı söyledikleri sözler,tasavvuf nes'esine ve mecaz örtüsüne bürünmiş te olsalar,zahidleri gâh güldürecek gâh kızdıracak derecede cesurane olduğu halde Hazret-i Muhammed'e dair bu neviden tek bir kelimeye,bir imaya dahi tesadûf edilmiyor.Hatta sîhatleri şüpheli de olsa,bazı hadiseler ve menakip ilerişürülerек bizzat Muhammed'in bir mütesavvîf olduğu iddia edilmiştir,

Böylece milâdî XIII asır sonlarından itibaren İran Edebiyatının kuvvetli tesiri altında gelişmeye başlayan ve daha ziyade tasavvifi bir mîyet gösteren Osmanlı Edebiyatının içinde ayrı bir kol halinde geniş İsliman halk kitlelerinin duygularına hitap eden dini mahiyette bir debiyatın başlıca mevzuunu Muhammed ve onun doğusu yaşayışı, menekibi e ölümlü teşkil etmiş, bir çok siyer kitaplarından başka Yazıcı Zâdenin *ahammedîye'si* gibi açırlıklarına rağmen müslüman ülkelerinde saygı ve seycanla okunmuş, klâsik mahiyet almış geniş çapta eserlerle Ahmedîye, Ahmudiye gibi taklitleri, Hakanî'nın *Hîyesi* ve Süleyman Çelebi'nin evlid şaheseri, *Mi'râc-nâmeler*, *Mi'reciyeler*-kezalik bir yığın taklitleri de doğurarak- yaratılmıştır,

XVIinci asırda İran Edebiyatı tesirinden mümkün olduğu kadar iyrilerek Osmanlı Devletinin yükseliş devriyle müvazi bir istiklâle shib olmaya başlıyan edebiyat, XVIIinci asırda da aynı istikamette gelişmeye devam etti. Fakat artık imparatorluğun yükseliş devri sone erdi ilhassa Deli İbrahim'in saltenata gelişinden sonra iç ve dış siyasette çtnâî bînyedeki anarşî ve sarsıntıların akisleri edebiyat sahnesinde de çokça görülmeye başlanmıştır. Bu devirde Fehim ve Nâili-i Kadîm'den sonra Âbî ve Sâbit gibi -o zamana göre- fikir şairleri arasında, dînî temayûleri dîvanının her sahifesine sinmiş ve nâ't söylemekdeki kudreti kendine Na't-gûnvanını kezendiracak derecede bir şair ve müsikişinasın, azâm'ın siması kudretle parlerken, ondan daha az şair fakat onun kaderindar ve belki ondan daha çok müsikişines diğer bir sa'atkârin ismi esesi 'Dergâh-ı Mevlâna'nın tevazu kapısı arkasındaki dervîşâne sâkût içinde uzun zaman saklandı kaldı.

Seyh Osman Dede.

## OSMAN DEDE'NİN BİYOGRAFİSİ

Mahlası "Nâyî" veya "Kutb-ün-nâyî"dir.

Nâyî Osma'n Dede'nin doğduğu tarih tesbit edilmiş değildir. Ancak onun henüz ilk gençlik çağlarında Galata Mevlevihanesi Şeyhi Gavsi Ahmed Dede'ye intisab ederek mevlevî tarikatına girdiğini, bir zaman mevlevî âdâp ve erkânını (öğrendikten sonra) zamanın ilim ve edebiyatıyla musikiyi( ) neyzenbaşı olduğunu ve on sekiz sene neyzenbaşılık ettikten sonra da Şeyh Gavsi Efendi'nin ölümüyle (1109) onun yerine şey olduğunu biliyoruz. (I)

Şeyh Gavsi Ahmed Dedenin vefatı sırasında Osman Dede hiç olmazsa kırk yaşlarında olmalıydı. Çünkü tekkeye ilk intisabında kendisini 15 yaşında farz etsek, binbir güçlükleçile doldurma mîddeti, zamanının ve kendi dergâhının çok kuvvetli neyzenleri arasında sıvrlerek neyzenbaşı olması için de hiç olmazsa on sene geçmesi tabii sayılır. Bu hesap göre 25 yaşında neyzenbaşı olduğunu tahminden sonra daha 18 yıl bu hizmette kâlışını gözönâne alınca hatta 45-50 yaşlarını buluruz. Nâyî Osman Dede'nin Galata Mevlevihanesinde, aynı zamanda kayınpederi olan Gavsi Dede'ye halef olarak derûhte ettiği meşihat vazifesi de 1109'da kendisinin ölüm tarihi olan 1142 ye kadar 33 sene sîrdüâh'ine göre ta kriben yetmiş beş sene yaşamış olmalıdır. (II)

I)/!.. Osman Dede'nin vücud-i bîhbuluları fileslî Medîne-i Kostantaniyyede Şeyh-i Vefâ kurbinde mehd-i vücude kadem basib mertebe-i sînn-i temyize resid olduktan sonra devlet-i ebediyye merkûz-i ni'met-i, fakr ü fena oldukturken gün mülahaza-i hodr-i akibet-endîş ile.. ve .. Nice zaman pişgâh-i Şeyh-i Vâcib-üt tekrîmde neyzenbaşılık hizmetinde mukîm ve 18 sene al-ed-devâm ol hidmetde istihdam buyrulduktan sonra nazar-i kimya eseri-i Şeyh-i Âlî cenâbla merkumun yerlerine canişin isti'dâdin izhar etmeleriyle.. (Sâlim Tezkiresi)

II) ..Nâyî Osman Dede Galata şeyhi Gavsi Dede Hazretlerine intisab ile şerefyâb ve serneyzenan-ı hankahları club revnak bahş-i encümen-abbab ve ahîr-ül-emr damadları mîm ve ba'd-el-vefat kil900tarihîdi: canişinleri ve 1142 tarihinde vefat eyleyib Gavsi Dede'nin türbe-i mukaddeslerinde mefdundurlar. Oğulları Sîrrî Abdülbâkî Dede makam-ı alîleri iclas olundukda havas-i abbabden Seyyid Vehbi târih-i-Osman Dede göçdü ola sîrrî bâkî-misra'ını tarih söylemişdir." (Esrar Dede Tezkiresi, Halef Efendi Kült. Yazma nûsha)

Su halde 1065 - 1070 senelerinde doğmuş olduğunu tahmin edebiliriz.

Osman Dede'nin yaşına doğum tarihi hakkında bu tahminimiz Esrar Dede'den başka birçok kaynaklarda ve bilhassa Vefeyat-i Ayvanserayı'deki : "... Es-Şeyh Osman Dede-ül-Mevlevî Efendi Gâliboludan alem-i sebavetinde gelüb tahsîl-i ilm ü ma'rifet ve Şeyh Gâvsî Dede'den ahz-i tarîkât ve damad dahi olduktan sonra neyzenbaşı olub bu hal üzre iken Şeyh-i Ahmed-i müşârûn-ileh rihlet eyleyiib Kule Kapısı Mevlevîhanesi bunlara teveccih eyledikde nesr-ri tarîkat üzre iken rihlet edüb..." cümleleriyle kuwertlenmektedir.

Doğduşu yer ;Esrar Dede tezkiresi (I), Safâî Tezkiresi (II) , Fatîn Tezkiresi (III), Tuâfe-i Hattâfîn (IV), Osmanlı Miellifleri (V), Sicill-i Osmâni (VI) gibi kaynaklara göre ittifakla İstanbul olarak gösteriliyor. Yalnız Vefeyat-i Ayvanserayı'de (VII) henüz çocuk yaşlarında iken Geliboludan İstanbul'a geldiği yazılıdır. Dedenin doğduşu yeri Gelibolu olarak gösteren bu kaydın başka hiçbir vesikada bulunmamasına ve Vefeyat-i Ayvanserayı'de de Geliboludan nasıl ve ne suretle geldiği, orada hangi aileye mensub olduğu zikredilmemesine rağmen biorafisi bakımından bu cihet dikkati çekiyor. Çünkü Osman Dede Geliboludan ailesi ile beraber çok küçük yaşta gelmiş ve bu suretle bu menşe'i unutularak işler tezkirecilerce tamamen meçhul kalmış olabilir. Rauf Yekta Bey bunun farkına varmamış olmalı ki Konservatuar âyin külliyyâtında Osman Dede'nin hal tercihesine " İstanbulda doğmuştur " cümlesiyle başlamıştır. Diger taraftan vine Salim tezkiresi : " Cicud-i bihbûdları filasıl

I) "...Dar-üs-saltanat-il-aliyye hâkîden olup .." Halet Ef.

II)"..Bustân-i fûnun ü mearîfin serv-i şerefrazi,gûlistan-î bezm-i letayîfin hezâri nağmeperdâzi,hâla Galata Mevlevîhanesi Şeyhi Osman Dede Efendi'dir.Şem'i vîcûdû şebistan-î İstanbul'dan zuhur .." (ist.Unver.deki nûsha)

III)"..Nazîm-i mumâileyh Şeyh Osman Nayî Efendi Dersaadette tehâure bend-i hankah-i vîcûd olup..."

IV)"Şehriyâr" T.T.Encümeni Külliyyati, Aded 12, s.297.

V)" Nayî Osman Dede İstanbullu.İstanbulda yetisen şuara-yı Mevleviyeden olub.." C.II.s.452

VI)" Osman Nayî Dede İstanbulludur." C.III.s.427

VII)"..Es-Şeyh-ül-mevlevî Efendi Gelivoludan alemi sebavetinde gelüb (Millet Kütüphanesi)

medine-i Kostantaniyyede Vefa Kurbinde mehd-i viicude basub.." diyerek doğduğu yerin semtini bile zikr ettiğine göre bu rivayetler arasında kararsız kalıyoruz.

Osman Dede'nin Kule Kapısı Mevlevihanesinde neyzenbaşı olduğu müdeti onsekiz sene olarak gösteren Salim tezkiresile yine Vefeyat-i Ayvanserayı arasında bir ayrılık daha vardır. Vefeyat-i Ayvanserayı'de bu müdet yalnız on beş senedir.

Osman Dede'nin tanınmış bir aileye mensup olduğuna veecdadına dair bilgi yoktur. Yalnız Tuhfe-i Hattatîn onun babasından bahseder ki bıvesikaya göre : " Pederi Süleymaniyye Darüşşifasının reis-ül-hüddâmi bir pîr-i sahib nefes ve hezar bîmar-i bîhuşe devares olmuş Hacc-ül-haremeyn bir zat-i şerîf " yani Süleymaniyyede uzun zamanlar mevcut olmuş olaklı ce asabî hastalıklara mahsus mîsesesenin başgardiyani imis. Ne yazılı sanatkârin babasına dair başka malumat yoktur. Bu malûma olsaydı, onun san'atkâr şahsiyetini incelerken tarikata intisabında, meleviyane zarafetinde, gîzel san'atların belli başlı iç şubesinden birden kendisini verisi deki ruhi saik ve amilleri, baba ana ve umumiyetle aileden gelen te'sirler de hatta ırsiyette arama tecrübesine de imkân bulurduk. Bununla beraber Mistakîm zadenin Osman Dede'nin babası İbrahim Efendi hakkında :<sup>5</sup> Bir pîr-i sahib nefes ve hezar bîmar-i bîhuşe devares olmuş hâcc-ül-haremeyn bir zat-i şerîf idi " tarzındaki ifadesini o zamanın biograflarınca kâid haline gelmiş bir nezaket cümlesi saymamak, belki bu İbrahim Efendiyi o devirlerin telakkisine ve akıl hastalarını anlayış ve tedavi ediş usullerine göre bir cins tekke sayılması mümkün olan bîmarhaneye temamen diğer bin duygularla " vakf-i nefs" etris fedakâr ve insancıl bir seciyyede tasavvur etmek daha doşru olur.

Osman Dede Galata "evlevihanesindeki başneyzenlik mevkîini kazanmakla beraber, şeyhi Gavşî Dede'nin kızı ile de evlendi. Bu izdivacın tarihini bilmiyoruz. Fakat Tuhfe-i Hattatîn bize Osman Dede'nin oğlu Sîrri Abdülbâkî Dede'nin sade vefat tarihini değil olduğu zaman kaç yaşında olduğunu da bildiriyor. Bu kayda göre Sîrri Abdülbâkî Dede 116<sup>4</sup> te vefat ettiği zaman kırk iki yaşında imis. (I)

<sup>1)</sup> "...anlar dahî (teveccûh-i rif'at 1164) sal-i rebi'inde kırk iki yaşında iken rehrevan-i vadî-i hamusân oldular".

Buradan istidâle ederek Osman Dede'nin kendi şeyhi Gavsi Dede'ni kıziyle evlendiği tarihi, otuzlarında ve 1100 seneleri etrafında tahmin edebiliriz. Çünkü Gavsi Dede'nin ölümü sırasında bu izdivacın aktarılmış olduğunda bütün yazıcılar birliktirler. Şu halde oğlu Sîrra Abdülbâki hentîz çocuk denecek bir yaşıta iken post-nişân olmuştur.

Seyyid Vehbi'nin : " Göctü Osman Dede'miz ola sırrı bâki " târîhinde azim-i semâ'hane-i cenan eden Galata Mevlevîhanesi şeyhi atiy-üt-terceme Nâyi Osman Dede'nin mahdum-i gûzîn ve varis-i esrar ü canisîni Abdülbâki Dede Efendi'dir ki hoş sohbet ve alîfte tabî'ati şî'r ti inşay kadir, şair oğlu şair, esîr-ül-ahbab bir şeyh-i valâ cenâb idi." diye belirttiği Osman Dede Zâde Sîrrı Abdülbâki Dede de Şeyh Muhsin Efendi kızıyla (ismi bilinmiyor) evlenmiş ve bu izdivacdan yegâne çocuk olarak Saîde Hanım dünyaya gelmiştir. Saîde hanım da Kütahyalı Seyyid Ebu Bekir Dede (I) ile evlenmiş ve bu izdivacdan da üç çocuk dünyaya gelmiştir.:

Ali Mutkî Dede (II), Nasır Abdülbâki Dede (III), Abdurrahîm Çelebi (IV)

Bu itibarla Osman Dede, anne tarafından bu üç tanınmış şîmanın büyük babasıdır :

I) Şöhretli Mevlevî müsikişinaslarından, bestekâr

II) " " "

III) Musikide tetkik ve tâhkîk risalesi müellifi ve üçüncü Selim'in Suzidilâra ayinini yazdığı ebced notasının mucidi, bestekâr, Yenikapı Mevlevîhanesi Şeyhi

IV) Tanınmış Müsikişinas

NOT: Bu aile devam etmiştir. Son rüknü Yenikapı Mevlevîhanesinin, kapannıncaya kadar Son Şeyhi ve Tamburi Şeyh Celâl Efendi'dir. Şimdi oğlu mevâhum Abdülbâki Efendizade Gavsi ist. Bel. Konservatuarında neyzendir.



Sırrı Abdülbaki Dede hakkında söylenen vefat tarihleri Millet Kütüphanesi Manzum Asar NO: 713 te vardır.

Osman Dede'nin biografisine dair başka tafsilât ve teferruat yoksa da gerek Neyzenbaşılığı ve Gavşî Efendiye damatlığı gerek ~~ş~~ser siren kendi Meshiâti zamanında zâviyesini İstanbul'un o zamanki intellectual hayatı için meşhur ve mutcuber bir muhit halihe getirmiš olduğunu anlıyoruz. Osman Dede Nazîm ve İtri ile de mucasırdır. Ve Nazî ile görüşüp konuşmuş oldukları Esrar Dede'nin bir kaydından da anlaşılıy়. Esrar Dede Neşâti ve Sakib maddelerinde Nazîm'den bahsederken "...Dede Gavşî hidmetinde dahil-i ayn-ül-cem-i yaran olub Fasih Dede ve Nayî Osman Dede ve Bâzârbaşı Nazî Çelebi ve anların emsali dâr-ül-devlet-i aлиyyede sâkin su'ara-yi namdar iħvan-i hullan ile soħbat-i şî'r ü in üzre demgûzâr olurlarken ..." diye yazmaktadır ki Osman Dede'nin hemi şeyh olmadığı zamanlardan itibaren nasıl güzide bir muhit içinde bulunduğunu açıkça gösterir.

Öldüğü zaman Gavşîl Dede'nin " Türbe-i mukaddeseleribde canib-i kademlerinde " gömülmüştür.

Bir aralık harap bir hale gelen ve tekyeler kapandıktan sonra büsbütün kabolmak tehlikesine düşen bu mezâr son zamanlarda İst.İmar Komisyonunun teşebbüsüyle yeniden yaptırılmıştır. Eski Galata yahut Kulekapısı Mevlevîhanesinin şimdî sağ tarafındaki bina kısmı Polis merkezi olan kapısından girince tam karşısında ve asıl türbe binalarının sağdadır. Krokisini veriyoruz.

Eski Dergâh harabesi



İstiklâl Caddesi → Yüksek Kaldırımlı

Tunel Meydanı

Tunel

## E S E R L E R İ

Osman Dede'nin elimize geçen ve isimleri bildirilen eserlerinin " Tasavvuf neşesiyle yazdığı birkaç gazel mîstesna " hepsi dîni mahiye teditir.

Başlıca te'lifleri şunlardır :

Mi'raciyye. Ravzat-ül-i 'cاز, Zübde-i Makalat-i Şems.Gazeller, Ayınlar, Na'tler, Peşrevler, Rabt-i Ta'bîrat-i Musiki (Edvar-Risâlesi), Nâta Mecmuası, Hat eserleri.

Mi'raciyye : 11<sup>4</sup> beyitli, mesnevî tarzında ve Süleyman Çelebi İmâdi üslubunda bir eserdir. Hazret-i Muhammed'in Mi'râc mucizesinden baseder. Osman Dede'nin bizzat bestelediği bu eserin 1253 tarihli bir yazıma nûshadan naklen ( Maarif Nezareti Celilesinin Ruhsatıyla tâb ) olunan ve nâşîrinin ismi sîlik olduğu için okunamıyan bir nûshasının transkriptionunu ileride vereceğiz.

Muhtelif Mi'raciye nûshaları Üsküdar Selîmağa Kütüphanesi Fâdebiyat kısmı NO:52 , Millet Kütüphanesi Manzum Asar Kısımlı NO: 785 te vardır. Son günlerde ölen Galata Mevlevîhanesi başneyzeni Emin Dede'nin el yazısı ile yazılmış bir nûsha da Ezzaci Binbaşı ve Neyzen Halil Can'ın kütüphanesindedir. Bu versiyonu Fâmin Dede Kadırîhane Zâkirbaşı ve Kabâş Dereğâhi şeyhi Hubcu Ahmed Efendiden geçmiş ve onun vefatında karde Hubcuzade Rıza efendiden tamamlamış meşk esnasında her parçasını ayrı notaya almıştır.

Ravzat-ül-i'cاز : 2500 beyitli mesnevî tarzında bir eserdir. Muhammeden evvelki peygamberlerin mucizelerini ve bütün bu mucizelerin Hazreti Muhammedde tekerrür ettiğini, her mucîzenin zikri esnasında mümâsi olan mucize ile mukayese ederek gösterir. Zahidane bir eserdir. Müfteilîn müfteilîn fâilün veznindedir. Nafiz Paşa Kütüphanesinde 962 ve Süleymaniye Kütüphanesinde 14 No:daki nûshalar tamamdır. Halis Efendi ilâveleri arasındaki nûshada eksiklikler vardır. Medela Zekerîyya, Yağıya, İsa Peygamberlerin mucizelerile ayrı fasıl halinde : " Hazret-i Risâlet-penah aleyhafdel-is-salah hazretlerinin şâkk-i kamer mu'cizesinde gösterdikleri şâhval-i acibedir " kısmını yoktur. Nafiz Paşa'daki nûshada "Mi'râc-i şerif-i Hazret-i server-i kainat " serlevhâli kısmından dokuz sahife sonra

Hazret-i sultân dua eyledi  
Hazreti Allah reca eyledi

beytiyle iki nişha birleşmektedir. Bir de Esak'ad Efendi nişhası vardır. Fakat bu nişhadan Süleymaniye Kütüphanesinde bulunandan maadası sandılamamış olduğundan yalnız tamam olan bu nişhayı iyice tetkik mümkün olmuştur. Tamamı 86 sahifedir. Nesih hattıyla fistıklı renkte 15 satırlık kâğız üzerine yazılmıştır. 14,5 X 20,5 eb'adındadır. Mukaddimesi :

Gelmedi bir mu'cize-i enbiye  
Misli Muhammed'de an in olmaya  
Kangi nebi mu'cize-i devnide  
Misli anın verdi Muhammed'de de  
Belki dahi eblaş bunda rah  
Nas anın üstine bulur intibah  
Ya'ni nice fazla idüb Mustafa  
Mu'cizesi aleme verdi safa

diye başlıyor ve kırmızı mirekkele yazılmış ( Haza Ravzat-ül-i'cəz fil mu'cizat-il-miimtaz ) serlevhasıyla asıl mevzu'a giriliyor. Fakat burada yine " Çar sahab-i kiram " dan yanı Bekir, Ömer, Osman ve Ali'den bahis bir kısım vardır. Bundan su kısımları görüyoruz:

#### Hazret-i Adem Mu'cizesi :

Fasl-i nebi b-ül-beşer Adem Şafi  
Mu'cisesin nakledelim ey vefi  
Ta ki Muhammed eserin talibun  
Anlıyanlar kim odur es-sabikun

beyitlerile baslıyor. Sonra :

Fasl-i Mu'cizet-i Hazret-i İdris	aleyh-is-selām		
"	Zekeriyya	"	
"	Yahya	"	
"	İsa	"	gelmektedir.

Bu fasillardan sonra diğer peygamberlerin mu'cizelerine geçmeden ayrı fasıl halinde Şakk-i Kamer mu'cizesinden bahsediliyor :

Mi'rac-i Şerif-i Hazret-i Server-i Kainat  
Sundan sonra sıra ile : Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, İud, İshak, Ya'kub, Yusuf, Yunus, Eyyub, Su'ayb, Musa. Davud. Süleyman peygamberlerin mu'cizeleri ayrı fasillar halinde gelmektedir. Mu'cizelerin mahiyetleri göz önünde tutularak kisas-i enbiya'lardaki kronolojik sıraya her yerde uyulmamış bazı peygamberler ise büsbütün ihmali edilmiştir. Nihayet Hazret-i Muhammed ile diğer peygamberlerin mu'cizeleri arasında mukayeseler yapan bir bend geliyor. Her bendin sonunda :

Dedi şifa sahibi kadı İyaz  
Esken-allâhû cenânen riyaz

yahut

Yazdı şifa sahibi kadı İyaz  
Hak İvaz ide ana yevm-i riyaz

ve benzeri beyitlerle "Şifa" sahibi Kadı İyazdan israrla bahsedilmektedir ve böylece Osman Dede bu Ravzat-ül-i'caz'ı yazmak için kuvvetle milhet olduodu Kadı İyaz'ı (I) herbendin sonunda bir beyitle hayır dua ederek anmaktadır.

Kitap 8 beyitlik bir hâtime ve 35 beyitlik bir münacaat ile sona ermektedir.

Zübde-i Mekalet-i Şems : Şems-i Tebrîzi'nin "Mekalat" isimli eserinden iktibas edilmiş bir eser olduğunu Esrar Dede tezkiresine ilâve edilmiş bir hasiyeden ve Osmanlı Mâelliflerinin İkinci Cildinin 452. sahifesinde "...Zübde-i Mekalet-i Şems isimli bir eseri daha olduğu mevcidir" sözünden anlaşılmaktadır. Fakat bu kitap herhalde çoktanberi kaybolduğunu hissetmektedir. Muhtemelen Osmanlı Mâelliflerindeki (mervidir) sözü de kaybolduğu hakkındaki zannı kuvvetlendirmektedir.

I) Kadı İyaz 544 te ölmüş ve (Şifa fi ta'rîfî hukuk-il-Mustafa) isimli bir eser yazmıştır ki Peygamber mahsus ve onun hukukunu bildiren bir kitaptır. Dört kısımlıdır :

1. Allahın kadr-i nebeviyye nâmî beyanına dairdir ki bu da dört bâbî mütezemmindir. Bu bablarda birçok fasillara ayrılmıştır.
- 2; İnsanların peygamberlere karşı ödemeşe mecbur olduğu haklara dairdir.
3. Hakkı nebevîde caiz olan ve olmayan şeylere dairdir.
4. Resul-i Ekreme karşı biedebilik edenlere karşı yapılacak cezaları dairdir.

Birçok kimseler tarafından muhtelif nüshaları yazılmış ve yazılmıştır. (Keşfuzzünün'dan)

## G A Z E L L E R İ

Osman Dede'nin gazellerini toplu halde bulmak mümkün değildir. Ancak hal tercemesini ihtiva eden muhtelif eserlerde perakende olarak görüyoruz. Meselâ Sefaiî Tezkiresinden:

Geric dervīş-i fakirim serv-ü sâmanîm yok  
 Devlet-i şah-i cihanbane şitabanîm yok  
 Gînc-i külhan bana cay oldu ise alemdir  
 Gayr-i masnu'i Huda seyre gûlistanîm yok  
 Deheninle bana va'd etmeğe va'd etmişen  
 Deme yok yerlere va'd eyleme sultanîm yok  
 Canîma can ile kast eyler ol aÿyar benim  
 Canâ ahvalîmi arz eylemeye canim yok  
 Ney gibi nale vü ah eylemede gîryanîm  
 Şehsuvarîm deme Nayî gibi nalanîm yok

ve yâne Safaiî'den:

Kaçan ki meh-i revīşim pürziya gelür görünür  
 Derune dideye nevş vü nema gelür görünür  
 Ne canibe nazârîm eylese mîrur ü ubur  
 Hayalime o peri runema gelür görünür  
 Gider mi kûşe-i nezzareden gel insaf et  
 Ki her nazarda o mihr-â ziya gelür görünür  
 Gelür gider görünür sureta velî ma'na  
 Çü mihr ü mâh sabah ü mesâ gelür görünür  
 Tehammûl etse temasâ-yi ruy-i yâre nazâr  
 Ne denli zâhir olur müdde'a gelür görünür  
 Hezar naz ile bir kerre eylese teşrif  
 Hezar naşî hezar aşina gelür görünür  
 Gel imdi Nâyî-i bîçare nâümîd olma  
 Bu gösterişler ile ol Hüma gelür görünür

Esrar Dede tezkiresinden

" Velehu Nazîre begazel-i Neşatî Dede"

Biz çah-i zenahdan-i dilarada nihâniż  
 Yusuf sıfatsız raz-i Züleyhada nihâniż  
 Bezminde anın raks ile devranda kadehler  
 Biz cür'a-keşanız tih-i sahba nihâniż  
 Olmağa(?) rusare telebger heme âlem  
 Biz lema-i ruhsare-i zîbada nihanız  
 Rehrev geçeriz Kaâbe-i kûyinde biz emma  
 Dildar-ı teması için ol câne nihanız.  
 Pertev-fiken oldukda hur-i aleм-i lahut  
 Biz lâ'yı kudık ma'ni îllâha nihâniż  
 Azürde olurmuş bizi gördükçex o meh-ru  
 Hâküsterine hâk içre kemîn dade nihanız  
 Azade-i gam etti bizi gâmzede-i 'ışk  
 Nayî gibi biz tekye-i Monlâ'da nihanız

Sâlim ve Esrar Dede tezkirelerinden bir gazel daha:

Mibtelâsi olduğum dilber bilür bilmezlenir  
 Sergüzeşt-i mihri dil ezber bilür bilmezlenir  
 Pay-busıyla şerefyab oldığından zevk eder  
 Niiktelerle şiveler eyler bilür bilmezlenir  
 Kendi çok çevrettiğinden gayr-i o naâhl-i safâ  
 Ta'n-i ağıyar-ı dahi ekser bilür bilmezlenir  
 Yalnız çesmim sahba-vîi saki cam-i la'l  
 Leblerin ren-i meyi ahmer bilür bilmezlenir  
 Anlamazsun pağme-i ney zevk-i mey sen zahida  
 Mest iken Nayî anı anlar biltir bilmezlenir  
 Anlamazsun pağme-i ney zevk-i mey sen zahida  
 Mest iken Nayî anı anlar bilmezlenir  
 Bu biliib bilmezlenen kamil-i mükemmel aşikan  
 Bir hususu keşf edüb azhar bilür bilmezlenir  
 Mükrim İbrahim Paşa Hazret-i Hak dostudur  
 Düşmenine dahi lütf eyler bilür bilmezlenir  
 Hak vüsev-i nazeninin hifz ide afaldan  
 Aynı Eflatun hikmetler bilür bilmezlenir  
 Eylesün Allah her halinde tevfikin refik  
 Rüfkî her halinde müstahzar bilür bilmezlenir  
 Şehriyar-ı şehri hak ma'mur kilsin daima  
 Kadrini bu cevherin anlar bilür bilmezlenir

Bu gazel şairin adının geçtiği(Mest iken Nayî) misra'ında (Nayî'nin bir noktası eksik konduğundan(Nâbî) okunmuş ve Nâbî Divâni'nia onun bir gazeli olarak girmiştir. Üslûp ve san'at değeri bakımından bu ayarda eser lere Nâbî Divanın'da da ~~peçevâbîxâzîfîxâzîfî~~ tesadiif gerçi pek mümkün ise de Sâlim tezkiresinde yalnız ilk ~~bî~~ beş beyit yazılı olan gazelin Nâbî ile münasebeti ollmadığı ve Nayî Osman Dede'ye ait olduğu gene Sâlim Tezkiresi'nde ~~kixki~~ şu kayıttan anlaşılıyor."...bu ~~xâzîfîxâzîfî~~ güftar mütercem-i mezkûrun cümle-iasarlarındanandır ki bu meccelle-i celîleye sebt tastîr için firistade-i adb-i hakîr eylemişlerdir." ve gazelin ilk beş beyti derc edilmiştir. Şu halde hal tercemesini yazanın kendisi, Mirza Zâd Sâlim Efendi, gazeli nazımından bizzat ve şahsen aldığınu bu kadar kat'i söyledikten sonra artık(Nâbî) ve(Nayî) iltibasını doğuran nokta yanlışlı ister istemez Fuzuli'nin:

Kalem olsun eli ol kâtib-i bed-tahrîrin  
Ki fesad-i rekamî suririmizi şur eyler  
Gâh bir harf sukutiyle kîlur nâdirî nar  
Gâh bir nokta kusuriyle gözü kur eyler

kît'asını hatıra getirmektedir.

Gazelin Nâbî'ye değil Nayî'ye aidiyyetine dair Yâzıcı Zâde'nin açık ifadesinden başka bir delil de bu gazelin Esrar Dede'de münheric ol temamında, yedinci beyitten itibaren İbrahim Paşa'nın medh edilmesidir.

İbrahim Paşa Nâbî'nin 112<sup>4</sup> te ölümünden altı sene sonra sedarete gelmiştir. Şu halde bu gazel İbrahim Paşa'nın sadretinden altı sene evvel ve fat eden Nâbî'nin olamaz. Bununla beraber diğer iki ihtimali de zikr edel

I) Gazel Nâbî'nindir, ve sonradan Nayî tarafından tezyil edilerek İbrahim Paşa'ya medhiye haline getirilmiştir. Filhakika ilk beş beyitle sonrası arasında mevzuda tamamen ve kalitede ise oldukça hissedilir bir fark vardır. Fakat bu takdirde Yâzıcı Zâde'nin şahadet ve ifadesini hiçe saymak lazımcı geleceğinden,

II) Nayî Osman Dede gazeli evvelâ beş beyit olarak yazmış, sonradan İbrahim Paşa'yı medh etmek üzere ve (bu bilüb bilmezlenen) diye başlıyan kısmi ilâve ederek kendi gazelini kendisi tezyil etmiştir.

Kanaatimce hakikate en uygun izah budur.

Esrar Dede'den :

Kit'a

Aşık-ı Hak irciî me'mur olmadan  
Anlamıştı Hakkı Hak nuriyle mestur olmadan  
Çünkü takdirat imiş ancak zuhur îden heman  
Pes Ene-l-Hak dimedi Mansur makhur olmadan

Safai'den :

Na't

Ey pâk-i nejad ü pâk ü dil ü nur-i pâk  
Hayran seni derk etmede akl ü idrâk  
Hoş zâhir eder hakikatin rütbесini  
Levlâke levlâk lemâ halakt-ül-eflâk  
ve ilâh.....

Manzum eserlerinden şimdiye kadar kalanlar bunlar ve bir kaç emsâlidir. Gerçi gazel, na't kit'a vesaire şeklindeki yazılarının sayısı daha çok anlaşılıyor. Fakat bunların çoğu kaybolmuştur.

## M U S İ K İ E S E R L E R İ

Âyinler : Nayî Osman Dede; Son Peşrev ve Yürüksemaileri de kendisi nin olmak üzere, herbirinin terennümü yakım saatten aşağı düşmeyen dört büyük âyin bestelemiştir. Bunlardan Rast Âyin'i İst. Konsvt.ının mevlevi âyinleri neşriyatının birinci cildinde ve ( beste-i kadîm ) ismi verilen ve bestegarları meçhul olan Pençgâh, Dûgâh, hüseyni makamındaki üç en eski ayinle, köçek dervîş Mustafa"nın Beyati ve Fuhuri zâde M. İtri'yi Segâh âyininden sonra yani kronolojik bir sıra takip edilerek neşredilmiştir.(I).

Nayî'nin Uşşak, Çargâh, ve Hicaz âyinleri de hemen bunlardan sonra sekizinci cilttedir. Yalnız Hicaz ayını'nın üçüncü selamında bütün âyinlerdeki gibi (Ey ki hezar aferin...) güftesiyle başlayan kısmı yazılıdır. Üçüncü selamin ikinci yarısı ile dördüncü selamin tamamı kaybolmuştur. Rauf Yekta'nın ayin neşriyatı serisinin 428 nci sayfası daki ihtar kısmında verdiği izahlara göre Hicaz ayını'nın hatta tamam kaybolmuş ve İst. Mevlevi dergahlarındaki bu ayını 1200 tarihlerinden itibaren bilen kimse kalmamış ve Künnî Dede ile Üçüncü Selim'in musahiplerinden Seyyid Ahmet Ağa'nın Hicaz Ayinlerin terennüm edilmekte bulunmuştur. Fakat takribeb 1210 senelerinde evvelce Galata Mevlevihan'da bulunan yaşı bir mevlevi dervîşi Edirne dergahından İstanbul'a gelmiş ve maalesef adı bilinmeyen bu dervîşden Osman Dede Hicaz Ayininin üçüncü selamının yarısına kadarki kısmı yeniden öğrenে bilmistiştir. Ne yazık ki Edirneli Dervîş bundan ötesini hatırlayamıyordu.

Onun için mevlevi tekyelerinde bu beste ile ayin yapılırken (Ey ki hezar aferin) kısmına gelince ya Künnî Dede'nin yahut ~~Şeyh~~ Seyyid Ahmed Paşa'nın bestelerine geçilerek devam edilirdi.

Osman Dede'nin peşrevleri kendi ayinlerinden başka bestegârları: âyinlerinde de peşrev olarak kullanılmış veya müstakilen çalınagelmiştir. Uşşak âyini'nin başındaki peşrev Rauf Yekta tarifinden 1231

I) Derliyenler : Rauf Yekta, Zekâizâde Hafız Ahmed, Ali Rifat, Dr. Suph Ezgi

tarihinde Kulekapısı dergâhında neyzenbaşı olan Ali Dede'nin el yazısı bir ebced notasından batı notasına çevrilerek yeni bir versiyon haline âyînler serisinin 378inci sahifesinde neşredilmiştir.

Nafiz paşa Kütüphanesinde 1194 no:da Defter-i dervișân ve Zâtiyye Be Kütüphanesinde 205 No:daki Mecmua-i Ayin-i Şerîf'de(Ayin-i Şerif-i Kutb-ül-arîfin Eş-Şeyh Osman Dede der makam-i Rast)(Ayin-i Şerif-i Der Makam-i UŞŞAK KUTBETMEYİ Osman Dede efendi rahmet-ullahi aleyh), (Ayin-i Şerif-i Der Makam-i Hicaz Kutbün-nayı Osman Dede sırrah-üs sâmi serlavhalarıyla zikr edilenler arasında Çârgâh âyîni yoktur.(I)

Uşşak makamının ismi hakkında( tetkik ve tâhkîk) risalesinde Şeyh Nasır Abdülbâki(II) :"Bu makamın Uşşak ismiyle müsemma olmasına sebeb ceddim sahib-i Mi'raciye Nâyi Osman Dede Efendi'nin bunda uşşak nâmîyle te'lif eylediği eski âyîn-i şerîfdir" diyor ki o zamandan beri hep Uşşak denilen ve çıkışıcı gam halinde(bir mücennebe-i kebir,bir bakiyye, iki tanîni,bir bakiyye ve iki tanîni) interval'lerinden mirekkep makamın Osman Dede'den evvel Dûgâh adını taşıdığı hakkındaki bilgimizi kuvvetlendirmektedir.

I) Çârgâh âyîni'nin zikredilmemesi sebebinin bu makamın okunduğu yerde geç bir felaket-ekseriya yanın- getireceği hakkındaki inanış olması ihtimali vardır.Kaiserling, Reisetagebuch eines Flosfen adlı eserinde Hindistan'da Tagor'u ziyaret ettiği zaman şairin kendisine cemîme olma üzere hazırlattığı Hint Orkestrasına mevsim,yıldızlar,ve vakte göre çalınması icap eden makamı dikkatle seçmelerini ihtar ettiğini uzun uzanlatıyor. Filhakika kaynağı Hind itikatları olmak üzere her makamın bir burca nisbeti akidesi bütün islam müsikisi ananesine yayılmış ve uzun zaman yaşamıştır.Bizdeki bütün edvar mecmualarında makamların burcların hâreketine göre en müessir oldukları takvim cedvellerini gösteren tafsîlatlı bahisler vardır. Gerçi herbiri muayyen kalıplar halinde birer ses karakteri taşıyan makamların belli mevsimlerde ve günün belli saatlerinde terennümu,tesirleri bakımdan bazı makul ve izahi mümkün esaslara bağlanabilirse de Çârgâh-in yanın getireceği gibi inanışlar şüphesiz birer efsaneden başka bir şey değildir.Hazret-i Muhammed'in ilk müsliman olanlardan Habeşî kölesi ve güzel sesli müezzini Bilâl-Habeşî'nin bu makamla okuduğu söylenir.

II) Nasır Abdülbâki Dede Osman Dede'nin torunuudur.Uçüncü Selim'in yakını olan mevlevî bestegârlarındandır.Tetkik takkîk risalesi(Süleymaniye Kütüphanesi) eserinde kendi kendi tertip ettiği notayı bir edvar kışımı ile beraber şerh etmiş ve bu nota ile aynı esere padışahın suz-i dilara makamındaki ayinini yazmıştır.İst.Kosvt.mevlevî ayinleri neşriyatının onuncu cildinde asılından tercümesi yeni versiyonla çift porte üzerinde mukayeseli olarak neşredilmiştir.(Zekâi Zade Ahmed,Dr.Suphi Ezgi,M.Cem

Edvar Risalesi-Rabt-i Tabirat-i Musiki : <sup>Sâlim</sup> Tezkiresi ve bu tezkireden naklen Osmanlı Müellifler'nin ikinci cildinin 452 ncı sayfasında Osman Dede'nin bir müstakil edvari olduğu zikredilir. Müstekim Zâde Sa'd-üd-din Efendi de Tuhfe-i Hattatînde: "İlm-i musiki müstakilen Risale-i Edvari vesair eş'arı dahi olmakla", suretinde bu eserden bahsediyor. Risâle Üçüncü Ahmed zamanında ve Damad İbrahim Paşa namına Farsca ve mesnevi şeklinde yazılmıştır. Makamlardan, terkiblerde eb'adtan, şubelerden, -daha evvelki Edvar kitaplarının muhtevasına yeni bir şey ilâve etmeden- bahseder. 276 beyittir. El yazması bir nûsha Mehmet Bahâeddin Uzluk'un hususi kütüphanesinde vardır ki bu nûshadan istin sah eñilmiş bir tanesi Bay Hüseyin Saadettin Arel'de, bunden müstansı diger bir nûsha da Ruşen Ferid Kam'da vardır.

Nota Ya zisi : Musiki sahâsında XVII ncı asırda kalma son derece ehemmiyetli bir vesika olduğu son yirmi seneye kadar mevcut bulunduğu halde esrarlı bir şekilde ortadan kaybolmuştur.

Bu nota hakkında Sâlim Tezkiresinde şu dikkati çeker satırları görüyoruz: "... Cümle-i maârifinden ma'âda fenn-i musikide muhâyyir-i ukul bir ma'rifet-i vâlâya derdest olmuştu kim bir kâr veya nâkiş bir kerre istima'la kendi içün bir zimmete çıkarmak mümkün idi. Binaenaleyh kelimât ve huruf zabteder gibi nağme ve savtî kitâbet ederdi. Zîr ü bem ü tîz ü pes şîve-i harekâti idare-i mahsus üzre yazub bir vecihle zabtederdi kim rakamkeşidi olań kağıdı öñüne koyub ol Kârı ol bestey binegâmetihe min geyri ziyadetun velâ noksan okur idi. Bu emr-i hod bu fenne kemâl-i ittilâ'ı olan erbâb-i irfane ayandır ki bigayet esir ve bu vechile erbâb-i kemâlden bir kâmil bulunmak gayet-îl-gaye nadirdir.

Görülüyor ki Mirza Zâde nağmelerin yazılması hususunun ehemmiyetini zamanının zihniyet ve telâkisine rağmen ve safiyan de olsa iyice aña mis ve Osma'n Dede'nin (Ses Yazısı-Nota) tertip etmek gibi çok ile ri derecede bir eserini hâkli olarak ve kâfi serahatla međh etmiştir.

Filhakika Osmanlı Musikisi çok büyük bir nisbettî mektub değildir "Fem-i Muhsin/" terkiyle kulaktan kulağa añızdan ağıza intikal edip gelmiş ve ne yazık ki bu yâzden on binlerce musiki eseri bir deha bulunmamak üzre kaybolup gitmiştir. Gerçi Osman Dede'den evvel ve onun zamanında ve ondan sonra bu cins nota kullananlar vardı.

Birinci Bayezid ve ikinci Murad zamanlarında

Meragali Abdülkadir(I) nağmeleri yazmak için bir usul bulduğunu ve kendi eserlerini bu sayede yedidini Lekasid-İl-elhan ve Cemi-İl-elhan adlı eserinde bizzat söylüyorrsa da Kenz-İl-elhan adını verdiği bu kit çok arandığı halde ele geçmemiştir. Meragiden sonra Eflâk beylerinden Prens Demetrios Kantemir(II) de ebedî harfleriyle bir nevi nota tertî etmiştir. Daha sonra ana tarafından Osman Dede'nin ikinci batında torne olan Nasır Abdülbaki Dede'nin nota eserleri elde mevcutsa da Osman Dede'nunki yoktur. Halbuki bu mecmuanın tekyeler kapanıncaya kadar Yenikapı Mevlevihanesinde bulduğunu biliyoruz. Dr. Suphi Ezgi'nın rivayetine göre Yenikapı'da son neyzenbaşı olan Rauf Yekta Merhum tetkik etmek üzere bu eseri dergâhın Kitüphanelerinden aireten almış, kitap kendisinde iken tekyelerin kapatılması kanunu çırıp bu arada Yenikapı Mevlevihanesine de hükûmetce el konunca, belki tetkikatı henüz bitmediğinden belki de unuttuğundan dolayı kitabı kendisinde kalmıştır. Ve binnetice şimdî Sîleymaniye Kütüphanesine nakledilmiş ol Yenikapı Mevlevihanesi kitapları arasında bu mecmua yoktur.

Rauf Yekta bey 1935 te öldü. Ölümünden bir iki sene evvel mevlevî ayinleri serisinin sekizinci cildine yazdığı Nâyi Osma'n Dede başlıklı mukaddimede: ( merhumun bir de aletirka metnî musiki notası ihtira etti rivayet edilmişse de ortaya çıkmadığı için bu notanın mahiyeti hekkir da bilgimiz yoktur ) diyor.

Şu halde bize XVIIinci esirdan Türk Musikisinin orijinal yazlarını getirecek olan bu çok değerli, batı musikisi ve notation tarihi bakımından da pek önemsiyetli vesikanın meydana çıkması ümmid - bir harâkulâdeleik olmazsa- ebedîyyen kaybolmuş demektir.

I) Hace-i evvel Ferâbî'yi îmaen Hace-i sâni veya sadece hoca denilen meşhur alim ve musikişinas.

II) Kantemiroğlu, Şehbal Mecmuası kolleksiyonu,

" , Mevlevî ayinleri, R. Yekta, C. 9, S. 483

" , İrahî Muzik konfransları, Radyo Yayınları, Ruşen Kam

Hat Eserleri ;hakkında: "... Enwa-i hututun dekikadını olmaçla hatt-i ta'likde heme-i ahenin.." (I)..;" kendileri hüsn-i hatt-i sülüs ve Neshi Nefes Zâde İsmail Efendi'den temessük ve telemüz ve hatt-i ta'likî dahî şeyhi Gavsi Ahmed Dede Efendiden ba'del intisab teallüm ve telezziz eylemiştir ki.. (II) gibi ifadelerden başka bir şey bilmiyoruz.

Kulekapısı ve Yenikapı Mevlevihanelerinde yazdığı levhalardan bulunması lâzımgelirdi. Aramaya imkân oладı. Çünkü şimdilik hepsi sandıklanmış haldedir.

Yalnız Nefes Zâde gibi namlı bir hattatın çırığı olduğunu bilmek, eski yazı san'ati bakımından, eserleri kalmışsa, bulup, meydana çıkarmağa elbette değer.

---

I) Safaî Tezkiresi

II) Müstakim Zâde Sa'âd'îd-în, Tuhfe-i Hattatîn.

## NÂYÎ OSMAN DEDE'NİN ŞAHSİYETİ HAKKINDA

Osman Dede ilk bakışta yetistiği devrin kıymet ölçüleri içinde sıkışıp kalmış, asrının karakterine tamamen intibak etmiş, şî'r istidatının geçmiş zamanlardan kendisine kadar gelmiş geleneklerin nazım sahasında doğurduğum nevilere göre inkişaf ettirmeğe çalışmış alelade bir şairdir diyebiliriz.

Eserler hey'eti umumiyesiyle ne keyfiyet ne kemmiyet bakımından müasırları olan parlak ve hacimli şairlerin hizasında bulunmamaklı beraber gazel ve na'tlerine bakılınca Fuzuli'den Nâbiye kadar gelip geçmiş Bakî, Nefî Sabrî, Yahya, Bahâî, Neşâtî, Fehîm, Mezakî, Nazîm, vessaire gibi ağır çapta şairlerden hangisinin tesiri altında kaldığı ayırt edilemeyecek kadar umumi bir eda taşıdığı görülüyor. İki üç a sîra uzanıp yayılan ve birbirleriyle daima his, fikir, mazmun ve şeÂkil alış verisi halinde bulunan bu irili ufkılı şairler kaflesine o kadar tabii bir surette karışmıştır ki-eserlerinden bahsederken söylediğimiz gibi-bir gazeli yanlışlıkla Nâbî Dîvenâna girdiği halde hiç te yadırganmamış diğer gazel, kit'a na't vesair manzumelerinde XVII inci asrın Osmanlı Şairi vasıflarını umumi hatlarıyla gösteren açık ve karakteristik bir simays sahip olmuştur.

Ancak tekrar edelim ki bu karakter-Hatta ondan daha büyük şair sayılan diğerlerinin birçoklarında da olduğu gibi - kendi şahsiyetini değil belki daha ziyade an'anelere ve yaşadığı asrin hâkim duygular ve anlayışlarına mahsus bir karakterdir.

Fakat Osman Dede'yi Osmanlı Edebiyatının dikkate değer şahsiyetlerinden birisi halinde mütales etmemizi icab ettirecek izleri onun Mi'raciyesinin (I) hemen ilkmisra'larından itibaren bulabiliriz

Bu Mi'raciyesinde Osman Dede:

- I) Fuat Köprülü, XIV üncü asırda Çağatay Edebiyatının inkişaf isimli eserinde, o asırdan Uygur yazısıyle üç eserin intikal ettiğini söylüyor ki bunlardan biri de Mi'rachnamedir. Ondan sonra her devirde yazılmış olan Mi'raciyelerin en eski örneği olarak bu Mi'rachnameden başkası bilinmiyor. Yegâne nüshası Pariste Biblioteque Nationale'dedir.

Evvel Allah adını yad eyleriz  
 Dil dil olmuş kalbi dilşad eyleriz  
 Zikr-i Hakla nutku irşad eyleriz  
 Her harab abadı abad eyleriz

diye başlıyarak, Nâbî ve benzerlerinin geniş kalıp ve derin mazmunları içindeki hareketlerin dışına çıkar ve birden bire Süleyman Çelebinin samîmî ve sıcak nefesiyle konuşmağa başlar:

Ey hakayık aşkı Güş et beni  
 Kim Muhammed'den habir idem seni  
 Zati Pâkin bilmeğe gel gûş ol  
 Aklinı al başına pürhus ol  
 , , , , , , , , , , , , , ,  
 Nur-i Zât-ı Mustafa'nın hakkıün  
 Sîrr-i aşk-i Kibriyanın hakkıün  
 Ruyine müştak olanlar hakkıün  
 Aşıkına usşak olanlar hakkıün

Nâyî Osman Dede Mevlid yaratıcısının bütün duygusunu, tarzını, tavrını, ıslubunu ve nazım tekniğini benimsiyerek onun hizasındaki mutena ve sağlam mevkiine yükselirken meselâ Nazîm'in Mi'raciyesindeki şu misra'ları da okuyalım:

Bir şeb ki izar-i şâhid-i hur  
 Zülf-i siyehiyle oldu mestur  
 Vermiştî o şebde dest-i kudret  
 Ruhsar-i arus-i dehre Zînet

Koca Nâzîm, Süleyman Çelebi ve Osman Dede'nin sâdelik ve samîmîlikle adeta irticalen yazılıvermiş kadar rahat ve engelsiz ifade ettikleri (Allah ve onun elçisi) mevzu'unda zengin, renkli, süslü kaleminin alıştığı edebî san'atlardan hayal ve mübaleağaden ayrılmaga bir türlü kiyamamıştır. Ve Muhammed'in arş-i a'laya doğru çıkışken geçtiği yolu bakınız nasıl anlatıyor:

Aldı hamesin ele Utarit  
 Zeyn eyledi namesin Utarit  
 Pürşevk ü ferah biemr i takdir  
 Mi'rac-i şerîfin etdi tahrîr

Böylece uzun tasvirlerle bütün güneg manzumesini dolestiriyor  
ve:

Suk-i şesüme idüb azimet  
Kondu ser-i müşteri'ye devlet

gibi zamanının iptilâ halindeki edebiyet san'ati oyunlarının hepsi  
ne-şüphesiz büyük ustalıkla- baş vuruyor.

Hele Osman Dede'den yüz sene sonra yaşamış olan İzzet Molla'nın  
Mi'raciyesindeki tasannu ve tumturak düşüncilürse Nâyî'nin ihtiyar  
etdiği sadelik ve basitlik neticesinde ne kadar kazandığı daha açık  
görülür.İzzet Molla Mi'raciyesine şöyle başlıyor:

Hosâ Ve-n-necm-i ahter leyle-i pîrnur-i şevk-efza  
ki evcaradır anda mah bîrc-i sure-i Esra

Bu şiirler arasındaki farkları daha iyi belirtmek için sıra  
ile Süleyman Çelebi,Osman Dede ve İzzet Molla'nın,meselâ,(Burak)  
dan bahsedişlerine bakalım.

Süleyman Çelebi'nin Mi'rac Bahrinden:

Cebreil çün Cennet'e vardı heman  
Gördü kim kirk bin Burak otlar heman  
İçlerinden bir burak ağlar katı  
Yimez içmez kalmamış hiç takati  
Gözlerinden yaşı ceyhun eylemiş  
Ciğerini derdile hun eylemiş  
Didi Cebreil nedir ayladığın  
Hızn ile can ü ciğer dağladığın  
Baki yoldaşın yiyyüb içüb gezer  
Sen inilersin di canın ne sezer  
Didi kırkbin yıkdırır kim ya Emin  
Aşkdırır bana yimek içmek hemin  
Nagehan bir ün işitti kulağım  
Ol zamandan bilmezem seşim solum  
Ya Muhammed deyu ben çağırıldır  
Bir seda birle yürekler deldiler  
Ol zamandan bilmezem kim nolmuşam  
Ol a din isına aşık olmuşam  
.....

## Osman Dede'nin Mi'raciyesinden:

Didi cibril ey Habib ey yiizi ak  
 Verdi Hek sana cenandan bir Burak  
 Gel sıvar ol idelim azm-i Hüda  
 Hep melaik muntazirlardır sana  
 Hem Burakı çekti hem tuttu rikab  
 Kim sıvar ola Buraka ol cenab  
 Hikmet ile etti serkeslik Burak  
 Koymadı binsün o şah-i iştiyak  
 Didi Cibril ana ey serkes Burak  
 Binmeyisersana bundan yüzü ak  
 Nice serkeşlik kılarsın Ahmedede  
 Kim irisersin hayat-i sermede  
 Bunmeşiser bundan afdal sana nur  
 Razi ol olsun suvar etsin ubur  
 Gün burakin güşine erdi kelam  
 Oldu bin can ile ol sultanına ram  
 .....  
 .....

## İzzet Mollanın Mi'raciyesinden:

Götürdü Cebreil istabl-i Cennet'den aceb rehvar  
 Vücut-i çarpa şeklinde insan gehresi guya  
 Saçında Sa'd-i Ekber bir müitalsam niisha-i zerrin  
 Masum olmak için div ü periden ol melek sima  
 .....  
 .....

O rütbe tizrevdir kim gelüb cevlana bir anda  
 Olur dümbale-i mevzunu reng-i şafak hanna

Nalbuki Osman Dede'nin ~~Burak~~ Burak tasviri menkabının ihtva ettiği mythos unsurundan mümkün olduğu kadar uzaklaşmış, Cennetlerin Durakı, basbayağı huysuzluk eden, fakat sahinini de tanıyan ve insiyaklarıyla ona mti ve yardımcı olan bildiğimiz alelade bir at hüviyetine yaklaşmıştır.

Bütün Mi'raciye başından sonuna kadar her türlü mübaleğə, tasarı ve külfetten arıdır. Muharririnin bir tarikat mensubu olmasına rağmen mitesavvifane ideoloji görülmez. Bütün Mi'rac sade, badit, hayalsız, fantazisiz bir surette, sanki reel bir vak'a imiş gibi anlatılır.

Osman Dede'nin bu meziyeti eskilerce de görülmüş ve tanınmış, mesel Esrar Dede Mi'raciye için:

" ..Nu'ut-i Nebeviyyeden Mi'raciye'leri tasannu'at-i şî'riyeden hali  
alâ sebil-ül ilham serzede-i tab'i çâlâkleri olduðu gibi.. " diyerek  
Osman Dede'nin şahsiyeti hakkında en güzel ve doðru tenkîdi mülahaza  
hüllasa edivermiştir.

Osmanlı müelliflerinde de : " Meşhur-iafak sehl-i mümteni"  
kabilinden olan Mi'raciye manzumesi elhak arifane ve aşıkancı'dır  
denilmektedir.

Hakikaten Osman Dede'nin halka hitab eden cazibesiyle klasik ser-  
diliğe onu birde bestelemek suretiyle ulaştı, ve Mi'raciye ilk defa  
Üsküdar'da Nusuhî dergâhında okunduðundan beri " Her Sâl sabah-i Mi'r  
da kîraat olunmakla müstemi'în-i züvvâr ferrahnâkve envar-i salavat-  
kesire ile târik diller tabnâk" oldu durdu.

Osman Dede Ravzat-ül-i'caz mesnevîsinde de aynı üslubu tercih  
etmiş fakat Mi'raciye'deki saf ve halis san'at cevherini muhafaza  
edememiştir.

Namî i hezaran ü senâ bîkiyas  
Ol ahad ü vahide bîhad senas  
.....  
Cümle ye makstiddür ol müste'an  
Lemyelidi dinle ve lemyaledi  
Doðdu hiç kimseyi doðurmadı  
Kimse ana benzemedi hiç ebed  
Dinle ne der yok ana kûfven ahed

gibi mediocre misra'lар bu iki bin beþ yizz beyitlik mesnevînin  
dörtte üçünü doldurur. Nele çok iyi bir hattat olması dolayısıyle  
bu san'atin ta'lik nevine dair yazdığı şu:

Gâh gehi olsa kışad ebruvan  
Ta gibi her dide tarab bahş-i can  
Ruhları gül gül eder andan edeb  
Beyne elif mim dehen gonca leb  
Kildi zenahdanını nun-i miibîn  
Sure gibi súrh idi bebin (?)  
Enfine surahlar etmiş çü ha  
Ha idi emma ki te ha dâl fa  
Guş-i latifi hatt-i ta'likte (?)  
Sad misal iki taraf berzede (?)

tarzındaki manzume de Mi'raciye müellifinin tanıdığımız san'atkar ruhunu bütünsüzlük kaybetmekteyiz.

Hattatlığı hakkında rivayetlerden başka bir şey varsa bile sandıklaşmış olduğundan bu eserler üzerinde durarak hat sahessindaki kudretin hakkında tahlük ve tenkide imkân kalmadı.

Bestegâr Osman Dede ise dört mevlevî ayini ile Mi'raciyesinin hangi sahifesi açılsa daha ilk ölçülerinde XVII ve XVIIIinci asırda dînî Türk Musikisinin hatta İtri ayarında büyük bir mümessili olarak karşımıza çıkıyor.

Makamlara, ika'lara hakimiyyeti, dîni musiki üslubuna deri nüfuziyle o asırlardaki engin ses san'atımızın sayılı ve dünya ölçüsünde değerli örneklerini vermektedir.

Sazende olarak Osman Dede'yi maalesef fonoğrafın icadından evvelki bütün talihsiz icracı müzisyenlerin mahkûm oldukları ebedî sesizlik perdesi arkasındaki tahayül etmeye mecburuz.

Ancak zamanının İstanbul'da yaşayan belli başlı yüz yetmiş neyzeni arasında Galata Mevlevihanesinin otuz sene müddetle neyzenbaşılığını ettiği vakasıyla hayal birleşince kamışlıktan kopup Mevlâna dergâhı'nın kubbesi altında inlemeye gelen (Ney)in sesini gönül kulağı elbette duyar.

O kubbeden gök kubbesine intikal etmiş bu sesler şimdi acaba yedinci katta müdirlar yoksa Sidreden ötede mi?

Mesud Cemil Tel

1046

## ÖZGEÇMİŞ

2 Ocak 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Emekli Deniz Subayı, annesi ev hanımidir. İlk, orta, lise tahsilini Gölcük'te tamamladı. 1984-1985 öğretim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümüne girdi. 1989 Yaz Döneminde başarı ile mezun oldu. Aynı yıl Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Sanat Müziği Bölümünde Yüksek Lisans sınavını kazandı. 1991 yılında Yüksek Lisans derslerini başarı ile tamamlayıp tez hazırlığına başladı. 1990 yılında bir yıl süreyle İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Balmumcu Deneme Lisesi'nde Müzik Öğretmenliği yaptı. 1991 yılında M.E.B. Öğretmen Yeterlik Sınavını kazanarak devlet okuluna girdi. Halen Kadıköy Yenisahra İlköğretim Okulu'nda Müzik Öğretmenliği yapmaktadır Mayıs 1990 yılında Hulûsi Yücebiyik ile evlendi.