

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**NEVZÂD-I MÛSIKÎ'DE BULUNAN İLK BEŞ MAKAMIN
METİN ÇALIŞMASI**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Lütfiye ÖZER

GÜZEL SANATLAR ANASANAT DALI

MÛSIKÎ SANAT DALI

TÜRK SANAT MÜZİĞİ ALANI

ŞUBAT 1994

NEVZÂD-I MÜSIKİ'DE BULUNAN İLK BEŞ MAKAMIN

METİN ÇALIŞMASI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Lütfiye ÖZER

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 24 Ocak 1994

Tezin Savunulduğu Tarih : 9 Şubat 1994

Tez Danışmanı : Prof.Dr. Nevzad ATLİĞ

Düzen Jüri Üyeleri : Prof.Dr. Selahattin İÇLİ

: Doç. Mustafa Cahit ATASOY

ÖNSÖZ

1915 tarihinde kemençe san'atkârı Aleko Bacanos tarafından derlenip yayımlanmış olan "Nevzâd-ı Mûsîkî" isimli Mükemmel Şarkı ve Kanto Mecmuası'ndaki ilk beş makamın metin çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel San'atlar Ana San'at Dalı Türk San'at Müziği Alanında Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır.

Klâsik Türk müziği repertuvarına katkıda bulunacak olan bu çalışmamın hazırlanmasında yardımcılarını gördüğüm danışmanım, Sayın Prof.Dr. Nevzad ATLİĞ'a, metin çalışmalarındaki yardımcılarından dolayı Sayın Dr.Saadet GÜLDAŞ ve Dr.Ayhan GÜLDAŞ'a, ayrıca bu mecmuanın teminine imkân sağlayan Sayın Süleyman ŞENEL'e teşekkürü bir borç bilirim.

Lütfiye ÖZER

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----|
| ÖZET..... | IV |
| SUMMARY..... | V |
| BÖLÜM 1.GİRİŞ..... | 1 |
| BÖLÜM 2.ALEKO BACANOS VE NEVZÂD-I MÛSIKÎ..... | 4 |
| BÖLÜM 3.NEVZÂD-I MÛSIKÎ'DE BULUNAN İLK BEŞ MAKAMIN METİN ÇALIŞMASI..... | 7 |
| 3.1. Nevzâd-ı Mûsikî'de bulunan ilk beş makamın eser listesi..... | 7 |
| 3.1.1. Rast faslında bulunan eserler..... | 7 |
| 3.1.2. Nihâvend faslında bulunan eserler..... | 11 |
| 3.1.3. Sûznâk faslında bulunan eserler..... | 15 |
| 3.1.4. Mâhûr faslında bulunan eserler..... | 19 |
| 3.1.5. Hicazkâr faslında bulunan eserler..... | 20 |
| 3.2. Nevzâd-ı Mûsikî'de bulunan ilk beş makamdaki güftelerin metin çalışması..... | 24 |
| 3.2.1. Rast faslinin metin çalışması..... | 24 |
| 3.2.2. Nihâvend faslinin metin çalışması..... | 51 |
| 3.2.3. Sûznâk faslinin metin çalışması..... | 70 |
| 3.2.4. Mâhûr faslinin metin çalışması..... | 94 |
| 3.2.5. Hicazkâr faslinin metin çalışması..... | 103 |
| SONUÇ..... | 124 |
| KAYNAKLAR..... | 125 |
| ÖZGEÇMİŞ..... | 126 |

ÖZET

İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılan bu yüksek lisans tezi, Kemençeci Aleko Bacanos'un derleyip yayımladığı "Nevzâd-ı Mûsîkî" isimli, Mükemmeli Şarkı ve Kanto Mecmuası'nda bulunan ilk beş makamdaki güftelerin metin çalışmasını içermektedir.

Mükemmeli Şarkı ve Kanto Mecmuası'nın bir kısmı üzerinde yapılan bu çalışmanın amacı, öncelikle günümüz şarkısı repertuvarına ışık tutmaktır. Ayrıca eserlerin güftelerindeki eksikliklerin ve değişikliklerin tesbit edilmesi bakımından da önem teşkil etmektedir. Bu bakımından ilk olarak mecmuanın orijinali temin edildi. Daha sonra Kemençeci Aleko Bacanos ve mecmua hakkında bilgi toplandı, ardından da metin çalışmasına geçildi.

Metin çalışması sırasında, ilk beş makamda bulunan 8 Beste, 5 Ağır Semâî, 4 Yürüklü Semâî ve 246 Şarkı'dan oluşan, toplam 263 Osmanlıca yazılmış güfte, önce günümüz Türkçesine çevrildi ve metinlerin vezin çalışması yapıldı. Daha sonra, bu eserlerin bize ulaşıp ulaşmadığı ve günümüze kadar özünü koruyup korumadığı, öncelikle TRT repertuvarı esas alınarak, incelendi.

Bu inceleme sonunda, bazı güftelere ilâve bölümler bulundu, bazı güftelerin, mecmuatı ve günümüzdeki kullanılışları arasında farklılıklar görüldü, ayrıca bazı eserlerin TRT repertuvarında olmadığı tesbit edildi.

SUMMARY

This study which is undertaken in Social Sciences Department of the Technical University of İstanbul, covers the investigation of the verses of the first five modes as it was underlined in "Mükemmel Şarkı ve Güfté Mecmuası (*Perfect Song and Chant Magazine*)", originally assembled and published in "Nevzâd-ı Mûsîkî" by kemençe player **Aleko Bacanos**.

In fact these similar effords are the main reason of having rich repertory of Classical Turkish Music in present. It can be easily stated that preserving such compositions and verses through such effords are extremely invaluable considering the fact that they were not written in today's musical standards.

Although they have been preserved in such manner, many of them are still waiting for translation from Ottoman Lanquage to today's Turkish. It also required special study to follow up unwritten music which has reached present times by verbal communication, indicating that area of traditional Turkish Classical Music is wide open for further research and investigation.

In this respect, purpose of this particular study on part of the "Mükemmel Şarkı ve Güfté Mecmuası" is to contribute to present repertory of classical Turkish Music. Besides it is vitaly important to pinpoint changes in verses in the time course.

Original version of the mentioned magasine is provided by **Mr. Süleyman Senel** who is the staff member of government Conservatoire of Turkish Music at Technical University of İstanbul.

Further information is collected from "Nevzâd-ı Mûsîkî" which contains many, **Beste**, **Nakış**, **Semâî**, **Kâr**, **Şarkı**, **Köçek** and **Kanto** of the well-known musicians, in particular the Greek origin by kemençe player Aleko Bacanos who was born 1888 in Silivri.

In this 311 pages magazine, printed in **KETEON** Printing House in İstanbul in 1915, there are 21 different modes and 874 musical verses of which 68 pieces in mode **Rast**, 53 pieces in mode **Nihâvend**, 66 pieces in mode **Sûznâk**, 21 pieces in mode **Mâhûr**, 55 pieces in mode **Hicazkâr**, 56 pieces in mode **Kürdî'lihicazkâr**, 37 pieces in mode **Sabâ**, 15 pieces in mode **Dügâh**, 79 pieces in mode **Uşşak**, 87 pieces in mode **Hicaz**, 30 pieces in mode **Isfahan**, 45 pieces in mode **Hüseyîni**, 33 pieces in mode **Muhayyer**, 36 pieces in mode **Karcığar**, 58 pieces in mode **Hüzzam**, 18 pieces in mode **Segâh**, 34 pieces in mode **Bestenigâr**, 24 pieces in mode **Ferahnâk**, 23 pieces in mode **Şevkefzâ**, 18 pieces in mode **Acemaşiran**, 18 pieces in mode **Yegâh** plus 2 **Köçek** and 10 **Kanto** verses.

Study then concentrated in verses of the first five modes, namely Rast, Nihâvend, Sûznâk, Mâhûr and Hicazkâr. From them 8 Beste, 5 Ağır Semâî, 4 Yürük Semâî and 246 Şarkı, total of 263 verses written in Ottoman Lanquage were translated in to Turkish and then their rhythm is analysed. **Dr. Saadet Güldaş** and **Dr. Ayhan Güldaş** assistance and guidance in rhythm analysis and translation of the verses are appreciated.

Gathered information is indicating that most of the verses are in **ARUZ** rhythm along with Limited number of **HECE** rhythm. It is also noticed that most of the verses with irregular rhythm and out of Known standard belong to the musicians non-muslim minorities.

It is noted that 263 verses are worked by 73 valuable composers Followings are the name and the number of work of each musicians: Ahmed Ârifî Bey 2, Aleksan Efendi 1, Ali Bey (Tanbûrî) 4,

Ali Rif'at Bey (Çağatay) 1, Âsâriye Hatîbi İbrahim Efendi 1, Âsim Bey (Giriftzen) 6, Avram Efendi 1, Bîmen Efendi (Şen) 4, Büyük Rîfat Bey 1, Cemil Bey 1, Civan Ağa 4, Dede Efendi (Hammâmizâde İsmail) 10, Dellâlzâde İsmail Efendi 6, Dervîş İsmâil Bey 1, Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi 4, Ethem Efendi (Şeyh) 2, Galip Bey (Ali Türkkan) 3, Garbis Efendi 1, Hacı Ârif Bey 46, Hacı Fâik Bey 11, Hâfız Cemil Efendi (Şekerci) 3, Hâfız Dilâver Efendi 1, Hâfız Kâzım Efendi (Uz) 1, Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) 7, Hâfız Yusuf Efendi 1, Hâşim Bey 4, Hoca (Merâgî) 2, Hristaki 5, İsmail Ağa 1, İsmet Ağa 2, İzzet Bey (Üdî) 1, Kanûnî Nâzım Efendi 1, Kanûnî Nubar Efendi 1, Karnik Garmiryân Efendi 1, Kemânî Memduh Efendi 3, Kemânî Tatyos Efendi 4, Ketânî Hafız Efendi 1, Klârnet İbrahim Efendi 2, Lâtif Ağa 2, Leon Efendi (Hancıyan) 1, Mahmud Paşa (Celâleddin) 3, Markar Ağa 1, Mehmet Ağa (Küçük) 1, Misak Ağa 1, Neyzen Mehmet Efendi 1, Nikoğos Ağa 6, Nûman Ağa 3, Nûri Bey (Bolâhenk) 3, Osman Bey (Tânburî Büyükk) 2, Piyanist Ahmed Efendi 1, Rahmi Bey 2, Refik Bey (Manyasizâde) 1, Rıza Efendi (Kemânî) 2, Rîfat Bey 23, Sadullah Ağa 1, Sadullah Efendi 1, Salih Efendi 2, Santûrî Ethem Efendi 1, Selânikli Üdî Ahmet Efendi 23, Sîddîk Bey 1, Şâir Serkis Ağa 1, Şâkir Ağa 4, Şevki Bey 5, Tâhir Ağa 1, Tevfîk Bey 1, Tnb. Ali Efendi 3, Üdî Âfet Efendi 3, Üdî Ahmed Efendi 1, Üdî Kırakin Efendi 1, Üdi Arşak Efendi 2, Usta Yani 1, Zekâi Efendi 1, Zeki Mehmet Ağa 1.

Study also conducted wheather or not these musics reach our time with any moditication in their content. For this, repertory of TRT (Turkish Radio Television) is taken as reference.

As a result of this cross reference, additional lines of verses are found in **Rast Mode**; Hacı Fâik Bey's Aksak, Rîfat Bey's (Ali Çağatay) Mandîra, Hacı Ârif Bey's Türk Aksağı, Bîmen Efendi's, Rahmi Bey's Çifte Sofyan, Sîddîk Bey's Curcuna, Rîfat Bey's Curcuna, Haci Ârif Bey's Curcuna, Haci Fâik Bey's Çifte Sofyan, Haci Ârif Bey's Katakofti.

Nihâvend Mode; Haci Ârif Bey's Aksak, Ethem Efendi's Aksak, Üdî Âfet Efendi's Türk Aksağı, Civan Ağa's Devr-i Hindî, Haci

Ârif Bey's Devr-i Hindî, Misak Ağa's Sengin Semâî, Bîmen Efendi's Sengin Semâî, Hacı Ârif Bey's Çifte Sofyan, Hacı Ârif Bey's Sofyan, Hacı Ârif Bey's Curcuna.

Sûznâk Mode; Hacı Ârif Bey's 2 Aksak, Refik Bey's Semâî, Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi's Curcuna, Mahmut Paşa's Yürük Sofyan, Aleksan Efendi's Çifte Sofyan.

Mâhûr Mode; Rif'at Bey's Ağır Aksak, Hâfız Dilâver Efendi's Ağır Aksak, Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi's Çifte Sofyan, Hacı Ârif Bey's Curcuna.

Hicazkâr Mode; Dede Efendi's, Büyük Rif'at Bey's Ağır Aksak, Ali Bey's Sengin Semâî, Hacı Ârif Bey's Türk Aksağı, Şevki Bey's Aksak, Hacı Ârif Bey's Curcuna, Osman Bey's Curcuna, Tahir Ağa's Çifte Sofyan, Rif'at Bey's Düyek.

Furthermore it is found out that in **Rast Mode;** Kemânî Şehir Memduh Efendi's Aksak, Piyanist Ahmet Efendi's Aksak, Hacı Fâik Bey's Aksak, Üdî Âfet Efendi's Sengin Semâî, Hıristaki's Türk Aksağı, Hacı Fâik Bey's Çifte Sofyan.

Nihâvend Mode; Hacı Fâik Bey's Nakış Semâî, Selânikli Üdî Ahmet Efendi's Ağır Aksak, Şevki Bey's Aksak, Karnik Garmiryan Efendi's Aksak, Galib Bey's Türk Aksağı, Selânikli Üdî Ahmet Efendi's Devr-i Hindî, Rıza Efendi's Düyek, Üdî Âfet Efendi's Düyek, Hacı Ârif Bey's Çifte Sofyan, Hacı Ârif Bey's Curcuna, Şevki Bey's Curcuna, Rif'at Bey's Curcuna, Üdî Kırakin Efendi's Curcuna, Hâfız Mehmet Efendi's Aydin.

Sûznâk Mode; Selânikli Üdî Ahmet Efendi's Ağır Aksak, Selânikli Üdî Ahmet Efendi's Aksak, Kemânî Memduh Efendi's Aksak, Ahmet Ârif Bey's Devr-i Hindî, Selânikli Üdî Ahmet Efendi's Devr-i

Hindî, Âsim Bey's Çifte Sofyan, Haci Fâik Bey's Curcuna, Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi's Curcuna.

Mâhûr Mode; Salih Efendi's Ağır Aksak, Hâfız Dilâver Efendi's Ağır Aksak, Rif'at Bey's Devr-i Hindî, Rif'at Bey's (Ali Çağatay) Sofyan,

Hicazkâr Mode; Selânikli Üdî Ahmet Efendi's 2 Ağır Aksak, Kemânî Memduh Efendi's Dûyek, Ali Bey's Aksak, Selânikli Üdî Ahmet Efendi's 2 Aksak, Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi's Curcuna do not exist in TRT (Turkish Radio Television) repertory. It is also noted that present utilization of some verses are deviated from their original forms.

Our research titled "Study of the verses of first five modes in Nevzâd-ı Mûsîkî" introduces 40 new pieces of which none of them exist in TRT (Turkish Radio Television) repertory.

In 36 verses additional parts are found which are not recorded in present literature.

When this study is compared to TRT (Turkish Radio Television) repertory, it is noticed that differences exist in words, phrases and even in composers.

This study on 263 pieces contributes to new musical pieces and completes some of verses, and in this respect enriches the present repertory of Classical Turkish Music.

Studies of these kinds will bring the beauty materials of our artworks to daylight and will introduce them to a larger mass of listeners. Furthermore, such studies will create careful, patient, analyzing researchers whose approach to our musical world would be based on scientific ways. As the result of all such studies, a realistic history of music can be written.

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Çok zengin bir repertuvara sahip olan klâsik Türk müziği eserlerinin, günümüze ulaşmasındaki en önemli etkenlerden biri de, çeşitli kişilerin, çeşitli devirlerde yazdığı güfte mecmuaları ve kitaplarıdır. Gerçekten bu mecmua ve kitaplar, henüz günümüz nota yazım şeklinin kullanılmadığı veya yeni yeni kullanılmaya başladığı dönemlerde bestelenen eserlerin korunması ve kaybolmaması açısından, çok önemli bir rol oynamıştır.

Gerçekten de, yakın tarihe kadar, sözlü eserlerimizin usta-çırak ilişkisi içerisinde ağızdan meşk yolu ile icra edilip notaya alınmaması, ayrıca günümüze ışık tutacak bir çok yayının Osmanlıca olup, günümüz Türkçesine çevrilmemesi, mûsikimiz açısından pek çok konunun araştırılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Bu gerçek ile yola çıkarak, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlilerinden, Sayın Süleyman Şenel'den temin ettiğim Kemençeci Aleko Bacanos'un derleyip yayımladığı, "Nevzâd-ı Mûsîkî" isimli Mükemmeli Şarkı ve Kanto Mecmuası'nda bulunan ilk beş makamda güfteleri inceleyerek çalışmalarına başladım.

Mecmuadaki ilk beş makam Rast, Nihâvend, Sûznâk, Mâhûr ve Hicazkârdan oluşmaktadır. Makamlara karşılık eser sayısı ise şöyledir:

| | | |
|----|----------|----|
| 1. | Rast | 68 |
| 2. | Nihâvend | 53 |
| 3. | Sûznâk | 66 |
| 4. | Mâhûr | 21 |
| 5. | Hicazkâr | 55 |

Bu beş makam, 8 Beste, 5 Ağır Semâî, 4 Yürüük Semâî ve 246 Şarkı olmak üzere, toplam 263 güfteden oluşmaktadır. Bu 263 güftenin bestekârları ve beste sayıları şöyledir:

| | |
|-------------------------------|----|
| Ahmed Ârifî Bey | 2 |
| Aleksan Efendi | 1 |
| Ali Bey | 4 |
| Ali Rif'at Bey | 1 |
| Âsâriye Hatîbi İbrahim Efendi | 1 |
| Âsim Bey | 6 |
| Avram Efendi | 1 |
| Bîmen Efendi | 4 |
| Büyük Rîfat Bey | 1 |
| Cemil Bey | 1 |
| Civan Ağa | 4 |
| Dede Efendi | 10 |
| Dellâlzâde İsmail Efendi | 6 |
| Dervîş İsmâîl Bey | 1 |
| Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi | 4 |
| Ethem Efendi | 2 |
| Galip Bey | 3 |
| Garbis Efendi | 1 |
| Hacı Ârif Bey | 46 |
| Hacı Fâik Bey | 11 |
| Hâfız Cemil Efendi | 3 |
| Hâfız Dilâver Efendi | 1 |
| Hâfız Kâzım Efendi | 1 |
| Hâfız Mehmet Efendi | 7 |
| Hâfız Yusuf Efendi | 1 |
| Hâşim Bey | 4 |
| Hoca (Merâgî) | 2 |
| Hristaki | 5 |
| İsmail Ağa | 1 |
| İsmet Ağa | 2 |
| İzzet Bey | 1 |
| Kanûnî Nâzım Efendi | 1 |
| Kanûnî Nubar Efendi | 1 |
| Karmik Garmiryan Efendi | 1 |
| Kemânî Memduh Efendi | 3 |
| Kemânî Tatyos Efendi | 4 |
| Ketânî Hafız Efendi | 1 |
| Klârnet İbrahim Efendi | 2 |

| | |
|----------------------------|----|
| Lâtif Ağa | 2 |
| Leon Efendi | 1 |
| Mahmud Paşa | 3 |
| Markar Ağa | 1 |
| Mehmet Ağa | 1 |
| Misak Ağa | 1 |
| Neyzen Mehmet Efendi | 1 |
| Nikoğos Ağa | 6 |
| Nûman Ağa | 3 |
| Nûri Bey' | 3 |
| Osman Bey | 2 |
| Piyaniş Ahmed Efendi | 1 |
| Rahmi Bey | 2 |
| Refik Bey | 1 |
| Rıza Efendi | 2 |
| Rifat Bey | 23 |
| Sadullah Ağa | 1 |
| Sadullah Efendi | 1 |
| Salih Efendi | 2 |
| Santûrî Ethem Efendi | 1 |
| Selânîkli Üdî Ahmet Efendi | 23 |
| Sıddık Bey | 1 |
| Şair Serkis Ağa | 1 |
| Şâkir Ağa | 4 |
| Şevki Bey | 5 |
| Tâhir Ağa | 1 |
| Tevfik Bey | 1 |
| Tnb. Ali Efendi | 3 |
| Üdî Âfet Efendi | 3 |
| Üdî Ahmed Efendi | 1 |
| Üdî Kırakin Efendi | 1 |
| Üdi Arşak Efendi | 2 |
| Usta Yani | 1 |
| Zekâi Efendi | 1 |
| Zeki Mehmet Ağa | 1 |

BÖLÜM 2. ALEKO BACANOS VE NEVZÂD-I MÜSIKİ

Rum asıllı kemençe san'atçısı ve şarkıcı bestekârı Aleko Bacanos, 1888 yılında Silivri'de doğdu. Lavtacı Lambo ve Panayota'nın oğlu, üdî Yorgo'nun büyük kardeşimdir. Kemençeci Anastas'in yeğeni olan Aleko Bacanos, kemençeci Paraşko Leondaridis, kemençeci Todori ve kemençeci Sotiri ile de kardeş çocuğudur.



(Kemençeci Aleko Efendi)

Müzisyen bir aile içinde yoğurulan Bacanos, müziğe kemençe ile başladı, bununla birlikte keman da öğrendi. Daha onbeş yaşında iken kemençesini dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Konser vermek ve plak doldurmak için Paris Berlin ve Mısır'da bulundu.

Dördü kız olmak üzere altı çocuğu olan Aleko Bacanos, 27 Aralık 1950 yılında 62 yaşında İstanbul'da öldü.

Saz san'atçılığının yanısıra, 12 şarkısı besteleyerek musikimizde bestekâr olarak da bir yer edindi. Ayrıca, 1915 yılında derleyip yayımladığı "Nevzâd-ı Mûsîkî" isimli Mükemmeli Şarkı ve Kanto Mecmuası ile Türk musikisine önemli bir hizmette bulundu.

Kemençeci Aleko Bacanos'un derleyip yayımladığı "Nevzâd-ı Mûsîkî" isimli Mükemmeli Şarkı ve Kanto Mecmuası, Hicrî 1331 (1915) yılında İstanbul'daki Keteon Matbaası'nda basılmıştır. Bu eser, dönemin ve daha önceki zamanın önemli bestekârları tarafından bestelenip, çögünlüğün beğenisini kazanmış, Beste, Nakış, Semâî, Kâr, Şarkı, Köçek ve Kantoları içinde toplayan, zengin bir güfte mecmuasıdır.

311 sayfadan oluşan bu mecmuada, toplam 21 makamda değişik formlarda 874 eser, ayrıca 2 köçek ve 10 tane de kanto güftesi bulunmaktadır.

Bu mecmuada, makamlara göre güfte sayısı şöyledir:

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 1. | Rast: | 68 |
| 2. | Nihâvend: | 53 |
| 3. | Sûznâk: | 66 |
| 4. | Mâhûr: | 21 |
| 5. | Hicazkâr: | 55 |
| 6. | Kürdî'lihicazkâr: | 56 |
| 7. | Sabâ: | 37 |
| 8. | Dûgâh: | 15 |
| 9. | Uşşak: | 79 |
| 10. | Hicaz: | 87 |
| 11. | İsfahan: | 30 |
| 12. | Hüseyini: | 45 |
| 13. | Muhayyer: | 33 |
| 14. | Karcığar: | 36 |
| 15. | Hüzzam: | 58 |
| 16. | Segâh: | 18 |
| 17. | Bestenigâr: | 34 |
| 18. | Ferahnâk: | 24 |
| 19. | Şevkefzâ: | 23 |
| 20. | Acemaşırân: | 18 |
| 21. | Yegâh: | 18 |

نوزاد موسیقی

مکمل شرق و قسطو جموعه‌سی



جامع و ناشری

کانجه‌جی

علقمر



اسلاف موسیقی شناسان ایله زمانیز اسازنده کرایی طرفانندن
بسته‌لوب مقبول‌هموم اولان بسته، نقش، میاهی، کاره، شرق، کوچک،
وقسطولری جامع اکسک اصول اووزره انتخاب اولنان مکمل شرق جموعه‌سیدر



محل توزیع : اعتهاد کتبخانه‌سی

باب عالی جاده‌سی نومرو ۸۹

(کته‌ثون مطبعه‌سی)

۱۳۳۱

NEVZÂD-I MÛSIKÎ

Mükemmel Şarkı ve Kanto Mecmuası

Keteon Matbaası

1331

BÖLÜM 3. NEVZÂD-I MÛSIKİ'DE BULUNAN İLK BEŞ MAKAMIN METİN ÇALIŞMASI

3.1. NEVZÂD-I MÛSIKİ'DE BULUNAN İLK BEŞ MAKAMIN ESER LİSTESİ

3.1.1. Rast faslında bulunan eserler:

1- Hoca'nın: Nakış Duyek

Âmed nesîmi subh dem tersemki âzâreş-kiuned

2- Dede Efendi'nin: Beste-i Çember

Nâvek-i gamzen ki her dem bağrimı pür-hûn eder

3- Hoca'nın: Ağır Semâî

Ey mah-i men der mektebest ender ser-i reh muntazir

4- Semâî: Hafız Efendi'nin

Gelse o şûh meclise nâz ü tegâfûl eylese

5- Ketânî Hafız Efendi'nin: Ağır Aksak

Zülfünün târ-ı şuâ-ı bâsıramdır şânesi

6- Şakir Ağa'nın: Ağır Aksak

Mûy-i jûlîdem oluptur serde Ankâ lânesi

7- Rıza Efendi'nin: Ağır Aksak

Zümre-i hûbân içinde pek beğendim ben seni

8- Kanunî Nubar Efendi: Aksak

Söyle ey şevk-i hayâlim hûri-î cennet misin

9- Üdi Arşak Efendi: Aksak

Beni sevmez bilirim de yine sevsin dilerim

10- Kemânî Memduh Efendi: Aksak

Iztırâb-ı iftirâkın arttırır efganımı

11- Rif'at Bey'in: Aksak

Feryâd ediyor âşık-ı hasretzede her ân

12- Tevfik Bey'in: Aksak

Bu gün hâl-i firâk-ı yâr ile bî-tâb ü giryânim

13- Âsim Bey'in: Aksak

Ser tâ kadem ey penbe ten

14- Hacı Fâik Bey'in: Aksak

Jâleler saçsin nesîm gülzâre dönsün cûy ı bâr

15- Ahmed Ârifî Bey'in: Aksak

Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı

16- Şâkir Ağa'nın: Aksak

Hiç bulunmaz böyle dilbâz

17- Üdî Ahmed Efendi'nin: Aksak

Neden kalbim kırarsın bîvefâsin

18- Dede Efendi'nin: Aksak

Sevdi gönlüm bir dilberi

19- Nûri Bey'in: Aksak

Mâilem bir nazlı yâre

20- Dellâlzâde İsmâîl Efendi'nin: Aksak

Seninle nes'eyâbım ben

21- Piyanist Ahmed Efendi'nin: Aksak

Elimde yâd iken verd-i cemâlin

22- Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin: Aksak

Düşmüş ammâ aşkı, izhâr etmiyor

23- Âsim Bey'in: Aksak

Cûdâ düştü gözümden gül'izârin

24- Hacı Fâik Bey'in: Aksak

Yetiş imdâdına ey serv-i büllendim

25- Avram Efendi: Aksak

Bir dâme düşürdü ki beni bahti siyâhim

26- Hacı Ârif Bey'in: Ağır Aksak

Geçmiyor eyyâm-ı mihnet, gitmiyor benden melâl

27- İsmet Ağa'nın: Düyek

Nâr-ı aşkın yaktı beni

- 28- Hâfız Efendi'nin: Düyek
Ey dilber-i âli-neseb
- 29- Dellâzâde İsmâîl Efendi'nin: Düyek
Andelîb-i sahn-ı aşk-ı gülşenim
- 30- Dede Efendi'nin: Düyek
Üftâdenim ey bî-vefâ
- 31- Neyzen Mehmet Efendi'nin: Düyek
Bugün hiç bakmadın ey mâh yüzüme
- 32- Rif'at Bey'in: Düyek
Almak dilersem bu dil-rübâyi
- 33- Civan Ağa'nın: Düyek
Bir acaip hâb-i gaflete düştüm
- 34- Klârnet İbrahim Efendi'nin: Düyek
Arzun ne ise âgâh et beni
- 35- Kânûni Nâzım Efendi'nin: Düyek
Sevdığım çeşm-i siyahım niçin benden kaçarsın
- 36- Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî
Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefâyı
- 37- Hacı Fâik Bey'in: Devr-i Hindî
Levm eder tâ haşre dek gönlüm bana
- 38- Rif'at Bey'in: Devr-i Hindî
İltifâtın eyledi ihyâ beni
- 39- Dede Efendi'nin: Sengin Semâî
Dil bir güzele meyl etti hele
- 40- Üdî Âfet Efendi'nin: Sengin Semâî
Nâzenînim duymak olmaz çehre-i gulfemine
- 41- Rif'at Bey'in: Mandıra
Senin aşkın gamı attı beni engin hicrâna
- 42- Hristaki'nin: Türk Aksağı
Âyîneyi al destine
- 43- Hacı Ârif Bey'in: Türk Aksağı
Seyl-i âteşten emîn olmaz yapılmış hâneler

- 44- Hacı Ârif Bey'in: Türk Aksağı
 Eşdi nesîm-i nev-bahâr, âçıldı güller subh-dem
- 45- Hacı Ârif Bey'in: Ağır Aksak
 Ey gül-nihâl-i işve-bâz
- 46- Bîmen Efendi'nin: ?
 Rast geldi gönül çeşm-i sitemkâr-ı nigâre
- 47- Âsim Bey'in: Türk Aksağı
 Hâbgâh-ı yâre girdim arz içün ahvâlimi
- 48- Dede Efendi'nin: Yürük Semâî
 Yüzündür cihâni münevver eden
- 49- Rahmi Bey'in: Çifte Sofyan
 Aşka düştüm âşkı âvâreyim
- 50- Osman Bey'in: Curcuna
 Bin cân ile sevdim seni
- 51- Cemil Bey'in: Curcuna
 Şebâbet gitti de elden başımdan gitmiyor sevdâ
- 52- Sıddık Bey'in: Curcuna
 Belây-i firkatin cânâ hayâle oldu gamfermâ
- 53- Rif'at Bey'in: Yürük Sofyan
 Karlı dağı aştim geldim, aşk oduna düştüm geldim
- 54- Rif'at Bey'in: Curcuna
 Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir
- 55- Rif'at Bey'in: Curcuna
 Bâd-ı âhîmdir seni berbâd eden
- 56- Dede Efendi'nin: Curcuna
 Yine bir gülnihâl aldı bu gönlümü
- 57- Hacı Fâik Bey'in: Curcuna
 Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım
- 58- Hacı Ârif Bey'in: Curcuna
 Neyledi gör bana ol mâh-ı mehi
- 59- Ali Efendi'nin: Curcuna
 Anlatayılm hâlimi dildâra ben

- 60- Hacı Ârif Bey'in: Curcuna
Âşık oldur kim kılars cânın fedâ cânâsına
- 61- Rif'at Bey'in: Curcuna
Gözümden ey perî-rûyum
- 62- Hacı Ârif Bey'in: Çifte Sofyan
(Of) Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
- 63- Hacı Fâik Bey'in: Çifte Sofyan
Mükemmel neş'edârız meyle şimdi
- 64- Hristaki'nin: Çifte Sofyan
Çalıma bak efede, haydindi efede
- 65- Garbis Efendi'nin: Curcuna
Bir lâhza rehâ bulmadı âlâm-ı cihandan
- 66- Kemanî Tatyos Efendi'nin: Curcuna
Meyl-i lâ'lînle dil mestâne olsun
- 67- Hacı Ârif Bey'in: Katakofti
Vuslatından gayrı el çekdim yeter bî-vefâ
- 68- Rif'at Bey'in: Katakofti
Yüz çevirse sevdiğim bu bende-i bî-çâreden

3.1.2. Nihâvend fashında bulunan eserler:

- 1- Hacı Fâik Bey'in: Beste-i Zencîr
Visâl-i yâra gönü'l sarf-ı himmet istermiş
- 2- Hacı Ârif Bey'in: Beste-i Çenber
Gâh-i gönü'l firâkin ile derd-nâk olur
- 3- Hacı Fâik Bey'in: Nakış Semââ
Rahm eyle bana kalmadı hiç tâb-ı tüvânim
- 4- Ali Efendi'nin: Yürrük Semââ
Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben
- 5- Rif'at Bey'in: Ağır Aksak
Nâr-ı aşkınlâ senin ey nev-civân
- 6- Hacı Ârif Bey'in: Ağır Aksak
Ahteri düşküñ garîb ü âşık-ı âvâreyim

- 7- Kemânî Tatyos Efendi'nin: Aksak
 Âh cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım
- 8- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak
 Ye's-i mâtem tutmak ister haşre dek gönlüm benim
- 9- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak
 Sevdiğim lûtfeyleyip gelmez misin imdâdına
- 10- Hacı Ârif Bey'in: Aksak
 Vakfeyleyende aşk idi dildâre gönlümü
- 11- Hacı Ârif Bey'in: Aksak
 Meyler süzülsün meydâne gelsin
- 12- Hacı Fâik Bey'in: Aksak
 Bülbülü dem-bes-te etti nâle-i feryâd-ı dil
- 13- Şevki Bey'in: Aksak
 Neler çektim zaman dilberlerinden
- 14- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak
 Ömrümü, gönlümü rûhûm sana vakfetmişken
- 15- Ethem Efendi'nin: Aksak
 Gönlüm yine bir âtes-i hicrâne dolaştı
- 16- Hacı Ârif Bey'in: Aksak
 Benim gönlüm kaldı sende
- 17- Markar Ağa'nın: Aksak
 Benim hâlim yaman haldir
- 18- Âsim Bey'in: Türk Aksağı
 Açı firkat yâreler dilde peri
- 19- Üdî Âfat Efendi'nin: Türk Aksağı
 Bir âşık-ı dil-hasteyi dil-şâd edecek yok
- 20- Karnik Garmiryan Efendi'nin: Aksak
 Meftûnun oldum ey dil-pesendim
- 21- Hacı Ârif Bey'in: Türk Aksağı
 Neden tâ subh olunca eşk-bârim
- 22- Galip Bey'in: Türk Aksağı
 Dem-i sohbette bîhûş olduğum gördükte cânânim

- 23- Hacı Ârif Bey'in: Türk Aksağı
Ben bûy-i vefâ bekler iken sûy-i çemenden
- 24- Civân Ağa'nın: Devr-i Hindî
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur
- 25- Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî
Aşk âteşi sînemde yine şûle-feşândır
- 26- Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî
Mahzûn ise dil anda safâ cilve-ger olmaz
- 27- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Devr-i Hindî
Çeşm-i hüsnün arz olunsa hâlet-i mestânesi
- 28- Mahmut Paşa'nın: Devr-i Hindî
Beni sevmış iken evvel
- 29- Ali Bey'in: Devr-i Hindî
Sevdim yine bir şûh-i dil-âra pek ilerde
- 30- Mahmud Paşa'nın: Sengin Semâî
Âteş-i aşkınlâ sûzân oldu dil
- 31- Misak Ağa'nın: Sengin Semâî
Bir nigehle yaktın ey meh-veş teni
- 32- Bîmen Efendi'nin: Sengin Semâî
Baktım yüzüünü hâline de âlî sandım
- 33- Rahmi Bey'in: Türk Aksağı
Süziüp süziüp de ey melek o çesm-i nîm-hâbını
- 34- Hâsim Bey'in: Ağır Düyek
Saklasın Rabb'im kederlerden seni
- 35- Rızâ Efendi'nin: Düyek
Bir tıfl-ı nevreste fidân
- 36- Üdî Âfet Efendi'nin: Düyek
Günden güne efsûn oluyor kaale-i âhum
- 37- Ethem Efendi'nin: Çifte Sofyan
İnfiâlim tâli-i nâ-sâzedir
- 38- Hacı Ârif Bey'in: Çifte Sofyan
Buna hiç şüphe yok ey gül-nihâlim

- 39- Hacı Ârif Bey'in: Çifte Sofyan
Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh
- 40- Hacı Ârif Bey'in: Çifte Sofyan
Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde
- 41- Hacı Ârif Bey'in: Sofyan
(Of) Dün gece rûyâda gördüm yârimi
- 42- Hacı Ârif Bey'in: (?)
Rûyinden at nikaabı
- 43- Rif'at Bey'in: Curcuna
Aman ey gonca-i nevres-nihâlim
- 44- Hacı Ârif Bey'in: Curcuna
Ya gelme âteş-i aşka ciğer-gâhını dağlatma
- 45- Şevki Bey'in: Curcuna
Hayâlin gitmiyor cânâ gözümden
- 46- Galip Bey'in: Curcuna
Cânâ sana âşık nice bir muntazır olsun
- 47- Hacı Ârif Bey'in: Curcuna
Uyur dâim uyanmadı benim baht-ı siyehkârim
- 48- Hacı Fâik Bey'in: Curcuna
Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan
- 49- Rif'at Bey'in: Curcuna
Sevdim amma neyleyim bir duhteri
- 50- Galip Bey'in: Curcu
Derd-i aşkindan rehâyab olmasın
- 51- Üdî Kırakin Efendi'nin: Curcuna
Nâ-ümîd-i vuslatından ey perî
- 52- Hafız Mehmet Efendi'nin: Aydın
Nihâvend (dir) o şûh-u nev-civânim
- 53- (?) Curcuna
Bugün deli dîvâneyim

3.1.3. Sûznâk faslında bulunan eserler:

- 1- Dede Efendi'nin: Beste-i Darbeyn
Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ
- 2- İsmail Ağa'nın: Beste-i Devr-i Kebîr
Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânim gibi
- 3- Dede Efendi'nin: Nakış Semâî
Nesin sen a giizel nesin
- 4- Mehmet Ağa'nın: Yürüük Semâî
Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez
- 5- Zekâi Efendi Merhûmun: Ağır Aksak
Vakf-ı râh-ı aşkın etmişken bütün cân ü teni
- 6- Ali Efendi'nin: Ağır Aksak
Âşık oldum sana ey gonca-dehen
- 7- Hacı Ârif Bey'in: Ağır Aksak
Sûznâk etme beni ey meh-veşim
- 8- Âsim Bey'in: Ağır Aksak
Hayli demdir görmedim cânânim
- 9- Şevki Bey'in: Ağır Aksak
Câm-ı aşkın içtim oldum dert-nâk
- 10- Ahmet Bey'in: Ağır Aksak
Etmiyor hiç merhamet cânâ benim efgaanıma
- 11- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak
Ben cihân-ı ye's içinde nâle-nâr oldum yeter
- 12- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak
Çeşm-i cellâdin bu yaşıta girdi artık kaanıma
- 13- Nikoğos Ağa'nın: Ağır Düyek
Hayâlin dîdede âtesler bıraktı cânıma
- 14- Hafız Mehmet Efendi'nin: Düyek
Gel ey tavr-ı melek-âde
- 15- Ali Bey'in: Düyek
Aşk ile yanmaktadır cânâ tenim

- 16- Hafız Mehmet Efendi'nin: Düyük
Va'd eylemiştin ey perî
- 17- Hacı Fâik Bey'in: Düyük
Kuzuağım ne kaçarsın benden
- 18- Klârinet İbrahim Efendi'nin: Düyük
Geçti âlâm-ı firâkın cânimâ
- 19- Hafız Efendi'nin: Aksak
Bezm-iuşşâka niçin gelmezsin
- 20- Nikoğos Ağa'nın: Aksak
Sûznâk-i âteş-i aşkim, yetiş feryâda gel
- 21- Hacı Ârif Bey'in: Aksak
Çekme elem-i derdini bu dehr-i fenânın
- 22- İzzet Bey'in: Aksak
Saklayıp kalb-i mükedderde seni
- 23- Civân Ağa'nın: Aksak
Dağdar-ı hasret ettin hicr ile cân ü teni
- 24- Hristaki'nın: Aksak
Ey nice dağlar başında böyle efgaan edeyim
- 25- Hacı Ârif Bey'in: Aksak
Uslanmadı hâlâ emeli bitmedi gönlüm
- 26- Hacı Ârif Bey'in: Aksak
Yine mürg-i seher âvâzelendi
- 27- Zeki Mehmet Ağa'nın: Aksak
Hiç eşin yok nev-civansın
- 28- Hacı Ârif Bey'in: Aksak
Edemem kimseye hâlim hikâyet
- 29- Şakir Ağa'nın: Aksak
Eski hâli hiç göremem
- 30- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak
Soldum bu küçük yaşıta daha gül gibi soldum
- 31- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak
Bir günâh ettimse cânâ sûz-nâk oldum yeter

- 32- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak
 Açı bağrimı nazlı civânim gör, yâre nedir
- 33- Kemânî Memduh Efendi'nin: Aksak
 Cevher-i rûhum musun sen ey melek
- 34- Bîmen Efendi'nin: Aksak
 Yine tenhâ elime girdi hele cânânim
- 35- Ali Rif'at Bey'in: Sengin Semâî
 Kâr etmedi cânâ sana bu âh ü enînim
- 36- Hâfız Cemil Efendi'nin: Sengin Semâî
 Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh
- 37- Kemânî Tatyos Efendi'nin: Sengin Semâî
 Atf etme sakın hançer-i müjgânını nâgâh
- 38- Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî
 Bir dil ki esîr-i gam olur neş'e-ver olmaz
- 39- Hâfız Yusuf Efendi'nin: Devr-i Hindî
 Neş'e-yâb etmekte hüzn-i kalb-i nâşâdim seni
- 40- Ahmet Ârif Bey'in: Devr-i Hind-î
 Rûyini örtmiş görünce saqların bî-irtiyâb
- 41- Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî
 Başladın ağıyâr ile ünsiyyete
- 42- Rif'at Bey'in: Devr-i Hindî
 Mâi gözlüm ne kadar dilber imiş
- 43- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Devr-i Hindî
 Çeşm-i hüsnün arz olunsa hâlet-i mestânesi
- 44- Kemânî Tatyos Efendi'nin: Kataköfti
 Gel elâ gözlüm efendim yânimâ
- 45- Refîk Bey'in: Semâî
 Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden
- 46- Şâir Serkis Ağa'nın: Türk Aksağı
 Efendim nev-civânsın sen
- 47- Hacı Ârif Bey'in: Aksak
 Yandım o güzel gözlere ey şûh-ı sitem-kâr

48- Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Beni bîzâr ederken serzenişler

49- Âsim Bey'in: Çifte Sofyan

Gönül bîmâri-i aşkınla bak âvârelerdendir

50- Hristaki'nin: Sofyan

Görünce gerdeninde çifte hâli

51- Rif'at Bey'in: Sofyan

Visâl için o civâne recâlar eylendi

52- Rif'at Bey'in: Curcuna

Ol gül-i nevres beni cevr ile nâlân eder

53- Hacı Ârif Bey'in: Curcuna

Pâbûsuna ermek üzre ey yâr

54- Leon Efendi'nin: Curcuna

Şem'a-i dildâr yaktı gönlümü sad âh ile

55- Hacı Fâik Bey'in: Curcuna

Dün gezerken hüzn ile bir hâl-i ma'yûsânede

56- Hacı Ârif Bey'in: Curcuna

Alınca gönlümü mihr-i cemâli

57- Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin: Curcuna

Güzeldir sevdığım emsâli nâdir

58- Nikoğos Ağa'nın: Curcuna

Bir güzele ben de gönül bağladım

59- Santûrî Ethem Efendi'nin: Curcuna

Şimdi gönlüm düştü bir nevres-güle

60- Hâfız Cemil Efendi'nin: Curcuna

Firkatine can dayanmaz

61- Mahmud Paşa'nın: Yürüük Sofyan

Eksilmez artar cevirin a cânim

62- Dellâlzâde İsmail Efendi'nin: Yürüük Sofyan

Dedim ey gönül cânâni

63- Nikoğos Ağa'nın: Çifte Sofyan

Bülbüller eylesin feryâd

- 64- Hacı Ârif Bey'in: Yürüük Sofyan
Meclis bezendi sun bâde sâkî
- 65- Aleksan Efendi'nin: Çifte Sofyan
Bir güzele kul oldum
- 66- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Mevlevî evferi
Yüzün gördüm bu dem hayrânın oldum

3.1.4. Mâhûr fashında bulunan eserler:

- 1- Dervîş İsmâîl Bey'in: Beste-i Haffîf
Ey gonca dehen hâr-ı elem cânimâ geçti
- 2- Dede Efendi'nin: Nakış Semâî
Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü
- 3- Salih Efendi'nin: Ağır Aksak
Ey şâh-ı melek sen gibi irfan bulunur mu
- 4- Rif'at Bey'in: Ağır Aksak
Çek keman ebrûlerin ey şîvekâr
- 5- Bîmen Efendi'nin: Aksak
Tîr-i gamzenle saçın bendende sergerdânım
- 6- Lâtif Ağa'nın: Aksak
Te'lif edebilsem feleği âh emelimle
- 7- Dellâlzâde İsmail Efendi'nin: Aksak
Al yanına bir dil-nüvâz
- 8- Usta Yani'nin: Aksak
Müptelâyım hayli demdir sen bî-vefâya
- 9- Hristaki'nin: Aksak
Bakin şu kızı ne kadar bülend
- 10- Hâfiż Dilâver Efendi'in: Ağır Aksak
Güzel gördüm, gözüm gönlüm açıldı
- 11- Rif'at Bey'in: Devr-i Hindî
Sâkîyâ giil demidir bâde getir nûş edelim
- 12- Hacı Ârif Bey'in: Katakofti
Gösterip ağıyâre lütfun bizlere bîgânesin

- 13- Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin: Çifte Sofyan
Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu
- 14- Nûman Ağa'nın: Sofyan
Dinle sözüm ey bî-bedel
- 15- Rif'at Bey'in: Sofyan
Çâre-i aşkı bilir âlemde bir fert yok imiş
- 16- Hacı Ârif Bey'in: Curcuna
Zâhir-i hâle bakıp etme dahil bir ferdî
- 17- Rif'at Bey'in: Curcuna
Bağ-ı hüsnünde efendim bülbül-i nâlânınım
- 18- Rif'at Bey'in: Curcuna
Oldum ey şûh sana bende
- 19- Şarkı: Çifte Sofyan
Aldı aklım bir gonca-leb
- 20- Dellâlzâde İsmail Efendi'nin: Çifte Sofyan
Gönül adlı bülbülüm var
- 21- Türkü: Çifte Sofyan
Ben çiftliğe indim gittim annem duymadan

3.1.5. Hicazkâr faslında bulunan eserler:

- 1- Sâlih Efendi'nin: Beste-i Remel
Ey şâh-ı cihân bende-i fermanberin âlem
- 2- Nûri Bey'in: Ağır Semâî
Benim serv-i hîrâmânım
- 3- Nûri Bey'in: Nakış Semâî
Mîzrâb-ı gam-ı aşk ile ey şûh-i cefâkâr
- 4- Dede Efendi'nin: (?)
Ey paadişâhım şâd ol efendim
- 5- Sadullah Efendi'nin: Devr-i Revân
Hîrâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı
- 6- Büyükkârifat Bey'in: Ağır Aksak
Âtes-ı aşkin senin ey meh-likâ

- 7- Dellâlzâde İsmail Efendi'nin: Ağır Aksak
Gel seninle yârin ey serv-i revân
- 8- Âsâriye Hatîbi İbrahim Efendi'nin: Ağır Aksak
Yok hilâfîm hem müdârâ bir yana
- 9- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak
Seni görmek, seni sevmek emeliyle yaşarım
- 10- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak
Hep bu mevcûdiyetim cânim senin
- 11- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak
Dağ-ı hicrin bin elem kattı bénim efgaanıma
- 12- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak
Yoluna vakf-etmişken bu cân ü teni
- 13- Şakir Ağa'nın: Ağır Düyek
Cân ile ben ey dil-rübâ
- 14- İsmet Ağa'nın: Ağır Düyek
Kuzum söyle bana şimdi
- 15- Hâşim Bey'in: Ağır Aksak
Beyazdır sîne-i sâfin
- 16- Cîvân Ağa'nın: Düyek
Riyâsîz çeşm-i âhûyu severdim
- 17- Hâşim Bey'in: Düyek
Ey melek-haslet şehînşâh-ı vahîd
- 18- Nikoğos Ağa'nın: Düyek
Görmek miyyesser olmadı mâhim
- 19- Hacı Ârif Bey'in: Düyek
Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dil-dâr
- 20- Rif'at Bey'in: Düyek
Eyle vaslînla efendin behredâr
- 21- Arşak Efendi'nin: Düyek
Kemend-i aşkımdır zülf-i siyâhın
- 22- Kemânî Memduh Efendi'nin: Düyek
Safâ-bahş ol dil-i nâ-kâm ü nâ-şâde

- 23- Ali Bey'in: Sengin Semâî
Ol kaşı kemân cevr ü cefâ yayını kurdu
- 24- Hâfız Cemil Efendi'nin: Sengin Semâî
Lâyık mı sana bu dil-i sevdâ-zede yansın
- 25- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Sengin Semâî
Vaz geçti gönül aşk ü muhabbet emelinden
- 26- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak
Âkibet gitti elimden gönlümün bir tânesi
- 27- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak
Hüzn ile çağlar sırişk-i çeşm-i giryânım benim
- 28- Hâşim Bey'in: Devr-i Hindî
Şeb-tâ seher akar su gibi çağlar ağlarım
- 29- Şevki Bey'in: Devr-i Hindî
Gönlümü dûçâr eden bu hâle hep
- 30- Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî
Sâkiyâ sun bâde-i lâ'lin bana
- 31- Hacı Ârif Bey'in: Türk Aksağı
Dil harîm-i vaslına arzû eder
- 32- Lâtif Ağa'nın: Aksak
Nice hâlim edem takrîr
- 33- Ali Bey'in: Aksak
Menendin yok gülüüm bir mehlikâsim
- 34- Hafız Efendi'nin: Aksak
Bu bî-vefâlığı senden ümmîd etmezdim gerçekten
- 35- Hacı Ârif Bey'in: Aksak
Açıl ey gonca-i sad-berk yaraşır
- 36- Nûman Ağa'nın: Aksak
Dilerim zülfüne berdâr olayım
- 37- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak
Bulmadı çâre tabîbân yâreme
- 38- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak
Sevdi gönlüm bir nigâr-ı dil-şiken

- 39- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak
Bülbül ne için dâmen-i yâre el uzattın
- 40- Sadullah Ağa'nın: Aksak
Efendim gûş-i efgaan et
- 41- Şevki Bey'in: Aksak
Harâb oldu yerim yurdum otağım
- 42- Hacı Ârif Bey'in: Cercuna
Muhabbet aşika gerçi belâdır
- 43- Hacı Ârif Bey'in: Cercuna
Seyr-i bahâra açıldı dağlar
- 44- Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin: Cercuna
Meclis-i usşâka cânâ ruhfezâdir gözlerin
- 45- Osman Bey'in: Cercuna
Gül yüzünü seyredip cân ile sevdim seni
- 46- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Cercuna
Müzeyyen gülsitândır mah cemâli
- 47- Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Cercuna
Gözümden gitmiyor bir dem hayâlin
- 48- Hacı Ârif Bey'in: Cercuna
Güldü açıldı yine gül yüzyü yâr
- 49- Nûman Ağa'nın: Yürük Sofyan
Ben sözüne bağlamam bel
- 50- Rif'at Bey'in: Sofyan
Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi
- 51- Tâhir Ağa'nın: Çifte Sofyan
Kim görse ol lâ'li mülü
- 52- Nikoğos Ağa'nın: Çifte Sofyan
Akşam olur güneş gider şimdi buradan
- 53- Rif'at Bey'in: Düyek
Gittim İstanbul'da gevher sâlara
- 54- Türkü: Yürük Düyek
Bağa girdim kamışa
- 55- Hafız Kâzım Efendi'nin: Aksak
O güzel çeşmine mümkün mü nazargâh edeyim

3.2. NEVZÂD-I MÛSIKİ'DE BULUNAN İLK BEŞ MAKAMDAKİ GÜFTELERİN METİN ÇALIŞMASI

3.2.1. Rast faslinin metin çalışması:

Sahife 4

Hoca'nın: Nakış Duyek

Müstefîlün müstefîlün müstefîlün müstefîlün

Âmed nesîmi subh dem tersemki âzâreş-küned
 Tahrîk-i zülf-i ambereş ezhâb-ı bîdâreş-küned
 Ten na dir na det dere dilli ney (mükerrer)
 Teneni ta dir ney teneni ta dir ney dir ney dir ney
 Ezhâb bîdâreş kezâ aman (mükerrer)
 Yele li yele la la yele li yele la dost (mükerrer)
 Hâne-i sâni

Canânîma canânîma rahmet bekün ber cânîma
 An dem ki can ber leb resid hemrâh kün îmânîma
 Terennüm

Dede Efendi'nin: Beste-i Çenber

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Nâvek-i gamzen ki her dem bağırmı pür-hûn eder
 Bir taraftan zülfün aklım dağıtip mahzûn eder
 Kâkülün bend eylemişken bu dil-i dîvâneyi
 Dâimâ çeşmin niye bilmem niçin efsûn eder
 Ömrüm cânım aman bağırmı pür-hûn eder

Hoca'nın: Ağır Semâî

Müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün

Ey mah-i men der mektebest men der ser-i reh muntazır

Yâ muallim yek zamân o serverâ âzâd kün

Ah tir lâ tir lâ ye lel lel li tir lâ tir ye le lel le lel

le li vay ey cân-i men vay ya muallim

Bend-i Sânî

O sevdiğim mekteptedir ben yollar üzere muntazır

Ey hâcesi ol şûh-i bir dem âzâd eyle gel

Terennüm

Hafız Efendi'nin: Semâî:

Müfteilün mefâilün müfteilün mefâilün

Gelse o şûh meclise nâz ü tegâful eylese

Reng-i hicâbi gülşen-i meclisi gülgül eylese

Ta'n-ger-i riyâz-i huld olur idî vücûh ile

Âşık-ı zâri gülşen-i vaslîna bûlbûl eylese

Tir ye le lel le le le le le le le le le le le le

Cânım ye le lel le le le le le le le le le le li

Sahife 5

Kitâbî Hafız Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Zülfünün târ-i şuâ-i bâsıramdır şânesi

Ol hümâ-yı gamzenin çeşmim saâdet-hânesi

Âteş-i ruhsâra yandı mürg-i cânim lânesi

(Nakarat)

Şem-i hüsnün ey perî dildir bu şeb pervânesi

Bezm-i işaret eyleme her bâr nâ-mahremlere

Bâde sun gâh-i lebinden âşık-ı pür gamlere

Yansın âteşler gibi ehl-i haset bu demlere

Şakir Ağa'nın: Ağır Aksak

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Mûy-i jûlîdem oluptur serde Ankâ lânesi
 Düşmüşüm bir dâma ki yoktur halâsin çâresi
 Zahmîma ur merhemîn onulmadı dil yâresi
 (Nakarat)
 Şem'-i aşka cân atar pervâne-veş dîvânesi

Bezm-i aşka ney gibi efgaan eder pür gamlara
 Serhalansın sîneler canlar fedâ bu demlere
 Pek sakın esrârı ifşâ etme nâ-mahremlere

Rıza Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Zümre-i hûbân içinde pek beğendim ben seni
 Cismime cân ittihâz ettim efendim ben seni
 Rûha teşbîh eyledim ey serv-bülendim ben senin
 (Nakarat)

Cismime cân ittihâz ettim efendim ben seni

Ârizindir gülsitân-ı hüsnünүн verd-i teri
 Kâmetindir sâye-i bâğ-ı melâhat ar'arı
 Cevher-i kân-i letâfettir vücûdun ey perî

Kânûni Nubar Efendi: Aksak

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Söyle ey şevk-i hayâlim hûri-î cennet misin
 Yoksa insan sûretinde ey perî âfet misin
 Vech-i pâkin nerde görsem kalbimi tenvîr eder
 (Nakarat)
 Söyle Allah aşkına sen şûle-i ismet misin

(Birinci mîsradaki "hayâlim" kelimesi TRT repertuvarında "hayatım" olarak kayıtlı)

Sahife 6

Üdi Arşak Efendi: Aksak

Hece: 8+7=15

Beni sevmez bilirim de yine sevsin dilerim
 Ne açılmaz, ne uyanmaz, ne âlude kaderim
 Yine gönlümü o vefâsızla her dem üzerim
 (Nakarat)
 Sevip de sevilmemek (hep) kaderimdir kaderim

Kemânî Şehîr Memduh Efendi: Aksak

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Iztırâb-ı iftirâkın arttırır efgaanımı
 Yandım artık nâr-ı hicrân kapladı her yânimı
 Merhamet kil nev-civânum yakma gayri cânumı
 Eyle itfâ âb-ı vaslinla dil-i sûzânımı
 (Nakarat)
 Yandım artık nâr-ı hicrân kapladı her yânimı

(TRT Repertuvarında yok)

Rif'at Bey'in: Aksak

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Feryâd ediyor âşık-ı hasretzede her ân
 Gönlüm o kara gözleri süzdükçe perîşân
 Sevdây-ı muhabbetle yanar bu dil-i sûzân
 Sinemde nihân vermez aman nâvek-i müjgân
 (Nakarat)
 Baştan ayağa yâre-i ebrûy-ı muhabbet
 Çâre dediler olsa olur hâsıl-ı vuslat

Ben nâr-ı muhabbetle yanın âşikam ey mâh
 Âteş saçılır aşkın ile eyler isem âh
 Yaktañ ciğerim nâire-i vasl ile eyvâh
 Hançer mi sokar gamzelerin sîneme her gâh

Tevfik Bey'in: Aksak

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Bu gün hâl-i firâk-ı yâr ile bî-tâb ü giryânım
 Garibim derd-i hasretle aman çâk-i girîbânım
 Çıkar eflâke her demde sadây-ı rikkat-efşânım
 Ki gâip oldu dîdemden o yâr-ı mihr-i tâbânım
 (Nakarat)

Aman sâkî, canım sâkî anın çün pek perîşânım
 Heman sun sâgari bâri sen ol dâffî-i efkârim

Ne müşkülmüş tahammül eylemek sevdâ vü hicrâna
 Gidip neş'em tamâmiyle tehavvül etti efgaana
 Hele geldikçe o mâhîn hayâli usk-ı çeşmâna
 Ne mümkün kılmamak cânın fedâ ol demde cânâna

Sahife 7

Âsim Bey'in: Aksak

Müstefîlün müstefîlün

Ser tâ kadem ey penbe ten
 Mecbûrun oldum işte ben
 Lûtfeyle gel ey gül-beden
 (Nakarat)
 Virâne gönlüm eyle şen

Bâşın için ey mehlikâ
 Etme bana cevr ü cefâ
 Giryânînim subh u mesâ

(Bazı güftे kitaplarında bu eserin nakarat misraı "Mecbûrun oldum işte ben" olarak geçmektedir)

Hacı Fâik Bey'in: Aksak

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Jâleler saçsin nesîm gülzâre dönsün cûy ı bâr
 Feyz-i nîsân ile pür olsun çemen, gelsin bahâr
 Gülşeni renc-i hazân etti yeter çün târ ü mâr

(Nakarat)

Feyz-i nîsân ile pür olsun çemen, gelsin bahâr
 Gonca açsin gülbüñ, artık şâdgâm olsun hezâr

Gelmez oldu bûları ol yâsemen kâküllerin
 Eyledi fasl-i harif hâlin diğer gûn dillerin
 Boynunu büktü ocağında nice sünbüllerin

(İkinci dörtlük bulundu)

Ahmed Ârifî Bey'in: Aksak

Feilâtün feilâtün feilâtün feilün

(Fâilâtün)

Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı
 Rahm edip yakmaz idi bu derece cânimızı
 O ne hikmettir aceb yârama te'sîr etmez
 Kâfir îmâne gelir dinlese efgânımızı
 Temelinden yıkılıp oldu harâb içre harâb
 Nice tâmir edelim bu dil-i vîrânımızı
 Sabr ü sâmânımızı dîdelerin etdi harâb
 Şimdi içmek mi diler gamzelerin kânimızı
 Eder aşk ehli fedâ vârını artık Sabrî
 Varalım biz dahî takdim edelim cânimızı

(Bu şiirin dördüncü misraındaki "îmâne" kelimesi bazı güfste kitaplarında "insâfa" şeklinde yazılmıştır)

Şâkir Ağa'nın: Aksak

Hece 4+4: 8

Hiç bulunmaz böyle dilbâz

Neler etti bana bu yaz

Âşıkına gayet kurnaz

(Nakarat)

Neler etti bana bu yaz

Pek küçüktür girmez ele

Bezme gelir güle güle

Gönlümü pek üzdü hele

Sahife 8

Üdî Ahmed Efendi'nin: Aksak

Mefâilün mefâilün feûlün

Neden kalbim kırarsın bî-vefâsın

Gönül sen nice ayrı bir belâsın

Cefâya gaaliba pek müptelâsın

(Nakarat)

Gönül sen nice ayrı bir belâsın

(TRT repertuarında Beyatiarabân makamı olarak kayıtlı)

Dede Efendi'nin: Aksak

Hece: 4+4=8

Sevdî gönlüm bir dilberi

Kıldım fedâ cân ü seri

Kim görse olmaz müşteri

(Nakarat)

Böyle güzel meh-peykeri

Sevdimse (de) vardır yeri

Mehpâredir ol gül cemâl

Gözler elâ kaşı hilâl

Tarz-ı endâm hûri misâl

(Birinci mîsradaki "gönlüm" kelimesi TRT Repertuarında "gönül" olarak kayıtlı)

Nûri Bey'in: Aksak

Fâilâtün Fâilâtün

Mâilem bir nazlı yâre
 Derdime bulmaz mı çâre
 Yandı dil aşkınlâ nâre
 (Nakarat)
 Giyme cânim penbe hâre
 Sînem oldu pâre pâre

Dellâlzâde İsmâîl Efendi'nin: Aksak

Mefâilün mefâilün

Seninle neş'e-yâbım (ben)
 Safây-ı hâtırımsın sen
 Mizâcın lütf u şefkatken
 (Nakarat)
 Safây-ı hâtırımsın sen

Seni gördük de ey gül-fem
 Gelir keyfim benim her dem
 Alır aklım benim ol dem

Sahife 9

Piyanist Ahmed Efendi'nin: Aksak

Mefâilün mefâilün feûlü

Elimde yâd iken verd-i cemâlin
 Beni bezdirdi senden kendi hâlin
 Gönülden çıkış hep hayâlin
 Gözümde yok senin bezm-i visâlin
 (Nakarat)
 Sana lâyık degilmiş bu muhabbet
 Değilmişsin meğer şâyân-ı rağbet

(TRT Repertuvarında yok)

Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin: Aksak

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Düşmüş ammâ aşkı, izhâr etmiyor
 Anladın beyhûde kim zâr etmiyor
 Gel bu hâl-i ibtilâdan geç derim
 (Nakarat)
 Lezzet almış gönlüme kâr etmiyor

Etmede her hâl-i şûha imtisâl
 Eyliyor bîçâre ümmîd-î visâl
 (.....)

(İkinci kit'anın üçüncü misraı eksik)

Âsim Bey'in: Aksak

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Cûdâ düştü gözümden gül'izârin
 Hayâlin kaldı dilde yâdigârin
 Kemâle ermeden soldu bahârin
 (Nakarat)
 Gider mi pîş-i çeşmimden hayâlin

Tehattür eyledikçe ben kemâlin
 Ferâmûş etme mümkün mü visâlin

Hacı Fâik Bey'in: Aksak

Feilâtün feilâtün feilâtün

Yetiş imdâdîma ey serv-i büllendim
 Sana meftûn olalı zülf-i kemendim
 Yanıyor âşık-ı bîçârene rahm et
 (Nakarat)
 Sana bin cân ile âşıktır efendim

Beni sen gayre kıyas etme civânım
 Bana rahm eyle heman lütfeyle cânim
 Bu hakîr Fâik'e hiç yok mu mürtîvvet

(TRT Repertuvarında yok)

Sahife 10

Avram Efendi: Aksak

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Bir dâme düşürdün ki beni bahti siyâhim
 Billâhi bu sevdâda benim yoktur günâhim
 Etmezse inâyet bana ey çehresi mâhim
 (Nakarat)

Mutlak seni de mahvedecek âteş-i âhim

Hacı Ârif Bey'in: Ağır Aksak

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Geçmiyor eyyâm-ı mihnet, gitmiyor benden melâl
 Gönlümü şâd etmiyor bir lâhza ümmîd-i visâl
 Neş'eyâb olmak telezzüz eylemek emr-i muhâl
 Söndü benim cânımı tenvîr eden şevk-ı hayâl
 Bir daha görmez miyim mahvoldu mu her ihtimâl

İsmet Ağa'nın: Düyük

Hece: 4+4=8

Nâr-ı aşkın yaktı beni
 Değişmem cihâna seni
 Unutma gayrı bendeni
 (Nakarat)

Değişmem cihâna seni

Sanma beni sen bî-vefâ
 Etme bana cevr ü cefâ
 Dâim eyle zevk ü safâ

Hâfız Efendi'nin: Duyek

Müstefîlün müstefîlün

Ey dilber-i âli-neseb
 Kimlere hem-demsin bu şeb
 Fikrim budur ey meh aceb
 (Nakarat)
 Kimlere hem-demsin bu şeb

Bunca niyâz ettim sana
 Gûş etmiyorsun dilrübâ
 Yalvarırm bildir bana

Sahife 11

Dellâzâde İsmâîl Efendi'nin: Duyek

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Andelîb-i sahn-ı aşk-ı gülşenim
 Ey nihâl-i nevber-i bağ-ı irem
 Hâlimi ben kimlere şekvâ edem
 (Nakarat)
 Men tü ra ez cân ü dil üftâde-em
 Bilmiş ol sevdim seni ey gonca-fem

Âşıkım ey meh sana dil âşina
 Derd-i runsâr-ı tü giryân kerd merâ
 Var ise ben gibi âşıkın salâ

Dede Efendi'nin: Duyek

Hece: 4+4=8

Üftâdenim ey bî-vefâ
 Lâyık midir bunca cefâ
 Cûrmün nedir bildir bana
 (Nakarat)
 Lâyık midir bunca cefâ

Înkâr edersin sevdîğin
 Agyâr ile hep gezdiğin
 Bildim yalandır süzdüğüne

(İkinci kit'ânın üçüncü mîsaîndaki "yalandır süzdüğüne" kelimeleri, bazı
 güfste kitaplarında "yalanlar düzdüğüne" şeklinde geçmektedir)

Neyzen Mehmet Efendi'nin: Duyek

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Bugün hiç bakmadın ey meh yüzüme
 Harâm oldu bu şeb uyku gözüme
 Gelirsen bir gün olur da sözüme
 (Nakarat)
 Harâm oldu bu şeb uyku gözüme

Hayâl-i vaslinı kurdum oturdum
 Bu gece subh olunca öyle durdum
 Yârin teşrifini gayetle kurdum

Rif'at Bey'in: Duyek

Müstefîlâtün müstefîlâtün

Almak dilersen bu dil-rübâyi
 Seyr eyle yâhû çeşm-i elâyi
 Takmiş peşine bin müptelâyi
 (Nakarat)
 Seyr eyle yâhû çeşm-i elâyi

Bin türlü sözler gûşuna girmez
 Dâmân-ı vasla eller erişmez
 Dâm-ı visâle kendini vermez

Civan Ağa'nın: Duyek

Hece: 6+5=11

Bir acaip hâb-i gaflete düştüm
 Ne uyutur beni ne uyandırır
 Nihâyetsiz gam-ı hicrâna düştüm
 (Nakarat)
 Günden güne bana dert kazandırır

Sana âşık oldum diye ey peri
 Bunca istiğnânın var mıdır yeri
 Bilmez misin a sevdiğim ekseri
 (Nakarat)
 Âşkı çok cevr ü nâz usandırır

Klârnet İbrahim Efendi'nin: Duyek

Hece: 6+5=11

Arzun ne ise âgâh et sen beni
 Gözlerim görmek ister dâim seni
 Âteş-i hicrinle yaktın sen beni
 Gözlerinle gör efendim sen beni

(Dördüncü müşraînda bazı kaynaklara göre küçük cümle farklılığı görüldü)

Kanuni Nâzım Efendi'nin: Duyek

Hece: 8+7=15

Sevdiğim çeşm-i siyahım niçin benden kaçarsın
 Ağlatırsın, inletirsın, bana kaşın çatarsın
 Âhû gözlüm, şirin sözlüm, neden bayığın bakarsın
 (Nakarat)
 Ağlatırsın, inletirsin, bana kaşın çatarsın

Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî

Mefûlü mefâlü mefâlü feûlü

Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefâyı
 Mihnetle bulur âşık olan zevk u safâyı
 Sermest-i mey ol bir yana at fikr-i sivâyı
 Sermâye-i hazz eyle hemen aşk u havâyı
 (Nakarat)

İç bâde güzel sev var ise akl ü şuûrun
 Dünya var imiş ya ki yok imiş umûrun

Dehrin olamaz derdine âlâmına pâyân
 Zîrâ ne yeter ne tükenir mihnet-i devrân
 Pür-neş'e ol eğlen mey ü mahbûb ile her an
 Ömrün geçirir zevk ile her sâhib-i irfân

Sahife 13

Hacı Fâik Bey'in: Devr-i Hindî

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Levm eder tâ haşre dek gönlüm bana
 Ben bu cânı sana etmezsem fedâ
 Bilmiş olsun cümle yâr ü âşinâ
 (Nakarat)

Âşıkım kayd-ı hayat ile sana

Yıkma, kalb ü hâtırım vîrânedir
 Hasret-i rûyınla dil dîvânedir
 Bana halk aklım gibi bîgânedir

(İkinci kit'anın birinci misraındaki "yıkma" kelimesi, bazı güftelerde "bakma" olarak geçmektedir)

Rif'at Bey'in: Devr-i Hindî

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

İltifâtın eyledi ihyâ beni
 Kem nazardan saklasın mevlâ seni
 Zîb-i bağ-ı nâz edip sen gülteni
 (Nakarat)
 Kem nazardan saklasın mevlâ seni

Întizâm-ı câmeden vârestesin
 Nûra teşbîh eylesem şâyestesin
 Verd-i nâzım nâzik ü gül-destesin

Dede Efendi'nin: Sengin Semâî

Hece: 5+5=10

Dil bir güzele meyl etti hele
 Fâş etme ele sevdim ben seni
 (Nakarat)
 Gel gel dil sevdi seni (mükerrer) aman
 Rûyinde beni aman ol sîm gerdeni yaktı bendeni

Samur gibi kaş, on altıdır yaş
 Gel eyleme fâş sevdim ben seni

Ûdî Âfet Efendi'nin: Sengin Semâî

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Nâzenînim doymak olmaz çehre-i gül-fâmına
 Nâzına, rûhsârına, güftârına, endâmına
 Her günâhın çekerim ümîd-i visâlin nâmına
 (?) sevdığım câreden âlâmına

(TRT Repertuvarında yok)

Sahife 14

Rif'at Bey'in: Mandıra

Mefâîlüün mefâîlüün mefâîlüün mefâîlüün

Senin aşkin gamı attı beni engin-i hicrâna
 Yanar âteşle cismim dalsa da nâ-yâb-ı ummâna
 Biraz tatlı su serp cana aman şu kalb-i sûzânâ
 (Nakarat)
 Sırışkim seyl sukûn gelsin ey şûh çeşm-i giryâna

N'olur vaslınla bir kerre beni sen eylesen dil-şâd
 Yed-i lûtfunla gamlardan buyursun gönlüme âzâd
 Yeter artık ki hicrinle nice dem eylerem feryâd

(İkinci dörtlük bulundu)

Hristaki'nin: Türk Aksağı

Müstefîlüün müstefîlüün

Âyîneyi al destine
 Bak dîde-î sermestine
 Görmek istersen neş'eyi
 (Nakarat)
 Bak dîde-î sermestine

 Aç sîne-î sîmin-beri
 Saç üstüne zülf-i teri
 Âyînede bu hâl ile

(TRT Repertuvarında yok)

Hacı Ârif Bey'in: Türk Aksağı

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Seyl-i âteşten emîn olmaz yapılmış hâneler
 Rahat isterlerse mâ'mûr olmasın virâneler
 Bir gelen bir dahî gelmez baksana ey dehr-i dûn
 (Nakarat)

Böyle tekdir eylemez mihmânı sâhib-haneler

Sahn-i tenin aşka siğsa cûş eden hâlât-ı aşk
 Eylemezdi azm-i sahrâ-yı umûm âvâreler
 Bûy-ı dâmân-ı şarâb-âlûde eyler halkı mest
 (Nakarat)

Ben o şerhoşum ki gezdim bunca yıl meyhâneler

(İkinci dörtlük bulundu)

Hacı Ârif Bey'in: Türk Aksağı

Müstefîlün müstefîlün müstefîlün müstefîlün

Esdi nesîm-i nev-bahâr, âçıldı güller subh-dem
 Açsın bizim de gönlümüz, sâkî medet, sun câm-ı Cem
 Erdi yine ürdîbehiş, oldu havâ anber-siriş
 (Nakarat)

Âlem behişt ender behişt, her gûşe bir bağ-ı irem

Gül devri, iyş eyyâmidir, zevk u safâ hengâmidir
 Âşıkların bayrâmıdır, bu mevsim-i ferhunde-dem
 Dönsün yine peymâneler, olsun tehî humhâneler
 (Nakarat)

Raks eylesin mestâneler, mutripler ettikçe negam

Hacı Ârif Bey'in: Ağır Aksak

Müstefîlün müstefîlün

Ey gül-nihâl-i işve-bâz
 Âşûb-ı cân ü şîve-sâz
 Gönlüm sana eyler niyâz
 (Nakarat)

Sahrâlara azm edelim
 Tenhâca bir bezm edelim

Sun nâz ile câm-ı mülü
 Mest eyle gel mahzûn dili
 Bâğ-ı safânın bûlbûlü
 (Nakarat)

Bîmen Efendi'nin: ?

Mefûlî mefâilî mefâilî feûlün

Rast geldi gönül çeşm-i sitemkâr-ı nigâre
 Ben derdime düşdüm aramî çâre ne çâre
 Lokman bulamaz çâre yazık kalb-i zâre
 (Nakarat)

Ben derdime düşdüm aramî çâre ne çâre

Her darbede bin türlü elem hissederim ben
 Nabzım duruyor titriyor kalbim vururken
 Doğdum doğal olmadım âzâde bu gamdan

(İkinci dörtlük bulundu, ikinci misraında vezin düzensiz)

Âsim Bey'in: Türk Aksağı

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Hâbgâh-ı yâre girdim arz içün ahvâlimi
 Bir perîşân hâlini gördüm unuttum hâlimi
 Sâkiten icrâ ederken dîde eşk-i âlimi
 (Nakarat)

Leblerinde, sînesinde gizlenen âmâlimi
 Leblerimle topladım tebrîk edin ikbâlimi

Iftirâk-ı yâr ile olmuş dilim pek dâğdâr
 Âh çekerdim hicr ile bülbül gibi leyî ü nehâr
 Çok şükürler şimdi oldum her cihetle bahtiyâr

(Bazı kaynaklarda yazılmamış olan ikinci dörtlük incelendi)

Dede Efendi'nin: Yürük Semâî

Hece: 6+5

Yüzündür cihâni münevver eden
 Fedâdır yoluna bu cân ü bu ten
 Seninçün yandığım nedendir neden
 Senden midir, benden midir, dilden midir bilmem bu âh

 Niçin sen kıyarsın acep dostuna
 Kapıldım elâ gözlerin mestine
 Mâilim ol gonca gülün üstüne

Sahife 16

Rahmi Bey'in: Çifte Sofyan

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Aşka düştüm âşık-ı âvâreyim
 Âh ben bî-çâre pek bî-çâreyim
 Âlem-i mihnette bir gam-hâreyim
 (Nakarat)
 Âh ben bî-çâre pek bî-çâreyim

Yârim istiğnâ-nümûn aşkım füzûn
 Hicr ile gönlüm hazîn hâlim zebûn
 Tâliim dûn-ı sağır bahtım nigûn

(İkinci dörtlük bulundu)

Osman Bey'in: Cercuna

Müstefilün müstefilün

Bin cân ile sevdim seni
 Lûtfeyle şâd et bendeni
 Sensin mürüvvet madeni

(Nakarat)

Lûtfeyle şâd et bendeni

Sen var iken ey mâh-rû
 Bir şûha etmem ser-fürû
 Hasret-keşim çoktan berû

Cemil Bey'in: Cercuna

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Şebâbet gitti de elden başımdan gitmiyor sevdâ
 Tükendi tâkat u tâbım muhabbet bitmiyor hâlâ
 Terakkî etmede sinnim tedennî etmiyor aslâ

(Nakarat)

Hayâtım mahvolup gitti muhabbet bitmiyor hâlâ

Cefâ-yı yârı çekmek hâriç ammâ iktidârımızdan
 Muhabbet hissi çıkmaz bir dakîka kalb-i zârimdan
 Ölürsem de bu feryâdî işitsinler mezârimdan

Siddîk Bey'in: Cercuna

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Belâ-yı fîrkatin cânâ hayâle oldu gam-fermâ
 Tahammül kalmadı zîra vücûdum yandı ser-tâpâ
 Semâ-yı kalbime ey mâh tulûundan beri sen âh

(Nakarat)

Harâbettin beni billâh nedir bu şiddet-i sevdâ

Niçün ol peyker-i garrâ cefâ eyler bana hayfâ
 Vaslin için dil-i şeydâ figaan eyler hezâr-âsâ
 Derûn-ı sîneden her gâh geçer bir nâle-i cân-gâh

(İkinci dörtlük bulundu)

Rif'at Bey'in: Yürük Sofyan

Hece: 8+8=16 ve 8+7=15

Karlı dağı aştım geldim, aşk oduna düştüm geldim
 Ben yâre kavuştum geldim, ben gönlümü aldırdım
 (Nakarat)

Gül benzimi soldurdum, nazlıca yordan ayrıldım
 Dağlara düştüm geldim

Benim ol dîdesi pür-hûn zülfün gibi kaddin mevzûn
 (.....)

Bakın şu kaşları yaya, cemâli benziyor aya
 Aşkıdır bana sermâye, ben gönlümü aldırdım

(İkinci beyitin ikinci misraî eksik)

Rif'at Bey'in: Cercuna

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir
 Def-i gam etmek için âlet ise peymânedir
 Neş'e-yi, zevk-i, meyi tahkîr eden dîvânedir
 (Nakarat)

Gam gelir, şâdî gider çün dil misâfirhânedir
 Def-i gam etmek için âlet ise peymânedir

Son peyâm-ı câm-ı meyden ki hayat tâzedir
 Neş'e vermek bâdeye mahsûs minnet sâzedir
 Sâki-i meclis bizim çün ten hemân pek tâzedir

(İkinci dörtlük bulundu)

Rif'at Bey'in: Curcuna

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Bâd-ı âhîmdir seni berbâd eden
 Bak ne hâle girdin ey nâzik-beden
 Âşika cevr eylemekten işte sen
 (Nakarat)
 Bak ne hâle girdin ey nâzik-beden

Etmeyim de neleyim ben âh ü vâh
 Gül yüzün bâd-ı hazân etti tebâh
 Bir daha âyîneye etsen nigâh

(Birinci müşradaki "seni berbâd eden" kelimeleri, TRT repertuarında
 "sana tesir eden" olarak kayıtlı)

Dede Efendi'nin: Curcuna

Fâilün fâilün failün failün

Yine bir gülnihâl aldı bu gönlümü
 Sîm-ten, gonca-fem, bî-bedel ol güzel
 Âteş-i ruhleri yaktı bu gönlümü
 (Nakarat)
 Bir edâ, bir cefâ, pek küçük, pek güzel

Görmedim kimsede böyle bir dîlrübâ
 Böyle kaş, böyle göz, böyle el, böyle yüz
 Âşıkın bağrını üzmeğe göz süzer
 (Nakarat)
 El'aman, el'aman her zaman ol güzel

Sahife 18

Hacı Fâik Bey'in: Curcuna

Mefâilün mefâilün feûlün

Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım
 Bana sensiz cihanda cân ne lâzım
 Benim sensin felekte sâye-sâzım
 (Nakarat)

Bana sensiz cihanda cân ne lâzım

Sezâdır mâtemin tutsa felekler
 Sana insan değil ağlar melekler
 Hebâya gitti hep bunca emekler

Hacı Ârif Bey'in: Curcuna

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Neyledi gör bana ol mâh-i mehi
 Dâme düşürdü bu dîl-i vâlihi
 Keşt ederim aşk ile deş-i tehi
 Nâle vü efgaanımı sanma tehi
 (Nakarat)

Ah minel aşk-ı ve hâlâte
 Îhrâk-ı kalbi biharâte
 Ma nazarül ayn ilâ gayriküm
 Uksimi billahi ve ayâte

Vârimî yoğumu satıp bir pula
 Girdim o dem ez dil ü cân bu yola
 Da'vâ-yı aşk eder isem ger n'ola
 Çille-i aşkı çekene aşk ola

(Üçüncü dörtlük bulundu)

Ali Efendi'nin: Curcuna

Müfteilün müfteilün fâilün

Anlatayım hâlimi dil-dâre ben
 Derd-i firâka arayım çâre ben
 Sabredeyim nice bir âzâre ben

(Nakarat)

Yaş dökeyim, yalvarayım yâre ben

Çerh-i sitemkâre ricâ eylemem
 Kaddimi bî-hûde dü-tâ eylemem
 Kimseden ümmîd-i devâ eylemem

Hacı Ârif Bey'in: Curcuna

Fâîlâtün fâîlâtün fâîlâtün fâilün

Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına
 Meyl-i cânân etmesin her kim ki kıymaz cânına
 Cânını cânâna vermekter kemâli âşikin

(Nakarat)

Vermeyen can îtirâf etmek gerek noksânına

Aşk resmin âşıka öğrenmek gerek pervâneden
 Kim yakar gördükde şem'in âteş-i sûzânına
 Kimseler cânân için can vermeye lâf etmesin

(Nakarat)

Kim geliptir bu sıfat ancak Fuzûlî şânına

Sahife 19

Rif'at Bey'in: Curcuna

Mefâîlün mefâîlün

Gözümden ey perî-rûyum
 Niçin oldun nihân söyle
 Bana rahmet helâk oldum

(Nakarat)

Gel üzme benden böyle

Beni cevrin nizâr etti
 Dü çeşmim eşk-bâr etti
 Sükûtun câna kâr etti

Hacı Ârif Bey'in: Çifte Sofyan

Mefâîlün mefâîlün feûlün

(Of) Mükedder derd-i peyder-peyle şimdi
 Gönül eğlenmiyor bir şeyle şimdi
 Ne meyle, nenevâ-yı ney'le şimdi
 (Nakarat)
 Gönül eğlenmiyor bir şeyle şimdi

Muhabbet vâsil olmuşdu kemâle
 Geçenler benzedi hâb u hayâle
 Nihâyet yok mudur bilmem bu hâle

Hacı Fâik Bey'in: Çifte Sofyan

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Mükemmel neş'e-dârız meyle şimdi
 Gönül eğlenmede her şeyle şimdi
 Def ü ûd ü kemân ü neyle şimdi
 (Nakarat)
 Gönül eğlenmede her şeyle şimdi

Muhabbet olmadan vâsil kemâle
 Zaman bulmuştum ikmâl-i visâle
 Ne dersin şimdi Fâik (sen) bu hâle

(İkinci dörtlük bulundu TRT Repertuarında yok)

Hristaki'nin: Çifte Sofyan

Hece: 4+3=7

Çalıma bak efede, haydindi efede
 Nasıl durmuş tepede, haydindi tepede
 Açık saçık bele de, haydindi belede
 Tırabulus fesede, haydindi fesede
 (Nakarat)

Başı göğe eriyor, haydindi eriyor
 Bulutlara giriyor, haydindi giriyor

Efe delikanlıdır, haydindi kanlıdır
 Şanlıdır hem atlıdır, haydindi atlıdır
 Gözleri dumanlıdır, haydindi dumanlıdır
 Sanki dokuz canlıdır, haydindi canlıdır
 (Nakarat)

Felege taş atıyor, haydindi atıyor
 Halka tafra satıyor, haydindi satıyor

Sahife 20

Garbis Efendi'nin: Curcuna

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlüün

Bir lâhza rehâ bulmadı âlâm-ı cihandan
 Kurtulmadı bî-çâre gönül âh ü figandan
 Rencîde olur dem-be-dem evzâ-ı zamandan
 (Nakarat)

Kurtulmadı bîçâre gönül âh ü figandan

Yıllarca esir etti beni Leylî edâya
 Ferhâd gibi ârâm-ı dili verdi hevâya
 Uğrattı felek başımı bin türlü belâya

Kemanî Tatyos Efendi'nin: Curcuna

Mefâîlüün mefâîlüün feûlüün

Meyl-i lâ'linle dil mestâne olsun
 Aman sâkî getir bir tâne olsun
 Gönüil kâşânesi meyhâne olsun
 (Nakarat)

Aman sâkî getir bir tâne olsun

Hacı Ârif Bey'in: Katakofti

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Vuslatından gayrı el çekdim yeter bî-vefâ
 Dil-fikâr etdin beni şimden-gerü eyle safâ
 Hicr-i sûzânımla her ân eyledin cevr ü cefâ
 (Nakarat)

Dil-fikâr etdin beni şimden-gerü eyle safâ

Hicr-i sûzânınlâ her gâh çürüyor cism ü tenim
 Âh ü zârim böyle oldu şimdi dağlar meskenim
 Sanki dersen sana te'sîr etmiyor âhim benim

(İkinci dörtlük bulundu)

Rif'at Bey'in: Katakofti

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Yüz çevirse sevdigim bu bende-i bî-çâreden
 Olsa âlem bir yana vaz geçmem ol-mehpâreden
 Tiğ-i cevriyle görünmez olsa sînem yaradan
 (Nakarat)

Olsa âlem bir yana vaz geçmem ol-mehpâreden

Ol şeh-i hüsne yanıp yakılmada bir âşıkım
 İltifât-ı lütufuna zanneylerim ki lâyıkım
 Hâsılı dönmem gönüül da'vâ-yı aşkta sâdıkım

3.2.2. Nihâvend fashının metin çalışması:

Sahife 23

Hacı Fâik Bey'in: Beste-i Zencîr

Mefâilün feilâtün mefâilün fa'lün

Visâl-i yâra gönü'l sarf-ı himmet istermiş
 Gelir imiş o perî bezme dâvet istermiş
 Gönü'l ki sâye-i lütfunda neş'e bulmak için
 Zemîn-i sînede bir ser-kaamet istermiş

Cânûm yele lel lele lel lel lel li
 Mîrim yâ lâ yele lel leli vay
 Yâr sarf-ı himmet istermiş

Hacı Ârif Bey'in: Beste-i Çenber

Mef'ûlü fâilâtü mefâilü fâilün
 (fa'lün)

Gâh-i gönü'l firâkın ile derd-nâk olur
 Gâh-i hevâ-yı vaslin ile sîne-çâk olur
 Bir kez nigâh-ı merhamet ile terâhum et
 Yoksa hûcûm-u gamzen ile dil helâk olur
 Herçi bâd â bâd ile eyyâm olur

(Beşinci mîsrada vezin düzensiz)

Hacı Fâik Bey'in: Nakış Semâî

Mef'ûlü mefâilü mefâilü feûlü

Rahm eyle bana kalmadı hiç tâb-ı tüvânim
 Gayrı kime arz eyleyeyim hâlimi cânûm
 Senden umarım mihr-i vefâyi a civânum
 Gönlüm de senin ben de senin şâh-ı cihânum
 Efendim artık ilâ âhire.....

(Meyanhâne)

Senin cânâ firâkınla bu Fâik çâre-sâz kaldı
 Devâ ancak visâlındır dil-i dembeste-i zâre

(TRT Repertuvarında yok)

Ali Efendi'nin: Yürük Semâî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben
 Âfet-zede, dil hasta, ciğer-hûn imişim ben
 Ter dilli ter dilli ter dilli tene nen nâ tene dir ney (mükerrer)
 Gel gel gel işve-bâzım gel gel gel çâre-sâzım
 Sevdi seni can ey şeh-i hûbân
 Lûtfeyle aman bendene ey nazlı civân vay
 Âfet-zede, dil hasta, ciğer-hûn imişim ben
 (Meyanhâne)
 Sevdâ-zedesin sen dediler zülfüne söyle
 Çeksin beni zencîre ki Mecnûn imişim ben

Sahife 24

Rif'at Bey'in: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Nâr-ı aşkınlâ senin ey nev-civân
 Döndü âteş-zâre cism-i nâtüvân
 Hasret-i hâlinle hâl oldu yaman
 (Nakarat)
 El amân âhû bakışlim el amân

Sîne-i mecrûhum ey can pâresi
 Göz göz oldu hasretinle yâresi
 Lûtfunâ kaldı bu zahmîn çâresi

Hacı Arif Bey'in: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

(fa'lün)

Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim
 Gün gibi deryâ-yı aşkında gezer bî-çâreyim
 Sana kul oldum kapından gayrı kime varayılm
 (Nakarat)
 Şîvekârim sen dururken ben kime yalvarayılm

Bir melek-sûret güzelsir serv-i hoş-reftârsın
 Mah-rûlarda nazîrin yok misilsiz yârsın
 Âşıkın hâline rahm eyleyici dildârsın

Kemânî Tatyos Efendi'nin: Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Âh cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım
 Yâd edip eyyâm-ı vaslı dem-be-dem kan ağlarım
 Şimdi mâtemgîr-i hicrânım siyehler bağlarım

(Nakarat)

Yâd edip eyyâm-ı vaslı dem-be-dem kan ağlarım

Kimlere arz eyleyim ahvâlimi bîçâreyim
 Vâdi-i hasretde kaldım böyle bahtı kâreyim
 Bîkes ü me'yûs-i aşkım derdi çok âvâreyim

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Ye's-i mâtem tutmak ister haşre dek gönlüm benim
 Nâr-ı hasret yaktı cânim mahvolup cism ü tenim
 İstiyor görmek gözüm kalb eyliyor ah ü enin

(Nakarat)

Nâr-ı hasret yaktı cânim mahvolup cism ü tenim

(TRT Repertuvarında yok)

Sahife 25

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Sevdigim lütfeyleyip gelmez misin imdâdına
 Aşkın olmuştur sebep tecrîh ile berbâdına
 Nûr-ı çeşmim dikkat et bir kerre şu feryâdına

(Nakarat)

Aşkın olmuştur sebep tecrîh ile berbâdına

Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Mef'ülü fâlâtü mefâlülü fâlün

Vakfeyleyende aşk idi dildâre gönlümü
 Lâyik görende yâr imiş âzâre gönlümü
 Dûçâr edende ta'na-i ağıyâre gönlümü
 Şimdi kiminle eyleyem âvâre gönlümü
 (Nakarat)

Yâre açınca yâre açar yâre gönlümü

Yansın belâ-yı âteşine muîd-i vefâ
 Rüyâ kadar da sürmedi hayfa dem-i sefâ
 Zehrâbe-i felâket imiş sunduğu devâ
 Takip kemend-i zülfüne âvâre gönlümü

(İkinci dörtlük bulundu)

Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Müstefîlâtün müstefîlâtün

Meyler süzülsün meydâne gelsin
 Meclis donansın peymâne gelsin
 Mahmûr-ı nâzım cevlâne gelsin
 (Nakarat)

Âhû bakışlım seyrâne gelsin

Giryân olurken hep fırkıtiyle
 Şâdoldu işte dil vuslatıyla
 Ol mehveşi hiç bu nahvetiyle
 (Nakarat)

Kimler umardı imâne gelsin

(İkinci dörtlükteki "îmâna" kelimesi bazı güftे kitaplarında "şâdâna" şeklinde geçmektedir)

Hacı Fâik Bey'in: Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Bülbülü dem-bes-te etti nâle-i feryâd-ı dil
 Dil figaan ettikçe gonce-dehânım sen de gel
 Çünkü sen bir kere gelsen açılır bin tane gül
 (Nakarat)
 Kâse-i çeşmimdeki kandır sakın zannetme mül
 Derd-i aşkındır beni bülbül gibi nâlân eden
 Âteşi hicrindir her dem sînemi sûzân eden
 Kahr ü cevindir ki ey meh bağrımı pür-hûn eden
(Küçük cümle farklılıklarını görüldü)

Sahife 26

Şevki Bey'in: Aksak

Mefâilün mefâilün feûlüün

Neler çektim zaman dilberlerinden
 Halâs olsam (ben) artık ellerinden
 Dönerler pek çabuk her sözlerinden
 (Nakarat)
 Halâs olsam (ben) artık ellerinden

(TRT Repertuvarında yok)

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak

Fâilâtün feilâtün feilâtün fa'lün

Ömrümü, gönlümü rûhûm sana vakfetmişken
 Kalbini benden alıp başkasına verdin sen
 Gayrı mâtem tutayım haşre kadar hecrinden
 (Nakarat)
 Kalbini benden alıp başkasına verdin sen

Ethem Efendi'nin: Aksak

Mef'ülü mefâ'ilü mefâ'ilü feûlü

Gönlüm yine bir âteş-i hicrâne dolaştı
 Sevdâ-yı muhabbet başıma gör neler açtı
 Bu hâl-i perîşânıma düşman bile şaştı

(Nakarat)

Sevdâ-yı muhabbet başıma gör neler açtı

Gönlümde benim etti eser aşk-ı muhabbet
 Uğrunda fedâ etmeye cân cânıma minnet
 Zârif kuluna bir kerecik eyle mürüvvet

(İkinci dörtlük bulundu)

Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Hece: 4+4=8

Benim gönlüm kaldı sende
 Gönül senden ayrılır mı
 Yüzbin cefâ eylesem de
 (Nakarat)

Gönül senden ayrılır mı

Nice bin bî-bedel olsa
 Medhi yüzbin gazel olsa
 Cümle âlem güzel olsa

Sahife 27

Markar Ağa'nın: Aksak

Duraksız 8'li hece

Veya bozuk Mefâ'ilün mefâ'ilün

Benim hâlim yaman haldir
 Hicâbı aradan kaldırır
 Diler öldür, diler güldür
 (Nakarat)

Hicâbı aradan kaldırır

Hâlimi ettim ifâde
 İltifât et bana sâde
 Bu gece bezm-i safâda

(Vezin düzensiz)

Âsim Bey'in: Türk Aksağı

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Açtı fırkat yâreler dilde peri
Olmuyor merhem akan çeşmim teri
Şimdi Leylâ-veş gezerim serseri
(Nakarat)

Gel canım üzme arslanım beni
Âh efendim özlüyor cânim seni

(Dördüncü mîsrada vezin düzensiz)

Üdî Âfet Efendi'nin: Türk Aksağı

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlüün

Bir âşık-ı dil-hasteyi dil-şâd edecek yok
Sûzân olana çâre ne, imdâd edecek yok
Feryâd ederim halbuki bir dâd edecek yok
(Nakarat)

Sûzân olana çâre ne, imdâd edecek yok

Bir can yakıcı akl-alıcı dilbere düştüm
Sevmem diyemem sevdim onu dillere düştüm
Ah ben ne garîbim ki bugün ellere düştüm

(İkinci dörtlük bulundu)

Karnik Garmiryân Efendi'nin: Aksak

Müstefîlâtün müstefîlâtün

Meftûnun oldum (ey) dil-pesendim
Mecbûrun oldum ziûf-i kemendim
Hayrânın oldum ey bî-menendim
(Nakarat)

Allah için rahm-et (ey) efendim

(TRT Repertuvarında yok)

Hacı Ârif Bey'in: Türk Aksağı

Mefâîlün mefâîlün feûlü

Neden tâ subh olunca eşk-bârim
 Nedendir böyle oldu giryey-kârim
 Hevâ-yı zülfün aldı ihtiyârim
 (Nakarat)

Ne çâre tîre-baht-ı rüzgârim

Geçer âlâm-ı hicrinle zamanım
 Tahammül-sûz olur ah ü figaanım
 Tutuştu lâne-i sabr ü tüvânim

Galip Bey'in: Türk Aksağı

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Dem-i sohbette bîhûş olduğum gördükte cânânum
 Humâr-ı bâdeye atfeyledi hâl-i perîşânım
 Dedim hasretle bakıp çeşmine mâye-i cânum
 (Nakarat)

Beni sermest eden bâde değil baygın nigâhindir

Geçer te'sir-i mey bâkîdir ancak mest-i sevdâ
 Eder gamze-i çeşmin gönüilde hatt-ı nev-peydâ
 Aman ayırma benden dîde-i sehhârin zîrâ

(TRT Repertuvarında yok)

Hacı Ârif Bey'in: Türk Aksağı

Mef'ûlü mefâîlî mefâîlî feûlü

Ben bûy-i vefâ bekler iken sûy-i çemenden
 Aldım boyumun ölçüsünü serv-i semenden
 Azâr-ı hezâr etse de vaz geçse de benden
 (Nakarat)

Geçmez yine şeydâ gönül ol gonca-dehenden

Gül üstüne gül koklaması tûl-i emeldir
 Bir gül yeter âşık olana darb-ı meseldir
 Âlem bana mahzûn deseler nâ-be-meheldir

Civân Ağa'nın: Devr-i Hindî

Feilâtün feilâtün feilün
(Fâilâtün)

Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur
Olsa da böyle muhabbetté hakîkat mı olur
Yek-cihet olmaz ise dilde muhabbet mi olur
(Nakarat)

Aldanıp sevmeyeni can vererek sevmemeli
Aklını başına al herkes için olma deli

Kanma her bir dil için va'd-i vefâ-yı aşka
Söz verir sonra da yanmaz o belâ-yı aşka
Aşk ola ol dile ki râzı kazâ-yı aşka

(İkinci dörtlük bulundu)

Sahife 29

Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Aşk âteşi sînemde yine şûle-feşândır
Şevk-i rûh-ı dildâr ile çeşmim dolu kandır
Bî-çâre gönül derd ile bî-tâb ü tüvândır
Bu hâle koyan hep beni bir yosma civândır
(Nakarat)

Yektâ-yı zaman şûh-i cihân rûh-i revândır
Âh-ı nigehi akla ziyân âfet-i cândır

Lâ'l-i lebidir neşve-i mül turrası sünbul
Reng-i rûh-ı hûb-gerdesi revnâk-şikeni gül
Olmas hele bu hüsn ile akranı tahayyül
Sînem gibi çâk oldu giribân-ı tahammül
(Nakarat)

Ah ol büt-i tannâz ki bî-rahmü emândır
Müjgânları peykân-ı kaza kaş-ı kemândır

Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Mahzûn ise dil anda safâ cilve-ger olmaz
 Meksûr olan âyînede aks-i suver olmaz
 Meydân-ı muhabbettir efendim neler olmaz
 Sînem gibi çevgân-ı belâya siper olmaz
 (Nakarat)
 İnsan olan envâ-ı vukûâta memerdir
 Her dem geçer amma gama sabretme hünerdir

Firkat-zede olmaz sitem her dehr ile nâlân
 İslanmış olan eylemez endîşe-i bârân
 Ben göğsümü ettim hedef mihnet-i devrân
 Gönlüm gibi tîr-i gamım dehare siper olmaz
(İkinci dörtlük bulundu)

Sahife 30

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Devr-i Hindî

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Çeşm-i hüsnün arz olunsa hâlet-i mestânesi
 Ben gibi sen de olurdun çeşminin dîvânesi
 Şöhret almış gönlümün sevdâ-yı mecnûnânesi
 (Nakarat)

Göze gelmem bu işve-yâr gizelim bir nûr tânesi
 Sevdiğim mahmûr gözündür gözlerin şâhânesi

(TRT Repertuarında yok, ayrıca dördüncü misra anlam bakımından zayıf)

Mahmut Paşa'nın: Devr-i Hindî

Mefâîlüün mefâîlüün

Beni sevmiş iken evvel
 Cefâdan çekmez oldu el
 Merâkîmdir haber ver gel
 (Nakarat)
 Aceb kimdir bize engel

Gelirdin meclise erken
 Sarardım ince belden ben
 Nice düştüm cüdâ senden

Ali Bey'in: Devr-i Hindî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Sevdim yine bir şûh-i dil-âra pek ilerde
 Elbet de gönü'l vuslatin ister de diler de
 Bir kaaş-ı kemân, fitne-i cân, âfet-i devrân
 (Nakarat)

Emsâli bulunmaz onun evsâfi nelerde

Înanma dedim dîde-i dil merdüm-ü çesmin
 Güldü, dedi mestânedir, oynar da güler de
 Bu girye-i şehnâzıma tân eyleme emr a
 (Nakarat)

Böyle kuzudan ayrılan ağlar da meler de

Mahmud Paşa'nın: Sengin Semâî

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Âteş-i aşkinla sûzân oldu dil
 Kayd-ı zülfünden rehâ mümkün değil
 Bendeki hâl-i perîşandır delil
 (Nakarat)

Kayd-ı zülfünden rehâ mümkün değil

Kalb-i nizârim nâr-ı sevdâ dağladı
 Eşk-i çesmim firkatinle çağladı
 Boynumu baht-ı siyâhim bağladı

Sahife 31

Misak Ağa'nın: Sengin Semâî

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Bir nigehle yaktın ey meh-veş teni
 Ah n'olayıdı görmeyeydim ben seni
 Sabrı müşkil derde uğrattın beni
 (Nakarat)

Ah n'olayıdı görmeyeydim ben seni

Bilmezem bu hâl ne hâldir nevcivân (Bu mîsrada vezin eksik)

Kendi hâlimde gezerken bir zemân
 Bir kazâya düştü gönlümde nihân

(İkinci dörtlük bulundu)

Bîmen Efendi'nin: Sengin Semâî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Baktım yüzünüñ hâline de âlî sandım
 Dost sûretine girmiş o düşmandan usandım
 Aldandıkça, yandıkça kandım inandım
 (Nakarat)

Dost sûretine girmiş o düşmandan usandım

Ümmîd-i vefâ beklemem artık o nazardan
 Kör bir kişiye dönme zarar gördüğü yerden
 Tefrîk edemem gözlerinin hayrını şerden

(İkinci dörtlük bulundu)

Rahmi Bey'in: Türk Aksağı

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nîm-hâbını
 Neden ya rağbet etmemek, dağıtmağa sehâbını
 Gönül beğendi sevdi pek, hitâbını cevâbını
 İç imdi iç şarâbını ko bir yana hicâbını

Hâşim Bey'in: Ağır Düyek

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Saklasın Rabb'im kederlerden seni
 Pâdişâhim eyledin ihyâ beni
 Dil-harâb etmişken çerh-i deni
 (Nakarat)

Pâdişâhim eyledin ihyâ beni

Renc-i hâtur vermesin mevlâ sana
 Şevketin bulsun dem-â-dem îtilâ
 Oldu ihsânınlâ dîdem rûşenâ

Sahife 32

Rızâ Efendi'nin: Düyek

Müstefîlün müstefîlün

Bir tıflı nevreste fidân
 Dil-bâz (ve) gaayet mihibân
 Mecbûr olur görse cihân
 (Nakarat)
 Ol şîrin esmer dil-sitân
 Şebbûy-i sahn-i gül-sitân

Âhû gibi gözler süzer
 Bülbül gibi sözler düzer
 Sünbü'l gibi zülfün çözer

(TRT Repertuvarında yok)

Üdî Âfet Efendi'nin: Düyek

Mef'ûlü mefâ'ilü mefâ'ilü feûlü

Günden güne efsûn oluyor kaale-i âhim
 Yok zerrece artık çekecek tâb-i tüvânim
 Afv-et meleğim her ne ise ciurm ü günâhim
 (Nakarat)

Yok zerrece artık çekecek tâb-i tüvânim

(TRT Repertuvarında yok)

Ethem Efendi'nin: Çifte Sofyan

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

İnfiâlim tâli-i nâ-sâzedir
 Înkisârim çerh-i bî-enbâzedir
 Yâr elinden çektiğim hamyâzedir
 (Nakarat)
 İhtiyar olsam da gönlüm tâzedir

Gitmiyor dilden hayâl-i zülf-i yâr
 Gözlerimden kan akar leyl ü nehâr
 Kıldı ahvâlim perîşan rûzgâr

Hacı Ârif Bey'in: Çifte Sofyan

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Buna hiç şüphe yok ey gül-nihâlim
 Cihanda vuslatındır hep hayâlim
 İnanmaz mı buna kalbin a yârim

(Nakarat)

Cihanda vuslatındır hep hayâlim

Felekten gayrı gönlüm oldu bîzâr
 O rütbe etti firkat cânıma kâr
 Yalan zannetme ey şûh-i cefâ-kâr

Sahife 33

Hacı Ârif Bey'in: Çifte Sofyan

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh
 Neyleyim âlemde bahtım pek siyâh
 Cevr eder hâset felek bî-iştibâh
 (Nakarat)

Neyleyim âlemde bahtım pek siyâh

Dest-i cevrinden senin artar figaan
 Bilmezem rahm edecksin ne zaman
 Hançer-î ebrûların gaayet yamân

(TRT Repertuvarında yok)

Hacı Ârif Bey'in: Çifte Sofyan

Feilâtün feilâtün fa'lün
 (Fâilâtün)

Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde
 Yetiş ey gamze yetiş imdâde
 Gelmiyor hançer-i ebrû dâde
 (Nakarat)

Yetiş ey gamze yetiş imdâde

Kurdu sâyd-ı dile dâm-ı geysû
 Eline aldı kemâni ebrû
 Vuruyor dâne-i hâl-i hindû

(İkinci dörtlük bulundu)

Hacı Ârif Bey'in: Sofyan

Fâlâtün fâlâtün fâilün

(Of) Dün gece rûyâda gördüm yârimi
 Lûtif-ile etti suâl ahvâlimi
 Gözlerin yaktı dedim tâ cânımı
 (Nakarat)
 Gamzene bak, yakmak ister cânımı
 Merhamet kıl tek bırakma gitme sen
 Böyle bir cellâd elinden çünkü ben
 Âşık-ı sâdik iken ey gül-beden
(İkinci dörtlük bulundu)

Hacı Ârif Bey'in: (?)

Hece 4+3=7

Rûyinden at nikaabı
 Doldur şerâb-ı nâbı
 Ver mutribâ rebâbı
 (Nakarat)
 Çalsın da zevkim artsın
 Hânendeler ser-â-ser
 Dümtekler hep beraber
 Negamâtlâ ter-â-ter
 (Nakarat)
 Etsin de şevkim artsın

Sahife 34

Rif'at Bey'in: Cûrcuna

Mefâilün mefâilün feûlü

Aman ey gonca-i nevres-nihâlim
 Seni terk edemem yok ihtimâlim
 Reh-i aşkında pek âzürde hâlim
 (Nakarat)
 Seni terk edemem yok ihtimâlim
 Ruhun seyreleyip ey şûh-i gül-ten
 Nasıl mecbûr-ı hüsnün olmayım ben
 Ne mümkün vazgeçilmek ah ki senden

Hacı Ârif Bey'in: Curcuna

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Ya gelme âteş-i aşka ciğer-gâhını dağlatma
 Hayâl-i yâr ile çeşmânını bî-hûde ağlatma
 Güzellerde vefâ me'mûl edip de kendin aldatma
 Benim yârimle ahdim var desen de aldanırsın sen
 Senin çün gayrı terk eyler hakîkat mı sanırsın sen
 İnanmazsan suâl et rakîbe belki tanırsın sen

(TRT Repertuvarında yok)

Şevki Bey'in: Curcuna

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Hayâlin gitmiyor cânâ gözümden
 Beni âvâre kıldın hep işimden
 Hazer eyle bu rütbe sâzişimden
 (Nakarat)
 Beni âvâre kıldın hep işimden

Nedir bu çektiğim mihnet felekten
 Halâs özler bu gönlüm ah demekten
 Sezâdır eylesem nâle yürekten

(TRT Repertuvarında yok)

Galip Bey'in: Curcuna

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Cânâ sana âşık nice bir muntazır olsun
 Hangi güne dek dîde buna münhasır olsun
 Teşrîf-i kudûmunla gönül müftehir olsun
 (Nakarat)
 Üftâdene göster yüzünü ayda bir olsun

Ey şûh-i şenim penbe tenim kaaş-ı kemânim
 Eflâke çıkar hasret ile âh ü figaanım
 Bu rütbe beni hicr ile ağlatma civânım

Sahife 35

Hacı Ârif Bey'in: Curcuna

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Uyur dâim uyanmadı benim baht-ı siyehkârim
 Arar bulmadı aslâhâb-ı râhat çeşm-i bî-dârim
 Açıldı gonca-i matlûb yine şenlendi gül-zârim

(Nakarat)

Beni lütfunla dilşâd eyledin şevketli hünkârim

Ciğer sizler hem işlerdi hemîşe yâre-i hicrân
 Onuldu merhem dâdına dağ-ı sîne-i sûzân
 Pür oldu iltifâtıyla efendim bu dil-i nâlân

(İkinci dörtlük bulundu)

Hacı Fâik Bey'in: Curcuna

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan
 Kaçınma âtes-i aşkınlı bağın dağlayanlardan
 Düşer mi ictinâb etmek senin çün ağlayanlardan

(Nakarat)

Sırışk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan

Senin bir reng-i zîban var ki gülberk-i izârında
 Bulunmaz gûlistân-ı âlemin bu nev-bahârında
 Otur ihrâma ârâm et biraz havzin kenârında
 Sırışk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan

Rifat Bey'in: Cercuna

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Sevdim amma neyleyim bir duhteri
 Eylemez merhem kabul gam nişteri
 Gayrı lokman ü felâtun hep geri
 (Nakarat)

Eylemez merhem kabul gam nişteri

Dem-be-dem artmakta âh yazık bana
 Zârimı yok bildirir hayfâ bana
 Gayrı müşkildir devâ eyvâh bana

(TRT Repertuarında yok)

Galip Bey'in: Cercuna

Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Derd-i aşkından rehâyab olmasın
 Sevmeden gönlüm seni kurtulmasın
 Başka neş'e, başka sevdâ duymasın
 (Nakarat)

Sevmeden gönlüm seni kurtulmasın

Sahife 36

Üdî Kırakin Efendi'nin: Cercuna

Vezin bozuk

Nâ-ümîd-i vuslatından ey perî
 Diler öldür diler yâd et bendeni
 Sevmemek mümkün müdür ah seni
 (Nakarat)

Diler öldür diler yâd et bendeni

(TRT Repertuarında yok, vezin düzensiz)

Hafız Mehmet Efendi'nin: Aydın

Mefâîlün mefâîlün feûlü

Nihâvend (dir) o şûh-u nev-civânım
 Terennüm-sâz olurken sevdi cânım
 Hayâtın nâhayâ etti der-âgûş
 Öpüp sevdim o şeb rûh-ı revânım

(TRT Repertuvarında yok)

(?) Cercuna

(?)

Bugün deli dîvâneyim
 Tükendi âh ü zârim
 Gücenme sevdiceğim
 Hicrânâ çâre ararım
 Bahtı kaareyim, pek bî-çâreyim

Ne fenâ ikbâle düştüm
 Vefâsız çıktı yârim
 Perîşan oldu hâlim
 Aşkıma yanar ağlarım

(Vezin hakkında bir fikir sahibi olunamadı)

3.2.3. Sûznâk faslinin metin çalışması:

Sahife 39

Dede Efendi'nin: Beste-i Darbeyn

Mef'ûl ü mefâ'lü feûlün

Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ
 Etti nigeh-i âtifetin bendeni ihyâ
 Mesrûr ede Hak kalb-i humâyûnunu dâim
 Ed'iyye-i hayrın dil ü cânimda hüveydâ
 Yâ lâ yâ le lel le le le le le le le le le
 Lel le le lel lel le lel lel lel lel li yâr

İsmail Ağa'nın: Beste-i Devr-i Kebîr

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânim gibi
 Geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbânım gibi
 Cüst ü cû ettim yine cânâ Nedîmâ bendene
 Bir efendi bulmadın devletli sultânım gibi
 Tâ dir ten til lil le ne nen dir tâ nâ yele
 Lel lel le le lel le li vay eyle gel cânim gibi

Dede Efendi'nin: Nakış Semâî

Bozuk bir Müstefîlün yada 8 li hece

Nesin sen a güzel nesin
 Hûri mi ya melek misin
 İki gözümün nûrusun
 Hem gönlümün sürûrusun

Aman cânim aman a gülüm
 Nedir bu edâ, nedir bu cefâ
 Gel eyle vefâ, aman efendim (Mükerrer)
 (Meyanhâne)

Saçın sünbül yüzün güldür.....Mefâ'lün mefâ'lün
 Lebin uşşâkına müldür
 Gönül şevkinle bülbüldür
 Beni ağlatma gel güldür

Mehmet Ağa'nın: Yürük Semâî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez
Üftâdesin ol sâye-i hûbân sana düşmez

(Meyan)

Gerçi o güzel cevr ü cefâ-pîşedir ammâ
Fâzil bu kadar nâliş ü efgaan sana düşmez
Yâr yâr sana düşmez
Gel gel gel serv-i nâzım
Gel gel işve-bâzım
Bendene eyle gel vefâ
Bu cefâ yâr sana düşmez

Sahife 40

Zekâî Efendi Merhûmun: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Vakf-ı râh-ı aşkin etmişken büttin cân ü teni
Bir nigâh-ı lûtfa lâyık görmedin ey meh beni
Âh a zâlim kimlere şekvâ edeyim (edem) bilmem seni
(Nakarat)

Bir taraftan olmasa bârî gam-ı çerh-i denî

Etmedi te'sîr sûz-ı hasretim cânânimâ
Uyku girmez ağlamaktan dîde-i giryânimâ
Ağlamazdım bu kadar hâl-i dil-i nâlânimâ

Ali Efendi'nin: Ağır Aksak

Feilâtün feilâtün feilün
(Fâilâtün) (fa'lün)

Âşık oldum sana ey gonca-dehen
Sönmez âteşlere yaktın beni sen
Görmeyeydim ne olaydı seni ben
(Nakarat)

Sönmez âteşlere yaktın beni sen

Değilim gerçi sana ben lâyık
İhtiyârsız sevip oldum âşık
Merhamet kıl bana oldu yazık

Hacı Ârif Bey'in: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Sûznâk etme beni ey meh-veşim
Aşk ile zâten mücessem âteşim
Dert ocağıdır dil-i mihnet-keşim
(Nakarat)

Aşk ile zâten mücessem âteşim

Arşa peyveste derûn âvâzesi
Var ciğerde dağ-ı hicrân yâresi
Âh-ı can-gâhim onun yelpâzesi

Âsim Bey'in: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Hayli demdir görmedim cânânımı
Âteş-i ruhsâra yaktım cânîmî
Ben dilerken vuslat-ı cânânımı
(Nakarat)

Âteş-i ruhsâra yaktım cânîmî

Sahife 41

Şevki Bey'in: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Câm-ı aşkıń içtim oldum dert-nâk
Arz için geldim huzûra sîne-çâk
Merhamet kıl dil-kebâb-ı sûznâk
(Nakarat)

Arz için geldim huzûra sîne-çâk

Tîr-i hicrin hâlimi gör neyledi
Deldi bağrim sîne-sûzân eyledi
Merhem olmazmış tabîbân söyledi

Ahmet Bey'in: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Etmiyor hiç merhamet cânâ benim efgaanıma
 Arz eden yok mu aceb ahvâlimi cânânıma
 Kalmadı tende tehammül tâ dayandı cânıma

(Nakarat)

Arz eden yok mu aceb ahvâlimi cânânıma

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Ben cihân-ı ye's içinde nâle-nâr oldum yeter
 Derd-i hicrânıyla cânâ bî-karar oldum yeter
 Aşk-ı dil-sûzunla artık târ ü mâr oldum yeter

(Nakarat)

Derd-i hicrânıyla cânâ bî-karar oldum yeter

(TRT Repertuvarında yok)

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Çesm-i cellâdin bu yaşıta girdi artık kaanıma
 Baş çevirmez oldu zâlim dîde-i giryânıma
 Tîr-i müjgânı bu anda kıydı hayfâ cânıma

(Nakarat)

Bâri söyle ey sabâ efgaanımı cânânım

Sahife 42

Nikoğos Ağa'nın: Ağır Düyek

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Hayâlin dîdede âteşler bıraktı cânîma
 Gelmez oldun ey mâh-rû sende benim yânîma
 Haasılı kâr etti gamzen bu dil-i sûzânîma
 (Nakarat)

Vechi var yansam yakılsam aşk ile cânânîma
 Saklarım esrâr-ı aşkı sînede cânîm gibi

N'ola ben ağlayıp âh eyler isem leyî ü nehâr
 Hasretinle dâima etmekteyim âh ile zâr
 Dinlese bir dem nevâ-yı nâlemi bülbül yanar

(İkinci misradaki "ey" seslenişinin 1,5 hece olması halinde vezin tamamlanmaktadır)

Hâfız Mehmet Efendi'nin: Düyek

Mefâîlün mefâîlün

Gel ey tavr-ı melek-âde
 Mükemmel meclis âmâde
 Niyâz eyler bu üftâde
 (Nakarat)

Bana bir bâde ver sâde

Aman lütf-eyle cânânîm
 Firâkâ var mı dermânîm
 Mutî'i emr ü fermânîm

Ali Bey'in: Düyek

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Aşk ile yanmaktadır cânâ tenim
 Bir semender-hânedir gönlüm benim
 Tâ ezelden sevdiğim efkendenim
 (Nakarat)
 Bir semender-hânedir gönlüm benim

Tîr-i gamzen sîne-i üryânıma
 Yâre açdı işledi tâ cânimâ
 (.....)

(İkinci dörtlüğün üçüncü misraî eksik)

Hâfız Mehmet Efendi'nin: Düyek

Müstefîlün müstefîlün

Va'd eylemiştin ey perî
 Bir bûseni çoktan beri
 Var mı bunun şimdî yeri
 (Nakarat)
 Üzdün beni dünden beri

 Aşkınla bak döndüm neye
 Her derdi çektim sîneye
 Söz geçmedi bir bûseye

Sahife 43

Hacı Fâik Bey'in: Düyek

Feilâtün feilâtün feilün
 (Fâilâtün) (fa'lün)

Kuzuağım ne kaçarsın benden
 Ayırlır mı bu gönül hiç senden
 Ne çıkar böyle tegaafüllerden
 (Nakarat)
 Ayırlır mı bu gönül hiç senden

 Çekerim çillei hicrin böyle
 Çekilir çille midir gel söyle
 Üzme bî-hûde beni sen öyle

Klârinet İbrahim Efendi'nin: Dûyek

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Geçti âlâm-ı firâkın cânıma
 Gel benim âhû bakışım yâni ma
 Bais olma nâle-i efgaanıma
 (Nakarat)
 Gel benim âhû bakışım yâni ma

(Dergide yazılı olan Hüseyin Kâzım, aslında eserin güfste sahibidir)

Hâfız Efendi'nin: Aksak

Feilâtün feilâtün feilün
 (Fâilâtün) (fa'lün)

Bezm-i usşâka niçin gelmezsin
 Âşıka rûyini göstermezsin
 Âh ü efgaanı da gûş etmezsin
 (Nakarat)
 Sevdiğim resm-i vefâ bilmezsin

Beste-i zülf-i siyahındır dil
 Hüsn-i cân-sûzuna olmuş mâil
 Doğrusu işte kuzum velhâsil

Nikoğos Ağa'nın: Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Sûznâk-i âteş-i aşkim, yetiş feryâda gel
 El aman itfâ-yı nâr-ı kalb gam-ı mûtâde gel
 Zahmet olmazsa sana semt-i harâb-âbâda gel
 (Nakarat)
 Merhamet kıl dâde gel, insâfa gel, imdâda gel

Ben harâb-ı sadme-i hicrânınım ey mehveşim
 Pek yanktır iştîyâkinla dil-i mihnâtkeşim
 Cûy-bâr-ı iltifâtın ile söndür âteşim

Sahife 44

Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Çekme elem-i derdini bu dehr-i fenânin
 Var destini bûs eyle heman pîr-i mugaanın
 Sunsun sana bir bâde ki rahat bula cânın
 Anlarsın o demde nicedir zevki cihânın
 (Nakarat)

Zevk ister isen mey ile meyhânedede vardır
 Her ne var ise hâlet-i mestânedede vardır

Ahvâl-i cihâna kapılıp çekme cefâyı
 Gel âlem-i zevke bırak efkâr-i sivâyi
 Âgûşuna al sâkî-i şîrin-edâyi
 Terk etme mey-i meykedeyi, ehl-i safâyi

İzzet Bey'in: Aksak

Feilâtün feilâtün feilün
(Fâilâtün)

Saklayıp kalb-i mükedderde seni
 Anarım âh ile her yerde seni
 Bulurum neş've-i sâgarda seni
 (Nakarat)

Anarım âh ile her yerde seni

Her fidanda görürüm hey'etini
 Her çiçekte duyarım nükhetini
 Söyleyip cûlara keyfiyyetini

Civân Ağa'nın: Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Dağdar-ı hasret ettin hicr ile cân ü teni
 Sönmez âteşlere yaktın bî-vefâ şimdi beni
 Lâle-zârı neleyim varken bu sînem gülşeni
 Dârû'l-ahzân-ı vücûdumken bu gönlüm meskeni
 (Nakarat)

Görmemek yeğdir görüp dîvâne olmaktan seni
 Sevdığım kim kurtarır zencîr-i zülfünden beni

Bezm-i hûbân-ı muhabbettे bulunsam eskazâ
 Neş'e vermez bu dil-i mahzûnuma câm-ı safâ
 Girye vü âh-ı elemdir neşvesi subh u mesâ
 Böyle estikçe serimde bu hevâ-yı ibtilâ

Sahife 45

Hristaki'nin: Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Ey nice dağlar başında böyle efgaan edeyim
 Yok ki bir yâr-ı şefâkim hâl-i zârı söyleyim
 Olsa da şimdenden gerû gönlüm yıkıldı neleyim
 Bu harâb-âbâde-i gamda ne var ki bileyim
 (Nakarat)

Nâle ney, eşkim şarâb, dil-dârim olsun câm-ı mey
 İstemem bezmimde âh-ı sûz-nâkten başka şey

Sabr-ı sâmânım tükendi dîdem oldu eşk-i bâr
 Neş'e mahvoldu gönüerde yaadigâr kaldı humâr
 Sîne pür-sûz u tahammül kalb mahzûn-u dağ-ı dâr
 Hâsılı ahvâlimi kıldı perişân rûzgâr

Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Uslanmadı hâlâ emeli bitmedi gönlüm
 Pîr oldu civân sevmeyi terk etmedi gönlüm
 Derbend olarak silsile-i aşk u hevâya

(Nakarat)

Pîr oldu civân sevmeyi terk etmedi gönlüm

Ma'sum iken âzâde-sifat sayd-ı semekde
 Sayyâd-ı fu'âd dâmene dûş oldu felekde
 Aldı fitili şem'a-i dil sönmedi artık

(İkinci dörtlük bulundu)

Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Mefâîlüne mefâîlüne feûlün

Yine mürg-i seher âvâzelendi
 Bahar oldu gûlistan tazelendi
 Kitab-ı goncalar şîrâzelendi

(Nakarat)

Bahar oldu gûlistan tazelendi

Gönül (cânâ) zamân-ı vaslin andı
 Tutuştu âteş-i hasretle yandı
 Fezâ-yı sîne dağ ile donandı

Zeki Mehmet Ağa'nın: Aksak

Fâilâtün fâilâtün

Hiç eşin yok nev-civansın
 Buna nasıl can dayansın
 Güzelsin pek mû-miyansın

(Nakarat)

Buna nasıl can dayansın

Tavr ü tarzin başka hâlet
 Yosmasın var hem zarâfet
 Sana mahsus bu kiyâfet

Sahife 46

Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Mefâilün mefâilün feûlün

Edemem kimseye hâlim hikâyet
 Gönü'l senden kime etsem şikâyet
 Neler çektim elinden bî-nihâyet
 (Nakarat)
 Gönü'l senden kime etsem şikâyet

Yine sensin bana hem-dem ü dem-sâz
 Hemîşe mûnis ü hem mahrem-i râz
 Acıma'z bana hem kendine biraz

(İkinci dörtlük bulundu)

Şakir Ağa'nın: Aksak

Hece 4+4=8

Eski hâli hiç göremem
 Sana n'oldu ben bilemem
 Bu firkate sabr edemem
 (Nakarat)
 Sana n'oldu ben bilemem

Hayli çektim bunca emek
 Lâyık mıdır terk eylemek
 Rahm eyle bâri şimdicek

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak

Mef'ûlü mefâilü mefâilü feûlün

Soldum bu küçük yaşta daha gül gibi soldum
 Düştüm maraz-ı aşka yazık ben verem oldum
 Geldim bu fenâ âleme de sanki ne buldum
 (Nakarat)
 Düştüm maraz-ı aşka yazık ben verem oldum

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Bir günâh ettimse cânâ sûz-nâk oldum yeter
 Sağ iken oldum, harâb oldum helâk oldum yeter
 Pây-i ağıyâre serildim sanki hâk oldum yeter
 (Nakarat)
 Sağ iken oldum, harâb oldum helâk oldum yeter

Sahife 47

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak

(?)

Aç bağrımı nazlı civânım gör, yâre nedir
 Açılığın yâreye bak nazlı melek çâre nedir
 Umarım niam-ı vaslinla rehâ kaabil midir
 (Nakarat)

Açılığın yâreye bak nazlı melek çâre nedir

(TRT Repertuvarında yok, vezin hakkında bilgi sahibi olunamadı)

Kemânî Memduh Efendi'nin: Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Cevher-i rûhum musun (sen) ey melek
 Hüsnünün meclûbuyum şâhit felek
 Çok değil bir kalbi meshûr eylemek
 (Nakarat)

Hüsnünün meclûbuyum şâhit felek

(TRT Repertuvarında yok)

Bîmen Efendi'nin: Aksak

Feilâtün feilâtün feilâtün feilün

(Fâilâtün) (fa'lün)

Yine tenhâ elime girdi (hele) cânânım
 Bûs edince lebini ağzıma geldi cânim
 Gece yıldız sayar iken bu dil-i nâlânım
 (Nakarat)

Doğdu nâgâh güneş gibi mehi tâbânım

Ali Rif'at Bey'in: Sengin Semâî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Kâr etmedi cânâ sana bu âh ü enînim
 Allâh diye feryâd ediyor kalb-i hazînim
 Cevrinle senin şâm ü seher nâle-güzînim
 (Nakarat)
 Allâh diye feryâd ediyor kalb-i hazînim

Hiç bakmadın hâl-i perîşânıma ey yâr
 Gittikçe tezâyüt ediyor dilde bu efkâr
 Hîcrân-ı gamın derde beni eyledi dûçâr

(Birinci mîsradaki "cânâ" kelimesi, TRT repertuvarında "zâlim" olarak kayıtlı)

Sahife 48

Hâfız Cemil Efendi'nin: Sengin Semâî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh
 Bir ben bilirim çektiğimi bir dahi Allâh
 Vuslat sözünü yâd ederim dem-be-dem eyvâh
 (Nakarat)
 Bir ben bilirim çektiğimi bir dahi Allâh

Firkat oduna yandı tenim ser-te-ser ey gül
 Sohbet deminin zevkini (hiç) sürmedi bûlbûl
 Kanlar döküyor sevdiceğim nergis ü sünbûl

Kemânî Tatyos Efendi'nin: Sengin Semâî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Atf etme sakın hançer-i müjgânını nâgâh
 İncitme yazık hasta-i hîcrânını ey mâh
 Koymaz yanına ettiğini Hâzret-i Allâh
 (Nakarat)
 Bir nâr-ı ciğer-sûza ki yaktın beni eyvâh
 Yaksın seni de ben gibi âteşlere Allâh

Evvelce sen ettin ona tahsîs ile rağbet
 Müştâk-ı nigâh oldu o bî-çâre de elbet
 Ağlar sana âh eyler o mazlûm-ı muhabbet

Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Bir dil ki esîr-i gam olur neş'e-ver olmaz
 Bin câm-ı sâfâ sunsan ona kârger olmaz
 Bu âlem-i imkândır efendim neler olmaz
 Sînem gibi âmâc-ı belâya siper olmaz

(Nakarat)

Her ehl-i dilin çektiği ahkâm-ı kaderdir
 Her fikre bu evzâ-ı kader gerçi hünerdir

Hâfiż Yusuf Efendi'nin: Devr-i Hindî

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Neş'e-yâb etmekte hûzn-i kalb-i nâşâdım seni
 Sen benim gerçek adüvv-i kalb-i nâşâdım misin
 Mâil-i hâb eyliyor dil-sûz-ı feryâdım seni

(Nakarat)

Söyle Allâh aşkına mahzûz-u feryâdım misin

Dem-be-dem cevrinle te'yid eyleyip hûsrânımı
 Pâyimâl-i nâz edip her lahza kalb ü cânımı
 Böyle temdîd etmeden maksat nedir efgaanımı

Sahife 49

Ahmet Ârif Bey'in: Devr-i Hindî

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Rûyini örtmüş görünce saçların bî-irtiyâb
 Mâhi sandım kaplamış altın tozundan bir sehâb
 (.....)

(Nakarat)

Kıskanıp işte gurûba başladı bak âfitâb

Bak ne oldu sevdığım bak nûr-i vechinden cihân
 İktibâs eyler ziyâyı şimdi yerden âsumân
 Reşk ile gizlendiler gûyâ ki mâh u ahterân

(TRT Repertuvarında yok, birinci dörtlüğün üçüncü misraı eksik)

Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Başladın ağıyâr ile ünsiyete
 Sabrolunmaz göz göre bu nisbete
 İnanıp bîhûde her (bir) sohbete
 (Nakarat)
 Sabrolunmaz göz göre bu nisbete

Gayrıdan çektin sanırdım dâmeni
 Söylemişlerken inanmazdım seni
 Bu hususta sen de pek üzdün beni

Rifat Bey'in: Devr-i Hindî

Feilâtün feilâtün feilün
 (Fâilâtün) (fa'lün)

Mâi gözlüm ne kadar dilber imiş
 Gerdeni lâ'l-i lebi şeker imiş
 Kiyamam öpmeye nâzik-ter imiş
 (Nakarat)
 Sarı saçlım ne perî-peyker imiş

Meclise neş'e verir irfânı
 Bezm-i işarette kurup dîvâni
 Toplayıp başına hep ağıyârı

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Devr-i Hindî

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Çeşm-i hüsnün arz olunsa hâlet-i mestânesi
 Ben gibi sen de olurdun çesminin dîvânesi
 Şöhret almış gönlümün sevdâ-yı mecnûnânesi
 (Nakarat)

Güzel değil bu işve-nâz güzellerim bir nûr tânesi
 Sevdigim mahmûr gözündür gözlerin şâhânesi

(TRT Repertuvarında yok, dördüncü misrada vezin düzensiz)

Sahife 50

Kemânî Tatyos Efendi'nin: Katakofti

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Gel elâ gözlüm efendim yânimâ
 Hasretin kâr etti artık cânîma
 Tesliyet-sâz ol dil-i nâlânîma
 (Nakarat)

Hasretin kâr etti artık cânîma

Gel beni kurtar bu mihnet-hâneden
 Bıktım artık ülfet-i bî-gâneden
 Pek üzüldüm sabr-ı me'yûsâneden

Refik Bey'in: Semâî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden
 Zannîm seni yâ bâde yâ mutribdir eden şen
 Çoktan beri mu'taadîn iken sohbet-i gülşen
 (Nakarat)

Hiç tâ bu kadar arz-ı neşâd eylemedin sen
 Gel bir daha gül handene kurbân olayım ben

Güldürdü yüzün bir gülüşün bezm-i safânîn
 Bülbül müdür ey nahl-i çemen gonca-dehânîn
 Açı göğsünü, saç zülfünü, çöz bend-i miyânîn
(İkinci dörtlük bulundu)

Şâir Serkis Ağa'nın: Türk Aksağı

Mefâîlü mefâîlü

Efendim nev-civânsın sen
 Yeni bir gül-fidânsın sen
 Ser-â-pâ hüsn ü ânsın sen
 (Nakarat)

Derûnumda nihânsın sen
 Bana bir tâze cânsın sen

Sözüm budur lutûf-kârim
 Senden başka yok efkârim
 Gel benim gül yüzlü yârim

Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Yandım o güzel gözlere ey şûh-ı sitem-kâr
 Aşkındır eden cânimı bu aateşe dûçâr
 Gönlüm yanıyor âteş-i hicrân ile her bâr
 Cânım alacak sanki benim gamze-i hun-hâr
 (Nakarat)
 Taş mı yüreğin merhametin yok mu güzel âh
 Yandıkça yanar âteş-i aşkin ile ey mâh

Merhem mi urur yâreme bir dest-i vefâkâr
 Mecrûh-u gama çâre olur merhem-i idbâr
 İdbâr eder ebâb-ı dilin bezmini izhâr
 Îkbâle sebep çeşmin iken eyledi âzâr

Sahife 51

Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Mefâîlü mefâîlü feûlü

Beni bîzâr ederken serzenişler
 Yürekte şimdi tîrin işler
 Değil bî-hûde bu feryâd edişler

Hadeng-i nâze ey kâş-ı kemânim
 Nişân olmuş idi dağ-ı âyânim
 Koyup cism-i nizâr-ı nâtüvânim

(Birinci dörtlüğün ikinci misraında vezin düzensiz)

Âsim Bey'in: Çifte Sofyan

Mefâîlü mefâîlü mefâîlü mefâîlü

Gönül bîmâri-i aşkinla bak âvârelerdendir
 Bütün çekiklerim dünyada hep mehpârelerdendir
 Esîr-i kayd-ı zülf-i yâr olan bî-çârelerdendir
 (Nakarat)
 Bütün çekiklerim dünyada hep mehpârelerdendir

N'ola güngörmese gönlüm felekte dağ-dâr olsa
 Şafak-âsâ boyansa kane çeşmim eşk-bâr olsa
 Acep mi hicr ile şeb-tâ-seher dil-hûn nisâr olsa

(TRT Repertuvarında yok)

Hristaki'nin: Sofyan

Mefâilün mefâilün feûlün

Görünce gerdeninde çifte hâli
 Gönül sevdi hemân ol gül-nihâli
 Figaan eyler iken bülbül misâli
 Cefâya kalmadı gönlün mecâli
 (Nakarat)

Silindi sîneden tasvir-i hâli
 Gözümden çıktı sevdâsı, hayâli

Rif'at Bey'in: Sofyan

Mefâilün feilâtün mefâilün feilün

Visâl için o civâne recâlar eylendi
 Terahhum etmedi asla neler ki söylendi
 Temâyül eyledi gönlüm nigâh-ı işvesine
 (Nakarat)

O rütbe fart ile âhüm semâda dinlendi

Ferâgaat etmedi gamdan görünce ağıyâri
 Sorun o şûha cefâdanaceb ne öğrendi
 Kalır mı yanına bilmem ki bu nice feryâdim
 (Nakarat)

Sirişk-i çeşmim ile tâ cihanda söylendi

Sahife 52

Rif'at Bey'in: Cûrcuna

Müfteilün fâilün müfteilün fâilün

Ol gül-i nevres beni cevr ile nâlân eder
 Bendesine rahmî yok hicr ile sûzân eder
 Yâreleyip sînemi dîdemî giryân eder
 (Nakarat)

Bendesine rahmî yok hicr ile sûzân eder

Nâr-ı gam-ı cevr ile cismimi biryân eder
 Bir nigehi cânimî bin kere kurbân eder
 Nâz ile reftârı kim cânimâ (hem) kâr eder
 Ârızını görse gül hüsnüne bin âr eder
 Rûz ü şeb ağıyâr ile âşikini zâr eder

Hacı Ârif Bey'in: Curcuna

Mef'ûlü mefâîlüñ feûlüñ

Pâbûsuna ermek üzre ey yâr
 Hâk oldu rehinde âşik-i zâr
 Ey âşıka hasm olan cefâkâr
 (Nakarat)
 Maksûduna nâil olmadın mı

Dehrin gam ü derdi hep banadır
 Âlem bana (bir) mahbes-i belâdır
 Ey çille-i aşk dolmadın mı

(Mîsrâlarda kelime eksiklikleri var)

Leon Efendi'nin: Curcuna

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Şem'a-i dildâr yaktı gönlümü sad âh ile
 Hasb-i hâl ettim bu şeb ben nâle-i cangâh ile
 Âşıkın vakti geçermiş her zaman eyvâh ile
 (Nakarat)

Hasb-i hâl ettim bu şeb ben nâle-i cangâh ile

Subha dek tâ hem-dem oldu âh ü efgaanım bana
 Rahm eder mi söylesem bu hâli cânânım bana
 Yâd eder her lâhza yârı kalb-i nâlânım bana

Hacı Fâik Bey'in: Curcuna

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Dün gezerken hüzn ile (bir) hâl-i ma'yûsânede
 Bir perî gördüm oturmuş kûşe-i meyhânede
 Şarkı söyler, mey içer pek sûret-i rindânede
 (Nakarat)

Gözlerim rûyında kaldı ellerim peymânedede

Âşıkâne mushâf-i hüsniünden açmış bir varak
 Ehl-i meclis ihtimâm ile okurlardı sebak
 Penbelik dersin taallüm eylemekdeyken şafak

(TRT Repertuvarında yok)

Hacı Ârif Bey'in: Curcuna

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Alınca gönlümü mihr-i cemâli
Göründü iyd-i ümmîdin hilâli
Kadeh meyle, dilim şevk ile mâli
Değil gönlüm gibi bir lâübâli
(Nakarat)
Melekler imrenir görse bu hâli

Kemân etsin dokunma âh ü efgaan
Safâdan sâgâr olsun pertev efşân
Melekler âsumanda mest ü raksân
Gelir mi bir dahî âgûşa cânân
(Nakarat)
İki ömrün olur mu ihtimâli

Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin: Curcuna

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Güzeldir sevdiğim emsâli nâdir
Letâfetde eşî yok bî-bahâdîr
Yakar gönlüm hele muhrik-nevâdîr
(Nakarat)
Letâfetde eşî yok bî-bahâdîr

Çıkar eflâke hep âvâz ü heyler
Semâ inler, zemin inler, dil inler
Fakat kayboldu gözden hayli demler

(TRT Repertuvarında yok, ikinci dörtlük bulundu)

Nikoğos Ağa'nın: Curcuna

Müfteilün müfteilün fâilün

Bir güzele ben de gönül bağladım
 Aşk ü muhabbet ne imiş anladım
 Vaslı için hayli zaman ağladım
 (Nakarat)

Aşk ü muhabbet ne imiş anladım

Çâresi yok oldu gönül müiptelâ
 Cân ü tenim yoluna olsun fedâ
 N'oldu ise oldu bu hâlet bana

Santûrî Ethem Efendi'nin: Curcuna

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Şimdi gönlüm düştü bir nevres-güle
 Döndü feryâdım nevâ-yı bülbüle
 Her ne dem ol gonca-i zîbâ güle
 (Nakarat)

Gösterir bülbül güle gül sünbüle

Söz yok ol mû-beçenin bu çağına
 Mest olup eğmiş fesi sağ yanına
 Varsa bu perçemle sünbüil bağına

(TRT Repertuarında Acem makamında, Hâfız Mehmet Efendi olarak kayıtlı)

Sahife 54

Hâfız Cemil Efendi'nin: Curcuna

8'li Hece (düzensiz)

Firkatine can dayanmaz
 Sensiz hayâta inanmaz
 Her zaman görse de kanmaz
 (Nakarat)

Gönül sevmekten usanmaz

Sevilmeye pek lâyiksın
 Gönül almakta hâzıksın
 Tab'ıma pek muvâfiksin

Mahmud Paşa'nın: Yürük Sofyan

Müstefîlâtün müstefîlâtün

Eksilmez artar cevrin a cânim
Pâmâlin oldum yoktur meçâlim
Hiç sormuyorsun bir kerre hâlim
(Nakarat)
Boynunda kalsın vizr ü vebâlim

Tîg-i cefâdan ten yaralandı
Hüzn ile gönlüm âvârelendi
Derdinle sînem bak yârelendi

(İkinci dörtlük bulundu)

Dellâlzâde İsmail Efendi'nin: Yürük Sofyan

8'li Hece (duraksız)

Dedim ey gönül cânâni
Aman ey cânimin cârı
Unutma ahd ü peymâni
Aman ey cânimin cârı
(Nakarat)
Sînem senin yatağındır
Gönlüm senin durağındır
Teşrif eyle otağındır
Aman ey cânimin cârı

Seni ben dâim arardım
Hem arardım hem sorardım
Hasretkeşim yok karârim
Aman ey cânimin cârı
(Nakarat)

Efendim gel taltîf eyle
Bugün olmaz tevkîf eyle
Gider isen teşrif eyle
Aman ey cânimin cârı
(Nakarat)

(Birinci misradaki "cânâni" kelimesi, TRT repertuvarında "sultâni" olarak kayıtlı)

Sahife 55

Nikoğos Ağa'nın: Çifte Sofyan

8'li Hece (duraksız)

Bülbüller eylesin feryâd
 Gülsün, ağlamasın Ferhâd
 Kusursuz yaratmış üstâd
 Gülsün ağlamasın Ferhâd
 (Nakarat)
 Ye le lel li ye le lel ömrüm ye le lel li ye le lel

Gerçektir, eylemez kelâm
 Kırar oyunçağın hemân
 Gözüm nûru çabuk uyan

Alayım koynuma seni
 Yadırgama kuzum beni
 Ağlama söyleyim ninni
 Gülsün ağlamasın Ferhâd

Hacı Ârif Bey'in: Yürük Sofyan

Müstefîlâtün müstefîlâtün

Meclis bezendi sun bâde sâkî
 Çıksın gönülden dehrin meşâkî
 Bir câm-ı ahmer, bir câm-ı âkî
 (Nakarat)
 Doldur sâkî, doldur sâkî
 Def eyleyelim dilden merâkî

Yandı vücûdum aşk âtesinden
 Çoktan cüdâdir gönlüm eşinden
 Câm-ı neşâti bir bir peşinden

Aleksan Efendi'nin: Çifte Sofyan

Hece 4+3=7

Bir güzele kul oldum
 Tâ gönülden vuruldum
 Sevdim ama yoruldum
 Ben de bilmem ne oldum

(Nakarat)

Yâr seni kaybetmiştim
 Güç ile şimdi buldum

Şu gelen kimin kızı
 Yanakları kırmızı
 Gerdanında beni var
 Hayran etti hep bizi

(İkinci dörtlük bulundu)

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Mevlevî evferi

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Yüzün gördüm bu dem hayrânın oldum
 Bu hayretle kulun kurbânın oldum
 Senin meftûn-u hüsn ü ânin oldum

(Nakarat)

Bu hayretle kulun kurbânın oldum

3.2.4. Mâhûr faslinin metin çalışması:

Sahife 58

Dervîş İsmâîl Bey'in: Beste-i Hafîf

Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Eye gonca dehen hâr-ı elem cânîma geçti
 Tîr-i sitemin her bîri bir yânîma geçti
 Şimdi hele ey sabr ü tehammûl sana yâhû
 Bu mihnet ü gam çâk-i girîbânîma geçti
 (Nakarat)
 Serv-i bülendim, sensin efendim dil sana bende
 Zülf-i kemendim sabrımı sâmânîmi yağmaladın
 Ey mâh, çekeyim ben âh

Dede Efendi'nin: Nakış Semâî

Mütefâilün feûlü mütefâilün feûlü

Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü
 Dayanır mı şîsedir bu reh-i seng-i sâre düştü
 (Nakarat)
 Yar yar dilde nihânım, dost dost kâşı kemânım
 Tâkat mı gelir o çeşm-i meste
 Elbette olur gönül şikeste
 Yar yar afv eyle efendim

Reh-i mevlevî de "Galib" bu sıfatla kaldı hayran
 Kimi terk-i nâm ü şâne kimi î'tibâre düştü

Salih Efendi'nin: Ağır Aksak

Mef'ülü mefâ'ilü mefâ'ilü feûlüün

Ey şâh-ı melek sen gibi irfan bulunur mu
 Mislinde senin şâh-ı adâlet bulunur mu
 Kullarıyla adlîn gibi ni'met bulunur mu
 (Nakarat)

Mislinde senin şâh-ı adâlet bulunur mu

Râhında senin etse cihân cânını feryâd
 Billâhi bulunmaz senin ihsânına şâyân
 Vechinde kerâmet senin hurşîd gibi âyân

(TRT Repertuvarında yok)

Rif'at Bey'in: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Çek keman ebrûlerin ey şîvekâr
 Göz okiyle şerhalensin çeşm-i zâr
 Sîneme olsun nişân-ı i'tibâr
 (Nakarat)

Göz okiyle şerhalensin çeşm-i zâr

Kaşların cânâ el ursun hançere
 Gözlerinde başlasın îmâlara
 Eylesin her yânımı yârâ bere

(İkinci dörtlük bulundu)

Sahife 59

Bîmen Efendi'nin: Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Tîğ-i gamzenle saçın bendende sergerdânım
 Ben senin cân ü gönülden kulunam kurbânım
 Çeşm-i şevkin gibi rânâ mest-i sergerdân olup
 (Nakarat)

Sâye-i zülfün gibi üftâde dâmeniyem

Emrine muntazır kulun lezzet-i güftârina
 Ben senin iki cihanda bende-i fermânına
 Sîne-i billûrû rûhun sâfîni göster bize
 Hak bilir ki gayrısını ben senin hayrânım

Lâtif Ağa'nın: Aksak

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Te'lif edebilsem feleği âh emelimle
 Dünnyâyi fedâ eyler idim mâ-hasalimle
 Ben uğraşırım belki o demde ecelimle
 (Nakarat)

Nakdîne-i cânı veririm kendi elimle
 Hem-bezm-i visâl olsam eğer o güzelimle

Firkatden usandım yeter ey baht-ı sitemkâr
 Allâh için etme (beni) buhrân ile bîmâr
 Bir kerre geçerse elime dâmen-i dildâr

Dellâlzâde İsmail Efendi'nin: Aksak

Müstefîlü müstefîlü

Al yanına bir dil-nüvâz
 Gönlünce gez zevk et bu yaz
 Baştan başa işte boğaz
 (Nakarat)

Gönlünce gez zevk et bu yaz

Göksu'yu atma bir yana
 Küçüksu pek âlâ sana
 Çubuklu'da ey dil-rübâ
 Gönlünce gez zevk et bu yaz

Usta Yani'nin: Aksak

(?)

Müptelâyım hayli demdir sen bî-vefâya
 Âtes-i aşkınlâ düştüm müşkül sevdâya
 Zerrece merhamet etmezsin bu gedâya
 (Nakarat)

Sevdiğim güzeldir şîrindir etvârı
 Nazardan saklasın Mevlâ'm bâri

Sana eylerim günde bin kerre niyâz
 Kuluna etme cefâyı, edersen de gayet az
 Tahammül kalmadı bende etme böyle nâz

(Vezin hakkında bilgi sahibi olunamadı)

Hristaki'nin: Aksak

Hece: 5+5=10

Bakın şu kızı ne kadar bülend
 Saçı topukda yürüyüş levend
 Sırmalı câme-dâni dil-pesend
 Belde eteği dağlara menend

(Nakarat)

Gösterdi dağlar başında felek
 Çoban kıyafetinde bir melek

Şâhin bakışlı gözleri elâ
 Çaput başında kız değil hümâ
 (Nakarat)

Duruyor dağın başında
 Bir çoban kızı on beş yaşında

Hâfız Dilâver Efendi'in: Ağır Aksak

Mefâilün mefâilün feûlün

Güzel gördüm, gözüm gönlüm açıldı
 Semâdan nurlar sandım saçıldı
 Gamın artık hücûmundan kaçıldı
 (Nakarat)

Semâdan nurlar sandım saçıldı

Yine cûş etti dil, ver bâde sâkî
 Gidip gam-ı dilden olsun zevk bâkî

Eder insanı hayrân hep güzeller
 Güzellerdir cihanda bî-bedeller
 Güzeller aşkına dönsün ki müller

(TRT Repertuvarında yok, ikinci dörtlük bulundu)

Rif'at Bey'in: Devr-i Hindî

Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün
(Fâilâtün) (fa'lün)

Sâkîyâ gül demidir bâde getir nûş edelim
Nağme-perdâz olarak bülbülü hâmûş edelim
Gülelim, oynayalım yâri der-âgûş edelim
Bu meserretle gam-ı dehri ferâmûş edelim
(Nakarat)

Şu güzel günleri hengâm-ı ganîmet bilelim
Geçiyor, geçmez ele bir dahî fîsat bilelim

Bezm-i işaret kurulup ortaya konsun meyler
Hem usûlüyle çalınsın def ü çeng ü neyler
Arşa aksetsin ey ihvân-ı sefâ hey heyler
Gelmesin fikre hiç endişeye dair şeyler

(TRT Repertuvarında yok)

Sahife 61

Hacı Ârif Bey'in: Katakofti

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Gösterip ağıyâre lûtfun bizlere bîgânesin
Bî-vefâ görmek ne güctür âşika cânânesin
Boyle üzmek şânına lâyık mîdir dîvânesin
(Nakarat)

Bî-vefâ amma cihanda sevdığım bir dânesin

Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin: Çifte Sofyan

11'li Hece: (duraksız)

Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu
O yâr-i bî-vefâdan selâm yok mu
Visâl-i lûtfuna dair kelâm yok mu
(Nakarat)

O yâr-i bî-vefâdan selâm yok mu

Acaba âşık-ı âvâresine
Fîrâk elinde bu bî-çâresine
Eyler hicrânı gam-ı hâresine
(İkinci dörtlük bulundu)

Nûman Ağa'nın: Sofyan

Hece: 4+4=8

Dinle sözüm ey bî-bedel
 Erken olmaz akşamama gel
 Fırsat gözler hâsid engel
 (Nakarat)
 Erken olmaz akşamama gel

Sende varken üç beş ahbâb
 Hâli kalmaz bize mehtâb
 Doğrusu işte sağ cevâb

Rifat Bey'in: Sofyan

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Çâre-i aşkı bilir âlemde bir fert yok imiş
 Zahm-ı cansûz-u muhabbetten eşed dert yok imiş
 Nabz-ı ehl-i hâli dilden fark eden mert yok imiş
 (Nakarat)
 Zahm-ı cansûz-u muhabbetten eşed dert yok imiş

Sâhib-i aşk-ı sahîhi edemez keşf-i merâm
 Gönlü bulmaz hem müdâvât ile asla iltiyâm
 Hep tabîbân ettiler bu yolda irâd-ı kelâm

(TRT Repertuvarında yok)

Sahife 62

Hacı Ârif Bey'in: Cürcuna

Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
(Fâilâtün) (fa'lün)

Zâhir-i hâle bakıp etme dahil bir ferdi
 Çekilir çille değil çille-i germ ü serdi
 Kendi hâlince olur her kişinin bir derdi
 Tükenir mi felegen mihnet ü serd ü merdi
 (Nakarat)

Mihneti kendine zevk etmedir âlemde hüner
 Gam ü şâdfî'-i felek böyle gelir böyle gider

Dinleme her birini nâsin abestir fiili
 Kalmasın jeng-i mezelleş ile kalbin pası
 Elemin an-aslı âlemde emeldir aslı
 Vâsifâ zevkine bak, yok gamin aslı fashı

(İkinci dörtlük bulundu)

Rifat Bey'in: Cürcuna

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Bağ-ı hüsnünde efendim bûlbûl-i nâlânınım
 Gönlümü taltif eyle âşık-ı giryânınım
 Şem-i aşkında gezen pervaâne-i sûzânınım
 (Nakarat)

Ey meh ü mihr-i cihân olsun fedâ cânım sana
 Cevr-i cansûzun cihânı eyledi zindân bana

Gelmemiş şebhi cihâna görmemiş çeşm-i beşer
 Âl-i ruhsârin görürse âlemin aklı şaşar
 Bir dakîka görmesem ger lüçce-i aşkım coşar

Rifat Bey'in: Cürcuna

Hece: 4+4=8

Oldum ey şûh sana bende
 Gayrı temkin etme sen de
 Tahammül kalmadı bende
 (Nakarat)
 Gayrı temkin etme sen de

Olalım seninle hem-dem
 Âşıkın çekmesin elem
 Bezm-i âsâyiştir bu dem

(Güftede cümle farklılıklarını görüldü)

Şarkı: Çifte Sofyan

Hece: 4+4=8

Aldı aklım bir gonca-leb
 Şîve-engiz-i şûh meşreb
 Gördüm bir mâh-ı mâhîtâb
 (Nakarat)
 Tavşan mı âhûmuz aceb
 Aman aman kaşı kemân

Bakınca çeşm-i gazâle
 Koparır mecliste nâle
 Gezdirir elde piyâle

Dellâlzâde İsmail Efendi'nin: Çifte Sofyan

Hece: 4+4=8

Gönül adlı bülbülü var
 Yar olmaya gül istiyor
 kaşı kara, çeşmi siyâh
 Kâkülü sünbü'l istiyor
 (Nakarat)
 Gönüldür bu arzu eyler
 Lûtfunuzu ricâ eyler

Şerâb-ı aşk için bülbül
 Zîkr-i fikri hep mül ü gül
 Gecede gül gündüz sünbü'l
 Kâh-i sünbü'l istiyor

Türkü: Çifte Sofyan

1.kıt'a bozuk, 2.kıt'a 6+5=11

Ben çiftliğe indim gittim annem duymadan
 Sol yanımdan vurdu beni kıymadan
 Gelsin hekim aygın baygın civanım ölmeden
 (Nakarat)
 Aman beyler ben yosmamı sarmadım

Can bülbülü durmaz inler kafeste
 Benim ahvâlimi bildirin dosta
 Yardan ayrınlalı bu gönül hasta

(Birinci dörtlükte vezin hakkında bilgi sahibi olunamadı)

3.2.5. Hicazkâr faslıının metin çalışması:

Sahife 66

Sâlih Efendi'nin: Beste-i Remel

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Ey şâh-ı cihân bende-i fermanberin âlem
 Âsâyış ü sâyenle bütün hoş-dil ü hurrem
 Bu lûtf-ı Hûdâ dâd ile sen eyle safâlar
 Dil-hâhına ihsân ede bed-hâhına pûr-gam

Ah mîrim yâ lâ yel lel lel li te re li
 Ye le le le lel li yar eyle safâlar

(TRT Repertuvarında yok)

Nûri Bey'in: Ağır Semâî

Mefâîlü mefâîlü

Benim serv-i hîrâmânum
 Benim sen nemden incindin

Canım yâ le le le le le le le le le
 Gonca-dehen, sîmîn-beden
 Kurbânın olam incinme sen

(Meyân)

Sââdet burcunun mâhi
 Letâfet mülkünün şâhi
 Kerem kıl söyle billâhi
 Benim sen nemden incindin

(Terennüm)

Nûri Bey'in: Nakış Semâî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Mızrâb-ı gam-ı aşk ile ey şûh-i cefâkâr
 Ettin dil-i bî-çâreyi sen âh âh âh hasta ü bîmâr
 Gel gel gel gel işvebâzım (mükerrer)
 Gel çâre sâzım sevdi özüm seni gözüm
 Budur sözüm, sevdi vay (mükerrer)
 Ah ter dil li ter dil li ter dil li te ne nen (mükerrer)
 Nâ te ne dir ney
 Ettin dil-i bî-çâreyi sen âh âh âh hasta ü bîmâr
 (Son iki misra eksik)

Dede Efendi'nin: (?)

Müstefîlâtün müstefîlâtün

Ey paadişâhım şâd ol efendim
 Mîhr ile mâhîm şâd ol efendim
 Fermân senindir, devrân senindir
 Âlem senindir şâd ol efendim
 Nûr-ı cihânsın canda nihânsın
 Cismimde cansın şad ol efendim

(Üçüncü beyit bulundu ve Hicazkâr olarak görünen bu eser TRT repertuvarında Sûz-i dîl olarak kayıtlı)

Sahife 67

Sadullah Efendi'nin: Devr-i Revân

Mefâîlü mefâîlü mefâîlü mefâîlü

Hîrâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı
 Utandır serv-i kadd-ı dil-keşile serv-i bâlâyı
 Süzüp nergislerin mecliste serhoş eyle mînâyi
 (Nakarat)
 Açıł güller gibi nûş eyleyip câm-ı ferâh-zâyı
 Girîbânın kûşâd et sînen aç mânend-i âyîne
 Vücûdun reng-be-reng aks eyleyip tâ Çin ü Mâçin'e
 Mey iç mestâne arz et ârizin gül-berg-i rengîne

Büyük Rif'at Bey'in: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Âteş-i aşkin senin ey meh-likâ
 Yaktı cismim eyledi mahv ü hebâ
 Gitti hep sabr ü tahammül bir yana
 (Nakarat)

Yanmamak mümkün müdür cânâ sana
 Hüsn-âlem sözüne yoktur bahâ

Nevbahâr-ı hüsnün aldıka kemâl
 Dil-harâb-ı aşkin oldu pây mâl
 Yaktı sâmân hûn-ı âtes-misâl

(İkinci dörtlük bulundu)

Dellâlzâde İsmail Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Gel seninle yârin ey serv-i revân
 Olalım mahfîce Göksu'ya revân
 Dîde-i ağıyârdan olup nihân
 (Nakarat)

Olalım mahfîce Göksu'ya revân

Gonca gülsün sen dahi ey verd-i nâz
 Zevk et açılsın gözün gönlün birâz
 İki yıldır gitmedik bâri bu yâz

Âsâriye Hatîbi İbrahim Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Yok hilâfîm hem müdârâ bir yana
 Eylesem azdır fedâ cânım sana
 Yâr-ı sâdiksin efendim sen bana
 (Nakarat)

Eylesem azdır fedâ cânım sana

Sevdığım günden beri cânâ seni
 Uğruna vakf eyledim cân ü teni
 Ettin ihyâ iltifâtıyla beni

Sahife 68

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak

Feilâtün feilâtün feilâtün feilün

Seni görmek, seni sevmek emeliyle yaşarım
 Seni bir gün göremezsem yine ağlar coşarım
 Tâli'in kahr-ı dil-âzârına cidden şaşarım
 (Nakarat)

Seni bir gün göremezsem yine ağlar coşarım

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Hep bu mevcûdiyetim cânim senin
 Hüsn ü fikrim kalb ü vicdânım senin
 Sen benim olsan n'olurdu sevdigim
 Ben senin, gönlüm senin, cânim senin

(TRT Repertuvarında yok)

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efgaanıma
 Kim gidip arz eylesin ahvâlimi cânânimâ
 Fîkr-i sevdâ yâreler açdı dil-i nâşâdîma
 (Nakarat)

Âşinâ hiç kimse yoktur dîde-i giryânıma

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak

(?)

Yoluna vakf-etmişken bu cân ü teni
 Hep düşündün kendini düşünmedin hiç beni
 Bana acır rahm eder diye bilmışken ben seni
 (Nakarat)

Hep düşündün kendini düşünmedin hiç beni

(TRT Repertuvarında yok, vezin düzensiz)

Sahife 69

Şakir Ağa'nın: Ağır Düyek

Hece: 4+4=8

Cân ile ben ey dil-rübâ
 Sevdim seni etmem riyâ
 Sen de beni etme fedâ
 (Nakarat)
 Tâ haşre dek ey meh-likâ

Derd-i derûnum rû-be-rû
 Artmaktadır ey fitne-cû
 Lâyık mıdır şimdén gerû

İsmet Ağa'nın: Ağır Düyek

Hece: 4+4=8

Kuzum söyle bana şimdi
 Sana akşam gelen kimdi
 O bir elbette bildiği
 (Nakarat)
 Sana akşam gelen kimdi

Fenersizce gelip tenhâ
 Sizin cânibe bî-pervâ
 Saat üçte idi hattâ

Hâşim Bey'in: Ağır Aksak

Mefâîlün mefâîlün

Beyazdır sîne-i sâfin
 Gönüller almış etrâfin
 Tükenmez vâd-i eltâfin
 (Nakarat)
 Ne rahmîn var, ne insâfin

Ben açmam kimseye hâlim
 Rehi aşkında pâmâlim
 Vefâsızsın rûhu âlîm

(TRT repertuvarında Müezzin Bahâ Bey, Ferahnâk olarak kayıtlı)

Sahife 70

Civân Ağa'nın: Duyek

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Riyâsiz çeşm-i âhûyu severdim
 Dem-â-dem nâz ü istîgnâ çekerdim
 Safây-ı meclîs-i vaslin dilerdim
 Aman der âh ile feryâd ederdim

(Nakarat)

Meğer pek bî-vefâ imiş o dilber
 Neler çekti elinden hasta diller

Ne rânâ meclîs-i işaret düzerdi
 İçince bâdeyi gözler süzerdi
 Gelince şevke kâküller dökerdi
 Fakat uşşâkını gayet üzerirdi

(Nakarat)

Meğer ca'li imiş döktüğü diller
 Sakın aldanmasın gayrı gönüller

Hâşim Bey'in: Duyek

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Ey melek-haslet şehinşâh-ı vahîd
 Eylesin hak zâtını gamdan baîd
 Olsun ikbâlin gibi ömrün mezîd

(Nakarat)

Her şebin kadr ola her rûzin saîd

Menba-ı lûtf u inâyetsin şehâ
 Yuktur ihsânına add ü intihâ
 Fer-ü şevketle sefâ sür dâima

Nikoğos Ağa'nın: Duyek

Müstefîlâtün müstefîlâtün

Görmek müyesser olmadı mâhim
 Vermedi ruhsât baht-ı siyâhim
 Beyhûde oldu âh ile vâhim
 (Nakarat)
 Vermedi ruhsât baht-ı siyâhim

Mahrem sanırdım ben seni evvel
 Esrârim açıp bağladım ben bel
 Görmeye vechin mânîdir engel

Sahife 71

Hacı Ârif Bey'in: Duyek

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dil-dâr
 Evvel nazarı etti beni aşka giriftâr
 Gel bâri nigeh-bânlığa ey tâli-i bîdâr
 (Nakarat)
 Nâz uykusunun mestidir ol şûh-i sitem-kâr

Hasretle gönül çekmededir âh ile vâhi
 Sayd eyledi dil mürgünü giysû-yi siyâhi
 Şemşîrini tâ cân evine attı nigâhi

Rifat Bey'in: Duyek

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Eyle vashıla efendim behredâr
 Sen gibi hiç görmedim bir şîvekâr
 İltifâtıla hem eyle kâmkâr
 (Nakarat)
 Sen gibi hiç görmedim bir şîvekâr

Herkesin âlemde var bir dilberi
 Sensin ol dilberlerin çün serveri
 Dilrübâsin, hoş edâsın ey perî

Arşak Efendi'nin: Duyek

Hece: 6+5=11

Kemend-i aşkımdır zülf-i siyâhın
 Harâb eyledi dil baygin nigâhın
 Sana te'sîri yok mu sözü âhim
 (Nakarat)

Gamînla ağlarım bir nâtüvânîm
 Firâkinla senin me'yûs-ı cânim

Kemânî Memduh Efendi'nin: Duyek

Mefâilün mefâilün mefâilün

Safâ-bahş ol dil-i nâ-kâm ü nâ-şâde
 Aman sâkî yetiştir bir kadeh bâde
 Olam tâ ki elemden, gamdan âzâde
 (Nakarat)

Aman sâkî yetiştir bir kadeh bâde

(TRT Repertuarında yok)

Sahife 72

Ali Bey'in: Sengin Semâî

Hece: 7+7=14

Ol kaşı kemân cevr ü cefâ yayını kurdu
 Tîğ-i nigeh mürg-i dil-i zârimı vurdu
 Peykân-ı gamı geçti ciğer-gâhıma durdu
 (Nakarat)

Âşıklığımı nâlelerim halka duyurdu
 Ahkâm-ı kader neleyeyim böyle buyurdu

Mehcûr olalı ol gül-i nâdîde-edâdan
 Kurtulmadı bî-çâre gönü'l hâr-i cefâdan
 Feryâdımın aksi geliyor semt-i semâdan

(İkinci dörtlük bulundu)

Hâfız Cemil Efendi'nin: Sengin Semâî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Lâyık mı sana bu dil-i sevdâ-zede yansın
Bu âteş-i hicrâna nasıl sîne dayansın
Göster a gönü'l yandığını yâre inansın

(Nakarat)

Bu âteş-i hicrâna nasıl sîne dayansın

Düştüm aman ol âteş-i sevdâya ne çare
Bağlandı gönü'l âh ederek zülf-i nigâre
Çare bulunur belki deyû yandı bu nâre

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Sengin Semâî

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Vaz geçti gönü'l aşk ü muhabbet emelinden
Allâh bilir çektiğimi bunlar elinden
Aldanma, vefâ umma zamanın güzelinden

(Nakarat)

Allâh bilir çektiğimi bunlar elinden

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Âkîbet gitti elimden gönlümün bir tânesi
Andelib-i tab'imîn yandı yıkıldı lânesi
Tesliyet-sâz olmaz artık Âdem'in efsânesi

(Nakarat)

Andelib-i tab'imîn yandı yıkıldı lânesi

Sahife 73

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Ağır Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Hüzn ile çağlar sırişk-i çeşm-i giryânım benim
Bir nihâyet bulmuyor hâlâ bu efgaanım benim
Artıyor, eksilmiyor bir türlü hicrânım benim

(Nakarat)

Bir nihâyet bulmuyor hâlâ bu efgaanım benim

Hâşim Bey'in: Devr-i Hindî

Hece: 7+7=14

Şeb-tâ seher akar su gibi çağlar ağlarım
 Hûn-ı ciğerle zahm-ı dili yağlar ağlarım
 Künc-i elemle karaları bağlar ağlarım

(Nakarat)

Ben derd-i hasret ile ciğer dağlar ağlarım

Mir'ât-ı rûy-i yâre bu şeb baktım ağladım
 Cûylar misâli her cihete aktım ağladım
 Hûn-ı dili şarâba bedel çaktım ağladım

Şevki Bey'in: Devr-i Hindî

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Gönlümü dûçâr eden bu hâle hep
 Kara gözlüm, kara bahtımdır sebep
 Ettiğim âh ü figaana rûz ü şeb

(Nakarat)

Kara gözlüm, kara bahtımdır sebep

İstemezsın sen perîşân olduğum
 Âteş-i aşkınla nâlân olduğum
 Sîne-çâk dîde-i giryân olduğum

Hacı Ârif Bey'in: Devr-i Hindî

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Sâkiyâ sun bâde-i lâ'lin bana
 Âşikim âşık ezelden ben sana
 Sanma cevrin ettirir şekvâ bana

(Nakarat)

Âşikim âşık ezelden ben sana

Lûtif u kahrın bellemiş bir bendenim
 Râh-ı aşkında türâb efgendenim
 Bağrı yanmış ney gibi nâlendenim

(Hacı Ârif Bey'e ait olarak görünen bu eser, TRT repertuarında Hacı Fâik Bey olarak kayıtlı)

Hacı Ârif Bey'in: Türk Aksağı

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Dil harîm-i vaslîna arzû eder
 İltifât et sevdiğim gayrı yeter
 Tâli-i nâ-şâd ise aksi gider
 (Nakarat)

İltifât et sevdiğim gayrı yeter

Çâre yoktur şüphesiz derd-i dile
 Çekmesin zahmet tabîban nâfile
 Uğradım âzâde-serken müşküle

(İkinci dörtlük bulundu)

Lâtif Ağa'nın: Aksak

Hece: 4+4=8

Nice hâlim edem takrîr
 Bütün gönlümdedir taksîr
 Heman bu olduğum dil-gâr
 Bütün gönlümdedir taksîr
 (Nakarat)

Neyleyim âh nişleyeyim
 Dâd elinden gönlümün
 Feryâd elinden gönlümün

Fîrâkinla bu gam-hâre
 Ölmeden başka yok çare
 Sözüm yok yâr ü ağıyâre
 Bütün gönlümdedir taksîr

(Hicazkâr görünen bu eser, TRT repertuarında Kürdî'li hicazkâr olarak kayıtlı)

Ali Bey'in: Aksak

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Menendin yok gülüm bir mehlikâsin
 Güzelsin neyleyim pek bî-vefâsin
 Ne türlü vasfolunduysan sezâsin
 (Nakarat)
 Güzelsin neyleyim pek bî-vefâsin

Kadd-i mevzûnun eğdirdim fidâne
 Hîrâm-ı tarz ü tavrın nâzikâne
 Efendim gelmemiş mislin cihâne

(TRT Repertuvarında yok)

Hafız Efendi'nin: Aksak

Hece: 8+8=16

Bu bî-vefâlığı senden ümmîd etmezdim gerçekten
 Çünkü cevr idi merâmin niçin aldın gönlüm denklen
 (Nakarat)
 Hilâf düşmezken şânına acep n'oldu cânânimâ

Ettiğin ahde inandım bilmezlikle nâre yandım
 Dil-bend olup sözlerine ben de seni geçmez sandım

Sahife 75

Hacı Ârif Bey'in: Aksak

Feilâtün feilâtün feilün
 (Fâilâtün)

Açıl ey gonca-i sad-berk yaraşır
 Sana gül-zârda gezinmek yaraşır
 Taktığın gül rûyine gülmek yaraşır
 (Nakarat)
 Gül ki gül rûyine gülmek yaraşır

Tâbiş-i hüsn ü safâ başın için
 O siyah çesm ü hilâl kaşın için
 Neş'esiz durma aman başın için

Nûman Ağa'nın: Aksak

Feilâtün feilâtün feilün
(Fâilâtün)

Dilerim zülfüne berdâr olayım
Mûlk-i tenden çıkışım yâr olayım
Tâ-bekey bezmine ağıyar olayım

(Nakarat)

Mûlk-i tenden çıkışım yâr olayım

Çekemez oldu gönül bu sitemi
Çekilir çille midir yâr elemi
Bana hoş gelmedi ömrün bu demi

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Bulmadı çâre tabîbân yâreme
Yâre açtı gör dil-i sâd-pâreme
Ağlarım ben de bu baht-ı kaareme

(Nakarat)

Yâre açtı gör dil-i sâd-pâreme

(TRT Repertuarında yok)

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Sevdi gönlüm bir nigâr-ı dil-şiken
Âh düştüm çâresiz bir derde ben
Zerrece gitmez hayâlin dîdeden

(Nakarat)

Âh düştüm çâresiz bir derde ben

(TRT Repertuarında yok)

Sahife 76

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Aksak

Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlü

Bülbül ne için dâmen-i yâre el uzattın
 Geh hâre geh-i gonce-i gülzâre söz ettin
 Feryâdîn ile gülşeni birbirine kattın
 (Nakarat)
 Kes nâle-i dil-sûzunu artık pek uzattın

(TRT Repertuvarında Şedârabân olarak kayıtlı ve dördüncü misraî bazı
 güfte kitaplarına göre farklı)

Sadullah Ağa'nın: Aksak

Mefâîlü mefâîlü

Efendim gûş-i efgaan et
 Beni ağlatma, handân et
 Kerem kıl, vasla şâyân et
 (Nakarat)
 Ne emrin varsa, fermân et

Visâlinle beni güldür
 Bu zîrâ mevsîm-i gül'dür
 Ya âzâd eyle, ya öldür

Şevki Bey'in: Aksak

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Harâb oldu yerim yurdum otağım
 Gözüm yâşı ile söndü ocağım
 Karardı bahtıma döndü çerâğım
 Gûlüm soldu yıkıldı nahl-i bağım
 (Nakarat)

Felek bu gülşenin gayrı safâsı
 Senin olsun bana yok iktizâsı

Siyâh (?) girince o gül endâm
 Günüüm gece sabahım oldu akşam
 Tek ü tenhâ ne mümkün bana ârâm
 Helâk eyler beni bu derd ü âlâm

(Nakarat)

Hayâli gözlerimden gitmez oldu
 Kuçağım ağlamaktan kanla doldu

(TRT Repertuvarında Kürdîlihiczâkâr olarak kayıtlı, ikinci dörtlük bulundu)

Hacı Ârif Bey'in: Cûrcuna

Mefâîlün mefâîlün feûlün

Muhabbet âşıka gerçi belâdir
 Teşekkî eylemek amma hatâdir
 Onulmaz derde gönlüm müptelâdir
 (Nakarat)

Teşekkî eylemek amma hatâdir

Ciğer pürhûn dem-â-dem, dîde giryân
 Dil-i zârim neden böyle perîşân
 Felek kılmış beni her çevre şâyân

(Hacı Ârif Bey'e ait olarak görünen bu eser, TRT repertuvarında Hacı Fâik Bey olarak kayıtlı)

Hacı Ârif Bey'in: Cürcuna

Müstefîlâtün müstefîlâtün

Seyr-i bahâra açıldı dağlar
 Dağlar, fidanlar, hep gonca bağlar
 Göz yaşam ammâ sel gibi çağlar
 (Nakarat)

Güldü, açıldı, şenlendi dağlar
 Güller safâda, bülbüller ağlar

Herkes değildir bu hâle memnûn
 Kimisi hoş-hal kimisi mahzûn
 Sünbü'l perîşan lâle ciğer-hûn

(İkinci dörtlük bulundu)

Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin: Cürcuna

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâiltün

Meclis-iuşşâka cânâ ruhfezâdîr gözlerin
 Hâlet-i bî-çâregâna âşinâdîr gözlerin
 Kâmiyâb-ı vuslata bahş-i safâdîr gözlerin
 (Nakarat)

Gül gibi lâ'l-i lebin, gâyet elâdîr gözlerin

Bezm-i rindânı donatsın zînet-i câm-ı arak
 Nûş-i meyle def-i gam eyle efendim zevke bak
 Neş'e-i âvâz-ı heyle inlesin bu nûh revak

(TRT Repertuvarında yok)

Osman Bey'in: Cercuna

Müftülün fâilün müftülün fâilün

Gül yüzünü seyredip cân ile sevdim seni
 Kim ki görüp sevmeye sen gül-i nâzik teni
 Cevre sezâ var edip hâsılı bu bendeni

(Nakarat)

Kim ki görüp sevmeye sen gül-i nâzik teni
 N'oldu sebep firkate, rûyine yaktın beni
 Sabrı giç, ârâmı güç derde uğrattın beni

Kulda kusur var ise bakma gel isyâna
 Bir nîgeh-i lûtf ile hâl-i perîşânıma
 Hâlimi arz eyleyeyim hâsılı cânânimâ

(Nakarata ilâve ikinci bölüm bulundu)

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Cercuna

Mefâilün mefâilün feûlün

Müzeyyen gülsitândır mah cemâli
 Çıkar mı dilden asla gül hayâli
 Hayat verdi dile vâd-i visâli

(Nakarat)

Seni sevdim budur gönlüm vebâli

Sahife 78

Selânikli Üdî Ahmet Efendi'nin: Cercuna

Mefâilün mefâilün feûlün

Gözümden gitmiyor bir dem hayâlin
 Ne gelmez gün imiş yevm-i visâlin
 Beni kahr etti öldürdü melâlin

(Nakarat)

Ne gelmez gün imiş yevm-i visâlin

(TRT repertuvarında Hacı Ârif Bey, Sûznâk olarak kayıtlı)

Hacı Ârif Bey'in: Curcuna

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Güldü açıldı yine gül yüzyü yâr
 Gülşen-i hüsnünde göründü bahâr
 Ben de gönül bağıını arz eyleyim
 Tâ ola âsâr-ı çemen âşikâr

(Nakarat)

Su yerine cûş eden eşk-i terimdir benim
 Bülbülü hâmûş eden nâlelerimdir benim

Bağ-ı dilin dağ-ı sitemdir gülü
 Bezm-i meyin hûn-u ciğerdir mülü
 Ben o nevâkâr-ı bahâr-ı gamîn
 Nâlelerim epkem eder bülbülü

(Nakarat)

Bağ'a letâfet veren goncelerimdir benim
 Bülbüle hayret veren nâlelerimdir benim

Nûman Ağa'nın: Yürük Sofyan

Hece: 4+4=8

Ben sözüne bağlamam bel
 Pek bî-vakit koyar engel
 Hele sabret kırarsın tel

(Nakarat)

Erken olmaz akşamı gel

Ağyâr bizi akşam sorar
 El âriftir gece duyar
 Vakt-ı seherdir kim uyar

Rif'at Bey'in: Sofyan

Mefâilün feilâtün mefâilün feilâtün

Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi
 O şûha hâle münâsip hikâye söylendi
 Nigâh-ı işvesi etti ifâde gamzesine
 (Nakarat)
 O nükteler ki o şîrfn-edâya söylendi

Ferâgat etmedi âhdan görünce ol yâri
 Hezâr kerre dil-i bî-nevâya söylendi
 Tutuştu yandı çıkardı sıpihre feryâdi
 (Nakarat)

Meğer ki sûz-i dilim gûş-i nâya söylendi

(TRT repertuvarında Kürdîlihicazkâr olarak kayıtlı)

Sahife 79

Tahir Ağa'nın: Çifte Sofyan

Müstefîlün müstefîlün

Kim görse ol lâ'li mülü
 Olur esîr-i kâkülü
 Olsam sezâdır bülbülü
 (Nakarat)
 Âçıldı bir sakız gülü
 Gel gel aman gel sakız gülü

Yok misili-i şûh ince bel
 Gayetle nâzik bî-bedel
 Etvârı kendinden güzel

(İkinci dörtlük bulundu)

Nikoğos Ağa'nın: Çifte Sofyan

Hece: 8+5=13

Akşam olur güneş gider şimdi buradan
 Garip garip kaval çalar çoban dereden
 Pek körpesin esirgesin seni yaradan

(Nakarat)

Gir sürüye kurt kapmasın gel kuzuağım

Çünkü Mevlâm kul eyledi sana özümü
 Bastığın yerlere sürsem yüzüm gözümü
 Uyma ağıyârn fendine dinle sözümü

(Nakarat)

Sonra yârdan ayrılırsın gel kuzuağım

Rif'at Bey'in: Düyek

Fâilâtün fâilâtün fâilün

Gittim İstanbul'da gevher sûlara
 Aktı gönlüm Sarıyer'de sulara
 Bir taraftan hem bakıp dil-cûlara

(Nakarat)

Aktı gönlüm Sarıyer'de sulara

Dilrübâlarla müzeyyen ser-te-ser
 Yolları mecrâ-yı âb ü zevk-i ter
 Hem verir her çeşme-sârı çeşme fer
 Aktı gönlüm Sarıyer'de sulara

Güyâ ki raks eyliyor fiskiyeler
 Her taraftan zülf-i zer nice döker
 Bir amûdî şekl ile hoş-nâz-eder
 Aktı gönlüm Sarıyer'de sulara

(Üçüncü dörtlük bulundu, TRT repertuarında Kürtî lihicazkâr olarak kayıtlı)

Türkü: Yürüük Düyek

Hece: 4+3=7

Bağ'a girdim kamışa
 Su ne yapsın yanmışa
 Mevlâm sabırlar versin
 Yârından ayrılmışa

Kal'anın burcu muyum
 Dil bilmez gürcü müyüm
 Beni gurbete yollar
 Ben gurbet harcı mıyım

Tepsiye koydum narı
 Ağlarım zârı zârı
 Gurbet ele yolladım
 Kıvırcık saçlı yârı

(TRT repertuarında Kürdîlihicazkâr makamında ve Manol Ağa'ya ait olarak kayıtlı)

Hafız Kâzım Efendi'nin: Aksak

Feilâtün feilâtün feilâtün feilün

O güzel çeşmine mümkün mü nazargâh edeyim
 Eriyor zannederim gözbebeğim, gözbebeğim
 Simsîyâh gözde uzun kirpiğini görmeyeyim
 (Nakarat)
 Eriyor zannederim gözbebeğim, gözbebeğim

SONUÇ

"Nevzâd-ı Mûsîkî'de bulunan ilk beş makamın metin çalışması" konulu bu çalışma sonucunda, temel kaynak olarak aldığım TRT repertuvarında bulunmayan, 40 adet eser tesbit ettim. Ayrıca, 36 güftenin günümüz güftelerinde rastlamadığım ilâve bölümlerini buldum. Bununla birlikte, güftelerde çeşitli kelime ve cümle farklılıklarını ile eserlerin ait oldukları bestekârlar konusunda da yine TRT repertuvarı ile karşılaştırdığında farklılıklar olduğunu gördüm.

263 eser üzerinde yaptığım bu çalışmanın, öncelikle repertuvarımızda bulunmayan eserler ile bunun yanında mevcut güftelere ilâve bölümler bulunması açısından, bugünkü repertuvarımıza, önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesi ve inancındayım.

KAYNAKLAR

AKSÜT, Sadun

Türk Musikisi Güfteler Hazinesi, C. 1-2,
İstanbul, 1993.

DEVELLİOĞLU, Ferit

Osmancı-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara,
1982, Aydin Kitabevi, (5. Baskı)

GÖKTÜRK, Nurgül

Mecmû'a-î Ârif'de Bulunan İlk On Makamın
Metin Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
1992.

İNAL, Mahmut Kemal

Hos Sadâ, İstanbul, 1958, Maarif Basımevi.

KİP, Tarık

TRT Türk Sanat Musikisi Sözlü Eserler
Repertuvarı, Ankara, 1989, Basılı Yayınlardan
Müdürlüğü.

ÖZTUNA, Yılmaz

Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, C. 1,
Ankara, 1990, Başbakanlık Basımevi.

ÜNGÖR, Etem Ruhi

Türk Musikisi Güfteler Antolojisi, C. 1-2,
İstanbul, 1981, Eren Yayımları.

ÖZGEÇMİŞ

1969 yılında İstanbul'da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (İTÜ TMDK) Çalgı Eğitim Bölümü'ne girerek Cüneyd Orhon'un kemençe öğrencisi oldu.

1989 yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu'nun açtığı sınavı kazanarak,, bu kurumda kemençe san'atçısı olarak göreve başladı.

Bu arada, 1991 yılında İTÜ TMDK'ından mezun olduktan sonra bu kurumda kısa bir süre kemençe öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Halen İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu'ndaki kemençe san'atçılığını sürdürmektedir.